



İslamcılar yenilmiştir

23.04.2018



On yıllardır bu sütunlarda İslamcı iktidar kadrolarını Moğol Sürüleri'ne benzetiyorum, FETÖ'yle birlikte Türk ordusuna, hukuk kurumlarına, belediye ve yağlı ihalelere ve yerleştirdikleri kadrolarla telafisi mümkün olmayan **'yıkımlarına'** bakarak. Ordusu hukuku medyası akademisi ve iş dünyasıyla Türkiye on beş yılda büyük bir **'kıyımdan'** geçti.

Moğollar'ı sevmeyiz, sebebi, Köseadağ savaşıyla Selçuklu'yu yıkmaları ve İran ve Ortadoğu ve Anadolu şehirlerini kıyımdan geçirmeleri ve hatta kültür kütüphane bilim adamı taş üstünde taş bırakmadıkları için, ve unutmayın aynı yüzyılda Haçlı Seferleri sürerken oldu bunlar.

Ancak bu kaba bir değerlendirmedir, Karakurum'dan Polonya'ya kadar fetihler yapmış devletler kuran büyük siyasi organizasyonu **'sürü'** gibi **'vahşi'** gibi **'bozkır kültürü'** gibi küçümseyici tanımlarla açıklayamayız.

Tıpkı iki bin yıl önce Atilla'nın Orta Asya'dan çıkıp Roma'nın Paris'in kapılarına kadar giden milyonluk ordusu gibi, bin yıl sonra, Moğollar'ın Almanya sınırlarına dayanmasının arkasında büyük bir **'teşkilat'** ve **'organizasyon'** ve savaş kültürü vardı.

TÜRK TARİHİNE BU SINIFLAMAYLA BAKTIĞINIZDA BOCALARSINIZ

Siyaset bilimi ve tarihi bize **'ulus devletin'** kökenlerini Fransız İhtilali olarak gösterir, bu **'batı'** için doğru bizim tarihimiz için çok eksiktir.

Batı toprakları sınıflı bir toplumdur ve köylü çocuklarının orduda subay olması Fransız ihtilali sonrasıdır, köylü çocukların üst elit yüksek görevlerde bulunması da Fransız İhtilali sonrasıdır.

Türk tarihine bu sınıflamayla baktığınızda bocalarsınız, buyrun size Osmanlı'nın **'devşirme'** sistemi, Balkanlar'dan bir çocuğu alıyor ve Sokullu Mehmet Paşa yapıyor, buyrun size Memlük Devleti, Türk ve Çerkes köle çocuklardan ordu komutanları yapıyor, buyrun size Selçuklu **'gulam'** sistemi, çocukları alıyor ve eğitip en üst görevlere kadar çıkartıyor, buyrun size Hunlar ve sonra Moğollar...

Soyuyla övünen ve kabilesine bağlı boy kültürü Bozkır toplumunda çok serttir, kabileye bağlılık ahlak ve namusun ta kendisidir, işte Tarih burada bize, manga, bölük, tabur, tümen'le düzenlenip eşitlenmiş Hun Devleti'nin askeri organizasyonunu gösteriyor.

Hangi kabile ve soydan gelirse gelsin askerler manga ve bölük düzeni içinde eşitleniyor ve aile düzenine geçiyor, aileleri artık manga ve bölükleri oluyor ve manganın ve bölüğün başı aile büyüğü oluyor.

Manga ve bölük düzeni kabile ve boyların sınıf farklılıklarını ortadan kaldırıyor.

Tarihçilerin inanılmaz bir mucize olarak gördükleri Cengiz Han, askeri manga düzenini daha da ileri götürüyor, bir nevi Rus Tarihini başlatan Korkunç İvan gibi soylulara savaş açıyor. (Çizgi romanını okumuşsunuzdur, en yakın arkadaşı ve ama soylu bir aristokrat olan Camoka'yı öldürmesi).

Soylu ve aristokrat olmayan sıradan insanların '**meclise**' girebilmesi Fransız İhtilaliyle başlar, aynı şekilde, Cengiz Han büyük kararların alındığı '**kurultay**'in şeklini de değiştirir, kurultaylara sadece soylular değil başarı göstermiş ordu komutanları da alınabilecektir.

Sıradan askerlerin mesleki başarılarıyla yükselip Kurultay'a katılabilmeleri ve hatta '**han**' ailesine dahil olabilmeleri Moğol zaferlerinin önünü açan çok büyük bir bozkır devrimidir.

Cengiz Han'ın ikinci büyük devrimi yağmayı '**üleştirme**'sidir, düne kadar yağma ve ganimetlerin büyük payları soylu komutanların hakkıydı, Cengiz Han yağma ve ganimetlere bir düzen getirdi, önce katipleri yağma malları kayıt altına alıyor, sonra, ganimet herkese eşit ölçüde pay ediliyordu.

Siyaset biliminden baktığınızda kurultaya soy kabile değil başarı ölçüğünde katılabilmek ve yağmanın eşitçe üleştirilmesi şüphesiz ordunun iştahını açıyor, ancak görmemiz gereken asıl bugünkü tanımıyla '**ulus devletin**' kökenlerine doğru bir yolculuk yapmış olursunuz.

"HERKESE ÜLEŞTİRMEK!"

Soy, sop, mezhep, ırk, adamım, ileri gelen, elit, önde gelen, yakınlık, demeden başarısı olan herkesi Kurultay'a almak ve yağmayı herkese eşitçe üleştirmek Türkler'in tarihinde büyük siyasi adımlardır.

Bu sınıflı Batı topraklarında olmayan bir şeydi, düşünün, Selçuklu, Memlük ve Osmanlı'da on yaşında köylü bir çocuk toplumun en üst görevlerine kadar çıkabilmesi ve büyük servetlere sahip olabilmesi mümkün.

Bugün bir '**hukuk**' devletinde yaşıyoruz ve hukuk önünde herkes eşittir. Siyasi katılım, hak ve özgürlükler, vergiler, fırsat eşitliği vb. bir ulus'u var eden en temel vazgeçilmez değerlerdir.

Sözü buradan açtık, çünkü, önce bir ulus'un temellerini (kurultay ve üleştirme) bir daha hatırlayalım ...

Sözü buradan açtık, çünkü, tarihte uçsuz bucaksız coğrafyalar üzerinde büyük imparatorluklar ve binlerce yıl süren kültürler inşa etmiş bir milletin karakterini ruhunu kökenini yani ulusu ayakta tutan en temel sütunları bilmek zorundayız.

Ki, Cengiz Han gelmiş geçmiş tüm tarih içinde ülkesine en çok ganimet getiren imparatorudur.

İslamcılar'ın ülkeye dışardan '**ganimet**' getirdiklerine şahit olmadık, tam tersine, ülke servetini mesela FETÖ'cüler marifetiyle yüzlerce milyar doları yurt dışına kaçırdılar.

İslamcıların FETÖ'yle birlikte oldukları ve FETÖ'den sonraki dönemlerinde de şahit olduk ki siyaseti yani büyük siyasi kararları kendi kabilelerine hak görüyorlar.

Ne meclis tanıyorlar ne kamuoyu ne medya ne akademi.. Yine gördük ki ülke servetini ve zenginlikleri ihaleler ve belediyeler vasıtasıyla hep kendi '**kabilesine**' üleştiriyor.

Hep bana deyip kendi kabilenize üleştirirseniz ve kendi kabileniz dışında kimseye siyaset yapma söz söyleme hakkı vermezseniz, bu ülke, bu toplum, bu at, üstünden sürücüsünü atar.

Tarihte olduğu gibi, unutmayın yeniçeriler neden kazan kaldırıyordu, akçe yüzünden.

Sınıflı toplumların aksine manga bölük tabur düzeniyle organize olmuş Türk imparatorlukları'na asker-millet diyoruz, yani, ulusumuzun kökeni asker-toplum oluşudur, hiç unutmadık, asker milletler sadece '**savaş**' üretirler.

Tarih boyu atalarımız '**savaş üretmiştir**'.

Türk Ordusunu tasfiye eden ve hukuk kurumlarını ele geçiren İslamcılar ulusumuzun bu karakterini bu tarihini hiç ama hiç bilmedikleri için hem orduya hem belediyelere hem siyasete hem bürokrasiye sadece kendi kabilesini yerleştirmiştir.

İhaleleri, makamları, ballı börekleri, belediyeleri, kendi kabilesi dışındakilere zırnık koklatmayanlar dönüp hiç değilse

Anadolu isyan tarihinin sebeplerine dahi bakmak zahmetinde bulunmamıştır.

ATATÜRK'E CUMHURİYET'E SAVAŞ AÇMIŞTIR

Tayyip Erdoğan geldiği günden bugüne '**savaş üretmiştir**', yasakla sansürle sindiririm sanmıştır, ve FETÖ savcılıyla imha ederim yok ederim sanmıştır, ve FETÖ'sü Tayyip'i kendi ülkesinin ordusuna savaş açmıştır, kendi ülkesinin hukuku'na savaş açmıştır.

Atatürk'e Cumhuriyet'e savaş açmıştır ve çok geçmeden Suriye, Irak, her yöne savaş açmıştır, zaman içinde sadece ittifaklar değişmiştir, ilk yıllarında FETÖ'yle CIA'yla AB'yle Amerika'yla ve Müslüman Kardeşler'le yan yanaydı, sonraki yıllarda ittifaklar değişti, ancak, merkeze koyduğu İslamcı işadamları ve mezhep ve tarikatları, adamları hiç değişmedi.

Ey diye başlayan savaş naraları ve yakıp yıkma imha yani savaş üreten siyaseti hiç değişmedi ve tıpkı Moğollar gibi '**kovalayan**' savaşı her zaman kazanır, sandı.

Seçimlerde mecliste '**savaşın kurallarını**' koyan kazanır, sandı, olmadı.

Tarih konuşuyor: siyaseti meclisten kurultaydan saraya aile hanedanlığa daralttığın ve toplumun her kesimine üleştirmedığın zaman, bu (ulus) at seni üstünden atar.

Bu at (ulus) ne padişahları ne sultan süleymanları ne Abdülhamitler'i üstünden attı, sebebi çok basit: çünkü üleştirmediler çünkü siyaseti tekellerine aldılar.

Moğollar başka coğrafyalarda Hindistan'dan Kırım'a kadar başka kültürlerle tanışıp başka tür bilgi deneyim beceriler ele geçirip yüzlerce yıl büyük devletler kurup yaşadılar, ama, oğullarının Cengiz gibi başaramayışının sebebi bugün bize yine sosyoloji olarak çok şey anlatıyor.

Cengiz'in oğulları ganimetlere servete hazır'a (sıcak paraya) alıştı, pırlantaya incilere kürklere samurlara altın işlemeli ipekli giysilere alıştı ve artık Karakurum'un Moğolları hayvanlarını sağmak için dahi köleler kullanmaya başladı.

Cengiz'in oğulları zenginlikler içinde konformist bir hayata alıştı, nerdeyse süt sağan Moğol kızı kalmadı, artık çadırda değil Cengiz Han'ın tenbihlerine rağmen taş binalarda yaşamaya başladılar.

Savaş üretimiyle dışardan gelen '**ganimetler**' Moğol halkının '**karakterini**' değiştirdi.

Tıpkı İslamcılar'ın lükse alışması gibi, bu topraklarda artık sabahın beşinde kalkıp bismillah deyip tarlasına işine fabrikasına giden insan türü kalmadı.

Ve artık İslamcılar'ın pek pahalı zevkleri var, arabasız sekreterlessiz metressiz lüks villasız yapamayan ve twit dışında siyaset üretemeyen asalak bir güruh!

AKP'Lİ VEKİLİN DEVLET TİYATROSUNU ŞAHSINA HİZMET AİLESİ İÇİN KAPATTIĞINI DUYUNCA YAZMA İHTİYACI HİSSETTİM

Moğol kızlarını eğlendirmek için Bizans'tan Hint'ten bile hokkabazlar canbazlar geliyordu, bu cümleyi de bir AKP'li vekilin devlet tiyatrosunu şahsına hizmet ailesi için kapattığını duyunca yazma ihtiyacı hissettim.

Tarihin ve sosyolojinin gerçeği budur: Üleştiremeyen toplumlar siyaset yapamaz hale gelir.

Üleştiremeyen toplumlar iç savaşlar karışıklıklar içinden yüzlerce yıl çıkamaz.

İslamcılar kabile asabiyetleri yüzünden yenilmiştir, devletin hukukun fırsatların siyasetin toplumun zenginliklerin '**herkesin**' olduğunu unutmuşlardır.

Ulus, herkes'tir, ayırım gayrım yapmadan kabile soy boy mezhep ırk hanedan üyesi demeden: herkes!

Herkes'i tanımayan devlet kuramaz hukuk devleti inşa edemez.

Cahillikler içinde hurafelerle cinlerle sanal düşmanlarla dolu saraylar içinde birbirlerinin kellesini asıp kesip doğrayıp boğuşup dururlar.

(Şu anekdot ne çok şey anlatıyor: Moğollar Almanya'ya saldırınca Almanlar Moğollar'ı hiç tanıımıyordu çünkü Moğollar hakkında bilgileri yoktu, dillerini nerden geldiklerini bilmiyorlardı. Bu Moğollar kim diye yıllarca çalıştılar tartıştılar düşündüler ve sonunda Moğollar'ın Yahudi olduğuna karar verdiler. Neden? Çünkü ellerindeki tek bilgi kaynağı İncil'di ve İncil'de de düşman olarak '**yahudiler**'i gösteriyordu. Ve Moğollar saldırdıkça Almanlar içlerindeki yahudileri öldürmeye başladı.

Gezi ayaklanmasının suçunu '**faiz lobisine**', kafirlere, haçlılara, düşmanlara, İsrail döllerine Rum uşaklarına bağlamaları gibi.

Aynı Almanya ancak altı yüz yıl sonra 1800'lü yıllarda Prusya Ordusu'nu kurarken '**gerçek bilgiyi**' ele geçirdi ve Moğol askeri zaferlerini ve savaş taktiklerini Prusya ordusuna ders diye okutmaya başladı, köylü çocuklarının da hiyerarşi disiplin eşitçe bir organizasyon içinde yüksek komutanlar olabildiği.)

Herkesin...

Her çocuğun...

23 Nisan bayramı kutlu olsun.

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

