



Şehit komutan yaşasaydı hangi göreve getirilecekti

02.06.2017



Önceki gece Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu 13 askerimizin şehit olması hepimizi yaktı.

Şehit askerlerimizin kahramanlıkları ile kumpaslar dönemi ve 15 Temmuz'dan sonra yaşadıkları anlatılıp, "Unutulmayacaksınız" deniyor. Keşke öyle olsa... Neler, kimler unutulmadı ki?!

Facia olur olmaz, helikopterin yüksek gerilim hattına takılması sonucu yaşandığı açıklandı.

Nedense kimse inanmadı, Bahçeli dahi konunun enine boyuna araştırılmasını istedi.

Niye inanamıyoruz?.. Ne oldu ki, vatandaş devletin resmi açıklamalarına itibar edemez hale geldi?..

Hemen "unutulan" bir örnek vereyim.

Geçen yıl 14 Mayıs'ta Hakkari Çukurca'da düşen Kobra helikopterimizi hatırlıyor musunuz? Çığlı Üs Bölgesinde çatışma çıkmış, bölücü teröristler 6 askerimizi şehit etmişti. Bölgeye takviye için gönderilen taarruz helikopteri Kobra da düşmüş Kara Pilot Üsteğmen Burak Bikebahşi ile Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahan şehit olmuştu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan olay sabahı yapılan açıklama şöyleydi:

"Teröristlere müdahale için bölgeye sevk edilen bir Kobra helikopterimiz Hakkâri Çukurca bölgesinde saat 05.50 sularında kaza kırıma uğramıştır. Teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilen bu elim kazada helikopter pilotu olan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kaza ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir."

Ancak 24 saat geçmeden bölücü terör örgütü, Kobra'mızı füzeyle vurma görüntülerini yayınlamıştı.

Sonrasında PKK'nın bu füzeleri nereden aldığı konuşulmuş, iktidar ve medyası Rusya'yı işaret etmişti.

O açıklamayı yapan ve yaptırınların halen görevde olduğunu belirtip, soralım:

Ne oldu kaza ile ilgili inceleme ve araştırmanın sonucu, bilen var mı?

Bildiğim şu; Hakkari'de bir dava açıldı. Ancak tam o günlerde bölgedeki askeri mahkemeler lağvedildiği için davaya bakacak yer bulunamadı. En son gördüğümde şehitlerin avukatları mahkeme arıyordu!..

İnşallah bu son kaza da unutulmaz, takibi yapılır... Ve ilgililer, olayı gerçekten enine boyuna araştırıp, millete tatmin edici bir açıklamada bulunur...

ŞEHİT KOMUTAN NİYE SUÇLANDI?

Bu girişten sonra son elim kazada şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'la ilgili dosyayı açmak istiyorum.

Şehidimizin Kayseri Komando Tugay Komutanıyken 15 Temmuz'dan sonra 3 gün gözaltında kaldığı, yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, sonrasında terfi ettirilip, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı olduğu anlatılıyor da nedense gözaltı sebebinden söz edilmiyor.

Aydın'ın dosyasını Şubat'ta yazacaktım. Yazının başlığı da belliydi, "Doğruysa da Değilse de Vahim" idi.

Bir yandan bölgede terörle mücadele ediyor, öte yandan "FETÖ"cü olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmalarına gidip, geliyordu. Psikolojisini, astları karşısındaki pozisyonunu düşünebiliyor musunuz?

Öte yandan TSK içinde de, "Bir AKP milletvekilinin yakını olduğu" konuşulup, imalarda bulunuluyordu.

Hakkari'deki bir duruşma sırasında avukatlarla haber gönderdim. Hem psikolojisini, hem de iddiaları merak ediyordum. Dava sonuçlanana kadar yazmamam mesajını gönderdi.

Yazmadım, bekledim. 6 Nisan'daki dördüncü duruşmada, 15 Temmuz'dan sonra 2. Ordu Komutanı olan İsmail Metin Temel'in tanık olarak dinlenmesini istedi. O celsede Aydın'ın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı. Avukatı da kızkardeşiydi.

Dosyası ayrıldıktan sonra yapılan duruşmada da hakkında beraat kararı verildi.

İşte bu karardan sonra "FETÖ" iddianamelerindeki özensizliğe, özellikle de darbecilerin 15 Temmuz'da yayınladığı "Sıkıyönetim görevlendirme listesinin" ne kadar sağlıklı olabileceğine dikkat çekmek için Aydoğan Komutan örneğini anlatıp, 10 ay yaşadıklarının hikâyesini yazacaktım. Maalesef o şehitliği ile bambaşka acı bir hikâye yazmış oldu!..

2016/271 nolu dosyada 4 numaralı şüpheliydi Aydoğan Aydın. Gözaltı tarihleri, Çukurca Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararı belirtildikten sonra "suç" kısmında şunlar yazıyordu:

"Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma..."

Diğer "suç delillerine" girmeden, sadece Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Aydoğan Aydın'ın "Sıkıyönetim görevlendirme listesi"ne göre nasıl suçlandığını aktarmak istiyorum. Şöyle suçlanıyordu:

"Sıkıyönetim Direktifi konulu mesaj eki atama listesinde, kimi rütbeli personele il sıkıyönetim komutanlığı, kimi personel kurulması düşünülen sıkıyönetim mahkemelerinde hakimlik veya savcılık görevi, kimi personele belediye başkanlığı, genel müdürlük, müsteşarlık, daire başkanlığı, valilik gibi üst düzey yöneticilik görevlerinin verildiği, söz konusu yöneticilik görevleri verilen bir çok personelin birinci görevi halihazırda görevli oldukları birliklerinde görevleri için DEVAM açıklamasının yapıldığı, dolayısıyla görevlerinde Devam etmeleri kararlaştırılan rütbeli personelin kendileri ile ilişki içerisinde ve/veya yapılanma içerisinde olan kişiler olduğunun anlaşıldığı, listenin 98. Sırasında bulunan K.K.K Tuğğ. Aydoğan Aydın isimli askeri personelin isminin karşısında 1'inci Komando Tugay Komutanı/Kayseri-Devam ibarelerinin yer aldığı dolayısıyla şüpheli Aydoğan Aydın'ın da Yurtta Sulh Konseyi adını veren TSK içerisinde illegal olarak yapılanmaya giren PDY/FETÖ (Paralel Devlet Yapılanması/Fethullahçı Terör Örgütü ile birlikte hareket ettiğinin anlaşıldığı..."

ÖYLE BİR ÖRNEK VERDİ Kİ!..

Uzun bir savunma yapan Aydoğan Aydın'ın bu suçlamaya cevabı şu oldu:

"Bu listede ismimi yazmış olan şahısların ne amaçla yazdığını bilmiyorum. Ancak görevimde devam etmem konusunda ortaya konan illegal yapının iradesini, birliğimin terörle mücadele amaçlı kurulması ve Çukurca gibi uç bir bölgede ve merkezden mesafesi nazara alındığında kendileri için bir önem ve tehdidimin olmayacağı kanaatiyle listeye bu şekilde ismimi yazmış olabilirler diye düşünüyorum. Ben listede bütün generallerin isminin olduğunu fark ettim. Bazı generaller bu sözde darbe girişimi başarılı olduğunda verilecek ilave görevlerin olduğunu gördüm. İlave görev verilen şahısların bu işin beyin takımında yer aldığını düşündüm. Ayrıca Ergenekon, Balyoz sürecinde bir yıl süreyle tutuklanarak hapis edilen Tuğgeneral Levent Ergün'ün de göreve devam şeklinde listelendiğini gördüm. Bunu da anlamlandıramadım. Bu sebeple görevlerinde devam olarak nitelendirilen şahısların aslında gözden çıkarıldığını ve pasifize etikleri kanaatine ulaştım. Ayrıca listede kara kuvvetleri emrine şeklinde kimi şahısların listelendiğini gördüm. Bu durumu da anlamlandıramadım."

Buna karşılık Savcılık iddianamesinde ne denildi biliyor musunuz? Şu:

“Şüpheli Aydoğan Aydın'ın, 'Birliğimin terörle mücadele amaçlı kurulması ve Çukurca gibi uç bir bölgede ve merkezden mesafesi nazara alındığında kendileri için bir önem ve tehdidimin olmayacağı kanaatiyle listeye bu şekilde ismimi yazmış olabilirler diye düşünüyorum. Ben listede bütün generallerin isminin olduğunu fark ettim'şeklindeki savunmanın kabul edilemeyeceği, zira şüpheli Aydoğan Aydın'ın komutasını yürüttüğü, Kayseri 1. Komando Tugayının Türkiye'de Bolu Komando Tugayı ile birlikte muharip ve her an silah ve mühimmatı ile hareket kabiliyetine sahip iki birlikten biri olduğunun açık olduğu, dolayısıyla Sıkıyönetim Direktifi konulu mesaj eki atama listesinde şüpheli Aydoğan Aydın hakkında Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığındaki görevine devam yönündeki ibarenin önem arz ettiği açıktır.”

Aydın savunmasında şunu da söyledi:

“İsmimin FETÖ/paralel devlet yapılanması olarak adlandırılan terör örgütü ile anılmasından dolayı utanç duyuyorum.”

Tamam şehadetinden önce beraat etti, tabir-i caizse gözü açık gitmedi. Ama 10 ay boyunca ona yaşatılan “utanç” ne olacak?!

Ve; Ya sıkıyönetim listesinde sırf isimlerinin karşısında “devam” yazdığı için tutuklanan, yargılanan başka masumlar da varsa?

3 HAFTA ÖNCEKİ KULİS

Şehidimiz Aydoğan Aydın'ın ismini yaklaşık 3 hafta önce bir kez daha duydum.

Görevden alınması beklenen Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın yerine Aydoğan Aydın'ın atanacağı konuşuluyordu. Kaynak sağlamdı, zira bilgi Saraya yakın kaynaklardan gelmişti. Değişikliğin Ağustos Şura'sında yapılacağı, bu arada Aydoğan Aydın'ın beraat etmesinin beklendiği söyleniyordu.

Takipteydim, araştırıyordum. Maalesef gerek kalmadı!..

Aydoğan Paşa başta olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, Türk Milleti'nin başı sağolsun.

Müyesser Yıldız

Odatv.com



Müyesser Yıldız



Soylu krizi deęil devlet krizi var

07.07.2021

Erdoęan'ın bizzat takip ettięi davada flaş gelişme

06.07.2021

Kimler ballı maaşta kavuşacak

05.07.2021

Erdoęan'ın 2023 müjdesinin bilinmeyenleri

03.07.2021

Bu kaotik gidişata karşı çözüm ne

02.07.2021

60 yıl hapis cezası aldı elini kolunu sallayarak çıktı

30.06.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentеш

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

