



Bu fitneye dikkat

17 Kasım Cumartesi 2018 00:11



Bir yerde cüppe, diğer yanda çarşaf. Galiba bir fesat yuvasından ve muhtemelen Pensilvanya'dan kirli eller devrede...

Bir yerde cüppe, diğer yanda çarşaf. Galiba bir fesat yuvasından ve muhtemelen Pensilvanya'dan kirli eller devrede. Cüppeli bir din adamı Yunan muhibi fesli'nin ayağına -güya- hasta ziyareti bahanesiyle gidiyor, diğer yandan çarşafı provokatörler Atatürk heykellerine saldırıyor.

Var bu işte bir büyük numara, var. Bunda kuşku yok.

Tasvip edelim veya etmeyelim ama kimi muhafazakâr kesimde dinin emri olarak algılanıp tercih edilen giysiler, şimdilerde modern anlayışlı insanlardan ziyade, dini kendi çıkarı için kullanma amaçlı şer odaklarının hedefinde diye düşünüyorum. Bu

düşüncemin de haklı temellere oturduğunu biliyorum.

İsmailağa cemaatinin en önemli ismi olan Cüppeli Ahmet lakaplı tarikat üyesi şahsı şu anda değerlendirmeye bile almıyorum, zira söylemeye çalıştığım büyük tehlike arz eden kışkırtma senaryolarında onun pek bir rolü veya dahli bulunmuyor.

Bahsettiğim şey, artık Türk-Kürt, Alevi-Sünni veya Tesettürlü-Modern giyimli ayrımını fitne sebebi olarak kullanmaya ayarlı şeytani locaların şimdiki hedefinde **“Radikalliği çağrıştırsa da bazı dindar çevreler için anlam taşıyan simgeler, özellikle de üste başa giyilen esvaplar ya da aksesuarlar üzerinden kopartılmaya çalışılan kıyamet”** projesi gündeme yerleştirilmesi var.

Uzun zamandır tefekküre benzer bir ruh haliyle düşünüyordum, dindar-laik çekişmesi senaryolarından medet uman, fakat çok da verim alamayan şerir güçler acaba şimdi hangi hassasiyetleri kullanarak sosyal düzenin çarkını bozacak, ortalığı velveleye verecek ve temiz suları bulandıracak, diye kaygılanıyordum.

Maalesef bu endişelerimin yanıtını almaya başladım.

Önce Diyanet İşleri gibi oldukça hassas dengede durması gereken bir kurumun başındaki şahsın, aslında tüm ülke insanların duyarlı olduğu 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününden bir gün evvelinde, tarihi olayları dinsel safsata ve cerbeze ile gündeme büyük puntolarla taşıyan İslamcı vasıflı Kadir Mısırlıoğlu'nu, sözüm ona, tamamen insani duygularla ziyaret etti.

Elbette Türkiye'nin sinir uçları bu ilginç ziyaretin tepkisiyle zıpladı, bütün muhalefet parti liderleri söz konusu buluşma üzerinde ağır ifadelerde bulundu.

Lakin fitne kokan eylemler devam etti.

Bu kez Edirne'de kara çarşafa tamamen bürünmüş bir kız öğrenci Atatürk aleyhine sloganlar attı veya bildiri dağıttı.

Tam olaylar bu iki münferit gibi gösterilmeye fırsat verilmeden üçüncü ya da belki daha fazla sayıda fesat eylemler duyulmaya başlandı. Yine çarşafalı bir kadının, Atatürk büstüne/ heykeline yönelik baltalı saldırısı ile irkildik.

Ben şunu bilir, şunu söylerim, bilimde olduğu gibi, yaşamda da hiçbir şey tesadüflere ve olmadık raslantılara dayanmaz.

Birileri yine iç bünyemizi dağıtmak, hastalandırmak ve sosyal barışı baltalamak istiyor, bu kesin.

Bir gazetemizde **“FETÖ'nün Kültürlerarası Diyalog Platformu'nun yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkan yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Adil Öksüz'ün doktora tezi savunmasında jüri üyesi olduğu da ortaya çıktı.”** (Cumhuriyet Gazetesi, 14.11.2018) haberi, hepimizi endişeye sevk edecek cinstendir.

Aman ha, aman.

Fitne ve fesat, yani her türlü bozgunculuk dinde haram, hukukta suç ve ahlaki değerler noktasında da terbiyesizliktir.

Dışarıdan desteklendiğine, hatta organize edildiğine inandığım bu fitneye hiç kimse alet olmasın, çünkü yine kazananı olmaz.

Nazif Ay

Odatv.com

[Bu fitneye dikkat](#)

[Nazif Ay](#)

[odatv](#)

[arşiv](#)

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

