



Yerel seçim yeni rejimin referandumu olur

15.03.2019



Türkiye, tarihinde görülmedik ilginçlikte bir yerel seçime gidiyor.

Referandumdaki anayasa değişikliği ve sonrasındaki askerin bir kısmının (FETÖ'cü olanlar) eliyle gerçekleştirilen ve hükümetin en az Fuat Uğur kadar bilgisi olsa da vahim sonuçlarını kestiremediği ama bu sonuçları kullandığı Amerikancı 15 Temmuz kalkışması; ardından da 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri...

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimini Erdoğan ve müttefiki Bahçeli yeni rejimini onaylanacağı bir "referandum" olarak değerlendiriyor. Bunun adı da "beka" olarak telaffuz ediliyor. Aslında muhalefet için de adı konmasa da yerel seçim yeni rejimin onaylanmaması için bir fırsat.

YEREL SEÇİME HANGİ KOŞULLARDA GİDİLİYOR?

Türkiye ekonomisi darboğazda. 2015 Haziranı'ndan bu yana üç genel seçim (sonuncusu cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte) ve bir referandumdan sonra şimdi de bir yerel seçim... Beş sandık, ekonominin belini daha da büktü. Suriye'de girişilen ve sekiz yıldır aleyhimize sonuçlar doğuran maceracı yürüyüşün mali faturası da, sosyal faturası da güvenlik faturası gibi çok ağır oldu. Hükümetin yerel seçim sonrasına bıraktığı ağır zamların enflasyonist süreci daha da kabartacağı ve işsizliğin artacağı, büyümenin daha da frenleneceği bir sır değil.

YÜZDE 10 ERDOĞAN'I ÇABUCAK TERK EDİYOR; O YÜZDEN "DİN SOSLU BEKA"

Ekonomik verilerin yerel seçime gidilirken Cumhuriyet İttifakı'nı sarstığı aşikar. Daha önce de 2009'da Ak Parti yerel seçimde yüzde 10 civarında oy kaybı yaşadı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde de aynı şekilde yüzde 10 civarında oy kaybı yaşamıştı. Demek ki, Erdoğan'ı çabucak terkedebilen bir yüzde 10'luk seçmen kesimi var. Şimdi Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden daha fazla bir kesimin ittifakı terketme rizikosunu ekonomik verilerin yakıcı etkisiyle.

İşte bu yüzden "din soslu beka" defteri açıldı! Daha önce Meral Akşener'in adını ağzına almayan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan Akşener'i "içeri atmakla" tehdit ediyor! (Kendisini 'yargı' yerine de koyarak hem de!) Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'a karşı hükümet medyası aracılığıyla algı operasyonu yürütülüyor. Mansur Yavaş'ın rakibi sanırsınız ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, Soylu ve Ömer Çelik! Taksim'deki sözde ezana yönelik ısıklar da Kabataş yalanının kaba bir tekrarı olarak sahneye sürülüyor! Kutsalla oynamanın ateşle oynamak olduğunu bilmiyor mu iktidar? Bile bile lades demek ne acı birkaç belediye için... Yazık, çok yazık... Yetmedi, Millet İttifakı'nın listelerindeki 'terör örgütüyle iltisaklı meclis üyeleri' gündeme getiriliyor! Çarşamba akşamı İçişleri Bakanı Soylu'yu televizyonda izlerken şaşakaldım! Elinde bir dosya, sallayıp durdu. Neymiş? CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin tam '199 meclis üyesi adayı terör örgütleriyle iltisaklı'yı! İçimden sormadan edemedim Soylu'ya; elinde böyle bir bilgi varsa neden Cumhuriyet Savcılarına vermiyorsun? Neden? Mesele başka tabii... Var mı yok mu, HDP'ye angaje seçmen neden Cumhuriyet İttifakı'nı değil de Millet İttifakı'nı destekliyor bazı metropollerde. Seçmen özgür iradesiyle istediği adaya, partiye oy verir, iki kere iki dört! İsterse iktidarı cezalandırmak için muhalefete de oy verir. Ak Parti'den de çekilip Millet İttifakı'na oy verecek olanlar 'hain' mi olacak Soylu'ya göre? 'Gafil' mi olacak?

SOYLU'YA SORULAR

İçişleri Bakanı Soylu'ya zor gelmezse bazı sorular da sormadan edemeyeceğim: İktidardaki Ak Parti Oslo'ya görevliler gönderip hem de İngiltere'nin hakemliğinde bizatihi PKK ile masaya otururken beka sorunu olmuyor da; Habur geçişinde beka sorunu olmuyor da; YPG/PYD sözcüsünü Ankara'da ağırlarken beka sorunu olmuyor da yerel seçim sürecinde HDP seçmeninin bazı yerlerde muhalefeti desteklemesi mi 'beke' sorunu oluyor? Yine, Ak Parti ve HDP Dolmabahçe Mutabakatı yaparken sorun olmuyor da HDP'nin bazı metropollerde aday çıkarmayıp iktidara ders verme esprisiyle muhalefeti desteklemesi mi sorun oluyor? Bitmedi... Bir soru daha daha Soylu'ya; Ak Parti 1 Kasım 2015 tekrar seçiminde kimlerle geçici seçim hükümeti kurmuştu hatırlıyor mu acaba? Bu hükümette sakın HDP'li bakanlar da olmasın?! Ak Parti, HDP ve MHP'den kopup gelen Tuğrul Türkeş'in kurduğu o hükümet Türkiye'yi genel seçime götürdü ve Ak Parti bu tekrar seçimde yeniden tek başına iktidara geldi.

Beka sorunu mu dediniz? İzlediği yanlış ve ulusal çıkarlara aykırı dış politika sonucu Suriye ile 900 kilometrelik sınırımızı riske atan hangi iktidar? ABD ve kurmak istediği garnizon Kürt devletiyle Türkiye'yi komşu eden ve devasa güvenlik sorunu oluşturan hangi iktidar? Hatalı adımlar sonucu tehlikeye giren güney illerimizi ve sınırımızı güven altına almak için Türkiye'yi devasa askeri operasyonlara başvurmak zorunda bırakan hangi iktidar? Dahası var... "Alın secdeye gelenden zarar gelmez" diyerek Gülen Cemaati ile koalisyonvari bir süreci götüren sonra da kendisine de yönelen okları hissedince cemaati FETÖ olarak tanımlayan; önüne önceden gelen FETÖ ile ilgili ciddi MGK raporlarına aldırmayan hangi iktidar?

BEKA SORUNU VARSA NE YAPILIR?

Kısacası, bir beka sorunu varsa, bu sorunun kaynağı iktidarın 17 yıla yaklaşan yanlış ve ulusal çıkarlara aykırı, Atatürk'ün sağlam temellere dayalı örgüsünü tasfiye etmek isteyen anlayışında ve icraatındadır.

Bir de şu var; beka sorunu olan bir ülkede iktidar aşırı kutuplaştırmadan değil, ulusal birlik ve dayanışmadan yana bir iklimden medet umar. Bu doğrultuda adımlar atar. Emperyal odakların tuzağına düşmez, fay hatlarını dikkate alarak adım atar.

Kıbrıs Barış Harekatı dönemini yaşayanlar hatırlayacaktır. Cumhuriyet tarihimizin siyasi amaçları olan iki aşamalı en önemli askeri harekatı ABD ambargosuna karşın ulusal birliğin gözyaşartıcı atmosferinde başarıyla sonuçlanabildi. Bir ulus ayağa kalktı ve istenen sonuç elde edildi. Millet kolundaki bileziği, parmağındaki yüzüğü bile çıkarıp bugünkü askeri sanayi temellerini attı.

Allah muhafaza Türkiye bu iktidar işbaşındayken, iktidarın bu jargonuyla sıcak ve yakıcı bir beka sorunuyla karşı karşıya kalsa ne olur? Cumhurbaşkanı da müttefiki partinin başkanı da, İçişleri Bakanı da takkesini önüne koyup düşünmeli. Yüzde 50 ile diğer yüzde 50'nin aşırı kutuplaştığı Türkiye'ye, üretimden kopan Türkiye'ye, birbirine kemçiren Türkiye'ye emperyalist alem ellerini ovuşturarak gülümsüyor.

FABRİKA AYARLARINA DÖNEBİLMİŞ BİR CHP İLE BU SEÇİM ÇOK FARKLI OLURDU

31 Mart'taki yerel seçimde Türkiye'nin 1300 küsür kent, kasaba ve beldesini kimin yöneteceği ve muhtarlar belirlenecek. İktidar serinkanlı olmalı, sorumluluk duymalı. Tabii muhalefet de sorumlu olacak ama belirleyici sorumluluk iktidardadır. Seçim, yeni rejim için bir referandum olacakmış. Olacaksa da olacak. Demokrasi varsa buna da katlanacaksınız!

Tadı tuzu olamayan bir seçim süreci yaşanıyor. Oysa seçim, hele yerel seçim bir şenliktir. Tahminlerim bu yerel seçimin son çeyrek yüzyılın en düşük katılımı yerel seçimi olacağı yönünde. İktidar da el altından katılımın düşük olması için çalışıyor. Kendisi de protesto yiyecek ama CHP seçmeninin küskün, kırgın olduğunu bildiği için oraya çalışarak rakip blokun seçmenindeki katılımı düşük tutmaya çalışıyor. Katılımın düşük olmasında başlıca etkenler ise şunlar gözüküyor: 1) CHP'nin adaylarını belirlerken önseçim yapmaması ve dahası adaylarını olağan ya da olağanüstü parti içi yarış saikiyle belirlemesi; hatta belediye başkan ve büyük ölçüde meclis üyesi adaylarının Ankara'dan belirlenmesi; liyakat ve çeşitlilik

unsurunun gözardı edilmesi. 2) Seçim sürecindeki gergin atmosfer ve kutuplaşma, zehirleyici bir dilin itici etkisi. 3) Yasal olmayan, hülleye dayalı ittifaklar ve aynı zamanda partilerin kimi yerlerde ittifaka kimi yerlerde ise ayrı ayrı seçime girmeleri. 4) Bir ölçüde de olsa sandığa güvenin azalmış olması ki bunda muhalefetin. Özellikle CHP'nin sandıklara tam olarak hakim olamadığının fark edilmesi.

Maalesef CHP'nin de tarihsel bir fırsatı ıskalamakta olduğunu da not etmeden bu bahsi tamamlamak zor. Kendisini rektifiye ederek vasatı aşan, fabrika yarılarına dönebilen ve parti içi kontrol saikiyle eş, dost, akraba yerine liyakata dayalı adaylarla seçime girebilen bir CHP müttfeğlerinin de ötesinde bir destekle seçimde öne geçebilirdi. Geçenlerde CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında bir soruya karşılık "başarılı olamazlarsa iç muhasebenin ve yüzleşmenin kaçınılmaz olduğunu" söyledi. 2011'den bu yana katıldığı ve açık farkla kaybettiği seçimler sonrasında hiçbir zaman iç muhasebe yapmayan, sonuçlarla yüzleşmeyen CHP işte bu yüzden Türkiye'yi Ak Parti'ye adeta mahkum etti. Ak Parti 17 yıldır iktidardaysa biraz da ana muhalefetin bıraktığı boşluktan değil mi?

M. Ayhan Kara

Odatv.com



M. Ayhan Kara



Diğer Yazıları

Altay yeni statta ilk maçta kayıp

11.12.2021

"Bay Gol"den son mesaj

08.12.2021

Büyük acıya rağmen maça çıktı

06.12.2021

Göztepe orada lider

02.12.2021

Üç büyükler Trabzon'a çalıştı

29.11.2021

AKP'de Mustafa Denizli ismine tepki

28.11.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

