



FETÖ isyan eden cemaati toparlamaya çalışıyor

29.10.2019



FETÖ, genel anlamda üçe bölünmüş durumda.

İlki, Fethullah Gülen ve yakın çevresi. İkinci, orta tabaka denilen, organizasyon işlerinde yer alan, kritik noktalarda görev yapan “abiler, ablalar”. Bunları da ikiye ayırmak gerekirse, “**samimi olarak güzel şeyler yaptıklarına inananlar**” ve “**her şeyi bilerek sistematik bir organize hedef için**” hizmet edenler. Üçüncü grup ise, çok daha geniş kesim olan taban.

Bu tabanın üçte ikisi gerçekte Erdoğancı olduğu için 2013’de “dershane kriziyle” cemaati terk etti. 17/25 Aralık operasyonu sürecinde kalan tabandan yine büyük kopmalar oldu ve Ak Parti’ye dönüş yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da yine kopmalar yaşandı. Son kopanlar, Ak Parti’ye dönüş yapmadı, neredeyse her şeyden koptu. Yani büyük taban dediğimiz belki yüzde biri ancak cemaatte kaldı. Yine de bu yüzde bir, kalan cemaatin en büyüğünü oluşturan kesim.

Bu yüzde bir dediğimiz kesim, şimdi FETÖ’nün en büyük kesimi ama aynı zamanda “**en mağdur, en şaşkın, en pişman**” kesim. Elbette bu kesimden de “**her şeyi bile bile, organize suç örgütüne hizmet edenler**” var fakat bu kalan tabanın en fazla dörtte biri kadar tutar. Geri kalanın bir kısmı ise, “**samimi olarak hala Gülen’i seven, kendilerinin İslam’a hizmet ettiklerini düşünen, cemaatin yaşadığı badirelerden kurtulması için dualar eden**” grubu oluşturuyor. Fakat büyük bir bölümü aldatılmışlık, yarı yolda bırakılmışlık ve şaşkınlık duyguları taşıyor.

“**Aldatılmış, bilmeden bir şeylere alet olmuş**” diyebileceğimiz bu kesimin büyük bölümü “**sessizlik**” içerisinde. Ama geri kalan bölümü Gülen’i açıkça eleştiremeye de, “**ağabeyleri, gazetecileri, FETÖ trollerini**” günden güne artan eleştiriler getiriyor. Başlarına ne geldiyse, “**cemaatin asli vazifesi olan iman kurtarma hizmetinin dışına çıkıp siyasete girmesinden, devlet içinde örgütlenme hevesinden, sınav sorularını çalmak gibi davranışlardan**” geldiğini söylüyorlar, yazıyorlar, yorumlarda bulunuyorlar. Bazıları ise bizzat Fethullah Gülen’i açıkça eleştirmekten çekinmiyor.

HER KOĞUŞTA BİR FETÖ ABİSİ

Çoğunlukta olan sessiz kesimin suskunluğunun en büyük sebebi, “**ortadan kaybolmak, görünmez hale gelmek, toplum içine çıkmamak**” psikolojisine sahip olmaları. “**Devletin hışmına uğramak korkusu, Gülen’i eleştirirsek hain ilan ediliz korkusu**” arasında gelip gidiyorlar. Zaten bu kesimin bir kısmı içeride hapis, bir kısmı mahkemesi olanlar, pek çoğu KHK ile işlerinden uzaklaştıranlar.

İçeridekilerin duyguları çok farklı. Bunlardan bir kısmı ister istemez “**FETÖ militanı**” oluyorlar. Yaklaşık bir yıl içerde yatıp çıkan biri şunları anlatmıştı: “**Avukatlarımız bu yapılanmanın içinde olmadığımızı ve bazı isimler vermemizi istiyordu. Ancak çok kişi bunu istese de yapamıyor. Çünkü mahkemede bir şeyler söyleyen, tekrar içeriye girdiğimizde arkadaşlarımızın yüzüne nasıl bakarız. Bir koğuşta yirmi kişi FETÖ’den arkadaşla yatıyoruz, birlikte yemek yiyoruz, çay içeriyoruz, birlikte namaz kılıyoruz, mahkemede ne söylediğimiz içeriye ulaşıyor, o zaman hain olarak görüleceğiz, belki başımıza bir şeyler gelecek.**”

Zaten **“her kořuřta da FETÖ’cü abiler var”** ve mahkeme öncesi kořuřta **“nasıl ifade verileceğinin provası”** yapılıyor. **“Her řeyi inkar etmek,”** en çok üstünde durulan konu. Bir de **“manevi birliktelik”** olunca, namaz kılmak, gece ibadet etmek, zikir etmek gibi, orada bulunanlar bu atmosferden kurtulamıyor. Onca ibadete, namaza rağmen, **“ne yaptıklarını çok iyi bildikleri halde,”** yapılan istiřare, yönlendirme sonucu **“her řeyi inkar etmek, açıkça yalan söylemek”** yolunu seçiyorlardı.

“Zaten içerdekilerin durumu her yönden kötü bir psikolojiye sebep oluyor. **Onca ibadete, namaza, zikire rağmen, inkar etmenin, yalan söylemenin verdiği vicdan rahatsızlığı, doğruyu söylesen cemaat tarafından hain olarak görülme, davaya zarar vermenin ahrette sizi cehenneme götüreceğİ korkusu,** bir yandan devletin artık sizi terörist görmesi, işten uzaklaştırması, çoluğün çocuğün toplum tarafından dışlanması, hepsi bir araya gelince insan hasta oluyor. **FETÖ davasındakilerin aynı kořuřta olması, içeride bir cemaat grubunun kendiliğinden oluşması demek. Artık cemaat diyecek yanımız kalmadığı halde buna mecbur kalıyoruz. Bir de görülen rüyalar, bize ulaşan müjdelerle bizi etkilemeleri, bunlar gerçekleşmeyince yaşanan hayal kırıklıkları cabası.** Sağlam girip, hasta çıkmamak mümkün değil.”

Bu ikilemede kalıp da, **“artık cemaat diyecek yanı kalmadığı”** halde, içeride sesini çıkaramayan, kendini o karışık duygular nedeniyle **“feda eden insanlar”** var. **“Cemaatin dışında kalma”** korkusu, **“yalnız kalma”** endişesi, **“bir řeylere ihanet etme, kendini değersiz hissetme”** duygusu gibi etkenler bazılarında kendini feda etmeyi gerekli kılıyor.

BU YOLUN YOLCUSUNUN YOL HARİTASI BELLİDİR

Bu duyguyu dışarıdan bakınca anlamak hayli zor, ancak özellikle tarikat silsilesinde olanlar genelde böyle duygularla tarikata mensup olurlar, şeyhlerine veya liderlerine **“her dediğİ doğrudur, mutlak itaat gerektirir”** duygusuyla **“teslimiyet”** gösterirler. **“Şeyhine teslim olmak”** bu yapıların en temel özelliğidir. Hangi tarikata, hangi cemaate mensup olursa olsun, bu yolun yolcusunun yol haritası bellidir.

Sohbetlere katılırsınız, ibadetlerinize özen gösterirsiniz, gece ibadet yaparsınız, zikir yaparsınız, kuşluk vaktinde rabita yaparken **“feyz almak için”** bağılı olduğunuz şeyhi düşünerek veya resmine bakarak zikredersiniz. Bu noktaya gelenler bulunduğu yeri **“en kutsal halka”** görürler, bağılı olduklarını **“her şeyden büyük”** kabul ederler ve **“ne yaparsa, ne söylese”** hikmet bulurlar. Bir sözünü, bir hareketini mantığına sığdıramasa da, **“bilmediğimiz bir sebebi vardır,”** derler.

Böyle bir bağılılık, inanmışlık, teslimiyet genelde samimidir. Çünkü **“o yapı, o hoca, o şeyh, o hocaefendi, o ağabey, o abla”** hidayete ermesine, **“gaflet uykusundan uyanmasına, hak yola girmesine”** vesile olmuştur. Elbette bu yolun istismarını yapanlar, bu yolu ticareti için kullananlar, o çevreden yararlanmak isteyenler vardır ancak samimi ve iyi niyetli olarak bu yola girenler çoktur.

Böyle bir teslimiyet olunca, **“her dediğİ doğrudur”** inancıyla bağlanınca, tavsiye edilen kitabı, dergiyi, gazeteyi ibadet aşkıyla alır, Süleymanlılarda olduğu gibi, **“Muhterem büyüğümüz filanca partinin desteklenmesi arzu etmektedir”** şeklinde gelen rica emir telakki edilir. Şayet buna itiraz eden, sorgulayan çıkarsa, o kişi önce tatlı dille ikaz edilir, inat ederse kademeli olarak dışlanır. Kalanlar kendilerini cennet halkasında gibi gördükleri için, gideni, dışlanana **“hak yoldan cehennem yoluna sapsmiş”** muamelesi yapar, onunla selamı sabahı keser.

FETÖ HEM TARİKAT HEM CEMAAT

FETÖ’nün de çekirdek kadrosunda **“tarikatsilsilesi”** var. FETÖ aslında **“hem cemaat, hem tarikat”** özelliğini taşıyan bir yapı. Başka bir deyimle içten tarikat, dıştan cemaat. Gülen’in etrafında bulunan **“namaz takkeli, cüppeli insanlar”** aslında **“Fetullah tarikatına”** mensup insanlardır. **Abdullah Aymaz, Osman Şimşek** vs. gibi şahıslar Fethullah tarikatının önde gelenleridir. Bölgelerde, illerde, ilçelerde cemaati bu tarikatın temsilcileri olan abiler, ablalar yönetmektedir.

“Tarikat tutkalıyla” birbirine yapışan kesim, şeyhleri Gülen ne dese, ne yapsa doğruyu yapmış olacağı için, büyük bir teslimiyet içindedirler. FETÖ’nün kaybolmasını, dağılmasını istemediğİ de bu kesimdir. Fethullah tarikatının üst

seviyesinde yer alan önemli şahıslar, 2013'ten itibaren öncelikli olarak yurt dışına kaçırılmıştır. Türkiye'de kalanların bir kısmı hapiste, bir kısmı tutuksuz yargılanıyor, kendilerini bu badireden uzak tutabilenler ise kendilerini toplumdan izole ederek, gizli toplantılarla yapıyı ayakta tutmaya çalışıyor.

Tabanın tarikat yapısı dışında kalan, ama son zamana kadar bir şekilde bağı bulunan asıl büyük kitle "**Devletin hışmına uğramak korkusu,**" ile "**Gülen'i eleştirirsek hain ilan edilmek korkusu**" arasında gelip gidiyorlar. Fakat hemen hepsinin ortak bir noktası var, **yurt dışına kaçanlara müthiş öfkeli**. Başlarına ne geldiyse, o yurt dışına kaçan abiler, gazeteciler yüzünden geldiğine inanıyorlar. Onların hala akıllanmadıklarını, **Türkiye'de hapiste olanları hiç düşünmediklerini, cemaatin de sadece onları kollayıp gözetlediğini** sürekli konuşuyorlar, yorumlar yazıyorlar. Bu kesimin büyük çoğunluğu aslında FETÖ'den kopmuş durumdadır ve artık hiçbir cemaate girmemeyi tercih ederek, sadece kişisel ibadetlerini yapmakla yetiniyorlar. Çoğu, "**Müslüman olmak için cemaate girmek gerekmez**" anlayışındadır.

Özellikle ailelerde, Fethullah Gülen ve bütün abilere, yurt dışına kaçanlara, gazeteci ve yazarlara derin bir öfke duyuluyor. "**Bizim çocuğumuzu çocuğumuzu hapse attırdılar, işten çıkmalarına sebep oldular, kendileri gavur memleketlerinde sefa sürüyorlar. Paraları, beş para etmez insanlara harcıyorlar, haram zıkkım olsun, kör yanlarından çöksin, boyunları devrilsin!**" isyanları evden eve, hapishaneden hapishaneye dolaşiyor.

Yazarlara gazetecilere özellikle sinir olmalarının sebebi, bütün yazılarında tamamen "**Türkiye düşmanlığı**" yapmaları, YPG'lileri, PKK'lıları bile desteklemeleri. Ama en çok öfkeli oldukları, "**Hapistekilerin tahliye olması**" ihtimali gündeme geldiğinde, yurt dışındaki o yazarların ve abilerin, "**Zalimin merhametine muhtaç değiliz, kabul etmemek gerekir**" tarzında yazmaları. "**Size mi sorduk, siz bizim adımıza konuşma hakkını nereden alıyorsunuz, siz yurt dışında atıp tutarken bizim burada neler çektiğimizi biliyor musunuz, Allah'ın belaları sizin yüzünüzden yandık, düşün artık yakamızdan**" gibi binlerce yorum o yazıların altında, çeşitli platformlarda yer aldı.

FETÖ İSYANCI TABANI TESKİN ETMEYE ÇALIŞIYOR

Fethullah Gülen ve çevresi, bu "**tepkilerin, isyanların yaygınlaşmaması**" için büyük bir çaba harcıyor. "**Hapisteki bebekleri**" gündeme getirmelerinin asıl sebebi, tabanın duygularına hitap ederek, cemaatten kopmamalarını sağlamak. Sıkça "**işkencelerden, hapisteki hastalardan, kaçırılan insanlardan**" bahsetmeleri, böyle bir ajitasyonla tabanı tesir etmeye çalışmak, en büyük gayretleri. Fakat taban, "**bunlar da sizin yüzünüzden**" tepkisiyle karşılık veriyor.

Bunun üzerine o tarz konuşanların, itirafçı olanların "**ahiretlerini kaybedeceklerini**" söyleyerek korkutmak, "**çok yakında her şeyin düzeleceğini, bu hükümetin en fazla birkaç yıllık ömrü kaldığını**" müjdelemek gibi telkinlerle kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. En azından cemaat aleyhinde bulunmamalarını, "**FETÖ ibaresi kullanarak zalimin ekmeğine yağ sürmemelerini**" özellikle istirham ediyorlar. Fakat, bazıları çekinmeye devam etse, korksa da çoğunluk korkutmaları da, müjdeleri de umursamıyor.

Bir de bunlara ilaveten, aşırı tepki gösteren, "**Fethullah Gülen'in hain olduğunu, ABD'ye satıldığını, FETÖ'cülerin alenen Haçlı ordusuna yazıldığını**" söyleyen daha "**sert bir kesim**" var. "**Darbe girişiminde bulunduk, sınavlarda soruları çaldık, sahte belgelerle insanları hapse attırdık, ne kadar inkar etsek de böyle olduğunu biz biliyoruz. İnkâr etsek de zaten kimse inanmıyor. Hapistekilerin çoğu itiraf etse belki çoğu beraat edecek, ya da az ceza alacak. Bylock kullanmanın, Bank Asya'ya inatla para yatırmanın cezası neyse çekelim. Hainlerin maşası olmuşuz, neyini savunacağız**" gibi konuşanların sayısı günden güne artıyor.

Tabii bu halk kesimin yazma ve konuşma mecraları yok, ancak çok azı yorumlarda varlıklarını gösterebiliyorlar. Okumuş yazmış kesiminde de tabanın hissiyatını paylaşanlar var. **İsa Hafalır**'ın yönetimindeki **Münferit Fikir Platformu** sitesinde, cemaati, ağabeyleri, hatta Gülen'i eleştiren, kendilerini sorgulayan, pişmanlıklarını dile getiren, bazıları itiraf eden çok ilginç yazılar var. Oraya da çok fazla yansımıyor ama hissiyatlarını, isyanlarını dile getirenlerin karşılığı tabanda inanılmaz boyutta.

Ayrıca tepelerde Fethullah Gülen ile Mustafa Özcan arasında bir süredir büyük bir savaş yaşanmakta. Gülen, Özcan'ın çocukları Enes Özcan ile Zehra Bozkurt'u, Özcan da Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'i ihbar ederek yakalattırdı. Birinci adam ile ikinci adam arasındaki savaşta, sermayenin çoğu Mustafa Özcan'da üstelik.

ABD destekli Gülen ile Almanya (Avrupa) destekli savaş çok çetin ama tabandaki duygusal savaş daha da çetin...

Asiye GÜLDOĞAN

asiyeguldogan@hotmail.com / Twitter: @AsiyeGuldogan

Odatv.com



Asiye GÜLDOĞAN



Diğer Yazıları

AKP'liler Sedat Peker'i nasıl görüyor

12.06.2021

Fethullah Gülen'in evinde yumruklar konuştu

24.03.2021

Niyazi Birinci nasıl Yavuz Bahadıroğlu oldu

31.01.2021

Kazım Güleçyüz yazısını nasıl sakladı

02.09.2020

Bir başka açıdan Dilipak

24.08.2020

Danimarkalı Gelin'e ne oldu

29.07.2020

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Sekin Sevin

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

