



Faşist diktatörlük mü kuruldu

30.06.2018



Önce seçim gecesi sokağa fırlayan silahlı adamlar, kimseden korkuları yok, poz vere vere saatlerce silah sıkıyor. Ve bu korkunç görüntüler karşısında ağızını açıp konuşmayan iktidar.

Ne oluyor kardeşim, kime gözdağı veriyorsunuz, “**seçimi kaybedersek böyle mi yaparız**” mı demek istiyorsunuz, “**seçimi kaybedersek umudumuz iç savaş**” mı demek istiyorsunuz, bu kadar tehlikeli görüntüler karşısında Cumhurbaşkanı'ndan bakanlarına kadar neden sert açıklamalar gelmez.

Şah'ın topçuları da on binlerce insanı sokaklarda topa tuttu, ne oldu, kaç bin kişiyi öldürürler, kim öldürmüşse kazanmış, devlet böyle mi yönetilir?

Soruşturma açtık lafı kafi mi? O silahlı eşkıyalara cevabınız olmayacak mı, yüz bin kişi öldürseniz ne olacak kazanacak mısınız, kazanan çıktı mı, milyon öldürseniz geriye 79 milyon kalır, şimdi bu satırlarda size onlarca iç savaş yaşamış parçalanmış ülkeleri mi hatırlatalım, hangisi ayakta kalmış silahı çekene göz yuman hangi ülke hangi iktidar ayakta kalmış, bu kadar hukuk akıl ahlak demokrasi dışılık bu kadar devlet adamlığı sorumluluğuna boş vermişlik olabilir mi?

Bu vahşi fotoğraf kareleriyle ülkeyi nereye sürüklüyorsunuz?

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Yetmedi, Devlet Bahçeli bey partisini eleştiren sevmediği yazarların listesini yayınlıyor, burası faşist diktatörlük mü muhalif listeler yayınlıyor, konuşana yazana gözdağı mı, ağızınızı tutun yoksa süreriz tutuklarınız tehditleri mi?

Bu ülkeyi sokakta bulmadık, kızgın liderler bir anda Stalinvari, Mao'nun Dörtlü Çetesivari muhalif listeleri yayınlıyor, aklınızı başınıza alın.

“**Halk Düşmanı**” tabirini icad eden Stalin'dir, Halk Düşmanları önce beş-on muhalifti sonra halk düşmanlarının sayısı milyonlara yükseldi ve halk düşmanı tabiri bütün diktatörlüklere kısa yoldan kolaylık sağladı. Şimdi iktidarınız halk düşmanı tabirini “**devlet düşmanı**” şeklinde değiştirip tercüme edip siyasete sokuyor, korkunçtur.

Yetmedi bir mafya lideri Karar Gazetesi'nin altı yazarını aleni açık öldürün diye emir veriyor, bir iktidar yetkilisi kalkıp ağızını açmıyor, bakan bey gazetecilere koruma yolluyor, bu kadar.

Bu kadar mı, üstelik bu yazarlar iktidarınız 15 aralıksız yılı yan yana arkadaşınız idi, yandaş medyadan tek bir isim kalkıp kırk yıllık arkadaşlarına sahip çıkan tek satır yazmıyor, oh olsun mu diyorlar, Cumhurbaşkanı'ni eleştirmeyi bırak ima edene karşı artık tavrımız niyetimiz böyle mi olacak demek istiyorlar? (Ayrıca arkadaşlarının ölüm tehdidinde sessiz kalan bütün yandaşlara sesleniyorum. İçinizde milli değerlere bağlı, dünü bugünü etraflıca okuyan en sağlam entelektüel İbrahim Kiras'dır, ve şimdi sizin aranızda size karşı korumayla geziyor.)

Bu tehdit bu korku iklimi siyasetinizin son seçeneği mi?

Artık demokrasiye hukuka insanlık değerlerine ahlaka fikir eleştiri özgürlüğüne yani kimsenin gözünün yaşına

bakmayacađız mı demek istiyorsunuz?

Biz yazarların FETÖ ve PKK'ya verdiđimiz mücadeleden daha büyük en önemli kavgası demokrasi mücadelesidir, FETÖ ve PKK mücadelesinde şehit olmaktan hedef olmaktan bu halkın soylu bir çocuđu olmaktan bir an için korkmadık, aynı şekilde, demokrasi şehidi olmaktan zırnık korkmayacađımızı bu sütunlarda göreceksiniz.

SİZLERİN KIRBAÇLARINI BEKLEYEN ESİRLERİNİZ DEĐİLİZ

Hukuk her şeyimizdir, yönettiđiniz ülke dıngılın dincinin tarikatçının eşkiyanın ahırđ değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

Hukuk ve güvenlik herkesin hepimizin ilk kutsal vazifesidir.

Bu nasıl bir siyasi ortam mermiler tehditler havada korkunç ısıkları nı çalıyor ve bir dur diyen yok.

Memlekette iktidara taraf olmayanın başını vururum diye nara atan bir siyasi atmosfer kol geziyor.

Galipler silahlarını mızraklarını çıkarmış uçlarına kelle diziyor?

Sayın Cumhurbaşkanı, sayın İçişleri Bakanı, sayın Devlet Bahçeli, yönettiđinizi sandıđınız milleti biraz tanıtayım size.

Türk Milleti sabrı bilmeyen bir millettir!

Sakin olun. Bu millet sizden, hukuk ve demokratik değerlere ve insanımıza güven verici yumuşatıcı kucaklayıcı samimi açıklamalarınızı bekliyor!

Bizler bu toprađın çocuklarıyız, sizlerin kırbaçlarını bekleyen esirleriniz, hiç birimiz hüküm bekleyen mahkumlarınız değiliz.

Eceliyle ölmekte gözümüz olsaydı ülkemizin demokrasi ve bađımsız yolunda ne askeri ne de yazarı olurduk!

Yani ecelimizle ölmek kendimiz için değil, kendi ideolojik hayat kaygılarımız için değil, hepimizin ortak değeri ve hedefi ülkemizin demokrasi değerlerinin yüksekliđini gösterir.

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diđer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



