



O cümle mih gibi kazındı beynime

03.07.2019



Yılan gibi girdi düşman, sinsice... Ve soktu, çok tahrip etti ama öldüremedi. Yılanı salıp gönderen denizaşırıydı. Yılanı büyütmüş, beslemiş ve hedefine salmıştı.

Yılan FETÖ kılığındaydı ve iktidar da maalesef o yılanı yol verdi. Ne istediye verdi! O yılanın dili olan sözde özel yetkili savcı Zekeriya Öz'e zırhlı araba bile verdi!

SAHTE BİR İHBARLA BAŞLAYAN 'ERGENEKON' KUMPASININ HEDEFİ

Herşey 12 yıl önce 2007'de sahte bir ihbarla başladı. Güya Ümraniye'deki gecekondu saklanan bombalar!.. Neymiş? İlhan Selçuk, başında olduğu Cumhuriyet'e bizzat emir vererek bomba attırmış!.. 2008'de dava açıldı. Davanın adını bile 'ergenekon' koyarken hedef belliydi. Bu dava ulusa düşmandı. Bu dava devlete düşmandı. Bu dava etrafa da 'kötü' örnek olan ulusa devlete düşmadı. Bu dava Türk Silahlı Kuvvetlerine düşmandı. MİLGEM peşindeki Deniz Kuvvetlerine düşmandı. ASELSAN'a düşmandı. Türkler, öyle ya, destanın yazdığı gibi Ergenekon'dan çıkmıştı ve şimdi bu kez Ergenekon'da boğulacaktı! Hedef bu kadar netti.

Sözde 'ergenekon' davasıyla Silahlı Kuvvetler, Yargı, Üniversiteler, Bürokrasi, Medya çökertildi. Tasfiye edilen ulus devlet erbabının yerine FETÖ'nün fideliğinde yetiştirilen ne kadar şakirt varsa ikame edildi.

Gün geldi, 26. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ elindeki boş lav silah kovaniyla bas bas bağırsa da kimse duymak, görmek istemedi. Görenin, duyanın yandığı günlerdi. Çünkü "Tehlikenin farkında mısınız?" diye soran Cumhuriyet gazetesi de kumpasa dahil edilmişti. Başyazarı İlhan Selçuk da.

DAVANIN 'SAVCISINI' HATIRLAYALIM!

İktidar ne yapıyordu o sıralar? İktidarın başbakanı, "Ben bu davanın savcısıyım!" diyordu. Buyurun 'savcıya'! FETÖ'nün Pentagon destekli hain planına arka çıkan ve bu eylemini çok basitmiş gibi "kandırıldım" diye açıklayan bir başbakan! Ne kadar kolay değil mi? "Kandırıldım" ve bitti!..

12 yıl sonra 235 sanıklı davada 231 sanık beraat ederken, onca yurtsever asker ve aydın bu dava sürecinde intihar ederken, yaşamını yitirirken "davanın savcısı" şimdi Cumhurbaşkanlığı yüce katında oturuyor. Bugün gidip o davanın hayatlarını kararttığı yurtseverlerden özür mü dileyecek? Yaşamını yitirenlerin mezarlarını mı ziyaret edecek?

'SAVCI' OLDU MAĞDUR; O SORULAR YANIT BEKLİYOR

"Davanın savcısı" 17/25 Aralık'ta yılan kendisini de şöyle hafiften bir ısırınca uyandı! -Isırılacağıнын işareti MİT Müsteşarı'na 'bulaşılmasından' verilmişti ama tam anlayamadı.- FETÖ'nün kumpas davasının 'savcısıyken' birden FETÖ'nün 'mağduru' oldu!

Derken 15 Temmuz 2016 akşamına kadar gelindi. O akşam ne oldu? Hala tam aydınlatılabilmemiş değil. Fuat Uğur'un darbe girişiminden üç- üç buçuk ay önce kaleme aldığı üç köşe yazısında olup bitenlerin şifresi.

Soru 1: TSK'nın tasfiyesine göz yumdukça o tasfiye edilen komutanların yerine kimlerin geleceğini ve komutayı-silahı eline geçirdiklerinde neler yapabileceklerini hiç düşünmediniz mi?

Soru 2: Fuat Uğur'un yazdıklarını size göstermediler mi? Savcılar ve MİT o yazıları takip etmekle ve ilgililere servis etmekle, gerekirse soruşturma açmakla yükümlü değil mi? Tavuk tarda kimin için, ne için diziliyordu? Bu ne demektir? Hususiler kimdi, Ankara'da ne için toplanıyorlardı?

İşte o Ümraniye'deki sahte ihbarla başlayan soruşturma ve açılan davadan dokuz yıl sonra FETÖ önce 17/25 Aralık'ta sonra da 15 Temmuz 2016'da darbe için iki kez düğmeye bastı. Türkiye, bu badireleri çok şükür atlattı. Peki FETÖ'nün her türlü ayağı ortaya çıktı da siyasi ayağı ortaya çıktı mı? Nerede... Türkiye, o ayağın ortaya çıkmasını, çıkarılmasını bekliyor. Kimler 'şarj-deşarj' oyununu oynadı. Kimler 'iti ite kırdırdı'? Kimler yararlandı bu süreçten? Acaba "Karanlıklar Prensi" CIA'cı Paul Henze'lerin dediği gibi Türkiye'nin daha kolay kontrolü için, başkanlık sisteminin önünü açmak için bir tezgah mı kurulmuştu? Mesele dün Yeniçağ'da Arslan Bulut'un yazdığı gibi miydi?

'ERGENEKON'U GÖRDÜM; "BİZ BURADA TUTUKLU DEĞİL, ESİRİZ!"

Dün o meşum dava beraatle sonuçlandı, kumpas çöktü. Balyoz gibi, Casusluk gibi çöktü...

Silivri'yi gördüm. Oradaki mahkemeyi, 'çadır tiyatrosu'nu gördüm. O zulümhanenin kapısının önünde yurtseverlerin eşlerini, yakınlarını gördüm. Silivri'de CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Osman Korutürk'le birlikte İlker Başbuğ'la, Çetin Doğan'la Mustafa Balbay'la açık görüş yaptım. Hadımköy'de, Maltepe'de de yurtsever askerleri ziyaret ettik. Koramiral Can Erenoğlu, bütün sınıflarının birincisi bir yıldızdı, geleceğin Deniz Kuvvetleri Komutanıydı. Onu koparıp attılar. Onunla konuşurken yanımıza Org. Bilgin Balanlı gelmişti, bir sonraki Hava Kuvvetleri Komutanı olacaktı. Gözlerimize bakarak "Biz burada tutuklu değil, esiriz, esiriz!" dediğini hiç unutamam. O cümle mıh gibi kazındı beynime.

İşte 'ergenekon' adı verilen kumpas davasının özeti Org. Bilgin Balanlı'nın o cümlede gizli. Cumhuriyet'in "Tehlikenin farkında mısınız?" sürmanşetlerinde gizli. Bugünün Cumhurbaşkanı, günlerin başbakanı Erdoğan'ın "Ben bu davanın savcısıyım" repliğinde gizli. O meşum davada yaşamını yitiren İlhan Seçuk'ların, Ali Tatar'ların, Turkan Saylan'ların, Kaşif Kozinoğlu'ların ve başka yurtseverlerin günahını taşıyanların amel defterinde gizli. Fuat Uğur'un 2016 baharındaki o söz konusu üç köşe yazısında gizli.

ÇOK ŞÜKÜR Kİ HAVA DÖNDÜ, ATATÜRK TÜRKİYESİ'NDEN YANA ESİYOR YEL

Ve çok şükür ki memlekette hava döndü. Siyasi iklim değişti. Daha da değişecek gözüküyor. O zaman yargı da "bağımsız yargı" olur. Defterler açılır, bakılır. Gerçek suçlular ayağa kalmaya davet edilir. Türkiye bir hukuk devletiyse hiçbir dava divana kalmaz, ergeç her kabahatli, her suçlu yargı önünde, bağımsız mahkemeler önünde hesap verir. Vermelidir de. O zaman, "zaman aşımı"ni iktidar değil, mahkemeler tayin eder yasalar doğrultusunda. Defterler ona göre açılır.

XXX

Sözde 'ergenekon' ve öteki kumpas davalarında yaşamını yitiren yurtseverleri saygıyla anıyorum. Türkiye'yi feç edip teslim almayı amaçlayan bu gibi davalara yol verenleri kınıyorum, onları adalet önünde hesap verirken görmeyi umuyorum. İhvanımsı parantez kapandıktan sonra Atatürk'ün Ekrem İmamoğlu gibi projelerinin bundan böyle Türkiye'ye o kara günleri yaşatmayacağına inanıyorum. Çünkü İmamoğlu gibi Atatürk Türkiye'si'nin yepyeni projelerinin bir parçası olan, İmamoğlu'nun çok yakınında olan ve kumpas davaları sürecinde tanıdığım, İmamoğlu ile de beni ilk kez henüz CHP Beylikdüzü ilçe başkanı iken tanıştıran Doğan Subaşı gibi hukukçular da, çalışma arkadaşları da var.

(Not: Gelecek yazımda Ekrem İmamoğlu ile ilk tanıştığım ilginç günün öyküsünü ve şimdi İBB CHP Grup Başkanı olan Av. Doğan Subaşı'nı kaleme alacağım).

M. Ayhan Kara



M. Ayhan Kara



Diğer Yazıları

Altay yeni statta ilk maçta kayıp

11.12.2021

"Bay Gol"den son mesaj

08.12.2021

Büyük acıya rağmen maça çıktı

06.12.2021

Göztepe orada lider

02.12.2021

Üç büyükler Trabzon'a çalıştı

29.11.2021

AKP'de Mustafa Denizli ismine tepki

28.11.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Sekin Sevin

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

