



PKK, FETÖ ve Fetihçi İslam'a karşı kimler karşı durmuştu milletin ruhu bedeni odur

26.06.2017



İnsanların siyasi düşünce ve kanaatlerini sağcı, solcu, liberal, milliyetçi, muhafazakar, İslamcı, komünist, sosyalist, vb. başlıkları altında toplamak, modern dönemin bir alışkanlığı ve toptancı bir **'hastalığıdır'**, sadece neo-liberalizmin ve sömürgecilerin işine yaramıştır.

Gerçekte hiç birimizin siyasi düşünceleri bu başlıkların çerçevesine girmez ancak siyaset bilimciler 'genel anlamıyla' siyasi düşünceleri bu şemsiyeler altında gruplandırır ve siyasi analiz yaparlar, hatta cepheleştirirler ve hatta kızıştırıp savaştırırlar, büyük oyunun satrancında size de bir piyonluk bir hamlelik rol verirler.

Bu siyasetleri yakından tanımamızı sağlayacak iki büyük dönem yaşadık, birinci dönem Soğuk Savaş yılları, ikinci dönem neo-liberalizmin hız kazandığı 'küreselleşme' dönemi.

SOLCU ÇEVRELER YÜZDE ELLİ HAYIRIN İÇİNDE GERİCİ LIBERALLER VE İSLAMCILAR'A KARŞI MEVZİLENDİ

Soğuk Savaş yılları sağcı-solcu kavgasıydı, bu kavgayı dışarıdan seyreden gerici liberaller ve İslamcılar 90'lı yıllarda başlayan Küreselleşme döneminde fırsat bu fırsat öne çıktılar.

Ancak son yıllarda ülkemizde en çarpıcı gelişme, soğuk savaş yıllarında birbiriyle amansız kavga veren milliyetçi ve solcu kesimlerin neo-liberalizm döneminde birbirlerine siyaseten yakın refleksler göstermesiyle oldu.

Şüphesiz 90'lı yıllardan sonra hem milliyetçi hem de sol çevreler büyük yıkıma uğradılar, aydınlarının kafası karıştı, kitlelerinin erimesini önlemekte zorlandılar, bir çoğu eski düşüncelerinden vazgeçti, bir çoğu yeni şekillenen bu dünyada düşüncelerini revize etti, ama birileri de kendilerini kısıtıran ideoloji ve örgütlerine rağmen büyük aileyle kucaklaşıp direnmeyi başardı.

90'lı yıllardan sonra hangi milliyetçi ve hangi sol çevreler, mesela, Irak'ın işgali, mesela PKK ve FETÖ yapılanmasına, mesela sendikal haklara, mesela, eşitsizlik adaletsiz ve ülkenin madenlerinin ve değerlerinin yağmalanmasına, nasıl ne tür bir siyaset geliştirdi.

Bu çok uzun bir hikaye ayrıntılı analiz uzun sürer, ancak sonuç olarak son seçimleri göz önüne alırsak milliyetçi ve solcu çevreler yüzde elli hayırın içinde gerici liberaller ve İslamcılar'a karşı mevzilendi.

Birileri kendini cumhuriyetçi diğerleri milliyetçi diye tanımlıyordu ve ama 'cumhuriyetin kazanımları' ve 'bağımsızlık' değerlerini savunmada yan yana geldiler ve ülkenin geleceği için büyük bir umut verdiler.

Gerici liberal ve İslamcılar'ın Amerika ve AB'yle kol kola tam anlamıyla sahte demokrasi sahte özgürlük laflarıyla dünyanın ve ülkenin tüm manşetlerine ve ekranlarına yerleştiği o uzun 'yeni düzen' neo-liberal dönemde, bir yazar olarak ben de kendimi, gerici liberallere ve İslamcılar'a karşı direnen bir yerde buldum.

Solculuktan kastım en temel bölüşümcü bir siyaset ve en temel kişi hak ve özgürlüklerini savunmak, milliyetçilik ise

ülkemin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne bağlılık olarak gördüm.

Ancak hem milliyetçi hem de solcu kavramları bence sorunluydu ve nasıl bir milliyetçilik nasıl bir solculuk sorusu uzun açıklamalar gerektiriyordu.

Bir yazar bu 'genel' tanımları eleştirmeli, değişen dünyaya ve gelişen yeni siyaset ve durumlara göre üstüne yapışmış siyasetleri daha anlaşılır kılmalı, çünkü elinde kalem var, sıradan insanlara göre 'açıklama' şansım çok fazladır.

Çünkü kastı niyeti böyle olmadığı halde sırf kimlik ve ideoloji olarak taşıdığı siyasi kavramla bir şeylere hiç yeri yokken 'düşman' 'karşı cephe' oluyor ve bu da gerici liberallerin ve İslamcılar'ın çok işine yarıyor.

Bu sütunda binlerce yazımı okudunuz, kendimi '**vatansever**' olarak tanımlıyorum ve hem milliyetçi hem de solcu ideolojinin köklerine doğru şu eleştirileri yaparak bu güne geldim.

Vatanseverliğin kökünü ilkel kabile toplumunda görebilirsiniz, her kabile, yabancı tahakkümüne karşı birlik olur, yabancı tahakkümüne karşı yanyana gelir ve bir organizmaya dönüşür. Ve '**yabancı tahakkümüne-saldırılarına**' karşı kimler yanyana gelebiliyorsa, işte onların hepsi o ülkeyi var eden ayakta tutan beden ve ruhtur. Mesela Çanakkale'ye giderseniz kimlerin yanyana düşmana karşı durduğunu görürsünüz, işte millet odur, 90'larda başlayan PKK ve FETÖ ve fetihçi İslam'a karşı kimler karşı durmuştu, işte o milletin ruhu bedeni odur.

O ilkel kabiledede yabancı saldırılara karşı koyanlar aynı zamanda bölüşümcüdür, avladıklarını, herkese eşit şekilde kardeşçe pay eder, yani, eşitçilik ve bölüşümcüdür, bu anlamıyla ilkel insan hem vatansever hem de sosyalisttir. Anne sevgisi gibi bu duygular her insanın en köklü duygularıdır.

O ilkel kabile topraklarına saldırmayan komşularıyla savaşmaz, komşularıyla zaman içinde ortaklıklar geliştirir, öyle ki, komşularına kendi törelerini ve kültürlerini dayatmazlar, hatta, başka kabilelerle oturup kalktıkça, başka Tanrıları da hayatlarının içine yavaş yavaş dahil ederler, dünyalı her kültüre her yeniliğe açık bu duygular her insan evladının içinde vardır.

Şüphesiz her kabilenin baskın inançları gelenekleri totemleri vardır, ancak, kendilerine '**saldırmayan**' başkalarıyla zaman içinde kaynaşır ve büyürler ve ortak kültürler geliştirirler, bugüne böyle geldik.

FETÖ, PKK VE İSLAMCI YAĞMACILARIN KAPATTIĞI GELECEĞİMİZİ 'KIRACAK' OLAN BU KİTLEDİR

Bu kısa özetle ilk gençlik yıllarımdan bugüne revize ettiğim şey, bu topraklarda doğup büyüyen herkes kültür gelenek ve alışkanlıklarıyla bu toplumun siyaseten ve hukuk önünde eşit üyeleridir, düşüncesidir.

Ama asıl revize ettiğim, bir zaman batıdan ihtiyaç üzere alınmış milliyetçi ve solcu tanımların kendimi ifade etmemde sorunlu olmaktan çıkartma ve sosyalist ve milliyetçiliğin modern ideolojik kabuğunu soyup en ilkel özünü anlamak ve yeniden yorumlamaktır.

Bu topraklarda yabancı tahakkümüne kim karşı koymuşsa bu karşı koyanların dini siyaseti ırkı hiç önemli değildir, revize ettiğim ve binlerce makalemin ruhuna yerleştirdiğim fikrin kökeni budur.

Ve, öncelikle bu topraklarda yaşayan herkes bu toprağın nimetlerini eşitçe ve kardeşçe bölüşülmesinden yanadır, ve bir çok felsefeci ve bilim adamı gibi iddiam o dur ki bu bölüşümcülük her insanın özünde geninde vardır, ve uygarlık ve tanrılar bu öz'ü bozmuştur.

Toprağa bağlılık ve yabancı tahakkümüne karşı koymak ve kardeşçe bölüşmek her insan evladının içinde anne sevgisi gibi aşk gibi en doğal duygularıdır. İnsanlara evrensel insani değerleri, vefa, kardeşlik, fedakarlık, bölüşümcülük, iyilikseverliği biraz edebiyat sinema şiir ve hikayelerle anlattığınızda bu en temel duyguların her insanda karşılık bulduğunu görürsünüz.

Ancak modern siyaset türleri, İslamcılık, milliyetçilik, solculuk, liberalizm, gibi, başlıklar, bu en temel en doğal siyaseti tavrınızı, zor'a ve anlaşmazlıklar'a sokar.

Ve toprağımız devletimiz elden gidiyor korkusu çok köklü bir duygudur ve hangi siyasette olursanız olun hepinizi yanyana aynı cepheye getirir..

Mesela soğuk savaş yıllarında birbiriyle kavgaya tutuşmuş milliyetçiler ve solcuların dergilerine partilerine siyasi sözcülerine bakarsak, bu siyasetlerin bir araya asla gelemeyeceğini görürüz, ancak kurumlaşmış yapılara değil, milliyetçi ve solcuların siyasi 'reflekslerine' bakarsak, en temel toprağını bağımsızlığını kazanılmış hakları koruma konusunda anlaştıklarını görürüz.

Neo-liberal politikaların dünyayı ve özellikle ülkemizi darmadağın edip enkaza çevirdiği bu günlerde birçok ülkeden en şanslı yanımız da burasıdır.

Yüzde elli hayır oyuyla, yabancı tahakkümüne karşı büyük bir '**refleks**' gördük.

Fetihçi İslamcılar'a karşı, FETÖ'ye karşı, PKK'ya karşı, ülkenin ortak değerlerine ve madenlerinin vb. yağmalanmasına karşı, son yirmi-otuz yıldır amansızca direnen mücadele eden kitleler gördük.

Direnişlerini siyasi parti ve örgütleriyle değil '**refleksleriyle**' gösteren ilkel korkuları ve ilkel tepkileriyle harekete geçen büyük bir '**vatansever**' yapı gördük.

Bir taraf milliyetçi bir taraf solcu, ama, bu vatansever cephe hem yabancı tahakkümüne karşı hem eşitlikçi bölüşümcü ideallerden yana, yani 'korkularıyla' anlaştılar.

Bir örgütleri bir liderleri bir partileri olmadığı halde bu '**vatansever cephe**' partileri örgütleri tasfiye edildiği halde, Kızılderili dumanı gibi anlaşarak büyük bir cephe oluşturdular.

FETÖ, PKK ve İslamcı yağmacıların kapattığı geleceğimizi '**kıracak**' olan bu kitledir.

Özetle, siyasi kimliklerimize baktığımızda çok şey zor ve anlaşmazlık büyüyor, kimisini ırkçı kimisini ateist diye damgalayıp kavgaya tutuşuyorsun, ancak, siyasi reflekslerimize baktığımızda, bu dünya yangınında en temel en varoluşsal ülke meselelerinde yanyana aynı cephede durduğumuzu görüyoruz.

İKTİDAR ÖZEL MÜLKİYETİNE GEÇİRDİ, İSTEDİĞİNİ SATIYOR İSTEDİĞİNİ YIKIYOR

Kardeşlerim, vatanseverler, fetihçi İslamcılar'ın ve gerici liberallerin yakıp yıktığı bir enkazın başında, iş başındayız.

Siyasetlerimizi gereksizce deşerek çok şey konusunda bir iç kavgaya tutuşabiliriz, ancak, önceliklerimizi, yangından ilk kurtarılacaklar konusunda anlaşabilirsek, ülkemiz adına bir umut olabilir, ülkemizi tarihlerin bu en büyük yangınından kurtarabiliriz.

Bizi yanyana getiren korkularımız reflekslerimiz ve önceliklerimiz, bir ülkeyi bir devleti bir hukuk düzenini var eden 'müştereklerimizdir'.

Anayasa, müşterek değerimizdir, '**herkesi**' hukuk önünde eşit kılan en temel yasalarımız ihlal ediliyor ve zalimce iğfal ediliyor.

Hukuk, bir toplum ve devletin en müşterek değeridir, hakimler ve savcılarımız bir dönem Fetö'nün şimdi parti odalarında listesi yapılıp parti tarafından atanan yani bir partinin tapusuna girmiştir.

Toplumda başarı liyakatını düzenleyen '**sınavlar**' tehdit altındadır, askeri okullardan bürokrasiye kadar başarı sınavları şaibelidir, dün sınav sorularını FETÖ çalıyordu, bugün sınavlarda kimin kazanacağını AKP ilçe başkanları karar veriyor. Dürüst adil sınav yapamamak bir toplumun ölümüdür. Enkazdan ilk kurtarılacak bizi bir arada tutan müştereklerimizin başında sınavlar gelir.

Düşünün bir ülkenin bütçesi yıllardır Sayıştay raporları meclise gelmeden yani denetimsiz meclisten geçiyor, kim ne kadar harcıyor bilen yoktur, bütçesini denetlemeyen bir devletin siyaseten yaşama şansı yoktur, bütçe yasal denetime açılacak ilk kurtarılabilecek ortak değerlerin başındadır.

Kardeşlerim, tarihi eserlerimiz, ortak değerlerimizdir, otlaklar, meralar, TRT, meydanlar, parklar, sahiller, dereler, çeşmeler, köprüler, bir ülkenin anayasası gibi '**müşterek**' zenginlikleri ve ortak kullanım alanlarıdır.

Otlaklarımızı meralarımızı yaylalarımızı sahillerimizi dinci bir iktidar özel mülkiyetine geçirdi, istediğini satıyor istediğini yıkıyor, meralar sahiller, herkesindir, ortak kullanım alanlarıdır, bu ortak kullanım alanlarını 'herkese' açamayan bir toplumu hiçbir güç '**birarada**' tutamaz.

Ve bir toplumu ayakta tutan en büyük 'ortak değer' sosyal güvencelerdir, iptal edilen, çığneneden, umursanmayan sosyal güvenceleri yeniden siyasetimizin en başına taşımamızdır.

İnsanlarımızın işe girmede çocuklarını yurtlara sokmada haklarını savunmada iş garantisinde tazminatlarında eşitçe davranılmasında sosyal ve siyasi güvencelerini madde madde yeniden moda etmeli ve toplumu bir arada tutan 'güven'i yeniden sağlamamızdır.

Bu 'ortak' 'müşterek' siyasi ve sosyal ve toprak alanları bir parti hegemonyasından kurtarılıp yeniden 'herkese' 'eşitçe' bölüştürülmeden bir devlet ve toplumun yaşama ayakta kalma şansı yoktur.

ÜLKEMİZ SURİYE GİBİ

Ortaokuldaydım, büyük ağbim Trabzon belediyesine elektrik ve su işleri müdürü olmuştu, Trabzon'un tek elektrik trafosunun anahtarının Trabzon'un en zengini Ofluoğlu'nun kasasında olduğunu gördü, o anahtarı o zenginin elinden almak yıllarca siyasi kavga konusu oldu.

Düşünün şehrin elektrik vanası şehrin en zenginin elinde, işte geldik 2017'ye, durum hiç değişmedi, ortak kullanım alanları hala zenginlerin ve yandaşlarına yağma diye sunan bir partinin elinde.

Birgün büyük ağbime, siz ne biçim müdürsünüz dedim, şehrin bir çıkmaz sokağına o kadar sığmış ki o sokağa kimse giremiyor, dedim.

Ağbime o çıkmaz sokağı ve sıçmık tarlasını gösterdim, müdür ağbim şöyle bir baktı, 'burası çıkmaz sokak değil' dedi, o kadar sıçmık var ki yolu kesmiş, öteye geçilmiyor.

Hukuk kurumlarından anayasaya sınavlara kadar ülkemiz 'sıçmık' tarlası.

Ve hepimizde artık bu sıçmık tarlasının '**çıkamaz sokak**' olduğu düşüncesi hakim.

Ülkemiz Suriye gibi dışarıdan fotoğrafla bir harabe görüntüsü vermiyorsa da hukuk kurumlarının ve en temel hakların içinden yıkımıyla, Suriye'den farkımız yok.

Gerici liberallerin ve fetihçi yağmacı İslamcılarının istilasından meralarımıza köprülerimize en temel hukuki haklarımıza kadar, her şeyi, harabeye çevirdi.

Derelerimiz akıntısıyla kendini temizlemeyecek kadar kirlendi.

Kardeşlerim, vatanseverler, en akıllı robotların dahi başaramayacağı şey, gerçek bir insan gibi yürümektir, gerçek insan adımlarını hala hiçbir teknoloji başaramıyor.

Düşmeyi önlemek için yürümek şarttır.

Adım atamayan insanın omurgası kırılır.

Yürümek için doğrulmak ve ayağa kalkmak şarttır.

İnsanın evrim haritasına bakın, önce ayağa kalktı, sonra düşündü, ayağa kalkmadan düşünmeyi eylem olmadan bir hal çaresi düşünmek enkazı toparlamak mümkün değildir.

Vatanseverlerin içinde çok büyük basınç birikmiştir yürümek arzusuyla ayakta dururlar.

Güzergahları müşterek alanları yeniden inşa eder.

Başımız dik göğsümüzü gere gere iftihar edilen anayasamızdan talan edilen zeytinliklerimize kadar yürüyeceğiz.

Bunamadığını ispat etmek isteyen her yaşlı kendini aktif canlı enerjik göstermek için bastonunu fırlatıp yürüyüşe geçer, Türkiye'nin aktif enerjik direnen kitlesi vatansever hayır cephesidir.

Enerjik bir yürüyüş yanlış yola sapmaz çünkü saptığı gibi o yanlıştan çıkmasını da bilir.

Ortak değerlerimiz yani 'hukuk' hepimiz için bir ahlak sorunundan öte bir varoluş sorunudur, ya çözeriz ya yok oluruz.

Tarihte en çok yürüyen millet Türkler'dir, vahşi hayvanları evcilleştirme ve sığır hayvan gütmeye, ata binme ve askerlik becerileriyle tarihin en karanlık günlerinden beri dünyanın bütün coğrafyalarına insanlığın bu ilk uygarlık bilgileri taşımışlar ve kucaklaşmışlar ve insanlıkla en çok evlenen karışan büyük bir aile olmuşlardır.

Bir diktatörlük uğruna demokrasiyi yorup meclisi devre dışı bırakanlara karşı yürümeliyiz.

Yürüye yürüye en büyük ortak kullanım alanımız kardeşliğimizi de büyütmeliyiz ve yeni, bağımsız dürüst vesayetsiz siyasetleri birlik olmaya davet etmeliyiz.

Bir milletin dinini demokrasisini geleneklerini ortak kullanım alanlarını yağmadan talandan işgalden kurtarmak için yürümeliyiz.

Dini aşırı kullanımdan, vahşi liberallerin özgürlük demokrasi gibi modern çağın en mucize kavramlarını, aşırı ve sahtekar ve hayasızca kullanımından kurtarmalıyız.

Toprağımızı, derelerimizi, kimliklerimizi, kavramlarımızı, boş vaatlerin ve ideolojik hiziplerin aşırı kullanımından kurtarmalıyız.

Vahşi gerici liberaller gibi demokratik değerleri bir şeyhe satmadan bir diktatörün tapusuna geçirmeden, dünyaya açılmak, en temel insan hakları ve evrensel hukuk değerlerini, yasalarımıza ve hayatımıza geçirmek, mümkündür.

Beş bin yıllık devleti özel mülkiyetine geçirmiş vahşi İslamcı ve gerici liberalleri tarihin ve halkın vicdanında yargılamak, az kaldı.

İşte gözünüzün önünde neoliberal siyasetler sonunda kime yaradı, Çin, Rusya, Amerika hatta Almanya dahi büyük bir imparatorluk yoluna girdi, hatta İsrail Orta-Doğu'da imparatorluğunu ilan etti.

Bu büyüyen imparatorlukların ilk hedefi ülkemizin daha da un ufak olması, önlerindeki irili ufaklı bir çok ülkenin daha da çaresizleşip köleleşmesi.

Seksen yıllık sağ iktidarlar borcu borçla ödeyerek ülkemizin bütün siyasi ve sosyal ve kültürel değerlerini 'kullanılmaz' hale getirmiştir, oysa, Cumhuriyet'in ilk yılları gibi borcu borçla değil üreterek ödemek, mümkündür.

Gözünüzün önünde gerici liberal ve İslamcı politikalar hepimize bildiğimiz düşmandan daha da ötesini bildiğimiz hainden daha da ötesini tanıştırdı, biz de bu talancılara vatanseverliğin daha da ötesini göstereceğiz.

Hepimiz çaresizce o fikre bu fikre sarıldık, içinden çıkamadığımız düşüncelerde boğulduk, düşüncede boğulmak bir kaşık suda kendimizi boğmak gibidir, hainler ülkemizi yok ederken bizler kıskançlıkla sarıldığımız ideolojik bariyerler içinde, bir nevi toplu intihara sürüklendik.

Oysa, asker, işçi, memur, öğrenci yurdu, huzurevi, hepsi 'ahlak' ister, bu ahlak olmadan devlet hukuk olamaz.

İNSAN, ARTIK GÖZLERİNİ, 'VATANSEVER'LERİN BÜYÜK RESTORASYON VE YENİDEN İNŞA YÜRÜYÜŞÜNE ÇEVİRDİ

Mesela bir yazar olarak inatla bu satırları niye yazıyorum, bir ülke uğruna vatan uğruna bir amaç için mi kendimi feda ediyorum, hayır, kendi içimde iyi bir insan olmak için yazıyorum, ben kendime iyi olursam, içimdeki duygular da inandığım tanrım da inandığım fikirler de zevklerim de duygularım da güzel olur, diye.

Şunun farkına varalım, tüm dünyada siyaset 'fetret' dönemine girmiştir, artık istesenez de batılı siyaset bilimcilerden öğrenebileceğiniz bir şey yoktur.

Batı elçilik ve gazetelerinde zennube gibi fink atan gerici liberal yazarlarımızın da artık getireceği götürceği gözlem analiz yorum hatta 'dayatma' dahi kalmamıştır.

Neo-liberalizm ve fetihçi İslamcılar ve selefilere, dünyayı kilitledi ve gitti.

Yalnızız yalnızsınız yalnızlar.

Himalaya'nın tepesine soyut ve felsefi bir arayış değil yürüyüşümüz, Ankara Hali'nin hamalları gibi, artık ülkemizin en temel sorunlarını hepimiz tek tek ve ücretsiz ve karşılıksız kaldıracacağız, vatanseverlik işte bu.

İnanın neo-liberal dalgaya ve ılımlı İslam'a körüne körüne inanan aldatılmış milyonlarca insan, artık gözlerini, 'vatansever'lerin büyük restorasyon ve yeniden inşa yürüyüşüne çevirdi.

İnanın eski kavramlar ideolojiler yepyeni renklerine ve enerjisine insan insan adım adım giriyor...

Bir daha baştan soralım kendimize, kimiz biz, bu ülkede niye doğduk, bu dünyaya niye geldik, işimiz, görevimiz ne, ne yapabiliriz, insanlık ve ülkemiz adına hukuk ve insanlık değerleri adına soylu geleneklerimiz ve bağımsızlığımız adına, ne yapabiliriz!

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



