



## Müslümanların yüzlerce yıl bekledikleri müctehid, yanlışlıkla Çin'e geldi

08.04.2018



Küçük puntosuyla 850 sayfalık Deng Xiaoping kitabını okumak sabır ister, zevkle okudum, bir metre elli santim boyunda çağımızı değiştiren büyük bir dev adam tanıdım. Batı dışı topraklarda eşi benzeri yok, Batı dışı topraklarda yeni başlayan yüz yılımızın en büyük adamı. Ne posterinin basılmasını istedi, ne heykelinin yapılmasını, uzun ömrü sorulunca, **bir asker gibi sade yaşamak**, dedi.

Gerçekten, bu yaşıma geldim bu kadar biyografi okudum, böyle bir adam tanımadım, bize bu satırları yazdıracak, şaşkınlığa getiren büyük soru şu: Dünyanın en yoksul, en çaresiz ülkesi yirmi yılda dünyanın en büyük ekonomiye sahip ülkesi haline nasıl geliyor?

### KÜLTÜR DEVRİMİ

Deng, Mao'nun en yakın arkadaşı, 60'lı yıllarda Mao'nun Kültür Devrimi, tarihin en büyük felaketlerinden biri haline geliyor ve en makul hesaplara göre milyonlarca insan açlıktan ölüyor. (Kıtlıktan ölenlerin sayısı 38 milyon diyen var, hatta CIA kaynakları, 70 milyona çıkartır)

Kültür Devrimi nedir, Mao, okumuş yazmış aydın ne kadar insan var, ki sayısı milyonlara varıyor, işinden ediyor, ya tarlalara sürüyor ya fabrikalarda çalıştırıyor ya hapse atıyor ya da sürgün ediyor, toplumda işi bilen uzman insan kalmıyor.

Ve Mao 1976'da ölene kadar hiç kimse Mao'yu eleştiremiyor, çünkü Kültür Devrimi'ne karşı gelenler hapse atılıyor ya da görevden alınıyor. Mao peygamberden öte, kitabı Kur'an gibi bir milyar insanın tapındığı kutsal Kızıl (kırmızı) kitap.

Mao'nun ülkeyi birlikte yönettiği cunta kadrosu meşhur dörtlü çete.

Uzmanlar, bilim adamları yerine partiye ve Mao'ya bağlı vasıfsız işçiler her yerde, öyle ki, her yıl beş yüzün üstünde büyük tren kazaları oluyor ve kazaların sebebi, vasıfsız yöneticiler. Mao, kaşın üstünde gözün var diyen ne kadar yönetici var; ya uzaklaştırıyor ya hapse tıkkıyor, ki, Deng en yakın arkadaşı, Deng'i sürgüne yolluyor.

Deng, Mao'ya karşı görünürde keskin muhalefet hiç yapmıyor, özelliği bu, Çin'in Mao'dan kurtulması lazım, ancak bunu kendine dahi söylemiyor, aksine kitlelerin önünde Mao kültürüne zarar verecek en küçük imada dahi bulunmuyor. Ve sürgündeyken Mao'ya göreve dönmesi için bir mektup yazıyor, kendini affettiriyor ve ilerleyen süreçlerde yavaş yavaş partinin en üst kademelerine doğru yeniden ilerlemeye başlıyor.

Partide kimseyle üstünlük, liderlik kavgasına girmiyor, yüzlerce toplantı, Çin bu çaresizlik ve yoksulluktan nasıl kurtulur?

Mao'nun ölümüyle "**dörtlü çete**" o gece bir darbeyle tutuklanıyor, Mao'nun ölümü ve dörtlü çetenin tutuklanması önünü açıyor, ancak büyük devasa sorun ortada duruyor, milyarlarca insan Mao'ya tapınıyor, bu kişilik kültürüyle baş etmek mümkün değil. Gerçek şu: Mao'ya karşı eleştiri getirecek hiç kimse Çin'i yönetemez.

### ÇİN'İ BUGÜNE GETİREN ANAHTAR SÖZ...

Mao'nun dogmaları (kırmızı kitap) ve Mao'nun gölgesiyle baş edebilmek mümkün değil. İşte burada Deng, Mao kültürünü aşmak için çareler arıyor, bütün büyük ölümcül sorunlarda olduğu gibi burada da taktiği şu: Tartışıp zaman kaybetmeyelim, tartışıp düşmanlıklar edinmeyelim, üstünden atlamanın yolunu bulalım.

Mao'nun üstünden atlamanın yolunu da bulurlar, Mao'nun "**Pratik her şeyden üstündür**" lafı. Bu laf öyle büyük bir anahtar ki, Çin'i bugüne getiren mucize...

Bugün, **Çin İşi Sosyalizm** dediğimiz sistem bu laf üzerine inşa ediliyor, "**deneme-yanılma**", Çin'in en kutsal sözcüğü haline geliyor.

Tarımın, sanayinin, bilimin, üniversitenin ve teknolojinin önünü açmak, yıl 1976, hayal dahi edilemiyor, çürümüşlük, çaresizlik her yerde. Çin'in, **kapitalistlere asla benzemeyeceğiz** gururu her yerde, bujuva, sağcı suçlamaları; Çin'de ilerlemenin önünü kesen, Çin'i dondurup kaskatı yapan vazgeçilmez dogmatik sloganlar...

Dogmaları, Mao kültürünü ve toplumun elini kolunu bağlayan parti ideolojisini aşmanın, bir küçük delik bulup yepyeni şeyler söylemenin imkanı yok.

Deng ipleri eline aldığında 70 yaşını geçmişti ve bu kadar ağır ve devasa iç ve dış sorunlarla baş edebilme şansı hiç yoktu.

Sovyetlerle büyük bir düşmanlık hüküm sürüyordu, Vietnam savaşı, Çin için henüz bitmemişti, Batılı ülkelere karşı tamamen kapanmıştı ve en yakın komşuları ve ezeli düşmanları Japonya, çoktan dünyanın en büyük ekonomi devi haline gelmişti. Büyük düşmanlar karşısındaki eziklik, Çin'in gururunu paramparça ediyordu.

Değil Japonya'yla, Amerika'yla bir teknoloji anlaşması imzalaması, Japonya ve Amerika'ya Çinli bir liderin seyahat etmesi dahi kabul edilemezdi. Hem bu ülkeleri ziyaret edecek hem de Çinli gururunu koruyacaksınız, mümkün değil.

Bunun için kendine güven duyan çok sağlam bir kişiliğiniz ve Çinliler'e kendinizi sevdirmiş olmanız lazım, kullandığınız her cümleye, verdiğiniz her fotoğrafa Çin'in gururu için çok dikkat etmeniz lazım.

## **ÇİN TARİHİNİN EN BÜYÜK DEVRİMLERİNDEN BİRİ**

Deng'in Amerika ve Japonya ziyareti ve peşinden teknoloji ve öğrenci gönderme anlaşmaları o yıllarda yüzyılın en büyük "**değişimi**" olarak görüldü, ki doğrudu.

Kültür Devrimi'yle uzaklaştırılan, cezalandıran yüz binlerce vasıflı elemanın tekrar işine döndürülmesi ve çoğunun tazminatlarının verilmesi Çin Tarihi'nin en büyük devrimlerinden biriydi.

Deng'in bu seyahatlarda çok fazla hesabı vardı, o yıllarda çok az kişide bulunan televizyonlarda Deng'in yurt dışı seyahatlerinin belgesel halinde yayınlanması, Çinliler'e kapitalist ülkelerin şehirlerin, apartmanların, ev ve sokak hayatlarının görüntülerini özendirmek suretiyle veriliyordu.

Toplum, hem kapitalist ülkelere ve burjuva hayata ideolojik bir gururla karşı, hem de bu ülkelerin teknoloji ve sosyal hayatına içten içe özenir hale çoktan gelmişti.

Dünyanın en yoksul ülkesi, yirmi yılda dünyanın en büyük ekonomisi haline nasıl geldi sorusunun detayları çok uzundur, ancak, bir kısa özet gerekirse, mesela, Çinliler gizlice Hong Kong'a kaçıyor ve bu kaçıışı durdurmanın yolu yoktu.

Hong Kong'un karşısında Guangkong kuruldu, bir özel sanayi bölgesi gibi, özel bir bölge gibi, bu nasıl bir bölge, adı ne olmalı dahi büyük ideolojik tartışmalara sebep oldu, sonunda Guangkong, dev gökdelenleriyle Hong Kong taklidi olarak kuruldu. Çin'de böyle otomobiller asfaltlar gökdelenler olabileceğine kimse inanmıyordu ama oldu, peşinden, diğeri, peşinden diğeri. Parti ideolojisi, pratiği deneye deneye yoluna koydu, şüphesiz, bu kadar yabancı yatırımcıyı, bu kadar kişisel kazancı yönetecek hukuk yönetmelikleri hiç yoktu, yolsuzluklar, acemilikler gırla gitti, kervan yolda düzüldü, ve oldu işte.

## ÇİN TARİHİNİN EN BÜYÜK GENÇLİK İSYANI

Deng Sovyetler'e karşı artık Amerika'yla işbirliği içindeydi, bu soğuk savaş yıllarının en büyük siyasi çalımıydı ve dünya solunun affetmesi mümkün değildi, anlaşmada bir madde, kaç tane Çinli öğrenci gönderileceği idi, Amerikalılar sayıyı yüz-iki yüz sanıyordu, Deng ilk seferde 17.000 öğrenci deyince Amerikalılar şaşırıldı, sonraki on yılda bu sayı yüz binleri buldu.

Türkiye'nin Kıbrıs sorunu gibi, anakaradan uzak Taylan meselesi, Çin'in milli meselesiydi, Amerikalılar Taylan'a silah gönderiyordu, Deng, milli çıkarlarından asla taviz vermedi ve Amerika'yla Çin arasındaki anlaşma, bu milli çıkar yüzünden defalarca, az daha bozuluyordu, sonunda bir orta yol bulundu, uzun hikaye.

Deng'in kişiliğini yakından gören Batılılar, en büyük medyaları ve gazeteleri ve başkanları ağzından Deng'e övgüler yağdırıyordu, ancak, Çin geliştikçe, kişisel özgürlükler de çok büyük insani talepleri zorluyordu, çok geçmeden, Tiananmen Meydanı'nda büyük bir öğrenci isyanı patlak verdi.

Türkiye'deki Gezi olaylarının on kat daha büyük bir kendiliğinden gelişen bir öğrenci hareketi, Çin tarihinin en büyük gençlik isyanı, öğrenciler ve liderleri örgütlü değildi ve milyonlarca öğrenci meydana akıyordu, öğrenci liderlerini ikna etmek mümkün değildi, sonunda Deng, bu olayları çok kanlı bir şekilde bastırdı ve bütün dünya Tiananmen Meydanı'ndaki tanklara karşı mücadele veren öğrencileri gördü ve Deng'ten artık "**canavar**" diye bahsetmeye başladı.

Oysa, Mao'nun ölümünden sonra özgürlüklerin kapısını yavaş yavaş ve çaktırmadan açan Deng'di, mesela meşhur Xidan Duvarı. Bu duvara herkes istediğini yazıyor, istediği posterleri asıyor ve parti yöneticileri çok rahatlıkla eleştiriliyor ve önceleri sansür ve yasak yoktu. Xidan Duvarı, öyle bir özgürlük patlamasına sebep oldu ki, parti korktu ve **bu kadar eleştiri için henüz çok erken** denildi.

### "KARA ELLER"

1989'da gerçekleşen Tiananmen Olayları'nda resmi rakamlar 300 diyor, gerçek 2000 ölü. Olayların patlama sebebi, Sovyetler'i çözen Gorbaçov'un ziyareti, ama asıl sebep, kişisel özgürlük talepleri.

Ama hepsinden önce, öğrenciler siyasi kılavuz istemiyordu, siyasi kılavuz nedir, şu FETÖ'cü yapıdaki "**abi**" yapılanmasının aynısı, devlet hangi öğrencinin hangi işe gireceğini kendi komiserleriyle tayin ediyordu, oysa öğrenciler hangi mesleği yapacaklarına kendileri karar vermek istiyordu. Bir nevi öğrenciler, tıpkı FETÖ yapılanmasında olduğu gibi siyasi kılavuzların kölesiydi.

Gezi Olayları'na "**faiz lobisi**" denilmesi gibi Çin'deki olaylara da kapitalistlerin "**kara elleri**" yakıştırmaları yapıldı.

Deng, Mao'nun ölümünden sonra, önce hava ve deniz ordusunu sabit tuttu, ancak kara ordusunun sayısını azalttı, iş demiryollarıyla başladı, peşinden "**kömür**" ve "**çelik**"e yöneldi.

Ama önce, Çinliler'e küçük zaferler kazanmasını öğretti, küçük zaferler, savaşımlara cesaret hazırlayan büyük orduların en temel politikasıdır, Deng, küçük küçük zaferlerle yola koyuldu ve en büyük zaferi, topluma Mao'yu eleştirebilmenin yolunu, Mao'nun hatırasına ve Maocu partililere zarar vermeden yapabilmeyi öğretti.

Mao'nun "**pratiğiyle**" Mao'ya odaklanmış, Mao'yla felaketlere sürüklenmiş, Mao'yla donuklanmış, Mao'nun Kültür Devrimi'yle çaresizliği öğrenmiş topluma kendini aşmayı öğretti.

**Çin İşi Sosyalizm** nedir, sosyalizm midir kapitalizm midir, sıkı durun, Çin İşi Sosyalizmin ilk maddesi, sosyalizm mi kapitalizm diye boşuna tartışmak değil, işe yarıyor mu yaramıyor mu, diye bakmak...

### "KUTSAL"LARIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK GEREK

Amerika ve Japonya'yla barışıp bilimsel ve teknolojik transferlerle yepyeni bir yola giren Çin'in başarısı, "**pratik ve**

**deneme**"ydi, bir bakalım, bozuk çıkarsa yapmayız anlayışla yollarından yürüdüler, toplum, yeniliklere büyük arzu gösterip talep gösterdikçe kesintisiz devam ettiler, ancak, unutmayın, 2007'de Şangay'la, Batı'nın karşısına Rusya'yla yeniden birlik kuran da bu Çin'dir.

Bugün herkes Çin'deki ekonomik kalkınmayı göklere çıkartırken Çin'deki sansür ve yasakları konuşuyor, ki, çok doğrudur ve tarih ne yana evriliyor, hep birlikte göreceğiz. Ancak unutmayın, henüz otuz sene öncesine kadar Konfüçyüs'ü tarihten silmeye çalışan Çin Komünist Partisi bugün dünyanın dört bucağına Konfüçyüs kültür merkezleri açıyor.

Ve **"tek çocuk"** politikasıyla Çin her biri özel eğitimden geçmiş, üstün vasıflı, kaliteli, uzman, sanatçı Çinliler'le karşılaşmaya başladı bile.

Bugün kuşku yok ki, dünyalılar büyük şaşkınlıkla, bütün piyasalar ve bütün gelişmişlik paritelerinde Çin'i en önde görüyor.

Dünyanın en yoksul, en çaresiz dogmalarıyla çürüyen ülkesi, yirmi yılda dünyanın en gelişmiş ekonomik rakamlarına nasıl sahip oldu?

Şüphesiz **"kutsal"**larının yerini değiştirerek!

Kutsalların yerini kim değiştirdi: Deng!

Mao'nun kırmızı kitabı mı daha kutsal, yoksa kömür ve çelik mi, demiryolları mı, sanayileşme mi, alt yapı mı, uzman kalifiye ve işçiler mi, üretim mi, sorusuna Deng, çaktırmadan, usul usul, yavaş yavaş bir soru sordu ve Çin'in zihniyetini değiştirdi...

O soru şuydu, topraklarımız, üretimimiz, refahımız, kalkınmışlığımız, Kırmızı Kitap'tan daha kutsaldır ve partinin ve toplumun tepkisini çekmemek, yeni iç çatışmalara yer vermemek için bunu kimseye söylemedi, ima dahi etmeden, bu pratikle edinilen sabırlı ve çok uzun bir yoldu.

### **ÇAĞIMIZIN BÜYÜK BAŞARILARI, ARKAMIZI DÖNDÜĞÜMÜZ DOĞU'DAN GELİYOR...**

Aynı soruyu bu topraklarda soracak, müslüman kültürden gelmiş bir lider bulabilmemiz mümkün mü?

Yaylarımız mı, ovalarımız mı, üretimimiz mi, teknolojimimiz mi, bağımsızlığımız mı daha kutsal, yoksa, birkaç cübbeli hocanın ağzında, inanç diye, ibadet diye, iman diye yuvarladıkları dogmalar mı daha kutsal!

Deng, Çinliler'e dogmalara, peygamber kültüne, ideolojik kutsallara takılı kalmanın çaresizlik ve iç çatışma ürettiğini sabırla anlattı, sert tarihsel zihniyet duvarından nasıl aşılması gerektiğini, yeni kutsallar önce inşa edip, sonra hayata sokup gösterip, yavaş yavaş ikna etti.

Bağımsızlığımız, karnımızın doyması ve insan onuru ve gururumuz, her türlü kutsalın dogmanın üstündedir.

Asıl kutsallarımızın, toprağımız ve üretimimiz ve işimiz olduğunu ve bunu çaresizlik öğrenmiş kitlelere aşılatabilecek: Aydınlar liderler...

Yaşadığımız çağda bunun en güzel rol modeli: Kutsalları aşabilmeyi başarmış: Deng.

Deng'in iş başına geldiği 1978 yıllarına gidelim ve o yıllardaki Türkiye'yle Çin'i kıyaslayalım, Batı'nın hemen yanında bir ülke Türkiye, üniversiteleri, akademisyenleri, verimli toprakları, sendikaları ve bağımsız yargısı ve çok partili hayatıyla, Çin'in bugün dahi aşamadığı büyük imkan ve kurumlar, şimdi Çin açılıyor, Türkiye gün geçtikçe dogmalarıyla içine, Orta Çağlarına kapanıyor ve en önemlisi üretemiyor.

Deng örneği bu **"dogma"** düğümünün nasıl aşılabileceğini muhteşem bir örnek.

Kendine ve kültürüne ve ülkesine güven duyan, kendinden emin ve basit, sade 97 yıllık hayatının her saatini dogmaları-kutsalları aşmaya adanmış, sabırlı hayat yaşayan yazarlar, aydınlar ve toplum liderleri...

Bu liderler ve aydınlar nerede, artık dogmaları aşabilmiş çağımızın büyük başarılı lider örnekleri, yüzümüzü döndüğümüz Batı'dan değil arkamızı döndüğümüz Doğu'dan geliyor.

**Nihat Genç**

**Odatv.com**



**Nihat Genç**



## Diğer Yazıları

*Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu*

02.07.2019

*"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz*

28.06.2019

*Badeci şeyhin siyasetteki adamları*

15.06.2019

*Nihayet bir takım kurduk*

09.06.2019

*Cellatsız saray çok yaşamaz*

08.06.2019

*Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar*

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



**Müyesser Yıldız**

*TESUD Başkanına neler soruldu?*

30.06.2021



**Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.**

*Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır*

03.10.2021



**Salih Sekin Sevin**

*Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...*

03.10.2021



**Rafael Sadi**

*O kritik ziyaretin arka planı*

03.10.2021



**Yusuf Yavuz**

*Yeni plan devrede*

17.06.2021



**Soner Yalçın**

*Tehdit etmeyin*

18.06.2021



**Soner Yalçın**

*Tunus'un foncuları*

28.07.2021



**Soner Yalçın**

*Erdoğan'ın öfkесinin sebebi*



26.10.2021



**Sami Menteş**

*Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor*

25.06.2021



**Soner Yalçın**

*Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı*

30.06.2021

#### İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

#### İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

