



Bekar yaşayanlar aileleri geçti

14.09.2019



Nurzen Amuran - Sayın Bulut, sizinle birkaç hafta önce yaptığımız ilk söyleşi de okurlarımıza söz vermiştik. Şu andaki sağlık sistemiyle ilgili değerlendirmelerinizi ve aile hekimlerinin durumlarını, sorunlarını da ele alacaktık. Geçen sürelerde farklı konular da gündeme geldi, bu hafta o farklı konularla sağlık hizmetlerinin son durumunu analiz edeceğiz.

Siyasi iktidar, tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesini öneriyor. Meslek örgütlerinin sivil toplum kuruluşu olarak yasal görevleri arasında demokrasiyi denetleme görevi de var. Meslektaşlarınız yapılması istenilen değişikliklere sıcak bakmıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Vedat Bulut - Sayın Amuran, aslında bizim demokrasiyi denetleme görevimiz 6023 sayılı yasamızda yok. Anayasanın 135. Maddesi meslek örgütlerini güvence altına almıştır ve TTB Yasası yani 6023 sayılı yasa sadece sağlık hizmetleri ve meslek örgütü üyelerimizin özlük haklarını korumak, onların maddi manevi olanaklarını artırmak görevlerimiz var. Demokrasiyi denetleme görevinden ziyade demokrasiyi uygulama görevimiz var. Meslek örgütü her 2 yıl seçimlerle belirlenen ve iki dönemden fazla görev alamayan odaların yönetim kurulları ve Merkez Konseyi görevlerini icra ederler. AKP kendi tüzüğünde bulunan üç dönemden fazla seçilmeme ilkesini bile kendileri zedelemiştir. Bu nedenle TTB ve Tabip Odalarının ülkede AKP'nin uyguladığı demokrasiden çok daha fazlası kendi içinde var. Her iki yılda bir adaylar ve grup listeleri yarışır, il ve ilçe seçim kurullarının görevlileri ve denetimi yoluyla da seçimleri yapılır. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak aynı zamanda demokratik bir kitle örgütüüz. Siyaset sosyoloğu Maurice Duverger **"Siz siyasetle ilgilenmezseniz bir gün siyaset sizle ilgilenir"** demiştir. Aslında siyaset sendikalarla ve meslek örgütleriyle çok daha fazla ilgileniyor şu anda. Çünkü AKP dahil, neoliberal sömürü sisteminin aktörleri, emeğin ücret haklarını koruyan örgütleri sevmeyen ve baskılamaya çalışırlar. 6023 sayılı yasada birincil öncül görevimiz **"Halk sağlığını korumak ve geliştirmek"**. Yine "tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak" bu kanunun lafzında vardır. 2013 yılında AKP bu maddeden bunu kaldırmak istedi ve Anayasa Mahkemesi tarafından düzenleme iptal edildi. "Tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak" niçin AKP'yi rahatsız ediyor ona bakalım. Sizin aradığınız yanıt buradadır. Çevre sağlığını, halk sağlığını tehdit eden yüzlerce uygulamanın faili olan AKP iktidarı bu konularda TTB'nin söyleminden ve davalar açarak engelleyici olmasından rahatsız. Halkın sağlığını bozacak rant projelerinden elde ettikleri serveti korumak ve de artırmak peşindeler. Meslek örgütlerinin temsili demokrasiyle seçimlerini yapması, yani her grubun aldıkları oy oranında odaların Yönetim Kurullarında ve TTB Merkez Konseyinde üye buldurması anlamına geliyor. Tabiplerin gelir durumları ve iş güvenceleri de başta olmak üzere sorunları varken, siyasi iktidar, bu sorunları çözmek yerine, kendi sorunlarını çözmek için bu söylemi başlattı. Çünkü kendisi ve yandaş sermayesi Türkiye'yi yüzlerce milyar dolar borca sokarak, yüzlerce milyar dolarlık servet edindiler. TTB ve TMMOB bu konuda harami zihniyete ayak bağı. Yüzlerce çarpık kent projesi halkın sağlığına aykırı bir şekilde uygulandı. Bir kısmına bizlerin açtıkları davalar yoluyla engel olundu. Rahatsız oldukları budur. Servet edinirken ve ülkeye zarar verirken çakılsız yolda yürümek, dikensiz bahçelerde gezinmek istiyorlar. Demokrasiyi denetleyecek görevliler bellidir. Cumhuriyet Başsavcıları, Anayasa

Mahkemesi ve TBMM görevlerini yapmaktan aciz bırakıldı. Basın kuruluşları ve pek çok sendika siyasi iktidar tarafından kuşatıldı, biat etmeye sürüklendi. Bizim de biat etmemizi sağlamak için bu söylemi geliştiriyorlar. Üyelerimiz Ankara Tabip Odası seçimlerinde karşı iki listenin oy toplamının 2 katı kadar oyu (%68) bizim listemize verdi. Bu AKP'nin herhangi bir dönemde aldığı oy oranından çok daha fazla. AKP'ye Cumhurbaşkanımıza tavsiyemiz önce kendi partileri içerisinde ve ülkede demokrasiyi yüceltmeleridir.

ŞİDDETİN ARTIŞINDAKİ NEDENLERDEN BİRİ OTORİTENİN NEFRET SÖYLEMİ ÖFKE DİLİ KULLANMASIDIR

Amuran - Şiddet giderek artıyor. CHP kendi belediyelerine talimat vererek çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine karşı çözüm bulmaları için projeler hazırlamalarını ve sığınma evleriyle ilgili de hazırlıklar yapmalarını istedi. Şiddete eğilimli bir toplum haline nasıl geldik, sizin ODA olarak bir çalışmanız var mı?

Bulut - Bu dönem şiddet ve uyuşturucu kullanımı, tarihin en yoğun olduğu dönem oldu. Şiddet artışının birçok nedeni var. Baskılanan toplumlarda Freudyan yaklaşım saldırganlık güdüsünün arttığını savunur. Beslenme, barınma gibi temel güdüler zedelene toplumlarda saldırganlık artar. Şiddetin artışındaki nedenlerden biri otoritenin nefret söylemi kullanması, öfke dili kullanmasıdır. Bu toplumda en etkili faktörlerden. Herkese haddini bildirme, pejmürde etme söylemi gözler önünde. Suç makinalarıyla boy boy resimleri yayımlanan devlet adamlarının mafya ağzı kullandığı ülkede sıradan vatandaş kimi örnek alacak? Bu Cumhuriyet döneminde alıştığımız bir devlet yöneticisi davranışı değil. Daha önceki söyleşimizde basına, özellikle görsel basına, çok önemli görevler düşüyor demiştim. Şiddete özendirilen filmler ve diziler, çocuklarımızın, gençlerimizin kafasına mafya babalarını idol olarak subliminal mesajlarla veren diziler RTÜK tarafından yasaklanmalıdır. Diğer taraftan kadın ve çocukları koruyan kurumlar, tabela kurumları olmaktan kurtulmalı. Şiddetin diğer önemli bir doğurucusu uyuşturucu kullanımının kat kat artmış olmasıdır. Bu konuda devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları yoğun bir çabaya girişmeli. New York'ta uyuşturucu kullanımının şehirde ne kadar arttığı "Altın standart" denilebilecek yöntemlerle belirleniyor. Şehrin kanalizasyon atıklarında uyuşturucu maddelerin yıkım ürünleri ölçülünerek, miktar olarak kullanımın ne kadar arttığı ve nicelik olarak ne kadar arttığı yönünde parametreler kullanılıyor. Yine kişi haklarını koruyarak, kimliklerini gizli tutarak bireysel tarama yöntemlerini orta öğretim ve üniversitelere uyguluyorlar. Satış şebekelerini çökertmede niçin iktidar başarısız? Bunu ele almakta yarar var. Devlet kurumları isterlerse bizler Ankara Tabip Odası olarak hizmete, yardıma hazırız. Bu konuda çalıştay yaparak, sonuçlarını ve çözüm önerilerini raporlayarak sunabiliriz. Ankara Tabip Odasının Kadın Komisyonu bu konular üzerine çalışmalar yürütüyor. Şiddete uğrayan kadınların sorunlarıyla ilgileniyor. Bu konuda paydaşımız olan diğer sivil toplum örgütleriyle de işbirliği içerisindeyiz.

EĞER BİR SİYASAL OLUŞUMUN OYLARI FAKİRLİK VE CEHALETEN BESLENİYORSA BU SORUNU ÇÖZMEK YERİNE SORUNU DERİNLEŞTİRİR

Amuran - Gazetelerde medyada çocuk istismarına yönelik haberler sık sık yer almaya başladı. Özellikle yoksul kesimlerin çocukları için tarikatların açtığı yurtlar yatılı kuran kursları riskli yerler haline geldi. Kimi açığa çıkıyor kimi de gizli kalıyor. Yasalarımızda yaptırımlar belli. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Bulut - Çocuk yaşta evliliği ve gebe kalmayı, kadını ikinci planda görmeyi 1000 yıllık geleneği gören siyasal anlayışın yasa yapıcılıkta ve adalet kurumlarını çalıştırmada ikircikli oluşlarını görmezlikten gelemeyiz. Tarikat yurtlarında çocuk istismarı ve çocuklara şiddet, muta nikah gettolarında yaşayan güya dindar sapıkların çocuk gebeliklerini kayıtlarda göstermemek için verdikleri uğraşlar, hepsi gözümüzün önünde cereyan ediyor. Size önemli gördüğüm konuyu aktarmak isterim. Eğer bir siyasal oluşumun oyları fakirlik ve cehaletten besleniyorsa, bu sorunu çözmek yerine sorunu derinleştirir. İktidarda uzun süre kalıp çıkar sağlamalarının yöntemi budur. Eskiden görevini yapacak savcılar ve kolluk güçleri vardı. Denetimler sıkıydı ve cezai yaptırımlar ağırdı. Gerek yasama gerekse yürütmedeki kasti zorlamalar bu ortamı doğurdu. KYK'nın bütçesinden bile tarikat cemaat yurtlarına kaynak aktarıldığı, devletin, belediye bütçelerinin bu gerici kurumlara aynı ve nakdi yardımlar yaptığı son seçimler sonrası daha görünür oldu.

Amuran - Üniversitelere gelen çocuklarımız için, yurt sağlanmasında asıl sorumlu olan devlet değil midir? Eskiden bu kadar tarikat cemaat dini vakıf yurdu var mıydı, FETÖ ilgililere yeterince ders vermedi mi? Gençlerimizi nasıl koruyacağız ve yetiştireceğiz? Bir üniversite hocası olarak kişisel öneriniz nedir?

Bulut - Eskiden de FETÖ yanı sıra Süleymanlıların, İskenderpaşa ve Menzil cemaatlerinin yurtları ve öğrenci evleri vardı. Ancak söylediğim gibi, denetim ve adli takibatları yapılabilirdi. Şimdilerde buna cesaret edebilecek kim var? Sayın İlhan Cihaner, bir Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini yaptığında başına gelenleri tüm Türkiye izledi. Düzmece örgüt iddiaları ve kurmaca delillerle mağdur edildi. Merhum Necip Hablemitoğlu ayrıntılarıyla bunları anlattı ve katledildi. Türkiye’de gerici faşizmin yol taşları adım adım döşendi. Bir gerici cemaat darbeye kalkıştı ve bundan yeterince ders çıkarılmadı. Bir Afganistan örneği yaşandı. Afganistan’da komünistlerin Babrak Karmal iktidarı devrildiğinde ne olduğunu gördük. Onlarca etnik yapı ve radikal İslam örgütleri çıkar ve servet uğruna birbirlerini katletmeye başladılar.

Bir üniversite öğretim üyesi olarak derslerimizde ya da örnek davranışlarla kurtarabileceğimiz gençlerin sayısı maalesef fazla değildir. Köklü eğitim değişikliği yapmak, gençlere çağa uygun devlet yurtları sağlamak, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasının yolu bu irticai zihniyetten kurtulmadan mümkün görülüyor. Gençlerimizi bu karanlık örgütlerin pençelerinden kurtarılması Sivil Toplum Örgütleri, Cumhuriyet değerlerini koruyan kurumların özveriyle yoğun bir şekilde çalışmasıyla bir nebze geriletebilir. Ama hem yurtdışından sermaye akışıyla hem de kamunun kaynaklarından beslendikleri görülmektedir.

Amuran - Toplumda artan şiddet yanında bir güven sorunu da yerleşti. Sizin alanınızdan söz etmek istiyorum: Sağlık personeli özellikle hekimler, mesleklerinin gerektirdiği mevcut statünün devamından endişeleri var. Mesleği adına çıkan yasaları sorguluyor. "Acaba bu yasal düzenleme hangi amaçlarla çıkarıldı, perde arkasında ne hedefleniyor" kaygısını taşıyor. Bu endişeler yönetimlerin şeffaf olmamasından mı, liyakatin öncelik taşımamasından mı, yoksa günü birlik kararların alınmasından mı kaynaklanıyor? Öncelikler neler, kişisel gözleminizi merak ediyorum.

Bulut - Sayın Amuran, daha önceki hükümetler döneminde, 2003 yılı öncesi, şeffaflık daha göreceli mevcuttu. Sağlık Bakanlığı ve TBMM Yasama Komisyonu TTB’nin görüşlerini alır, İl Sağlık Müdürlükleri tabip odalarıyla toplantılar yaparak sorunlara çözüm arardı. O zaman da TTB ve tabip odalarının düşünceleri ve davranış biçimi aynıydı. Ama bürokratlar ve siyasiler TTB ve bağlı odalarının görüşlerini alarak uygulamalarını daha sağlıklı bir hale getirmeye çalışırdı. Kırılma Özal dönemiyle başladıysa da, AKP döneminde bu şeffaflığın ve paydaşlığın ortadan kalkması tam olarak gelişti. Hekimlerin temel güvensizliği sistemin ampirik olarak işletilmesi, çağa uygun bilimsel sağlık yönetiminin gerçekleştirilmemesidir. Siyasi iktidar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önce rant peşinde. Bu rant kamunun değil, bir avuç yandaş müteahhit, iş adamı ve meritokratik yapıya ait. Çok örnek verilebilir... Şehir hastaneleri devasa rant kaynağı bir avuç sermayedar ve siyasetçi için. Üniversitelerde atanma ve yükseltme kriterleri zayıflatılarak kendilerine bir akademisyen örgütü de yaratmaya çalışmaktalar. Liyakati ön plana almamalarının temel nedeni ise bana göre eğitimsizliğin, diplomasızlığın vermiş olduğu aşağılık kompleksidir. Belirttiğim gibi bilimsel ölçeklerden yola çıkarak belirebilecek sorunlara önlem almaktan ziyade, hataları acelecilik içinde sonradan belirince çözmeye çalışıyorlar. Bunun kamuya maliyetini sorgulayanlar ise ya görevden alınıyor veya raporlarının üzeri örtülüyor. Sayıştay raporları buna örnek. Bunun dışında gelişen tıp biliminin mesleğin yapısını değiştirecek teknolojik gelişmelere yol açtığını, insanın ve sosyal yapısının aynı hızda ayak uyduramadığını görüyoruz. Bu diğer bir faktör. Bu konuda da Hekim Postası’nda ve mezuniyet törenlerinde görüşlerimi ayrıntılarıyla anlatıyorum.

TÜRKİYEDE ŞU ANDA 23 BİN AİLE ÇOCUKLARINA AŞI YAPTIRMIYOR

Amuran - Sosyal devlet kimliğini benimseyen ülkelerde, halk sağlığı önemli bir tıp alanı. Bizde ise söylem de önemli ama uygulamada hak ettiği yeri bulamıyor. Üstelik halkımızda şöyle bir anlayış yaygın. Hastalandıktan sonra hekime başvurulur. Sağlığın korunması için alınacak önlemlerden sorumlu olan devlettir. Devlet bu konuda nasıl bir politika

yürütüyor. Daha önceki söyleşimizde, “halk sağlığına zararlı onlarca proje yürütülüyor” demiştiniz. Nedir bu projeler, birkaç örnek verir misiniz?

Bulut - Elbette, bunu açıklayalım. Halk Sağlığında yatıracığınız her lira bütçede binlerce liralık masraftan tasarruf edilmesini sağlar. Ama hastayı müşteri gören kapitalist zihniyet niçin bu yola başvurursun ki? Şu anda Türkiye’de aşı karışıklığı yayılmakta ve özellikle bazı cemaatler, dindar gruplar ya da yanlış bilgilendirilmiş kitleler çocuklarına aşı yaptırmıyor. Aşı halk sağlığının korunmasının en önemli öğelerinden biridir. Ordu ilimizde bir savcı mahkeme yoluyla çocuklarına aşı yaptırmak istemediği yolunda davayı kazandı ve Anayasa Mahkemesi bu kararı, kamu yararı açısından ele almayarak, Mahkeme kararını iptal etmedi. Çünkü kanunlarımızda sadece çiçek aşısı lafzen var ve o da yeryüzünden silineli, çiçek aşısı uygulamadan kalkalı çok oldu. Hiçbir yasa yapıcının aklına bir gün birisi bu açığı kullanarak halk sağlığını kötü etkileyecek girişimde bulunur diye düşünmemiş. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı genel Müdürlüğü’ne bağlı Aşı ile Önlenabilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı var. Burada çalışan arkadaşlarımız rutin aşı listesinde bulunan aşıları zaruret haline getiren bir yasa taslağı hazırladılar. Bu yasa taslağı iki yıla yakındır, raflarda tozlandırılıyor. Fransa ve Almanya’da artık çocuklarını aşılatmayan ailelerin çocuklarını eğitime kabul etmeme yolunda uygulamalar başladı. Şu anda **Türkiye’de 23 bin aile çocuklarına aşı yaptırmıyor. Bunun genel nüfus içerisinde yüzde 10’u geçmesi halinde önemli sorunlar başlayacak.** Yine çocuk felci ve kızamık gibi nedenlerle yaşam boyu bakıma muhtaç olan hastalar görebileceğiz. Diğer bir konu kentlerde binalar yıkılırken gerekli önlemler alınmıyor. Hatırlarsınız Ankara’nın göbeğinde Maltepe’de Havagazi Fabrikası yerleşkesindeki tonlarca asbest içeren bina, yine rant aceleciliğiyle, bizlere kulak verilmeyerek yıkıldı. Çevre sakinleri, okul öğrencileri asbestten etkilendi. Bu bölgede mezotelyoma olgularının 10-15 yıl sonra nasıl arttığını hep birlikte görerek yaşayacağız. Kim bunun hesabını verecek? Bu uygulamadan sorumlu olan Melih Gökçek görevden alındı. Yıllar sonra bu konuda yapılacak sağlık harcamalarıysa kamunun cebinden çıkacak. Danıştay kararlarına rağmen AOÇ’nin nasıl talan edildiğini, kaçak binalar yapıldığını görüyoruz... Madencilik sektöründe doğa dengesini bozan yatırımlar var. Türkiye çölleşiyor. Su kaynakları kuruyor. Bu uygulamaların hepsi orta ve uzun vadede halk sağlığı üzerine kötü etkiler bırakacak.

Amuran - Halk sağlığı açısından gıda güvenliği de önemli. Gıda güvenliği ile ticari kaygılar sağlığı etkiliyor. Gıda güvenliğini sağlayacak kuruluşlar sağlık kurumlarıyla işbirliği yapıyorlar mı? Bu konularda sizin ODA olarak çalışmalarınız uyarılarınız var mı, yetkililer gıda güvenliğini ne denli önemsiyorlar?

Bulut - Su ve Gıda güvenliğiyle ilgili Gıda Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleriyle ortak çalışmalar yürüttük. Bu konularda su, süt, gıda konularında web sayfamızda belgeler yayımladık. Basın kuruluşlarını bilgilendirdik. Komisyonlarımızdan Halk Sağlığı uzmanları ve diğer konuyla ilgili donanımları, yetkinlikleri olan uzmanlarımız raporlar hazırladı. Ankara’da bir umut olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız değişti. Meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle demokratik katılımcı bir belediye kuracağı sözü verdi. Bu konuda denetimlerde belediyenin rolü büyük. Biz destek vermeye hazırız. Bu konuda Ankara Kent Konseyi paydaşları bir araya getirmede bir olanak sağlar. **Gerçi o da yanlış bir başlangıç yaparak, sermayenin ve müteahhitlerin yoğun bir lobisiyle seçimlerini bizlere duyurmadan ve davet etmeden yaptı.** Tüccarların olduğu, tüketici derneklerinin olmadığı, işadamlarının danışmanlarının olduğu ama emek ve meslek örgütlerinin, özellikle TTB ve TMMOB uzmanlarının olmadığı 21 kişilik bir Yürütme Kurulu oluşturuldu. Bu konuda dava açtık. Kent Konseyi seçimlerinin yenilenmesini talep ettik. Genel Kurullarda istişari kararlar almak için bir temsilci görevlendirdik, ancak sağlıklı bir kent için Yürütme Kurulu’nda temsil edilmeyi isteme hakkımız var. Umarım ABB ve idari yargı bu hatayı düzelterek adımları atar.

Amuran – Eleştirilere duyarlı bir yönetim iş başına geldi. Değerlendirmelerinizi göz önüne alacaklardır. Daha önceki söyleşimiz de vurguladığınız ve hepimizin de içselleştirdiği Anayasamızın sosyal devlet ilkeleri devletimizin kimliğidir. “Adalet, Sağlık, Güvenlik ve Eğitim devlet tarafından ücretsiz olarak, eşit ve de erişilebilir olarak vatandaşlarına ulaştırılması öngörülmüştür” demiştiniz. Dünyada sağlık alanında böyle bir sağlık sistemi uygulayan hangi ülkeler var,

örnek verebilir misiniz, özellikle bu sistem hangi alanlarda daha titizlikle uygulanıyor?

Bulut - Bu konuda ideal bir sistem Küba'da yerleşti. Eğitim ve Sağlık alanında başarılı sonuçları var. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmetleri üzerine politikalar belirliyor ve her yıl bu konuda raporlar hazırlıyor. Sadece dünyada değişik coğrafi bölgelerde yaşayanlar değil cinsiyetler arası eşit sağlık hizmeti yürütmenin de yöntemlerini belirlemeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler 2012 yılında sürdürülebilir sağlık finansmanına yönelik kararlar aldı ve yayımladı. Bu raporlar ışığında dünya nüfusunun en az yarısının gerekli sağlık hizmetlerinden tamamen ücretsiz olarak yararlanmadığını, dünya nüfusunun 800 milyon kadarının ev bütçelerinin en az yüzde 10'unu sağlığa harcadığını biliyoruz. BM üyeleri 2030 yılına kadar insanların maddi açıdan zorlanmadan sağlık hizmetlerinden yararlanması için sağlık finans yapısını yapılandırmaya gayret edecekleri kararları alındı. Ancak bu da pek çok BM kararı gibi sözde kalacak endişemiz vardır. Türkiye dünyada ilk 17 büyük ekonomi arasında olmasına rağmen, sağlık harcamalarının kamudan karşılanması ve yurttaşların cebinden çıkan sağlık masrafları konusunda gelişmemiş ülkeler kategorisinde sınıflandırılıyor. Avrupa'da Almanya ve İngiltere'de sağlık hizmetlerinin eşit ve sürdürülebilir olarak nispeten yapılandığını görebiliyoruz. Ancak hiçbiri Küba'nın başarısını yakalamış değil.

Amuran - Sosyal devletten söz edilince Alma Ata bildirgesi gündeme getirilir. Bu bildirme ne zaman yayınlandı ve neler içermekte? Okurlarımıza kısa bir bilgi verelim isterseniz çünkü sık sık anılan bir bildirme.

Bulut - Alma Ata Bildirgesi 1978 yılının Eylül ayında yayımlandı ve Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonumuz 40.Yıl anısına bir sempozyum düzenledi. Temel sağlık hizmetlerinin herkes tarafından eşit ve ücretsiz olarak ulaşılması için "Herkes için sağlık" temasıyla sona erdi. Neoliberal politikalar, ekonomik krizler, savaşlar, korporal baskı lobileri 40 yıldır bu hedefe ulaşmayı engelleyen faktörler oldu. Bildirme sağlık halinin fiziksel, psikolojik ve sosyal iyi olma hali olduğunu vurgulayarak, 2000 yılını hedefleyerek, tüm hükümetleri yeterli sağlık hizmeti sunmaya ve sosyal önlemlerini almaya çağırıyordu. Ülkelerin işbirliğinin ve insanların politikalara katılımcı olmalarının altını çizdi. Geldiğimiz noktada bu bildirmeye Türkiye dahil pek çok ülkenin sadık kalmadığı belli.

BEKAR YAŞAYANLARIN SAYISI AİLELERDEN FAZLA HALE GELDİ

Amuran - Siyasi İktidarın getirdiği son sağlık sistemi rayına oturdu mu, ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor, geleneksel sağlık sistemine dönüş olanağımız var mı, söz gelimi sağlık ocakları yeniden açılmalı mı?

Bulut - Sağlıkta yozlaşma isim değişiklikleriyle geldi. Örneğin Sağlık Ocakları Nusret Fişek hocamızın Sosyalizasyon Yasası'nın da önemli bir bacağıydı. Koruyucu hekimlik öncelenmişti. Koruyucu hekimliğe bir lira harcayacağınız para binlerce liralık bir harcamayı yapmanızı önler. Sürdürülebilir bir sistemdir ve Türkiye'nin cari açığını azaltır. Aile Hekimliği bu kavramın yerine konuldu. Bu kavramın arkası bile son dönem (15 yıldır) sağlık bakanlığının bilinç altını ortaya koyuyor. Bir defa herkes aile olmak zorunda değil. Bekar yaşayanların sayısı ailelerden fazla hale geldi. Batıdan terim ithal edeceklerse "**General Practitioner**" (GP) karşılığı Pratisyen Hekim demeleri gerekirdi. Bunu geçerse Sağlık Ocağı kavramı koruyucu hekimliği aşı takipleriyle, gebe takipleriyle çok iyi yapan birimlerdi. Binaları devlete aitti ve hemşire, ebe, sıtma sürveyans memuru, sağlık memuru, hizmetli, şoför gibi kadroları da devlet tarafından görevlendirilirdi.

Amuran - Bugün Aile hekimlerinin böyle bir şansları yok ve pek çok sorunla iç içeler değil mi?

Bulut - Aile Hekimleri bugün çalıştıkları binaların kiracısı durumundalar. Sözde yüzde 14 enflasyon olan ülkede kiralarna yüzde 56 zam da yapılmıştır. Elektrik, su gibi giderleri kendileri öder. Sağlık Bakanlığı yine bir açıklamayla ama biz onu geri ödeme şeklinde bütçelerine veriyoruz deseler de inanmayınız. Ödemeyi alan elektrik ve su dağıtım şirketleri özeldir ve hemen alır. Ödemeye katkı sağlayacak olan Sağlık Bakanlığı dilediği zaman dilediği kadarını öder. Hele ekonomik kriz varsa para yok deyip ödemeyebilir. Gereksinim duyulan personelinizin 1/3 ünü sadece kamu bütçesinden görevlendirir. Siz iki ebe ve bir tıbbi sekreter, bir hizmetliyi 3-4 doktor bir araya gelerek maaşınızdan karşılırsınız. Bu nedenle Aile Hekimliği bir nevi yarı şirketleşmiştir. Mali müşavirliklerde, muhasebecilerde defterleri tutulur olmuştur.

Bugün Türkiye’de bellekleri olan bizim kuşağımızdan her sağlık çalışanı “**Sosyalizasyon Yasası**” ve Sağlık Ocakları’nı hayırla yad eder. Kapitalizm koruyucu hekimliği önceleyen sağlıklı bir toplum yerine, sömürülecek, hasta –ki kendileri müşteri demekteler- sayısı artan bir toplum istiyorlar. Çünkü kazanç bir lira değil binlerce lira olmalı.

Benzer bir terim değişikliği de Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezleri (AÇSAP) yapısında gerçekleşti. Bu yönetmelik 2015 yılında değişti. Şu anda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü altında Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı haline dönüştü. Kadın ve Üreme sözcüklerini getiren kafayla 3 çocuk yapın, yetmez 4-5 çocuk yapın diyen kafa aynı kafadır. Aile Planlaması onlara göre Batı’nın dayattığı ve bizim gücümüzü azaltmak için dış mihrakların bir oyunundan ibaret. Sağlık Ocaklarına elbette yeniden dönülmelidir. Sosyal devlet ilkeleriyle sağlık yeniden yapılandırılmalıdır.

Amuran - Sizlerin ODA olarak son zamanlarda hazırladığınız bir sağlık reform çalışması var mı, okurlarımıza iletteceğiniz yeni haberleriniz olacak mı?

Bulut - Sayın Amuran biz Ankara Tabip Odası olarak 14 adet komisyonda yüzlerce gönüllüyle çalışan kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüyüz. Her komisyon kendi alanında çalışmalar ve projeler üretiyor ve bunları web sitemizde yayımlıyoruz. İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimleri komisyonumuz, Halk Sağlığı Komisyonumuz, Sağlık Politikaları Komisyonumuz çalıştaylarla, panel ve sempozyumlarıyla çalışmalarını belgeleriyle ortaya koymakta. Kadın Hekimler ve Kadın Sağlığı komisyonumuz ülkede kadın sağlığını ve haklarını korumak için çalışmalar yapıyor. Aile Hekimlerimiz, Asistanlarımız ayrı komisyonlarda sorunları ortaya koyuyor ve çözümleri de gösteriyor. Özel Hekimlik komisyonumuz özel sektörde çalışan hekimlerin koşullarını iyileştirmeye çalışıyor ve katkıda bulunuyor. İnsan Hakları Komisyonumuz insan haklarının en çok zedelendiği bu zor dönemde işkenceden, kötü muameleye, açlık grevlerinden göç olgusuna, cezaevlerinden dışarıdaki yaşama her alanda mağdurların takibini yapıyor ve onlara destek sağlıyor. Basın komisyonumuz dergi ve bültenler çıkararak sesimiz oluyor. Hukuk komisyonumuz yıllardır en yoğun çalışan ve hekim hakları için mücadele veren bir komisyonumuz. Bu komisyonlar çatı örgütümüz olan TTB’de Kollar olarak yapılanmıştır ve Türkiye’nin her tarafından gelen önerileri sentez ederek geniş çaplı çözümleri ortaya koyuyor.

Şu anda öncelikli konular olarak etik konularda sağlık sektöründe yapılan haksız rekabet sağlayan reklamların takibi gündemimizde. Bu konuda bir medya izleme ekibi kurmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın desteği de çok önemli. Elektronik posta adreslerimizden bu konuda bizlere iletebilecekleri ihbarlar bizim çalışmamıza güç katacaktır. Yine Ankara ekosistemine ait mücadelemiz bizlerin öncül çalışmaları arasındadır.

Amuran – Sayın bulut önemli haberler verdiniz. Çok teşekkürler.

Bulut – Ben teşekkür ederim.

Nurzen Amuran

Odatv.com



Diğer Yazıları

Türkiye bunu ödemek zorunda kalacak

05.12.2021

Merkez Bankası bu talimata uymasaydı...

28.11.2021

Egemen Bağış'ın Büyükelçi tayin edildiği kurum, nasıl adil olmaktan söz edebilir

21.11.2021

Kumpas davaları olmasaydı FETÖ 15 Temmuz'a cesaret edebilir miydi

14.11.2021

Erdoğan'ı destekleyerek koltuklarını koruma derdine düştüler

07.11.2021

Artık "vakıf" dendiğinde akıllara kara para geliyor

31.10.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

