



ABD'nin Türkiye politikasını ne belirliyor

06.09.2017



Türkiye – ABD ilişkilerinde son aylarda yaşanan gerilim, Türkiye'nin alttan alan, ABD'nin hasmane tutumuna sessiz kalan tavrına rağmen sürüyor. PKK – PYD – YPG terör örgütüne ve FETÖ ele başına verilen ABD desteğine yönelik Türkiye'nin yaptığı itirazları hiç dikkate almayan ABD, bu yolla Türkiye'ye birkaç mesaj veriyor. Türkiye'nin tavrına ilişkin birkaç örnek verip, konuyu açalım...

Misal; ABD Başkanı Trump, ayağının tozuyla 7 Müslüman ülkenin yurttaşlarına ABD'ye girişi yasağı getirdiğinde, Türkiye sert tepki göstermedi. Yasak yargıdan döndü. Yasaklı ülke sayısı, Irak'ın listeden çıkarılmasıyla 6 oldu: İran, Suriye, Libya, Somali, Sudan, Yemen. Türkiye'nin tepkisizliği, "Ortadoğu'nun lideri", "bölgenin öncüsü", "İslam aleminin sözcüsü", "ümmetin lideri" gibi iddialı söylemlerle örtüşmedi. Türkiye, "Eyy Trump" diye söze başlamadı. "ABD'nin takdiridir" sözleriyle geçiştirdi. Trump'ın bu yasağına, Arap ülkelerinin büyük bölümü sessiz kaldı. Birleşik Arap Emirlikleri destek verdi.

Misal; Malatya'nın Kürecik ilçesine, 2012 yılında NATO füze kalkanı yerleştirildiğinde radarın kimi, kime karşı koruyacağına ilişkin sorulara yanıt gelmedi. Türkiye'yi Rusya'dan, İran'dan, Suriye'den, Ermenistan'dan, Irak'tan, Yunanistan'dan koruması söz konusu olmadığına göre, radarın ABD'nin talebi doğrultusunda, öncelikle İsrail'in güvenliği için kurulduğu açıktı. Türkiye radara topraklarını açtı.

Misal; 2014'te IŞİD terör örgütü Musul'u aldığı anda, bunu fırsat bilen Barzani Kerkük'ü ele geçirmişti. Kaymakam tayin etti. Kenti fiilen kendine bağladı. Türkiye'den hiç itiraz gelmedi. Daha vahimi Türkiye, Ankara'dan yardım isteyen Türkmenlere, "Gidip Barzani'yle anlaşın" dedi, bir kez daha. Daha kötüsü, Türkmenleri de Şii – Sünni diye ayırdı. Barzani de bu fırsatı kullandı. Bölgenin kendisine bağlanmasını kabul ettiklerine dair, yardım ettiği Türkmenlerin elinden imzalı kâğıt aldı.

Misal; İsrail; Mavi Marmara gemisinde öldürdüğü Türk yurttaşları için 20 milyon dolar tazminat verdi, Türkiye kabul etti. Türkiye, Gazze ablukasının kaldırılması yönündeki talebinden de vazgeçti. Yargıya müdahale ederek, İsraili yetkililer aleyhinde açılan davaları da düşürdü.

Misal; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden bir şiir yazan İngiliz Dışişleri Bakanı (Ali Kemal'in torunu), Boris Johnson Türkiye'ye gelince, bu hakaret dolu şiir adeta unutuldu. İngiliz bakan, göklere çıkarıldı. Hızını alamayan bir gazete, "Boris Cansın" diye manşet attı.

ABD AŞKI TEK TARAFLIDIR

İsrarla vurgulamakta yarar var; Türkiye – ABD ilişkilerinde sorunlar yapısalıdır. Her ne kadar Türkiye, anketlerde ABD karşıtlığının en yüksek olduğu ülkeler arasında çıksa da, ABD Türkiye'nin siyasi, askeri, iktisadi, toplumsal, kültürel, akademik yaşamı üzerinde etkilidir, örgütlüdür. O nedenle ABD karşıtı olduğunu söyleyen halkımız, en ABD yanlısı ekonomi – politik partilere ve programlara oy verir. "Kapağı ABD'ye atmak" isteyenleri ayıplamaz. ABD malları tüketmekten gocunmaz. ABD film, müzik, dizi sektörünün gözde müşterileri arasındadır.

Anımsayalım; önceki ABD Başkanı Obama'yı ülkemizde kimileri derisinin rengi, ön adı, halasının kızlık soyadı nedeniyle pek sevmişti. Van'daki yoksul köylülerimiz, 44. başkan olduğundan, Obama uğruna 44 kurban kesmişlerdi. Dilinden demokrasi, özgürlük, barış, insan hakları sözcüklerini düşürmeyen bir avukat hanım (İstanbul Barosu başkan adayı ve halen HDP milletvekili) "Güne daha mutlu uyandım, çünkü ABD'nin başında Obama var" sözleriyle selamlamıştı Obama'yı. İşte bu Obama, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok silah satan ABD başkanı olarak tarihe geçti. Bu Obama'ya başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, henüz hiçbir icraatı yokken, göreve geldikten 8.5 ay sonra, Nobel Barış Ödülü verildi, avans olarak. Yeri gelmişken hatırlatalım; 2012'de de aynı ödülü, AB aldı. Küresel silah ticaretinde ilk sırada olan ABD'de, önceki başkanlardan Bush, 8 yıllık görevi süresince 128 milyar dolar silah satmıştı. Obama döneminde 278 milyar dolar silah sattı ABD.

TRUMP'IN TÜRKİYE POLİTİKASI FARKLI MI

Belirtelim; ABD gibi küresel çapta nüfuz sahibi emperyalist bir devletin, Türkiye politikasını, başkanın derisinin rengi, ayakkabı numarası, kullandığı parfümün markası belirlemez. Aralarındaki fark, Coca Cola ile Pepsi Cola kadar olan Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin Türkiye politikası ABD'nin ihtiyaçlarına ve önceliklerine; siyasi, iktisadi, askeri hesaplarına; stratejik ve jeopolitik dengelere; Ortadoğu politikalarına; İsrail'in güvenlik önceliklerine; Avrasya'daki gelişmelere göre şekillenir.

Şöyle ki; Trump koltuğa oturduktan sonra, CIA Başkanını ve Genelkurmay Başkanını Ankara'ya gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile telefonda görüşmesi bile haftalar aldı. İlk telefon görüşmesini İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptı Trump. Sonra Mısır lideri Sisi'yle görüştü. İlk yurt dışı gezisinde Suudi Arabistan, İsrail ve Vatikan vardı. İlk misafir ettiği liderler arasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan yoktu. Çok sonra görüştü. Beyaz Saray'daki görüşme de 23 dakika sürdü.

Manzara böyle. Ama Türkiye ABD'ye, "Cumhurbaşkanı CIA Başkanıyla görüşmez. CIA Başkanının muhatabı, dengi, muadili, mevkidaşı Ankara'da kimse, CIA Başkanı onunla görüşür" demedi. Türkiye, ABD'nin bu şekilde davranarak Türkiye'yi sadece askeri konularda, güvenlik ve istihbarata ilişkin konularda muhatap aldığını göremedi. Nitekim Türk yetkililer, ne zaman siyasi – diplomatik – ekonomik konuları açsalar, Ankara'ya gelen ABD'li askerler ve istihbaratçılar, "Bunlar bizim işimiz değil, siyasilerle görüşün" dediler.

Sözün özü: ABD'nin gözünde yerimiz, konumumuz, değerimiz, işlevimiz bellidir. Bunu, yolladığı ABD'li yetkililerin rütbesi de, FETÖ'ye ilişkin tutumu da, PKK – PYD – YPG terör örgütüne verdiği destek de, Irak ve Suriye'deki politikaları da ortaya koyuyor.

Barış Doster

Odatv.com



Diğer Yazıları

Tahran Zirvesi neleri gösterdi

09.09.2018

ABD, Ortadoğu'da bunları göremedi

02.09.2018

Tarihten ders çıkarmanın önemi

18.08.2018

ABD, İran'a karşı kimleri kullanacak

06.08.2018

Batı ittifakındaki çatlak büyüyor

26.07.2018

Trump'ın başlattığı ticaret savaşları neyi gösteriyor

16.07.2018

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentеш

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

