



Tekeden süt çıkmaz **TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI KORKUNÇ BİR YANILGI** Kayahan Uygur yazdı

Türkiye'nin yaptığı korkunç bir yanılığ

29 Eylül Pazar 2019 21:51



Ülkemizin bugünkü şartlarında da “milli dava”, “ulusal çıkarlar”, “beka sorunu” gerekçeleriyle ulusu İslamcı zihniyetin peşine takmaya çalışmak korkunç bir yanılığdır...

Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler konuşması bir kere daha gösterdi ki iktidara dışarıdan destek veren çevrelerin tüm iddialarına rağmen dış politikada son yıllarda kayda değer bir değişiklik yoktur.

ÜMMETÇİLİK

Bugünden 17 yıl geriye baktığımızda Siyasal İslamcı iktidarın ana çizgisi “ümmeçilik” olarak görülmektedir. Dış politikasının temel ilkesi Arap-İslam ülkeleri denilen bir dünyanın sözcülüğünü yapmaktır. ABD ve Batı ile bu ülkeler arasında bir köprü iddiasıdır. Sonuçta bu politika ABD Yeni Muhafazakârlarının 2000'li yıllarda oluşturdukları Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Planı'na uygunluk sağlamayı amaçlayan İhvan örgütü kaynaklı “Stratejik Derinlik” düşüncesidir.

Çağdaş devlet kavramının İslamcı zihniyete yabancı olduğu yaşadığımız olaylarla ortaya çıkmıştır. Bu zihniyette asıl olan ulusal çıkarlar değil 2016'da FETÖ bahanesiyle büyük bir güç kazandıktan sonra kendini açıkça ortaya koyan “dava” ve “kutlu yürüyüş” anlayışıdır. Amaç Muslim Brothers (İhvan) programında yazıldığı gibi çağdaş uygarlığın etkisi altına girmiş olan İslam ülkelerini yeniden İslamlaştırmak ve şayet fırsat bulabilirlerse (!) dünyaya meydan okumaktır.

Ülkelerin dış politikası iç politikalarının bir devamıdır. Tavuk yumurtasından kaz çıkamayacağı gibi, içerde dinci, çağdaşlık karşıtı yarı-feodal, kabileci bir üst yapının savunucusu olan bir iktidardan dışarıda çağdaş bir ulus devlete layık politikalar sürdürmesi beklenemez.

HERKESLE İTTİFAK

İhvan dış politikası gereğince ana hedef İslam ülkelerindeki çağdaşlık, milliyetçilik, uygarlık ve laiklik yanlısı tüm akımları ezmek, devlet yapılanmalarını dağıtmak, çağdaş eğitim almış kadroları tasfiye etmektir. Burada amaç İslam ülkeleri halklarını çağdaş yaşam tarzının etkilerinden koparıp 1500 önce Arabistan çöllerinde yaşanan ilkel, köleci, halifeci, kadın ve çocuk düşmanı yaşama geri döndürmektir.

İhvanı, İslamcı iktidarlar bu amaçlarına ulaşmak için Amerika, İngiltere, Fransa gibi Batı ülkeleriyle ittifak kurabilecekleri gibi İran'ın yaptığı gibi Rusya'yla ya da Pakistan'ın yaptığı gibi Çin'le de ittifak içinde olabilirler. Bunda şaşılacak bir şey yoktur, nasıl Pakistan'ın Çin'le ittifakı ya da atom bombası yapması onu anti-emperyalist bir güç haline getirmese herhangi bir siyasal İslamcı iktidarın büyük ülkeler arasında şantaj ve müşteri kızırtırma taktikleri uygulaması asla onun vatanseverliğini göstermez.

Bir kere İslamcı zihniyette millet sözcüğü ümmet, vatan ise "Darüsselam" yani İslam topluluğu coğrafyası anlamına gelir ki bu da İslam ilahiyatçılarının Hristiyanlardan intihal ettikleri kavramlardan biridir: "De Civitate Dei" (Tanrı'nın Kenti).

"KATİL DEVLET"

İslamcı zihniyet, çağdaş devlete düşmandır ve onu tabii "katil devlet" olarak görür. Onun için Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olan halife, ailesi ve onların verdikleri bireysel ve keyfi kararlar vardır. Kanun devleti olamaz çünkü insanlar zaten kanun yapamaz, kanun Tanrı'nın işidir. Egemenlik milletin değildir, egemenlik Allah'ındır. Demokratik mekanizmalar değil biat sistemi yürürlüktedir, siyasal İslamcı sistemde biat edene vatansever, etmeyene ise terörist denilir.

Şimdi böyle bir zihniyetten anti-emperyalizm, Atatürk'ün kurtuluş savaşına benzer bir mücadele beklemek Rus oligark mafyasını sosyalist sanmakla eşit diyeceğim ama Türkiye'de bazıları anlattıkları masallara öyle bir dalmışlar ki bunu bile söylüyorlar zaten.

Teoriden pratiğe dış politikanın ana meselesi Suriye'ye gelelim, Suriye'nin bölünmesi, Şam yönetiminin yıkılması ya da zayıflatılması, federatif yapı, yabancı silahlı kuvvetlerin Suriye toprağına girmesi, üsler kurmaları ABD'nin ve İslamcı "Kardeşlerin" baştan beri asıl hedefiydi. Hepsi birlikte gerçekleştirildi. İşte şimdi de kardeş kardeş devriye yapıyorlar, F-16 uçuruyorlar, mutabakat içindeler, geri kalanı ise sitem, naz, blöf ve kendi kişisel iktidarları için pazarlıktır.

İslamcı zihniyetin Suriye'de kendi beka sorunu bulunuyor o da cihatçıların tasfiyesidir. Onlar için asıl hedef laik düşüncedeki Arap, Kürt, Türkmen vs. unsurlardır. İktidarın desteklediği ÖSO güçlerinin nasıl El Kaide ile yakın ilişkide oldukları ve çöldeki IŞİD bağlantıları da her gün ortaya çıkmaktadır. Ve bu İslamcı güçlerin ılımlı veya aşırı hepsi Muslim Brothers yani İhvan'ın içinden çıkmıştır ve amaç Suriye'de bir cihatçı terör üssü kurmaktır. Ve İdlib'in Türkiye için asıl tehlike olduğu da görülecektir.

DAMAT FERİT ANTİ-EMPERYALİST OLUR MU

Sonuç olarak yarı-feodal bir yapı bağımsız olamaz ancak yarı-sömürge olur. Marksist literatürde denildiği gibi iç çelişkilerle dış çelişkiler içinde belirleyici olan iç çelişkidir. Tekeden süt çıkmaz. Mao, Çan Kay Şek'in, Atatürk Damat Ferit'in peşine takılıydı "emperyalizm" asla darbe yemez, aksine çok mutlu olurdu. Ülkemizin bugünkü şartlarında da "milli dava", "ulusal çıkarlar", "beke sorunu" gerekçeleriyle ulusu İslamcı zihniyetin peşine takmaya çalışmak korkunç bir yanılıdır.

Kayahan Uygur

Odatv.com

□

kayahan uygur

odatv

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



