



ANKARA ŞEYTAN ÜÇGENİ

Kaçak askerlik işleri

Ankara şeytan üçgeni

27 Şubat Perşembe 2020 22:00



Kaçak askerlik işleri...

Bir çiftimiz vardı, karı koca birilerinin (okyanus ötesi) maşasıydı. Ne istedilerse, nasıl istedilerse yaptılar, yazdılar, konuştular...

Hanım kızımız hala bir orada bir burada konuşuyor, yazıyor. Ama eşi beyefendi nasıl desem şu ara işsiz!

Ne derler bilirsiniz?

Başın ne ilen tehlikeye düşer?

– Dilinle, dilinle!

Efendim, çok meşhur bir belediye başkanının oğlunun televizyon kanalındaki programda dilini tutamayıp hadsiz ve terbiyesiz bir söz sarf etti. İşin nereye varacağını bilemedi zaar!

Sonrasında birileri haklı olarak, bu **ırkçı ve terbiyesiz** yakıştırmadan dolayı tepki verince kanalın yöneticileri bu beyefendiye, **“Sen şimdi bir süre ortalarda görünme, olaylar durulsun, yeniden çalışırız”** dendi.

Halka da şöyle açıklandı; “Efendim, biz kanal olarak bu terbiyesizliğe göz yummayacağız da... Arkadaşın artık bizim kanalımızla işi bitmiştir de, sözleşmeyi feshettik de...”

Tabi... Bu arada yine meşhur bir eski futbolcudur, milletvekili bir oğlumuz bu kadar tepki vermeseydi, bu açıklamayı da yaparlar mıydı, o beyefendiyi uzaklaştırırlar mıydı bilmiyorum!

Neyse... Bir süre geçti. Bu beyefendi pek ortalarda görünmedi. Tabii bu arada sürekli hanım kızımız çalıştığı için biraz evde sıkıntı da olmuş, benden duymuş olmayın...

Kolay değil tabi, erkek otursun kadın çalışsın!

Bir de saray yavrusu evleri vardı, Allah iyi günlerde oturmayı nasip etsin de, ben diyeyim Bank Antartika, siz deyin Bank Afrika! Bir yerlerden yüklüce bir para alınmıştı, o para ödendi mi?

Hibe mi edildi yoksa?

Hiç bilmiyorum ki?

Ne oldu ne bitti kimse de bir şey söylemiyor ayol?

KAÇAK ASKERLİK İŞLERİ

Neyse... Bu çiftimizin eskisi kadar revaçta olmadıklarını da söyleyeyim!

Ne hanım kızımızı, ne de eşi beyefendiyi uçaklarda, davetlerde pek göremiyoruz.

Pek güvenilmiyor sanırım?

Ya da birileri koruyor inatla!

Kısa zaman önce, "artık epey zaman geçti" demiş olmalı ki, yeniden bu beyefendiyi TV'ye çıkartma girişiminde bulundular.

İnsanlar unuttur ya...

Bazıları unutmaz, hele de bu milletvekili oğlumuz hiç unutmaz, unutmamaya yeminli hatta.

Çok sert kayaya çarptılar hani.

Şimdilik ara ara nabız yoklasalar da bir süre askıda kalır gibi geliyor.

Peki, bu ısrar neden?

Ne gibi bir bağ/bağlantı var ki aralarında?

Merak ettiğim, özellikle bu TV kanalı sahibi beyefendi neden bu adı FETÖ bağlantısı, hatta maşası olarak adlandırılan, kripto bile denen kişiyle bu kadar ilgili?

Dedim ya...

İnsandır...

Adı üstünde! Unuttur...

Ama bazen hatırlar da...

Hem de hiç umulmadık zamanda!

Bakin ne hatırladım; Hatta size de hatırlatayım: FETÖ'nün kritik kumpaslarından biriydi. Sözde "sahte çürük çetesi" operasyonu TSK'da FETÖ'yü soruşturan Ahmet Zeki Üçok hedef alındı. Üçok uzun süre hapsedildi. Hakkında tam 403 yıl hapis istendi.

Amma...

Gerçek detaylarda gizlidir ya, biraz evveline gitmek gereklidir.

2009 a gidelim...

Soruşturma kapsamında emekli astsubay Erdem Kılıç'ın ofisi polisler tarafından basıldı. Ofiste "sahte çürük raporu" arandığını iddia ediyorlardı.

Fakat... Başka şeyler buldular! Ne mi?

Bu beyefendinin kimlik fotokopisi ve vesikalık fotoğrafını!

Ne alakaydı ki?

İddianameyi yazan savcı FETÖ'cü Hikmet Usta, duruşma savcısı FETÖ'cü Celal Kara idi. Yargılayan mahkeme de o dönem FETÖ'nün kontrolündeki 11. Ağır Ceza Mahkemesiydi.

Ancak ne olduysa nasıl olduysa bu beyefendinin adı dosyadan tereyağından kıl çeker gibi çıkarıldı.

Ne iddianamede ne davada adı hiç yer almadı, Kılıç'ın tüm ısrarlarına rağmen duruşma salonuna bile çağrılmadı...

Erdem Kılıç yıllar sonra şöyle dedi; "Benim yanıma gelmişti bir kere. Çankaya'da belediye başkanlığına aday olmak istiyordu. Yanıma referansla gelmişti. Benden yardım istedi. Askerliğe uzun dönem giderse başvuru zamanını kaçıracağını, kısa dönem olursa işine geleceğini anlattı. Ben de bunu yapamayacağımı, bizim ona gücümüzün yetmeyeceğini söyledim. 'Ya komutanım, yine de bir bak' dedi ve kimlik fotokopisini bıraktı. Ofisi bastılar, orada ortaya çıkmış. Daha sonra gidip kısa dönem yapmış, nasıl yapmış bilmiyorum. Defalarca söyledim, eğer böyle bir iddia varsa gelsin ifade versin diye... Fakat mahkeme ciddiye bile almadı. 'Çağırın, gelsin, ifade versin' dedim. Savcı Celal Kara reddetti. Onu dosyanın dışına attılar. Ne kadar ilgisiz insan varsa onları çağırıyorlar."

Vallahi ne desem ki?

BEYAZ DEĞİL KARA İŞLER

Yoksa bu kanal sahibi, fiskiyece belediye başkanının oğlu da bu kumpasın içinde miydi?

Günahını da almayayım ama dedim ya, FETÖ'nün kumpas savcılar ve hakimleri bu beyefendinin askerlik durumuna dair belgeleri dosyadan çıkardı. O kadar ki, Kılıç'ın ısrarlarına rağmen duruşmaya bile çağırmadılar. İsmi de itinayla korudular niyeyse?

Vallahi ötesini ben bilmem!

Fakat, bildiğim gün gelir her şey saçılır etrafa. Er geç hak yerini bulur!

Bugün...

Yazık ki... Hacıydı, hocaydı diye ülkemizin üzerine ölü toprağı saçan şaklabanların peşinde/izinde hala birileri...

Oysa ne güzel demişti Hoca Ahmet Yesevi;

"Ağlaması göz boyar,

Her gün ayağı kayar,

Kendini adam sayar,

Ahir zaman şeyhleri."

Allah kimseyi hak-hakikat yolundan ayırmasın canlar...

Kalın sağlıcakla...

Hürrem Elmasçı

Odatv.com

Hürrem Elmasçı

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

