



Bedri Baykam'a yanıtımdır

31.08.2017



Tüm dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimi **Fransız İhtilali**'dir.

Dünyayı ve tarihi ve siyaseti kökünden değiştirmiştir.

Fransız İhtilali 1789'da başlamış dört beş yıl sonra Robespierre'in giyotine gönderilmesiyle 1794'de bitmiştir ve Fransa karşı devrimcilerin eline geçmiştir, cumhuriyet gitmiş yerine imparatorluk gelmiştir, imtiyazlı sınıflar beş yıllık kesintiden sonra tekrar canlanmıştır.

Ancak bu **"dört beş yıl"** halen sürmektedir, bu **"beş yıl"** tarih döndükçe hiç bitmeyecektir.

Çünkü bu beş yıl, bir daha kimsenin, hiçbir gücün kaldıramayacağı şekilde, her insan eşit doğar, herkes hukuk karşısında eşittir, ve köleliğe karşı ve basın özgürlüğü ve imtiyazlı sınıfların ve haklarının kaldırılmasıyla, dünyalılarının en vazgeçilmez yaşamsal değerleri olmuştur.

Ve bu **"eşitlikçi"** en temel siyasi değerler bugün dünyanın tüm devletlerinde meclislerinde akademilerinde ve felsefesinde vazgeçilmez geriye dönülmez ve hatta tartışılmaz insanlık yasaları olmuştur.

Bu yüzden ihtilalin **"beş yılı"** beş bin yıl gibi uzundur.

Fransız İhtilali'nin bu beş yılında devrimde oynadıkları büyük rollerle öne çıkan en büyük isimleri şüphesiz Danton ve Robespierre'dir, sonrasında Marat'ı, Mirabeau'yu ve general La Fayette'yi sayabiliriz.

Fransız devrimini bitiren büyük kavga dost arkadaş Danton'la Robespierre arasında patlayan ve her ikisini de giyotine götüren büyük iç **"savaştır."**

Bugün Fransızlar Danton'u bir halk kahramanı sayarken, Robespierre'i sevmez, bugün Rus halkı dahi Stalin'i baş tacı ederken, tüm dünya devrimlerinin gelmiş geçmiş en sert devrimcilerden sayıp Robespierre'i tiranlık kurmakla suçlayıp hatta Robespierre'i bir deli bir psikopat gibi tasvir etmekten çekinmezler.

Aradan geçen ikiyüzyıla rağmen Danton ve Robespierre'in kavgası filmlerde romanlarda hala bitmemiştir, hikayesi çok uzundur, Danton ve Robespierre'in siyasi varlıkları ve psikolojileri aslında bütün devrimlerin kaçınılmaz manzarasıdır.

Robespierre'in sıkı disiplinli hayatı ve saf **"erdemciliği"** onun **"dürüst adam"** olarak şöhretini sağladı, ve dürüst adam Fransız İhtilali'nin kararlarına saygı duyulan büyük önderi oldu, ancak aynı saf erdem onu uzlaşmaz en yakın arkadaşlarının dahi en küçük açıklarını affetmeyip giyotine göndermesine yol açtı, yani gün geldi yüce erdem yolunu kanla bulmaya başladı.

Bir şüphe duyduğu herkesin kellesi gidiyordu, Danton bu merhametsizlikten rahatsızdı, gün geldi Robespierre en yakın arkadaşı Danton'un rahatsızlığından da rahatsız olmaya başladı.

Ve Danton'un karısı ölüp bakanlıktan dinlenmek için ayrılmasını, Danton'un elinde hiçbir yetki olmayışı fırsatını çok iyi kullandı. Çok geçmeden ihtilalinin bu iki muhteşem adamı karşı karşıya geldi, Robespierre Danton'u da olur olmaz

iddialarıyla suçlamaya başladı ve pek tabii her iktidar gibi iç ve dış tehlike ve düşmanlar **"bahanesini"** iyi kullandı.

Elinde yetki olan Robespierre elinde halkın büyük sevgisinden başka hiç bir yetkisi olmayan Danton'a, bir savunma, tam bir konuşma hakkı dahi vermeden giyotine gönderdi, ve devrim bu iki arkadaşın psikolojik karakterlerinin infilak etmesiyle iç savaşa dönüşüp, son buldu.

Robespierre Danton'un halk tarafından çok sevildiğini iyi biliyordu ve ipini çekmek için önce Danton'un suçlamalarla gözden düşmesini sonra eline düşmesini bekledi.

Bütün konferanslarımda gençlere, okumaya, Fransız İhtilali ve Bolşevik Devrimi'yle başlayın, ve on yılda bir dönüp, tarihin bu iki büyük devrimini kahramanları ve olaylarıyla yeni baştan hafızanızda tazeleyin, derim.

Fransa devrimi Danton mu yoksa Robespierre mi?

Fransa devrimi halkın mıdır yoksa giyotinle yol arayan Robespierre'in mi, yoksa ikisi midir?

Hayatımı dışardan yazılarımla bilenler, Danton'un etkisi bende çok büyüktür, hayatımı yakın dostluklarla içerdem tanıyanlar ise aşırı topuğumun: Robespierre defterinin içimde kapanmadığını iyi bilir. Özellikle güncel siyasetin gaddarlığı karşısında çaresiz kaldığımız arızı anlarda **'yüz bin kelle düşmeli'** diyen Marat ve önüne geleni giyotine gönderen Robespierre'in duygularına yanaşırız, ve ama, aklımız başındayken romantik idealist ve insanlık tarafımız, halkın kucakladığı ve halkla yürüyen Danton'un tarafına geçeriz.

Robespierre'in **"aşırı ve kanlı erdemi"** Robespierre'in bugüne kadar anlaşılmasını zora sokmuştur. Fransız Devrimi'nin o ünlü yurttaşlık erdeminin Robespierre'in terör döneminde zıvanadan çıktığı ve devrimin anlamını yitirip yolundan sapıp sonunu getirdiği çokça yazıldı.

BU FETÖ'CÜYÜ DAVET EDEN HANGİ "KURULDUR..."

Bu **"ön bilgileri"** bir küçük benzetme yapmak için vermedim, hayat ve siyaset önümüze tarihin bu karakterlerini tekrar tekrar çıkartır, Danton halkın sevgilisi ve bir halk kahramanıdır, sırtını halkına vermiş ve halkın bu sevgisine çok güvenmektedir, devrimin de halkın bu coşku ve desteğiyle yolunda yürüyeceğine inanmaktadır, ve ama Robespierre de aklınca **"devrimi"** kurtarmak için giyotin temizliğine inanmaktadır.

Buldukları kurumlarda ve yapılarda **"g.tü"** kurtarmak isteyenler ve kurumları ve makamlarını kaybetmek istemeyenler her zaman Robespierre yöntemlerine baş vurur, kral gibi, g.tü kurtarmak için milli düşman Prusya ordusunu Fransa'yı işgale çağırması gibi.

Robespierre halkın değil kulüplerin (o yıllarda çok meşhur olan Jakoben kulübü) ve hükümetteki komisyonların meclislerin komitelerin adamıdır, sokağa hiç çıkmaz, kalabalıklara hiç karışmaz, devrimle kurulan karar mekanizmalarında çok önemli roller alır, ve halkın karşısına sadece **"belagat"** ve **"nutukla"** çıkar.

Robespierre bu karar mekanizmalarında-kurullarında öyle büyük ve güvenilir bir **"isim"** haline gelir ki yurttaş Robespierre kararlarıyla zalim bir tirana dönüşür.

Özetle Danton halkın büyük adamıdır, Robespierre **"mahkemelerin..."**

Bugün reel siyaset bize öğretmiştir ki güç halkın değil karar mekanizmalarında (kurullarda, komitelerde, komisyonlarda, vs.) bulunanların elindedir ve kurulları ellerine geçirmiş Robespierre'ler Dantonları suçlayacak, karalayacak, güya halkın gözünden düşürecek iftiralar atmaktan hiç çekinmezler.

Yazıma başlayabilirim, CHP Çanakkale'de bir **"Adalet Kurultayı"** düzenledi ve içki içildi ve Saidi Nursi'den pasajlar okundu, tartışması gündeme oturdu. Birkaç densizin işidir diye içki tartışmasıyla pek oralı olmadım, ama, Saidi Nursi'nin konuşulması karşısında, **"CHP Çanakkale'yi çoktan Abantkale yapmış"** diye yazıp karşı çıktım.

Odatv yazarı ve ünlü sanatçı (ve arkadaşımız) Bedri Baykam, kendi Kemalist kimliğini referans göstererek **“ne var canım bunda”**ya getirdi, **“şimdi o Nurcunun sözünü kesen, bu sefer basın sözünü kestiler diye manşet yapacak”**tı diye CHP'nin bu affedilmez gidişatını koruyan kollayan bir **“tevil”** yazısı döşendi.

Oysa polemiğe gerek yok, sözünü kesmek zorunda kalmadan, menşei FETÖ'cülük olan birilerini kurultaya hiç davet etmezdin, olur biterdi.

Bu FETÖ'cüyü CHP çalıştayına davet eden hangi **“kuruldur...”**

Ayrıca **“çalıştayda”** yine Mehmet-Ahmet Altanlar'ın **“alkışlatırıldığına”** bir daha şahit olduk, bu iflah olmaz bir durum değil, bu CHP'nin yeni yoludur ve parti tüzüğünü hiçe sayıp bu yeni yol'u inşa eden hangi **“karar mekanizmasıdır?”**

O ŞAİBELİ İSİMLER...

Yeni CHP'nin yeni yolunu bilmeyen kalmadı, öndeki lokomotif'e, Avrupacı, neo-liberal, federasyoncu'ları doldurup, arkadaki kömür vagonlarına da üst üste **“ulusalcılar”**ı istif etmek, yazarları aydınları ve vekilleri bu önlü arkalı oturtma düzenine hangi **“kurullar”** karar vermiştir.

CHP'de iki tür yurttaş var, birinci sınıf yurttaşlar lokomotifte, kralın yanında, PKK'lı ve FETÖ'cülüğü malum şahsiyetler, arkada, ikinci sınıf yurttaşlar, bunlar Atatürkçü, vatansever, ulusalcı, kendilerine Kemalist diyenler, şoför mahalline kimler oturtuluyor arka koltuklarına beşer onar kimler istifleniyor, kararını verenler kimlerdir?

CHP politikalarının nereye nasıl gitmesi gerektiğinin teorilerini Cumhuriyet Gazetesi'nde HDP'li başkanların ve PKK'lı yılanların yaptığı bu lokomotifin yolunu da, arada bir gösteri olsun diye Çanakkale'den geçirip, vatanseverlere vagon delikleri arasından **“şehitlikleri”** gösterip, onları da arada bir çoşturuyorlar ve akıllarınca bir yere kaynaştırıp... olmayacak dualara ortak edip lehimlemeye çalışanlar, hangi **“kurullardır.”**

Oylar ve kitle **“vatanseverlerde”** olduğu için ulusalcılardan bir türlü vazgeçilemiyor, ve direktifler nerden geliyorsa, vatanseverleri taşıyan vagonların önüne birileri, isimleri şaibeli, açılım döneminin kahramanları ve yetmez ama evetçi ve Ergenekon davalarında FETÖ'nün yanında durmuş onlarca (yüzlerce diyeceğim de...) isimlerini yazmışlar, ve hepsinin şöhretleri de şaibeli skandallardan geliyor, bu isimleri öne çıkartanlar hangi **“kurullardır.”**

Ve bu şaibeli isimler, çok ilginçtir skandalları dışında bir meslekleri becerileri yok, ünlerini, cumhuriyet değerlerine küfürlerle edinmişler ve daha üç-beş yıl önce FETÖ'nün ve Tayyip'in destekçisiydiler.

Lokomotifte tıksık tıksık işte tüm bu şaibeli isimler tıksıtırılmış, ancak lokomotifte halkın sevdiği halkın güvendiği, numune göstermelik, bir Danton yok.

Bu şaibe ve skandal çuvallarını örgüt kurullarına, parti meclislerine ince hesaplarla tweet ata ata genel başkan yardakçılığı koltuklarına oturtmuşlar.

Bedri Baykam'ın dediği gibi CHP bir kitle partisi ise, bu partinin kurullarında halk tarafından çok sevilen bir İlhan Cihaner, Ümit Kocasakal da Feyzioğlu da (ve nicesi) pekala olabilirdi, ya da Uğur Mumcu gibi gerçek Dantonlar'a küfür etmemiş insanlar da pekala olabilirdi.

Peki kimler var, hayatlarının her dönemi her siyasi akıntıya kürek çeken her rüzgara yelken kıran, Eren Erdem, Levent Gültekin, Yeni Asya'cı Nurcular, Mehmet Bekaroğulları, PKK'lılar var, FETÖ'cüler var, federasyoncu taife var, hain liberallerin kuyrukları var, ve içlerinde halk tarafından sevilmiş tek bir surat yok.

KENDİSİ DE GİYOTİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Sayın Bedri Baykam!

Hepsini benim için de öper misin?

PKK'yla seçim ittifakını yazıp çizen Atal Behramoğulları, ve "**ulusalcılar**" solcu değildir kovalım diyenleri, ihanetten suçüstü yakalanmış liberaller ve kankaları, ve şaibeleri dosyalanmış ve FETÖ'cü olduğunu video eşliğinde coşkuyla deklare etmiş belediye başkanları (ve nicesi) var ve hiç de rahatsız görünmüyorsunuz.

Çünkü "**gündem acil.**"

Şu Robespierre'in, acil, vatan tehlikede gündemi, bugün de "**hukuk tehlikede**" gündemi.

Sayın Bedri Baykam pekala ve bizden daha iyi biliyorsunuz ki bir partinin kimliğini "**kurullarına**" kimleri yerleştirdiği ve toplantı ve eylemlerinde kimleri öne çıkarttığıyla, anlaşılır.

Ancak gerçek bir partinin kimliği kurullarında olsun olmasın halkın omuzlarında taşıdığı iftihar ettiği isimler oluşturur, an itibariyle CHP içinde böyle bir isim söyleyebilir misiniz?

CHP'de ve Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Halk TV'de halkın sevgisini kim kazanmışsa kovmuşlar, yetmemiş giyotine göndermişler ve yetmemiş an itibariyle iftiralar suçlamalarını sürdürüyorlar.

Ama görüyoruz ki, bugün, Bedri Baykam, ki kendisi de giyotine gönderilenler arasındadır, CHP'deki iç temizliği yapan ve lokomotifine şaibeli tayfayı dolduran "**kurullara**" karşı sessiz.

Bedri Baykam, neden bu kadar aleni şaibeye rağmen CHP'yi savunabiliyor, ah o "**gündemin aciliyeti!**"

Gerçek bir soru soralım: CHP sırtında FETÖ ve PKK bıçağıyla "**siyaset**" yapabilir mi?

Sırtında haince saplanmış bıçak olanlar savaşabilir mi?

Yurttaşlar ve Bedri Baykam Bey, dikkatli olun, öyle böyle değil çok dikkatli olun, çok, FETÖ operasyonlarında FETÖ'ye yaranmak için hukuksuzca tutuklanan milli solcu yazar ve subaylara karşı, kana doymamış gibi tweet atıp destek olanlara, bir bardak kan da siz sunmayın.

Anlaşılan o ki CHP kralın yanaşmalarıyla o kadar vakit harcadı ki "**erdemli insanlar**" yetiştirecek zamanı kalmadı, komisyonlarında Dantonlar'a söz hakkı vermedi, kim itiraz etse kurullarını devreye sokup ipini çaktı.

Erdemli yöneticiler yetiştirecek zamanı bulamaz iseniz, tıpkı, Robespierre gibi, zamanınız daralır, ve partiyi, gündemin o Allah kahretsin hiç bitmeyen acil ihtiyaçları yüzünden, onun bunun kellesini keserek, yönetmeye başlarsınız. Ve hayatınızın her kararını düşman Prusya Paris'e yanaşıyor korkusuyla kardeşlerinizin kellesini kese kese almaya başlarsınız...

Vatanseverler her şartta bedenlerini içerdeki ve dışardakilere karşı siper etmişlerdir, vatanseverlerin kralın dizayncıbaşlarına verecek kellesi yoktur ve makam uğruna birilerinin kuyruğa takılmayacak kadar yurttaşlık kültürleri vardır.

Siyasi tarihin bu en büyük insanlık derslerini tekrar tekrar hatırlatmak her cumhuriyetçinin yurttaşlık görevidir.

Düşmana karşı koyulması önceliği ve aciliyeti, herkesin eşit olduğu hukuk ve yurttaşlık değerlerinden daha önemli değildir, çünkü savaş yeni bir krallık inşası için değil eşit bölüşümcü imtiyazsız yurttaşlık için verilmektedir.

Unutmayın.

Kral, giyotinin bıçak tasarımını yapmıştı ve aynı giyotin kralın kellesini aldı, unutmayın, Danton'un kellesini alan 'yüksek kurullar'ın merhametsizliğine halk dayanamadı ve isyan edip eline silahı alıp Robespierre'in peşine düştü ve sonra kellesini aldı...

Danton'un kanı o gün bugün her cumhuriyetçinin boğazını tıkamıştır.

Görüyorum ki Danton'un kanını dökenler hala kralın ayrıcalıklı imtiyazlı koltuklarına en öne oturtulmuş: yetmez ama

evetçiler, PKK'lılar, FETÖ'cüler, düne kadar küfrettikleri CHP'de şimdi bugün "racon" kesiyorlar, hala kelle istiyorlar, baştacı edilip, çalıştaylarında meclis kurullarında, üstelik "adalet" adına kararlar alıyorlar.

Sayın Baykam, bu vahim karmaşaya muhalif bir gelişme diyorsanız, ve ihanetle ortaklığı "kitle partisi" olmakla açıklıyorsanız, pes.

Gözlerimizle gördük, geçtiğimiz on yıl içinde nice cumhuriyetçi yazarın milli solcu ve halkın sevgilisi vekillerin, bardak bardak kanını içtiler...

Ve bugün o kanlı bardağın dibini, bugün hiç umulmadık isimlere kime nasıl yalattırıp, o bardağı temizlemeye çalışıyorlar!

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

