



Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız

26.11.2020



Kitaplar insanlar gibidir. Kendi dertlerini kendileri anlatırlar. Bu yüzden bir kitabı ve meramını okurlara anlatmak için bir şeyler yazmanın genellikle pek bir anlamı yoktur. İnsanlar merak ediyorsa kitabı alıp okurlar ve kendi hükümlerini verirler. Öte yandan kitap son derece ideolojik bir nesnedir. Bir kitap hakkında çıkan tartışmanın ya da bir kitaba yapılan saldırıların ideolojik içeriği varsa, yazmak ve bu ideolojik saldırıları teşhir etmek görevdir. Hele hele bu saldırılar bir kitabı da aşip doğrudan bir yayınevine yöneldiğinde bu görevden kaçmak artık mümkün değildir.

Hüsnü Mahalli, yeni kitabı **“Filistin Benimdir Ortadoğu'nun Kanlı Tarihi”**nde Filistin tarihinden ve doğal olarak da İsrail'in bölgede uyguladığı büyük zulümden bahsediyor. Mahalli'nin kitabı hakikaten çok önemli bir çalışma ve Filistin üzerine dilimizde yayımlanan en geniş kaynaklardan biri. Sırf bu nedenle bile **“Filistin Benimdir”**, üzerinde çokça konuşulması ve tartışılması gereken bir kitap. En azından normal bir ülkede olması gereken bu. Türkiye'de ise durum bir hayli farklı seyrediyor. **Üç beş kışkırtıcı sosyal medya üzerinden tamamen ideolojik kaygılarla kitap ve onu yayımlayan yayinevi hakkında bir karalama kampanyası yürütüyorlar. Failleri arasında geçmişte subayları, yargı mensuplarını, siyasetçileri “Yahudi kökenli” diye fişleyen kumpasçıların da olduğu bu karalama kampanyasının nedenlerine aşağıda değineceğiz ama öncelikle söylememiz gereken birkaç şey var. 500 küsur sayfalık bir kitabın içeriğini atlayıp, cımbızlanan birkaç satır üzerinden karalama yapmaya çalışmak kuru gürültüdür. Kuru gürültüye pabuç bırakacaklardan değiliz.**

KENDİ YARATTIKLARI UĞULTUYA İNANIR HALE GELİYORLAR

Herkesi aynı çuvala koymak yanlış olur. Öncelikle iyi niyetli saflar ile başka hesapları olanları ayırmak gerekiyor. Hepsine diyecek bir çift lafımız var. Öncelikle sosyal medyada gördüğü saçmalıkların peşinden hiç sorgulamadan giden saflar için birkaç kelam edelim. Bunlar parmak ayı gösterdiğinde aya değil parmağa bakmayı tercih ediyorlar. Yukarıda parıldayan ay onların umurunda bile değil. Kitap okumayı sevmedikleri anlaşılıyor. **Sosyal medyada ortaya atılan hurafelerle, cımbızla seçilen birkaç cümleyle yetinmeyi seçiyorlar. Parmağa bakıp kendi aralarında konuşup duruyor, bir süre sonra da kendi yarattıkları uğultuya inanır hale geliyorlar. Yazıktır, ayıptır.**

Aya değil de parmağa bakmayı sevenler sosyal medyadan okudukları birkaç cümleden yola çıkarak Hüsnü Mahalli'nin Yahudi Soykırımı'nı reddettiği sonucuna varıyorlar. Peki gerçek ne? Aslında gerçek, bunların çok da umurlarında değil. Onlar bir kitabı okumak ve kendi fikirlerini inşa etmek yerine sosyal medyada gördükleri cımbızlanmış birkaç cümlenin peşine takılmanın konforuna sığınmayı tercih ediyorlar.

Hüsnü Mahalli, “Filistin Benimdir”de soykırım hakkında farklı yazarların görüşlerini aktarmaktadır ama zahmet edip kitaba bakan herkesin görebileceği gibi söz konusu cımbızlamanın yapıldığı bölümün başında Mahalli kendi görüşlerini açıkça ifade etmektedir. **“Her ne kadar şimdiye kadar Naziler denildiğinde ağırlıklı Yahudi Soykırımından söz edilse de Naziler sadece Yahudileri değil, bunun yanında Çingenele, Polonyalılar ve Slavlar gibi farklı etnik gruplara, akıl hastalarına, engellilere, sosyal demokratlara, sosyalistlere ve komünistlere yönelik insanlık tarihine büyük bir utanç olarak geçmiş büyük bir soykırım uygulamasıdır”** (s. 223). Açık ve net. Bu alıntıyı gördükten sonra bırakın kitabı, söz

konusu bölümü bile okumadan Mahalli'yi soykırım inkarcılığıyla itham edenler ne diyecekler? Samimi olanlarının utanacağına eminim. Peki, okuduğu halde bu iftirayı atanlar? Şimdi isterseniz biraz da oraya gelelim...

HOLOKOST ENDÜSTRİSİ

Altını çizerek söyleyelim. "Filistin Benimdir"i okuyup da Hüsnü Mahalli'nin Yahudi Soykırımının olmadığını söylediğini iddia etmek sadece aptallık değil aynı zamanda ahlaksızlıktır da. Tıpkı Kırmızı Kedi'yi Yahudi düşmanlığıyla, Holokost inkarcılığıyla suçlamak gibi. Meseleyi sadece ahlaki bir zaafı açıklayabilir miyiz? Asıl derdin daha derinlerde ve son derece ideolojik olduğu ortadadır.

Yine kitaba dönelim. Hüsnü Mahalli "Filistin Benimdir" in söz konusu bölümünde özetle şunları söylemektedir. Yahudi soykırımı yaşanmıştır. Yahudiler dışında soykırımı uğrayan başka etnik gruplar da vardır. **Nazilerin yaptıkları insanlık suçudur. İsrail ve ABD'deki Yahudi Lobisi Nazilerin yaptıkları diğer soykırımları yok sayıp, sadece Yahudilere yapılan soykırımı öne çıkartmaktadır. Bunun nedeniyse Almanya, İsviçre gibi ülkelere alınacak tazminatları yükseltmek, paylaşmamak ve İsrail'in Ortadoğu'da yaptıklarını meşrulaştırmaktır.**

Mahalli konu hakkında yazarken birçok kaynağa dayanmaktadır. Bu kaynaklardan belki de en önemlisi Norman Finkelstein'in ünlü kitabı "Holokost Endüstrisi"dir. Meraklısı ve saldırmak için bahane arayanlar için hemen söyleyelim. Finkelstein'in kitabı da Kırmızı Kedi tarafından yayımlanmıştır. Finkelstein'in yazdıkları aslında birçok kitabımıza ve Kırmızı Kedi'ye yönelik iftira ve karalama kampanyasının gerekçelerini de açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu yüzden hakkında birkaç kelam etmek gerekiyor.

Norman Finkelstein Holokost'un bütün acılarını bilen Yahudi kökenli bir entelektüeldir. **Naziler ailesinin bütün fertlerini katletmiş, babasını Auschwitz Kampı'na, annesini ise Majdanek Kampı'na göndermiştir. Hem annesi hem de babası Varşova Gettosu Ayaklanması'na katılmıştır.** Bu mirasa gururla sahip çıkan Finkelstein'in temel bir itirazı vardır. Ailesinin ve sevdiklerinin çektiği acıların istismarını kabul edememektedir. Hele hele bu istismarın ABD'nin ve İsrail'in Ortadoğu'da yaptıklarını meşrulaştırmak için kullanılmasına kızmakta ve bundan daha adice bir şey olamayacağını altını çizmektedir.

Norman Finkelstein, kitabında Amerikan emperyalizminin ABD'deki Yahudi Lobisini ve İsrail'i nasıl kullandığını en ince detaylarına kadar anlatır. Emperyalizm için Holokost'un siyasi bir koz olmanın ötesinde hiçbir önemi yoktur. ABD bu yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işine yarayacağını düşündüğü bütün Nazi savaş suçlularını ülkeye almış ve istihdam etmiştir. **Finkelstein bu rezillğe Yahudi Lobisinin sesini bile çıkaramadığı gerçeğinin altını çizmektedir. Çünkü emperyalizmin ihtiyaçları esastır.** 1967 Haziranı'ndaki "Altı Gün Savaşı"ndan sonraysa ABD, önceleri önemsemediği İsrail'i antiemperyalist Arap milliyetçiliğine karşı kullanabileceğini keşfeder. Holokost'un endüstri haline gelmesi bundan sonradır. **Senaryo basittir. İsrail, ABD'nin Ortadoğu'daki pis işlerini yapacaktır. Holokost Endüstrisi bu tarihten sonra işlemeye başlar.**

Yazılan kitaplar, çekilen filmler artık Yahudilerin çektiği büyük acıları anlatmak için değil, emperyalist zorbalıkları haklı çıkarmak içindir. Finkelstein, tam da bu noktada ABD'yi ve İsrail'i eleştiren herkesin antisemitizmle suçlanmasının uluslararası arenada gayet planlı bir ideolojik saldırı olduğunu yazar. Onun bu satırları "Filistin Benimdir" üzerinden Kırmızı Kedi'ye yapılan saldırıların siyasi içeriğini anlamamız açısından önemlidir. Buna göre İsrail'in saldırganlığını ya da Siyonizmi eleştiriyorsanız, başka ne dersiniz deyin, anında antisemitizmle suçlanırsınız. Emperyalizmden ve İsrail'in saldırganlığından bahsetmeden Ortadoğu tarihiyle ilgili bir şeyler yazmak, yumurtasız omlet yapmaya benzer ama ne gam... Finkelstein'in kitabı ihtiyacımız olan ipuçlarını bize vermektedir. Girişilen karalama kampanyasının ve soykırım inkarcılığı iftirasının amacı yumurtasız omlet yapmayı reddedenleri cezalandırmak içindir.

"YERLİ VE MİLLİ" İFTİRACILAR

İşin bir de "yerli ve milli" boyutu var. Yürütülen iftira ve karalama kampanyasına baktığımızda karşımızda Emre Uslu'dan

ve diğeri FETÖ'cü trollere "Yetmez ama Evet" rezilliğinin önde gelen isimlerine kadar uzanan gayet geniş bir cephe olduğunu görüyoruz. **Hiç sorun değil. Kumpaslardan beri şerbetliyiz. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar ama bu saldırıların siyasi arka planını ve bu şer cephesini bir araya getiren ideolojik çimentoyu gözler önüne sermeye kararlıyız.**

İnsan hafızası unutmaya eğilimlidir. Bu yüzden geçerken FETÖ'cü Emre Uslu ile birlikte Kırmızı Kedi'ye soykırım inkârcısı diye iftira atanların, kumpaslar sırasında ne yaptıklarını kısaca hatırlatalım. Mesela bu isimler her YAŞ öncesi sayfa sayfa sözde Yahudi kökenli subayların isimleri yayımlanırken çit çıkartabildiler mi? Taraf gazetesinde Atatürk'ün Anadolu'yu "Yeni Selaniklilerin esiri durumuna düşürdüğünü" yazan Ahmet Altan'a itiraz ettiler mi? "Pirus Devşirme Orduların Son Savaşı" isimli kitaplarında Ergenekon-Balyoz kumpaslarında tutuklananların Ermeni, Rum ve Sabetaycı olduklarını iddia eden FETÖ tetikçilerinden Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin'i ırkçılıkla ya da antisemitizmle suçladılar mı? Bu örnekleri daha da uzatmak mümkün ama verilecek cevap çok kısa. Hayır. **Seslerini bile çıkarmadılar ve hatta utanmadan sıkılmadan bu cadı avını alkışladılar. Bu şer cephesinin neredeyse her iki ayda bir bir araya gelip Kırmızı Kedi'ye saldırmasının nedeni çok başkadır. Tek dertleri kumpaslar sırasında yaptıklarını unutturmaya ve yedikleri haltları hatırlatmakta ısrar edenleri hizaya sokmaya çalışmaktır.** İdeolojik gıdasını Batı'dan alan "yerli ve milli" iftiracılarımızı bir araya getiren ve ortak bir disiplinle hareket etmelerini, kampanyalar düzenlemelerini sağlayan yegane temel budur.

SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAK İSTEYENLER

Yahudi Soykırımı tarihsel bir hakikat ve büyük bir insanlık suçudur. Bu alçaklığa karşı çıkmak için kimse kimseden izin ya da icazet almak durumunda değildir. Antisemitik komplo teorilerine karşı mücadelede herkesin geçmişi ve yazdıkları ortadadır. Merak eden araştırır, okur. Günümüzde asıl yapılması gereken sapla samanı karıştırmak isteyenlerin gerçek niyetlerini teşhir etmektir. Yahudi Soykırımı'nı nefretle kınamak da önemlidir, İsrail'in bölgede masum insanlara yaptıklarına sessiz kalmamak da. Bu ikisini birbirine karşı konumlandırmaya çalışanlara prim vermemek gerekir. **Yahudi Soykırımı yüzünden İsrail'in yaptıklarına ses çıkartılmaması gerektiğini söyleyen, her türlü İsrail eleştirisini antisemitizm diye damgalamak isteyenlerin de İsrail'in yaptıklarını bahane ederek Yahudi Soykırımı'nı aklamaya çalışanların da kumaşları aynı berbat iplikten dokunmuştur.**

Yahudi Soykırımı'nı yapanlar ve soykırımı inkâr ya da istismar edenler özünde bir ve aynıdır. Bir yüreği olan her normal insan toplama kamplarında yaşanan vahşet için de Filistin'de ölenler için de ağlaması gerektiğini bilir. Bütün bunları yaparken Ortadoğu'da yaşanan acıların asıl sorumlusunun emperyalizm olduğu gerçeğini hiç aklımızdan çıkartmamalıyız. Bu yüzden emperyalistlere de ideolojik gıdalarını onlardan alarak sapla samanı karıştırmaya çalışan üç beş çakalın çıkardığı gürültüye de önem vermemek gerekiyor. İçinden geldiğimiz ve beslendiğimiz tarihsel gelenek bizi emperyalizmin yaptıklarını utanmadan savunmayı meslek haline getirmiş bir avuç neoliberalin iftiralarına karşı korur. Fransızlar "Hırsız hırsız olduğunu unutturursan sana ahlak dersi vermeye kalkar" der. Bizdeki "Yetmez ama Evetçilerin" ve neoliberalerin durumu da budur. Daha düne kadar destekledikleri siyasi mahfillere bugün ABD ile AB izin verdiği ve istediği için "muhalif" olanlardan kimsenin siyaset öğrenecek hali yok. Sürekli tahrifatla, ahlaksızca yalan söyleyerek bir kazanım elde edeceklerini, bizlere geri adım attırabileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. **Hırsız olduklarını her fırsatta onlara ve bu somut gerçeği unutmaya eğilimli balık hafızalılara anımsatmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin bundan kuşkusu olmasın.**



Haluk Hepkon

Odatv.com



Jön Türkler ve Komplo Teorileri Odakitap'ta

TIKLAYIN & SATIN ALIN 



Haluk Hepkon



Diğer Yazıları

Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız

26.11.2020

Tecavüzcüleri ve uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakmayı düşünüyorlar ama onların sağlıklarıyla ilgilenm...

29.03.2020

Atatürk için "Yahudi dönmesi" hikayesini nasıl uydurdular

17.10.2018

Hayatında trafik polisi dışında polis görmemişlerin içi boş övünmelerine kulak asmadı ama...

10.09.2017

Balyoz şerrinden çıkan hayır

19.10.2016

Altanlar ne zaman muhalif oldu

18.09.2016

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

