



Yazdığın gazete Sabah, köşe komşun Engin Ardiç, Demos ne...

02.05.2018



Bugün Aydınlık'ta Birgül Ayman Güler, dalgasını geçerek çok güzel bir cevap verince, Şükrü Hanioglu'nun 29 Nisan'da kaleme aldığı harika(!) yazısını bir daha hatırladım.

Şükrü Hanioglu özetle şunu diyor, yerseniz: "**Cumhuriyet vatandaşlık temelli 'Demos' değil 'Ethnos' temelli kurulmuştur**".

Yani "**etnik**" temelli.

Sallıyor da sallıyor: "**Aslında Tanzimatçılar ne güzel 'vatandaşlık' temelli bir 'ethnos konferasyonu' kuruyordu, ama olmadı, Cumhuriyet Türkiye'si 'tekil bir ethnos'u seçtiler...**"

Demos ethnos için gargarası, Türkiye Cumhuriyeti "**ırkçı**" bir devlettir, diyor.

Çözüm sürecindeki amaçlarını da böylelikle açığa vuruyor, Tanzimatçılar gibi "**vatandaşlık**" kökenli etnik bir federasyon, ki hatırlayın bu vatandaşlık temelli anayasalarını.

BU ADAM PROFESÖR...

Şükrü Hanioglu, uzun yıllar Zaman'da yazdı, hani tiyatrocular, bir kere sahne tozunu yuttuk, derler ya, bu Zaman yazarları, bir şekilde FETÖ sümüşü yalamışlar, hızlarını alamamışlar kaldıkları yerden üfürüyor.

Şükrü Hanioglu'nun bir diğer hamisi Taha Akyol, diğer kankası Ruşen Çakır, bir dönem bu saçmalıklarıyla bu zavallı profesörü yere göğe koyamıyorlardı, ah ne mutlu günlerdi.

Hocalık yaptığı okulu da söyleyelim tam olsun, Princeton Üniversitesi. Meşrebi de bu.

Aslında "**etnik konfedarosyanlarına**" en güzel isim "**Princiton Cumhuriyeti**" pekala olabilirmiş.

Atatürk "**etnik konfedarasyon**" kursaymış; çok çağdaş, çok ilerici olacaktı, ama kurduğu devletin adına tekil "**Türk**" deyince, ırkçı olmuş, vay anasını, bu adam **proföser**.

Peki ırkçı(!) etnik kökenli devlet kuran Atatürk, ırkçılığıyla ne yapmış, boy soy kabile aşiret kökenli devlet mi kurmuş? Yörük Türkleri'ne ya da Kıpçak Çepni Kayın boylarına, göçer aşiretlere imtiyazlar verip devletin başına mı getirmiş?

Yoksa "**herkes hukuk karşısında eşittir**" diye "**hukuk**"u mu getirmiş?

EY YUNANİSTAN, EY İRAN...

Şükrü Hanioglu'nun ve liberal ajan yabancı dostlarının hoşuna gitmesi için mesela o "**etnik federasyonu**" içinde hangi "**etnik**" yapılar olacaktı ve hepsinin adı ne olacaktı, şöyle mi olacaktı; "**Vahdettin Soyları ve Artıkları Birliği**".

Bu hesapla, mesela, Yunanistan da çok ayıp etmiş, Sparta, Atina, Makedanyo ve sayılarını tarihçiler de bilmiyor; yüzlerce şehir devleti, irili ufaklı "**etnik**" yapıyı görmezden gelip, devletlerinin adını Yunanistan koyması da utanç verici bir devlet projesi.

Ey Yunanistan, FETÖ'cüler'i birer birer size postalıyoruz, artık şu Yunanistan adınızı bir daha gözden geçirin.

Kyros ve Darius'un Pers İmparatorluğu'nun bakiyesi de pekala Babil, Mısır, Anadolu, Fenike, Yunan, Hint, Tacik vs. konfederasyonları olabilirdi.

Ama utanmaz ırkçı Pers varisçileri, kalkıp devletlerinin adına "İran" deyip "tekil" bir ırkçı devlet kurdular.

Ey İran, füze değil; Taha Akyolları, Ruşen Çakırları, Şükrü Hanioğulları'nı gönderiyoruz, ona göre..

Hintliler de, ellinin üstünde etnik yapısı olan ülkeye Hint diyerek Şükrü Hanioğlu'nu üzmüşler?

Ah şu Moğol Kubilay Han'ın şaha kaldırdığı Çin!

Bugüne değin, Kore'den Vietnam'a kadar yüz çeşit etnik yapı varken, hepsini bir etnik yapı; Çin altında birleştirip Çin dedin, olacak eşeklik değil.

Almanya'ya hiç aklım almıyor, Saksonya Bavyera vs. on altı eyaletin var, sen kalkıp adını Almanya koy, iş değil. İşte bu yüzden Bayer maçında dün gece Cüneyt Çakır penaltınızı vermedi, daha durun.

Rusya'yı hepten defterden silelim, yarısı Türk nüfusu ve Baltık Denizi'nden Kamçatya'ya bin ayrı etnik kavim var, sen kalk adına Rusya de, olacak iş mi...

Ne güzel FETÖ'nün sümüğünden bir tutkal yapıp hepimizi etnik konfederasyonlar olarak birleştirmek varken, böyle Rus, Alman, Amerikan, Fransız diye ad koymak; bilime, insanlığa, demokrasiye sığar mı?

Tuu reziller!

RÜYALARI BİTİVERDİ...

Şükrü Hanioğlu ve liberal arkadaşları henüz beş-altı yıl önce FETÖ'nün sümüğünü tutkal yapıp Anadolu Federasyonu ya da Fetötistan'ı ya da Ortadoğu Halkları Birleşik Cumhuriyeti ya da Osuruğa Dizilmiş Tesbih Devletler Konfederasyonu, kuracaklardı ki, olmadı... FETÖ'cüler suçüstü yakalanınca ve Davutoğlu orduları Halep önlerinde hüsrana uğrayınca rüyaları bitiverdi.

Şükrü Hanioğlu'na mübarek devletimiz, 2012 yılında bir de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü vermiş, ödülün gerekçesi de çok manidar: "**Türk Tarihini evrensel bir boyuta taşıdığı**" içinmiş.

Cumhuriyet'ten önce kurum olarak bir Türk Tarihi mi vardı, ama, Şükrü Hanioğlu, başlığı, kabul etmediği Türk Tarihi olan bu ödülü pekala alabiliyor. Türk Tarihi adlı ödülü alıyorsun, ama Türk Tarihini kabul etmiyorsun.

Sahi Atatürk kurduğu devletin adına Türk yerine ne koysaydı; Hanioğulları, Çandaroğulları, Bushoğulları, Fulleroğulları, Saidinursioğulları mı deseydi, çok mu rahat ederdiniz...

Ya da Türkiye'nin adı: "**Amerika İstasyon Devleti**" olsaydı, ne kadar mutlu olurlardı.

Ki, sağın seksen yıllık iktidarında Türkiye Cumhuriyeti'nin adı, şaka değil, resmi olarak: **NATO'nun İleri Karakol Devleti**, oldu, seslerini çıkartmadılar.

Bu saçma sapan üfürük adamların, bu ülkeye bir de maliyetlerini düşünüyor insan, FETÖ ya da İslamcı Tayyibimiz bunlara kaç lira ödüyor, bu paralar kimlerin cebinden gidiyor.

Gözlerini kan bürümüş.

Prof'a bak, maliyetini artırmak için akılalmaz yöntemler kullanıyor, şu kavramların fiyakasına bakın: "**Demos**", "**Ethnos**"..

Tabii ben, "**Demos**", "**Ethnos**" yazmayı beceremediğim için Odatv maliyetimi çok düşük tutuyor. Ee ne yapsın, Odatv'ye becerip yazabildiğim kelimeler .ötoğlanı, .şakoğlanı.

Şimdi bunlara kim para verir, oysa Demos ve Ethnos yazabilmeyi becerseydim, uuuuu, Abdullah Gül gibi mübarek, evliya Cumhurbaşkanı elinden, Cumhuriyet Kültür ve Sanat ödülü dahi alabilirdim.

Demos, Ethnos, Toros, Soros, Hölderlin...

Yahu Hölderlin kim, bakın beceremedim.

Bari Niçe yazmayı deneyeyim, belki maaşım artar: N i e t z c h e...

Olmayacak, ben eski mesleğime döneyim .mına koduğum, bak ne güzel yazdım, babadan kalma çünkü, insan neyse odur, Demos-Ethnos Götos bize göre değil.

Ama Prof'a helal olsun; Demos-Ethnos yazabildi, valla bravo, keşkem Taha Akyol ve Ruşen Çakır da yazabilse, bilimleri artar.

Ve ama Demos-Ethnos yazabilen her liberale ayrı ayrı maaş vermek, ekonomik krizdeki bu fakir ülkeye büyük bir mali yükler de getiriyor.

Ey Tayyib, bu liberallerin fabrikasını kurup maliyetleri azaltsak olmaz mı? Şöyle Demos-Ethnos yazabilen bir fabrika, seçim öncesi kumanya, bulgur, pirinç paketi içinde Demos-Ethnos da gönderir, fakir halkımızı mutlu ederdik.

Ya da bu liberallerin digital çıktısını alsak ya da robotlarını yapsak, maliyetleri düşmez mi, ulan Demos ne, yazdığın gazete Sabah Gazetesi, köşe komşun Engin Ardıç, demos ne? Havan kime? Bak Engin Ardıç, Haşmet Babaoğlu anlamaz bu Demos'u, Asos, sos ızgara balık falan sanır.

LİBERALLERDE SALLAMAK ADETTENDİR

Ey Tayyib, bak bu Demos-Ethnos adamların çoğu içerde, çoğu kaçtı, kalanları da işte maaşları yüksek tutmak için Demos, Ethnos tutturmuş sizi yiyorlar. Bunlar "**vatansız**", bunlar "**Allahsız**", işi Demos'a Ethnos'a vurup, löpür löpür götürüyorlar. Şu Demos'u deli İslamcı Kadir'in fesine püskül yapsak.

Şaka değil, Demos'un Ethnos'un milli ekonomiye maliyetlerini düşünün, bunlara verdiğiniz paralarla Şeker Fabrikaları'nı satmak zorunda kalmazdık.

Gerçi bu liberaller de "**şeker**" gibi demokratlar, Demos-Ethnos dediğin ağızda eriyen nane şekerleri.

Liberallerde sallamak adettendir, çünkü Türkiye'de okuyucu öküzdür, anlamaz, İslamcı dediğin okuyucu da bizden olsun da ne bok olsa yiyen tür, ama, Demos Ethnos bir Müslüman'ın yiyebileceği bir şey mi? Müslüman'a da yazık. Demos-Ethnos bu dinimize zulümdür!

Bu liberaller uzunca bir süre, işte bu üfürük laflarla mutlu bir hayat yaşadılar.

Niçe'nin dediği gibi hiçbirinde: "**Sürüden ayrı otlalayacak cesaretleri de yoktur**".

Bu libareller "**sürüler**" halinde göç ederler, güzergahları FETÖ yaylarından Tayyib sıradağlarına doğru.

FETÖ'NÜN SÜMÜĞÜNÜ YALAYA YALAYA...

Ey Tayyib, arada bir **meee mee** dereye, suya indir bunları, ilgisizlikten kırılıyorlar, demos meeee ethnos meeee, ey Tayyib, liberal sürün kafayı yemek üzere, demoseeeee ethoseeeee...

Bu osuruk liberallerin devlet ve siyaset anlayışı şudur, "**çoban, evreni bir arada tutan güçtür**".

Başa kim gelirse; sürüye de onun adı verilir, mesela ülkemizin adı: Çobanoğulları olsaydı, kudurmayacaklardı.

Bu libarellere göre, Atatürk yüzünden bu ülkeye yağmur yağmıyor, güneş açmıyor, Atatürk'ten sonra bu ülkede, ot bitmiyor.

Bu yüzden güneş, Menderes'i görünce doğmuş, karanlıklar FETÖ'den sonra ışığa, cennetine kavuşmuştur.

Bu liberallere göre, Atatürk "**Türk Tarih Kurumunu**" kurunca olanlar olmuş. Anadolu halkı Türk ismini duyunca zulüm, işkence altında kahrolmuş. Ama, nihayet Anadolu halkı Menderes ve FETÖ'yle ve Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'la tanışınca, mevlasına ve Demos'una Ethnos'una kavuşmuştur.

FETÖ'nün sümüğünü yalaya yalaya sonunda başardı işte: Demos-Ethnos yazabiliyor.

Demos-Ethnos yazabildiğine göre, bu liberaller yemiş yutmuş, bu liberallerin bütün tezleri bilimsel. Öngörülerini mutlak kesinlikte, az mı iş, şimdi 80 milyon içinde Demos-Ethnos yazacak kaç kişi çıkar!

Keşkem Demos-Ethnos yazabilmeyi daha önce ben akıl edebilseydim.

Yazar olabilmem için şurada bir köşe vermişler bana, ben de kalkıp Demos-Ethnos yazacağıma, .öt kıl yazıyorum.

Koca Prof'a .öt kılı denir mi, ayıptır ayıp, Vahdettin'in Kutsal Emaneti Kılıları diyelim, biz buna latince bilimsel adıyla: "**Demos-Ethnos kılı**" diyelim.

Wikipedia'da Demos-Ethnos Kılı için şöyle yazıyor, bu kılılar, bildiğiniz halk deyimi "**kılıktan**" değil, bayağı tüy olarak "**kıl**"dırlar.

Kökeni: Fetullah Gülen yazarlarına ve dostlarına iç donunu; en nadide kutsal eşya gibi, evlerinin kutsal emanet köşesinde saklamaları için göndermiştir. (Şaka değil gerçek haber FETÖ'nün iç donunu saklayan yazarları hatırlayın).

İşte bu donun içindeki kalmış "**kılılar**", çok sonra Demos ve Ethnos'a dönüşmüştür.

Daha sonra bu Demos-Ethnos kılıları zayı olmasın diye, maliyeti fazla diye kaldırılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın telli yaylı çalgılarında kullanılmıştır.

Demos-Ethnos kılılarından telli çalgılar, bugün medyamızın, akademimizin her yerinde çalınmaktadır.

Demos-Ethnos ilahileri gazellerini okumaya devam etmektedirler.

Demos-Ethnos kılı, telli çalgıları camilerde, okullarda, devlet dairelerinde her yerde bedava satılmakta, okunmaktadır.

Demos-Ethnos kılı, tabiatüstü mucizevi bir varlıktır.

Dokunulmazdır.

İmtiyazlıdırlar, maaşlıdırlar her vesileyle ödül verilir.

Bu kılıların daha küçüklerinden Cumhurbaşkanı adayı yaparlar.

Bu kılıların daha da küçüklerini her akşam Habertürk'te konuştururlar.

Demos-Ethnos Kılı olmaya Allah'ın nasip etmedikleri de duayla, hamdü semayla bu kılılara sürünüp, sürtünüp liberal yazar olma şerefine nail olurlar.

Kurban olduğum Allah, Demos'unu Ethnos'unu bize de nasip eder inşallah!

Terbiyesiz adam, yurt odalarında on iki yaşındaki çocuklara tecavüz edildiği bir cemaatin yazarısın, bu Demos nedir, bu havan, bu fiyakan kime, bu kelimelerin basit, Türkçe karşılıkları vardır, pekala kullanabilirsiniz. Atatürk tam zamanında Yunan'ı denize dökmüş, Ayşe'ye, Ayşetos, anneye annetos, demenize ramak kalmış...

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkесinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



App Store'dan
İndirin



Google Play
'DEN ALIN