



## Sözde liberal yazarlar her konuda konuştu ama bir tek şeyden asla bahsetmedi

25.06.2017



Gerici liberal yazarımız, Fetöcülükten hapse atılmış bir yazarın ailesiyle görüşüyor, ailesinin ne kadar zor durumda kaldığını, eşinin işsizliğini, küçük çocuklarının içler acısı halini bir röportajla göstermeye çalışıyor.

İçeri atılan yazarı tanıyoruz, Fetöcü. Ancak yazarımız eşinin işsizliğine ve zor hayat koşullarına ve çocukların imkansızlıklarına vurgu yapıyor, röportajdan öğreniyoruz ki, içeri atılan yazar da yoksulluk işsizlik ve açıkta kalan çocuklarıyla bizim gibi herkes gibi **'insan'**.

İşsizlik, yoksulluk, ve çocuklarımız!

Bunlar **'gerçek'** sorunlarımızdır.

Ancak insan sormadan edemiyor, işsizlik, geçim, çocuklarımızın istikbali, madem bu kadar önemli, neden yazarlık hayatın boyunca bu sorunlara hiç değinmedin.

Hem röportajı yapan gerici liberal yazarımız bu insani sorunları hayatı boyunca hiç kalemine dolamamış hem acıklı aile hikayesini yazdığı içeri düşen yazar bu insani sorunlara köşesinde hiç yer vermemiş.

Fetöcülükten içeri atılan güya liberal yazarımızın bütün yazılarına bakıyoruz, baştan aşağı **'kimlik'** sorunlarını dert etmiş, etnik, mezhep sorunları dert etmiş, askeri vesayeti dert edinmiş, kozmik odayı dert edinmiş...

Röportajı yapan gerici liberal yazarımız da ömrü boyunca etnik, mezhep, askeri vesayet, kozmik oda gibi sorunları dert edinmiş, çocukların istikbalini, işsizliği, yoksulluğu hiç dert edinmemiş.

Bir insan bir yazar kendi ailesini dahi tehdit eden bu amansız işsizlik yoksulluk sorununu neden dert etmez, neden, kalemi eline alır ve aralıksız **'kimlik'** sorununa, o alevi bu kürt bu laz, derdine düşer.

İçeri düşünceye kadar etnik, mezhep ve kozmik oda sorunlarını dert edineceksin ve içeri düşüp ve yalnız kalınca ve ailemiz ortada kalınca, **'insan'** gerçeğiyle yüzleşip insani sorunlara vurgu yapıyoruz, burada amansız bir **'çelişki'** yok mu?

Bu amansız çelişkiyi çözelim, 1980'lerde dünyada büyük bir sağ liberalizm rüzgarı başladı, Reagan, Thatcher, Özal, vs. bu rüzgarla **'özelleştirmeye'** giriştiler, işçi tazminatlarını keserek işe başladılar on yıl gibi kısa sürede sendikal haklar tarihten silindi. İş güvencesi gitti yerine taşeronluk geldi, tütün tekeli gitti yerine yabancı marka sigaralar geldi.

### HEPİMİZ ÇOK ACIKLI BİR HALDEYİZ

Sovyetler'in çökmesiyle o meşhur neoliberal politikalar o meşhur küreselleşme gerici liberal aydınları ve dünyayı peşine taktı.

Ne mi oldu, Avrupa'nın göbeğinde dahi oturup **'kimlik'** sorunlarını dert edindiler, sendikanın sosyal hakların işsizin tazminatların kazanılmış hakların yüzüne bakan olmadı, **'kimlik sorunu'** öyle bir hale geldi ki, sosyal hakların savaşı için kurulmuş sendikalar dahi **'kimlik'** sorunlarıyla mitingler yapmaya Apo'ya Özgürlük sloganları atmaya başladılar.

Ve küreselleşme ve gerici liberalleri, dünyaya savaş açtılar, Libya'dan Türkiye'ye Gürcistan'a Ukrayna'ya Mısır'a Suriye'ye darmadağın ettiler, bir çok ülkede iç savaş çıktı bir çok ülke ortadan ikiye bölündü bir çok ülkede savaş halen umutsuzca sürüyor.

Neoliberalizm etnik mezhep kimlik aidiyetlerini '**maymuncuk**' gibi kullandı, Irak'ı yıkarken Şii'leri Suriye'yi yıkarken sert İslami terör selefilleri, Mısır'ı yıkarken Müslüman Kardeşleri ve Türkiye'yi işgal ederken İslamcı cemaatleri kullandı ve milyonların ölümü ve göçüyle ortaya dünyanın kaldıramayacağı kadar büyük bir enkaz çıktı.

Ve milyonlarca göçmen Avrupa'nın kapısına dayanınca göçmen karşıtlığı-yabancı düşmanlığı baş gösterdi ve bu göçmen karşıtlığı Avrupa'nın göbeğinde siyaseti kökünden değiştirmeye başladı.

Ve derken neoliberalizmin hiç de öngörmediği popülist otoriter sağ siyasi liderler dünya gündemine gelmeye başladı, Trump, Putin, Mondı, Tayyip, ve Avrupa'da yükselen aşırı sağ...

Bir zahmet ülkemizin gerici liberallerinin otuz uzun yıldır yazdıklarına bakınız, Mehmet Barlas, Murat Belge, Cengiz Çandar, Eser Karataş, vb. yüzlerce gerici liberalin yazılarını tek tek inceleyin, otuz uzun yıl, işsizliği, tazminatları, sosyal hakları, geçim derdini, sendikal hakları, dert edinen tek bir yazı, evet, burada duralım, vurgulayalım, tek bir yazı yazmadılar.

Daha da ileri gidelim, mesela Hürriyet Gazetesi yirmi uzun yıl ön sayfasından tek bir sendikal haber (sendika mitingleri, tazminatların kesilmesi, işçilerin atılması, fabrikaların kapanması vb.) dahi vermemiştir.

Neoliberalizm ülkemizde parlak bir çağ yaşadı, otuz uzun yıl ekranlara ve manşetlere kurulup '**etnik**' '**mezhep**' '**kozmik oda**' '**askeri vesayet**' deyip durdu ve biri Fetö'yle ikincisi PKK'yla iki büyük iç savaş başlattılar.

Şimdi bu enkaz bu dünya yangını içinde öğreniyoruz ki '**kimlik**' sorunlarını dert edinenlerin aslında bizim gibi işsizlik bizim gibi çocuklarının istikbali bizim gibi insani sorunları gırla gidiyormuş, hepimiz çok acıklı bir haldeyiz.

İki

Şu çocuk işine geri dönelim.

Ülkemizin başına ne belalar gelmişse '**çocuk**'tan, modernliğin aşaması çocukların istihdamdan çekilmesiyle geldi.

Maalesef sosyolojiden siyaset bilimciye kadar aydınlarımız o çok bilmiş çalışmalarında Tek Parti'yi, Kemalizmi, İstiklal Mahkemelerini, İsmet İnönü'yü, vs. dillerine pelesenk etmişler, ancak tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken '**çocukların**' istihdamda yarattığı büyük boşluğu ve felaketlerini ihmal etmişlerdir.

Şöyle, tarım toplumunda handiyse bütün işleri çocuklar yapar, evin bebeklerini ve yemeğini ve temizlik işlerini henüz on-oniki yaşlarında kız çocukları yapar, ve altı yaşından itibaren erkek çocuklar, tarladan çobanlığa kadar işleri yapar.

Tarım toplumunun değişmez gerçeği budur, işleri çocuklar yapar.

## **VE İLK İŞLERİ YAYLALARINI KOYLARINI SAHİLLERİNİ SATMAK**

Cumhuriyetle birlikte (modernleşme) okullaşma ve zorunlu eğitim başlayınca, köydeki işleri yapacak çocuklar okula gitmeye başlar ve boşalan köylerden şehirlere akın gerektiğinden çok hızlı cereyan eder ve otuz yıl geçmeden Türkiye siyasi sosyal sınıflarını kökünden değiştiren sonuçların kurbanı olur.

Türkiye, çocuklardan boşalan tarım ve köy işlerini yapamaz hale gelir, köylerimiz yavaş yavaş anne-baba ve yaşlılara kalır ve onlar da ancak kendi güçleri kadar sınırlı küçük işler yapar, mesela bir iki hayvan ancak besleyebilir ya da üretimden çıkıp küçük bahçeleriyle '**geçimlik tarım**' yapmaya başlarlar.

Tarımda makineleşme ise şirket tarımının işine yarar, hatta şirket tarımı ortaçağ derebeyliğini aratır hale gelir, köylü aile geleneksel aile sosyal güvenceleriyle dağılır, toprağına işine becerisine güvenemeyen hemşeriden şeyhden tarikattan hatta terör örgütünden bir umutla iş isteyen kitleler şehirlere yığılır.

Akademimiz ve aydınlarımız laik-şeriat tartışmasından bir an olsun kafa kaldırıp okullaşmayla çocuklarımızın tarımdan çobanlıktan düşmesiyle oluşan büyük istihdam boşluğuyla ilgilenmediler.

Cemaatleri önemsediler İslamcılığı önemsediler ancak köylerimizde üretim için becerili insan ihtiyacı boşluğunu dert edinmediler.

İş bilmeyen mesleği yeteneği becerisi olmayan toprağını kullanamayan sürülerini kaybeden insanlara verilecek tek bir kimlik kalıyor, kin ve nefret.

Doğrusu cemaatler ve İslamcı partiler sadece kinle kimlik yaratmayı İslam tarihindeki Muaviye ve Yezid gibi pek iyi becerdiler.

Ve elit ve bürokrasi ve devlet ve asker düşmanlığıyla sağ popülist liderlere büyük oylar kazandırdılar, aşırı abartılı kullanımıyla dini ve demokrasiyi çok yordular, meclisi devre bıraktılar.

Ve ilk işleri, yaylalarını koylarını sahillerini satmak yağmalamak ve otundan hayvanına ithal etmeye başladılar.

Ve Suriye'de Müslümanları Müslümanlara acımasızca öldürmeye ülkemizde maaşını bizim verdiğimiz pilotlarımız bizim silahımızla bizi bombalamaya başladı.

Aydınlarımız Türkiye'deki siyasi kavgayı cemaat, İslam, laiklik, demokrasi gibi üretim dışı içi boş alanlara taşıdı, oysa, karnını doyurabilen kendini geçindirebilen insanlar, cemaatlerin ve terörün kucağına ve insafına bu kadar kolay düşmezdi.

Mesela bir dönem okullarda sabahçılık-öğlecilik vardı ve sabah okula giden kardeş hayvanlara öğleden sonra bakıyordu, öğleci olan sabah bakıyordu, İsviçre'de olduğu gibi.

Köy Enstitüleri bu ülkeye '**kaynak**' ve el becerisi iş bilen üreten bir nesil yetiştirmek için kurulmuştu, uzun hikaye, kapatıldı.

Bu boşluğu yıllar sonra PKK ve Fetö kullandı, tarihin gelmiş geçmiş en büyük iki büyük terör örgütü, çocukları kullandı, yoksul sahipsiz kendini geçindiremeyen iş garantisi olmayan ailelerden çocukları toplayıp, örgütüne ve cemaatine biri terörist diğeri ajan yapıverdi, '**İslamcılık ve cemaatçilik**' diye yeni bir meslek türü üretildi.

Gerici liberaller sayesinde bu modern toplumda, bizler de yüzbinlerce çocuğumuzu terör ve ajanlık işlerinde kullandık.

Bir yarısını öldürüp bir yarısını da hapse tıktık diye seviniyoruz.

Tahmin ediyorum şimdi içeri düşmüş ve aile dramı bir röportajla anlatılan Fetöcü yazar da bu '**çocuklardan**' biri, tahmin ediyorum elli yaşlarında vardır ve yirmi yıldır aralıksız paso '**kimlik**' '**etnik**' '**mezhep**' ve askeri vesayet konularında yazılar yazdı.

Seksen yıldır cemaat üretiyoruz PKK üretiyoruz seksen yıldır İslamcılık üretiyoruz...

Türkiye sosyal hakları üretimi tazminatları iş güvencesini otuz uzun yıl gündeminden sağ liberal neoliberal sevdalısı gerici aydınlarımızın sayesinde düşürdü ve sonra kendi adalarımızı Yunan işgal ederken askerlerimiz bizi arkadan vuran zengin araplara asker olmaya başladı.

Bugün neoliberal enkazı toparlamaya çalışan Avrupalı aydınlar, '**kimlik**' sorunlarıyla uğraşıp biz '**ne bok yedik**' diye hayıflanmaya çoktan başladılar.

Avrupa gibi bir uygarlığın ortasında yabancı ve göçmen düşmanlığından utanmalarına sebep neoliberal politikalar olduğunu yana yakıla ve çok geç kaldıklarını söylemeye başladılar.

Neoliberal politikaların acı sonuçları Avrupa siyasetini kökünden dönüştürmeye başladı, işte AB dağılmaya başladı, ancak, ülkemizdeki etkileri çok daha vahim oldu, neoliberal politikalar hukuk kurumlarımızı anayasayı müşterek değerlerimizi milli değerlerimizi güvenliğimizi iki büyük iç savaşla paramparça hale getirdi, ve ülkemizi yokolma tehdidiyle

yüzleřtirdi.

Bir büyük insan enkazıyla bir büyük kurum enkazıyla ve bir büyük neoliberal dönemin sahtekarca ürettiđi 'kavram' ve 'siyasetle' başbařayız, bundan sonra ne yapabiliriz, yarınki yazımız: MÜŞTEREK DEĞERLERİMİZ, MİLLİ REFLEKSLERİMİZ VE VATANSEVERLİĐİN YÜKSELİŐİ...

**Nihat Genç**

**Odatv.com**



**Nihat Genç**



## Diđer Yazıları

*Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu*

02.07.2019

*"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz*

28.06.2019

*Badeci şeyhin siyasetteki adamları*

15.06.2019

*Nihayet bir takım kurduk*

09.06.2019

*Cellatsız saray çok yaşamaz*

08.06.2019

*Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar*

07.06.2019

Tüm Yazıları

## Popüler Yazılar



**Müyesser Yıldız**

*TESUD Başkanına neler soruldu?*

30.06.2021



**Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.**

*Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır*

03.10.2021



**Salih Sekin Sevin**

*Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...*

03.10.2021



**Rafael Sadi**

*O kritik ziyaretin arka planı*

03.10.2021



**Yusuf Yavuz**

*Yeni plan devrede*

17.06.2021



**Soner Yalçın**

*Tehdit etmeyin*

18.06.2021



**Soner Yalçın**

*Tunus'un foncuları*

28.07.2021



**Soner Yalçın**

*Erdoğan'ın öfkesinin sebebi*

26.10.2021



**Sami Menteş**

*Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor*

25.06.2021



**Soner Yalçın**

*Ata'nın çocukları: 68 Kuşak*

30.06.2021

#### İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

#### İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar







Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

