

Bir araya gelemezsek uğruna kavga edeceğimiz bir ülkemiz dahi kalmayacak

01.07.2017



Nurzen Amuran: Sizi yıllarca Grup Yorum'un solisti olarak dinledik. Çoğunlukla konser alanlarınız, duvarların olmadığı, düşünen, düşünmeyi bilen insanların bulunduğu alanlar oldu.. İlk milletvekili olduğunuz dönemde bir sanatçı gözüyle parlamentodaki siyaset sizde nasıl duygular uyandırmıştı?

Hilmi Yarayıcı: Gerek Grup Yorum'da solist olduğum dönemde, gerek bireysel olarak sahnede olduğum süre zarfında her zaman, halkımızın acılarını, hüznlerini, isyanlarını yeni bir yaşama dair umutlarını, dillendirmeye çalıştım. Zaman geçtikçe sanat yoluyla dillendirdiklerimi, siyaset yoluyla dillendirme ihtiyacı ağır basınca, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete atıldım ve bir süre sonra da Parlamento'ya girdim. İlk seçildiğim 7 Haziran'da seçim sonuçlarının Saray ve AKP iktidarınca kabul edilmemesiyle, 1 Kasım seçimlerine kadar olan süreç aslında Parlamento sistemin altının oyulduğu, içeriğinin boşaltıldığı bir süreç oldu. Sorunuza dönecek olursak; büyük umutlar taşıdığım siyasetin, iktidar eliyle bu kadar işlevsizleştirilmiş olması, ilk andaki heyecanımı köreltti diyebiliriz. Ama umutsuzluk yarattı mı asla. Siyaset yapma yolları çok alternatiflidir. Elbette parlamento siyaset önemlidir ama büyük "**ADALET YÜRÜYÜŞÜ**"müzle siyasetin farklı yollarına da başvurarak, yaşadığımız sistem krizine çare üretebileceğimizi gösteriyoruz.

- Bir ülkenin kalkınmasında öncü olan sivil güçlerden biri öğretmenlerimiz ise diğer güçler sanatçılar ve kültür insanlarıdır. Halkla bütünleşen sanatçılar ve kültür insanları gelişmiş ülkelerde vazgeçilemeyen değerlerdir. Ama demokrasi mesafeli bakanlar için neden en tehlikeli güç olarak görülür?

- Tam da söylediğiniz gibi, tarihin her döneminde halktan yana sanat yapanlar dönemin egemenlerince tehdit olarak görülmüş, bu nedenle de her zaman baskıya maruz kalmışlardır. Sanatçı halkın acılarını, dertlerini kendisine dert edinen olmanın yanı sıra yaşanan adaletsizlikleri, baskıları teşhir eder, sanatçı kralın aslında çıplak olduğunu gösterir. Bütün bunların yanında yeni bir yaşamı ve bu yaşama ulaşmanın yollarını da anlatır. Bu da diktatörleri kızdırmak için yeterlidir.

CHP'NİN DİLİ HER ZAMAN BARIŞTAN VE DEMOKRASİDEN YANA OLMUŞTUR

- Şu anda devam eden ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE adalet arayanlar hiçbir ayırım gözetmeden bir araya geldiler. CHP öncü oldu ama adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe katıldı. Türk insanında barıştan kardeşlikten dayanışmadan bütünleşmeden yana bir gelecek beklentisi var. Ama bugün siyaset kavga ve ötekileştirme üzerine inşa ediliyor. Bu yürüyüş Türk siyasetinin yüzünü değiştirebilir mi?

- Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; ötekileştirme ve kavgaya dayalı siyaset tarzı başından bu yana bize uzak olmuştur. CHP'nin dili her zaman barıştan ve demokrasiden yana olmuştur. Ötekileştirme odaklı siyaset, yönetme krizine girdikçe, toplumda kutuplaşma üzerinden tabanını konsolide etmeye çalışmak Türk sağının değişmeyen siyaset tarzı olmuştur. Bugün yaşadığımız sorunların temelinde de AKP'nin ötekileştirici ve kutuplaştırıcı siyasetinin ülkemizde yaşamı her zamankinden fazla yaşanmaz hale getirmesi vardır. Bugün iktidarın gözünde Alevi'ysen yoksun, Kürt'sen yoksun, laiksen yoksun, demokratsan, adaletten yanaysan yoksun. Kısacası AKP'li değilsen özgür bir biçimde yaşama şansın yok denecek düzeyde.

Gezi süreci ve 16 Nisan referandum sonuçlarını bu anlamda ötekileştirici siyaset tarzına yönelik güçlü bir başkaldırı olarak değerlendiriyorum. Başlattığımız ADALET YÜRÜYÜŞÜ' de bu yönüyle adalet arayışının yanı sıra, barış, dayanışma ve bir arada yaşama iradesinin yeniden kurulmasına dönük bir harektir.

BEN KUMPAS DAVALARINDA İKTİDARI CEMAATTEN AYRI TUTMUYORUM

- Kumpas davalarıyla başlayan süreçten sonra FETÖ darbesi siyasi iktidarı farklı mecralara götürdü. Muhalefeti FETÖ örgütüyle ilişkilendirerek yargıyı yeniden yapılandırdı. Bu durum siyasi iktidar için de bir risk oluşturmayacak mı?

- Ben kumpas davalarında iktidarı cemaatten ayrı tutmuyorum. Tüm kumpas davalarında bilinçli olarak bir arada ülkenin kurumlarını yerle bir ettiler. 15 Temmuz darbe girişiminin temelleri dahi iktidar ve cemaat koalisyonunun bir ürünüdür. Bakınız darbeci generallerin neredeyse tamamının terfilerini incelendiğinde bu işbirliği açık bir şekilde görülmektedir. O gün yapılanın kumpas olduğunu, AKP'nin başta yargı, emniyet ve ordu olmak üzere ülkenin temel kurumlarını cemaate teslim etmesinin yaratacağı tehlikeleri sürekli ama sürekli anlattık. İktidar her seferinde bizi duymazdan geldi. Tüm bunlara rağmen bizi FETÖ ile işbirliği ile suçlamak en hafif tabirle utanmazlıktır, ayamazlıktır, kepezelikdir.

CEMAATLE GAYRI RESMİ KOALİSYON KURAN AKP BU İLİŞKİDE İYİ BİR ÖĞRENCİ OLDU

- Bir zamanlar yargıya saygı nedeniyle "talimatlandırılmış hakimler" sözü içimizi ezer, bu tanımı yapanı, saygıya davet ederdik. Oysa FETÖ ile doruğa çıkan yargının siyasete bağımlılığı bugünlere gelmemize yol açtı. Bir hukuk devletinde siyasi iktidarın gücü yargının gücünü aşmamalı değil mi?

- Elbette ki siyasi iktidarın gücü hukukun üzerine çıktıysa, orada ne adaletten, ne hukuktan ne barıştan ne de demokrasiden söz edilebilir. Bu gün yargı hiç olmadığı kadar siyasallaşmış bir durumdadır. Cemaatle gayri resmi koalisyon kuran AKP bu ilişkide iyi bir öğrenci de oldu. Bugün iktidar kumpas ve yargının siyasallaşması dahil ne varsa, hepsini cemaatten öğrendi. AKP'nin ne kadar avukat yöneticisi varsa bu gün hakim ve savcı olarak yargı mekanizmasının kilit noktalarında. Bunlar adalet dağıtırken hukuka başvurmak yerine, gözlerini saraya çevirmekte, sarayın o anki haleti ruhiyesine göre karar vermektedirler. Bağımsız yargı yerini artık tam anlamıyla talimatlı yargıya bırakmıştır.

BİLİME SIRTINI DÖNMÜŞ BİR İKTİDARLA BİLİMSEL EĞİTİMİ NASIL TARTIŞABİLİRİZ Kİ

- Uzun yıllar öğretmenlik yaptınız... TBMM'de hükümete eğitimle ilgili en fazla soru yönelten milletvekillerinden birisiniz. Bir öğretmen gözüyle bugün uygulanan eğitim politikası çocuklarımıza güvenli bir gelecek hazırlıyor mu?

- Sorduğumuz soruların hiç birisine doyurucu yanıt alabildiğimi söyleyemem. Sürekli baştan savma, sorularımın çok uzağında, gerçeklerin karartıldığı yanıtlar aldım.

Önergelerimin dışında ne yazık ki eğitim sistemimizde dinselleşme dışında bir tartışma yapılmaması son derece acı. Eğer fen liselerinin açılması sınırlandırılırken, her mahalleye imam hatip açmanın önü açılıyorsa, laboratuvar ihtiyacı yerine, mescit ihtiyacına öncelik veriliyorsa tartışacağımız bir şey kalmamış demektir. Bilime sırtını dönmüş bir iktidarla bilimsel eğitimi nasıl tartışabiliriz ki. Çocuklarımız için üzülüyorum. Ne yazık ki onları mutlu bir gelecek beklemiyor.

-Öğretmenlikten söz edince aklıma Nuriye Gülman ve Semih Özakça'nın durumu geldi: Açlık grevinde olan her iki öğretmenimizin sol örgütlerle bağlantısı öne sürüldü. Sol örgütlerle bağlantısı varsa devlet memuru nasıl oldular, Siyasi iktidar bu öğretmenlerimizin işlerini geri istemenin ideolojik bir yanı olduğunu öne sürdü. Neler diyeceksiniz?

- Her zaman olduğu gibi bu konuda da iktidar yalan söylemekten kaçınmıyor. Biliyoruz ki Nuriye'de Semih'de haklarında örgüt üyesi suçlamasıyla açılan davalarda temyiz yolu kapalı olarak beraat etmişlerdi. Nuriye ve Semih'in haklarındaki beraat kararlarının mürekkebi dahi kurumadan, ülkenin İçişleri Bakanı'nın kendisini yargıç yerine koyarak bu insanları terörist ilan etmesini tanımlayacak bir kelime bulamıyorum. Yapılan adaletsizlikleri örtmek için yalana başvurmanın adını siz koyun. Bir diğer tahammül edilemez tavır ise Nuriye ve Semih örneğinde olduğu gibi, haklarını arayan, uğradığı

haksızlığa itiraz eden, bu anlamda iktidara boyun eğmeyen kim varsa anında terörist ilan edilmesidir.

Nuriye ve Semih'in direnişi dünyanın gözünün önünde gerçekleşiyor. Talepleri son derece basit ve net. "İşimizi geri istiyoruz" talebinden başkaca bir talepleri yok. Bu talebin neresi ideolojik, neresi terör. İktidarı burada insafa ve izana davet etmek istiyorum. İşine geri dönmenin koşulu ölüm olmamalıdır.

BAŞIMIZDA SÖYLEMİ HALKTAN İCRAATI SERMAYEDEN YANA OLAN BİR SİYASİ İKTİDAR VAR

- **Bizim gözbebeği gibi baktığımız TSK'yı itibarsızlaştırmak için şimdiye kadar her şey yapıldı. Geline süreçte kamuoyunu en fazla rahatsız eden olay, kuşkusuz devlete emanet edilen erlerimizin sağlıklarını koruyamamamız. Bu konudaki tepkilere, TBMM CHP hariç duyarsız kaldı. Kitlesele zehirlenme olaylarında kamuoyuna zamanında bilgi verilmesi hükümetin sorumluluğu değil midir?**

- Erlerimizin zehirlenme olayının neresinden tutsak utanç verici. Kâr hırsı uğruna askerimize sağlıksız besinler tükettirilmesine mi, askerlere yiyecek temin eden şirket dışında her ihtimali gündeme taşıyan Savunma Bakanı'na mı, olayı Meclis denetiminden kaçırma gayretlerine mi yanalım bilemiyorum. Normal bir ülkede bu tür bir olayda her türlü inceleme en kısa sürede tamamlanır ve kamuoyu bilgilendirilir. Başımızda söylemi halktan, icraatı sermayeden yana olan siyasi bir iktidar var. Ne yazık ki bu iktidar, devlete emanet edilen gencecik çocuklarımızın zehirlenmesinde dahi "acaba yandaş şirketimi nasıl korurum" anlayışında.

- **TBMM'de, "Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda" üyesiniz. "MİT Tırlarına ilişkin yapılan haberlerden dolayı açılan dava, komisyonumuzun çalışma alanındadır" diyerek CHP üyeleri olarak mahkemeyi izleme talebinde bulunmuşunuz. Talebiniz mahkeme tarafından reddedilmişti. Komisyon çalışmalarında istediğiniz bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor musunuz yoksa devlet sırrı denilerek, önünüze duvar çekiliyor mu?**

- Komisyonun çalışmalarının detaylarına girmek yasal olarak sınırlandırıldığı için detaylara giremeyeceğim ama son derece sınırlı bilgilerle tespitlerde bulunmaya çalışıyoruz .Bu da çok zor. Ne yazık ki atanmışlar kendilerini seçilmişlerin üzerinde gördükleri için kendilerine doğrudan soru sorma fırsatı bulamıyoruz. Biliyorsunuz MİT Müsteşarı komisyona gelip sorularımıza yanıt vermediği için toplantılara uzun bir süre katılmadık. Dolayısıyla Komisyon fiilen işlevini yerine getirmekten uzak bir yapıdadır.

Siyasi iktidar, "**Dünyanın hiçbir ülkesinde devlet sırlarını yasa dışı yollar ile ele geçirip tahrif ederek eğip bükerek sözüm ona haberleştirmek gazetecilik faaliyeti olarak görülemez.**" diyor. Karşı çıkılan devlet sırlarının tanımı kapsamı ve içeriği konusundaki farklı olan, bakış açıları mı? Cumhuriyet gazetesinin daha önce yayınlanan bir haberi manşete çekmesi devlet sırrı olarak nasıl değerlendirilir?

Dünyanın her yerinde devletin gizli kapaklı işleri gazeteci için haberdır. Bu konuda iktidarla polemiğe girmeyi dahi yanlış buluyorum. Can Dündar'ın da, Erdem Gül'ün yaptığı da gazeteciliktir. Nokta.

"Manşetini, kalemini, gazete sayfalarını, terör örgütünün emrine verenlerle, eline silah alıp dağa çıkan arasında temelde hiçbir fark yoktur." diyor siyasi iktidar. Ancak uygulamada her muhalefet edeni terörist olarak tanımlarsanız terörle mücadelede etkin olabilir misiniz?

Köşelerini, manşetlerini, kalemlerini terör örgütlerinin emrine veren gazeteler, gazeteciler var mıdır, kimdir, bilemeyiz ama devlet yönetirken stratejik kurumların idaresini terör örgütüne tahsis eden kimdir, hangi iktidardır halkımız da, biz de çok iyi biliyoruz. Bunun hesabını vermeden gazetecileri FETÖ'cülükle şunla, bunla suçlamak aymazlıktır.

Sorunuza gelince; "**Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte...**" diye başlayan kanun maddesi ucu sınırsız derecede açık, tehlikeli bir maddedir. Düşünebiliyor musunuz herhangi bir terör örgütü "**Türkiye'de demokrasi yok**" diyorsa ve siz de muhalefet partisi olarak tamamen farklı kaygılarla "**Demokrasi yok**" dersanız, pek ala terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket etmekle suçlanabilirsiniz. Dolayısıyla terörün uluslararası

geçerliliğinde bir tanımını yapmadığımız sürece herkes kolayca teröristlikle suçlanabilir.

Mülteci sorunu gündemden düşmüyor. Daha çok tartışılan, yerleşimdeki stratejik plansızlık. Doğabilecek mezhepsel tartışmalar yanında ortaya çıkan ekonomik sorunlardan da söz etmişsiniz. Uyarılarınız yankı buldu mu?

- Maalesef uyarılarımızın hiç biri gerektiği kadar yankı bulmadı. Ama iktidarın başından beri sağlıklı bir sığınmacı politikası hiç olmadı ki. Seçilir seçilmez hem iktidarın sığınmacı politikasıyla ilgili, hem de ileride sığınmacılarla ilgili yaşanabilecek çatışmalara önceden önlem alınması amacıyla Meclis araştırma talebim, her olayda olduğu gibi iktidar oylarıyla reddedildi. Oysa Konya'da, Urfa'da, İstanbul'da ülkemizin bir çok şehrinde sığınmacılarla yaşanan gerginliklerin zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaştığına hepimiz tanık olmaktadır. Bu gerginlikler her zaman ciddi tehlikeleri içinde barındırmaya adaydır. Zaman yitirmeden sağlıklı bir sığınmacı politikasıyla, oluşabilecek sorunların önüne geçilmelidir.

LAİKLİK ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İLE TAÇLANAN DEMOKRATİK PARLAMENTO SİSTEMİ ASGARİ MÜŞTEREĞİMİZDİR

- Yeniden ADALET YÜRÜYÜŞÜNE dönelim. Anayasa değişikliklerine "HAYIR" diyenler yeniden bir araya geldi. Bu yürüyüşün AKP bünyesinde yeniden değerlendirileceğini düşünüyor musunuz, bu yürüyüş dünyada nasıl yankı buldu?

- Genel Başkanımızın önderliğinde devam eden ADALET YÜRÜYÜŞÜ'müz biraz önce değindiğim gibi, ülkenin yarısını Gezi'de, Anayasa referandumunda olduğu gibi ortak noktalarda bir araya getirmektedir. Laiklik, özgürlük ve demokrasi ile taçlanan demokratik parlamento sistemi asgari müşteregimizdir. Bugün tüm siyasi farklılıklarımızı bir yana bırakarak bu temeller üzerinde Cumhuriyetimize sahip çıkmanın zamanıdır. Eğer bir araya gelemezsek uğruna kavga edeceğimiz bir ülkemiz dahi kalmayacaktır. Bu nedenle başlattığımız adalet arayışının önemi iyi anlaşılmalı ve desteklenmelidir. Yoksa yarın her şey için çok geç olabilir.

Nurzen Amuran

Odatv.com



Nurzen Amuran



Diğer Yazıları

Türkiye bunu ödemek zorunda kalacak

05.12.2021

Merkez Bankası bu talimata uymasaydı...

28.11.2021

Egemen Bağış'ın Büyükelçi tayin edildiği kurum, nasıl adil olmaktan söz edebilir

21.11.2021

Kumpas davaları olmasaydı FETÖ 15 Temmuz'a cesaret edebilir miydi

14.11.2021

Erdoğan'ı destekleyerek koltuklarını koruma derdine düştüler

07.11.2021

Artık "vakıf" dendiğinde akıllara kara para geliyor

31.10.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentesh

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

