



0 gün işgal başlamıştı **CİHAT YAYCI KARARINDA TARİHE DİKKAT**

Cihat Yaycı kararında tarihe dikkat

17 Mayıs Pazar 2020 15:42



Çağdaş Bayraktar yazdı

Dün sabah, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın görevinden alındığı haberine uyandık. Haberine uyandık, uyandığımızda haberimiz oldu, çünkü ilgili karar gecenin bir yarısı yayımlanmıştı.

Bir kararı ya da uygulamayı günün en kör anında işleme konmasını ya da duyurulmasının bilinçaltındaki çekinceyi tahmin etmek zor değil, **çekincenin derinlerindeki suçluluk duygusunu da...**

Ortalama tarih bilgisine sahip olan herkes, Batı Emperyalizminin Türklerin üzerine salmak ve sarmak için Yunanları kullandığını görür.

Emperyalizmin sembollere verdiği önemi, belli olaylarda seçtiği günlerle kendince rövanş alma histerikliğini de.

Terör örgütlerinin, emperyalizminin favori parçasında farklı enstrumanlar olduğu yerde, FETÖ'nün bu örgütler içindeki en sinsi ve organize örgütlerden olduğunu anımsatmakta fayda var.

İşte; FETÖ'cü hesaplardan iki hafta önce **"Önümüzdeki haftalarda; ünlü bir Amiral'in istifa ettiğini/ ettirildiğini duyursanız çok şaşırmanın"** yazan tweet atılmasını, yine geçen hafta Cihat Yaycı'nın Yunan basınında ölüm tehdidi alacak kadar hedefe konmasını, sonrasında Cihat Yaycı'nın, 15 Mayıs gecesi, yani **Yunanların İzmir'i işgal edişinin yıl dönümünde** görevinden alınıp adeta destan yazdığı savaş meydanından kopartılmasını bir bütün olarak değerlendirin...

O zaman kalbi vatan için çarpan herkesi ürpertecek, yumruklarını istemsiz sıkıracak bir tablo, üstündeki örtünün sıyrılmasından aldığı cesaretle tüm çıplaklığıyla karşımıza dikilecek...

Tam yeri, bir kez daha vurgulamalı, çünkü –özellikle son 15 yılda- hiç şaşmadı, şaşırtmadı:

Bu topraklarda kurdu çakala boğdurmak, bir siyasi İslam geleneğidir. Gerçekliğidir.

Eğer Yunan Genelkurmay Başkanına **"TSK'nin komuta kademesi ile ilgili bir hamle hakkınız olsa ne yapardınız?"** diye sorulsa, hiç düşünmeden o da **"Elbette Cihat Yayıcı'ya tasfiye ederdim"** derdi. Böyle bir kararı almak, büyük bir yürekten ziyade yeterli ölçüde kına stoğuna sahip olmayı gerektirir. Malum, düşmanın bu kadar çokken hepsini aynı anda sevindirmek büyük meziyet ama beklentilerini karşılamak kolay değil.

KİMDİR CİHAT YAYCI

Cihat Yayıcı'nın kim olduğundan ziyade **neler yaptığını anlatmak**, onun önemini olduğu kadar ona çekilen operasyonun esas hedefini de gözler önüne serer.

"15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde Güney Deniz Saha Komutanlığı Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı olan Yayıcı, 15 Temmuz'dan hemen sonra Tümamiralliğe terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı görevine getirildi."^[1]

Bu göreve geldikten sonra bizzat kendisinin oluşturduğu **FETÖmetre**, Deniz Kuvvetlerinde kullanılmaya başladı ve FETÖ'cülerin kabusu oldu. Deniz Kuvvetleri FETÖmetre sayesinde hem FETÖ ile ilgili en nitelikli mücadeleyi verip kapsamlı temizlik yapan kurum oldu hem de "kurunun yanında yaş" olarak FETÖ soruşturması açılan ama aklanmış personelini yeniden bünyesine dahil etti. Böylece FETÖ ile mücadelede haksızlıktan mağdur yaratma ihtimali, Deniz Kuvvetleri bazında sıfır noktasına indi.

Kendisini kısa sürede kanıtlayan FETÖmetre, emsal teşkil edip FETÖ ile mücadelenin koçbaşı olacağı yerde nedense Deniz Kuvvetleri dışında hiçbir kuvvet ve kurum tarafından tercih edilmedi. Tercih edilmediği gibi de Cihat Yayıcı **örtülü bir savaşın** hedefi oldu.

Yayıcı'nın hedef yapıldığı sürecin öznesini ve Türkiye karşıtlarını ciddi anlamda rahatsız eden Libya anlaşmasındakini rolünü **Barış Terkoğlu**ndan anımsayalım:

"Türkiye, belki de önümüzdeki 100 yılını etkileyecek bir hamleye hazırlanırken, herkes doğal olarak sürecin mimarı ile konuşmak istiyordu. Devletten ya da basından Genelkurmay'a gelen "Yayıcı kamuoyuna anlatsın" talepleri Hulusi Akar'dan geri dönüyordu. Medyada alakalı alakasız herkes görüş bildirirken, meseleyi 10 yıllık sürecin sonunda anlaşmaya dönüştüren kişi susturuluyordu. Üstelik konuya dair makale yazarak anlatma girişimlerine bile engel olunuyordu.

(...)

Süreç, 2009 yılının son aylarında, Yayıcı'nın konuyu daha sonra Balyoz kumpasıyla tutuklanacak Plan Prensipler Daire Başkanı Cem Gürdeniz'e anlatmasıyla başladı. O güne kadar Türkiye'de deniz yetki alanları haritası çizilirken sadece dikey hatların kullanıldığı yanlış bir yöntem izleniyordu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Lübnan, İsrail ve Yunanistan'ın yaptığı gibi diyagonal hatlar kullanıldığında ise harita değişiyor; Türkiye, Libya ile deniz komşusu oluyordu. Gürdeniz'in direktifiyle konu dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı'na aktarıldı. Onun da oluruyla çalışma başladı.

Konuyu akademik olarak da inceleyen Yayıcı, 2011'de "Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya'nın Rolü ve Etkisi" başlıklı ilk makaleyi ortaya çıkardı. Ardından raporlar, kitaplar, haritalar gelecekti. Hazırlanan proje, Libya'ya önerilmek üzerine siyasi iktidara sunuldu. Dönem Kaddafi devriydi. Kaddafi'nin bizzat AKP'nin de desteklediği operasyonla devrilmesi, süreci kesintiye uğrattı. Doğu Akdeniz'de ekonomik bölgelerin belirlenmesinde ittifaklar olmazsa olmazdı. İttifaksız kalan Türkiye için, Kaddafi'ye niyet olarak hazırlanan çalışma bugüne temel oldu."^[2]

EZBERBOZAN BİR KARAKTER

Akademik yanı da olan ve bir ay önce Doçentlik unvanı alan Cihat Yayıcı, makaleler ve kitaplar yazıyor, savunduğu görüşlerin teorik yanını da derinleştiriyordu. Üstelik düşünceleriyle alışılmış kalıpların dışına çıkıyordu. Yukarıda belirtildiği gibi, Libya'nın Türkiye ile denizden komşu olduğu tezini o ortaya atıyordu. Konuya ilişkin yazdığı **"Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur: Doğu Akdeniz'de Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya'nın Rolü"** kitabında denizlerin önemine de atıf yapıyordu:

"Enerji konusunda dışa bağımlı olan Türkiye'nin sadece bugün değil, gelecek nesiller için de denizlerdeki haklarına sahip çıkması gerekmektedir. (...)

Bu nedenle yakın dönemde Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmeler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri, bu hakların hukuki temellerini ve alınması elzem görülen tedbirleri alma doğrultusunda okuyuculara sunulmuştur."^[3]

EMPERYALİZME ÇEKİLEN KILIÇ

Türkiye'nin bağımsız olmasına atıf yapan Yayıcı, bunun aynı zamanda Batı emperyalizminin Türkiye etrafındaki çemberini kırmak anlamına geldiğini de biliyordu. **"Bağımsız ve bölgesinde oyun kurucu ülke Türkiye"** teorisini Doğu Akdeniz ile sınırlı tutmayan Yayıcı, 2019 yılında kitaplaşan "Ortadoğu'nun önemi ve Irak'ta Yaşanan Savaşlar (1990-2003) çalışmasında ve yine 2019 yılında yayınlanan "Irak'ta Yaşanan Savaşlar ve Türkiye'ye Etkileri" makalesinde Türkiye'nin konumlanması gereken pozisyonu anlatırken ABD'ye de resmen kılıç çekiyordu:

"Irak, dünya petrol rezervlerinin önemli bir oranına sahip, Türk soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve Türkiye'nin hayati çıkarlarının bulunduğu bir bölgedir. (...) Irak; Musul, Kerkük ve Telafer gibi Türkmen şehirlerinin bulunması, sınır güvenliğimizin tesisi, zengin enerji hidrokarbon kaynaklarına sahip olması bakımından taşıdığı önem nedeniyle, Irak'ta yaşanan gelişmeler hem dünyayı, hem de Türkiye'yi yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. (...)

Türkiye, enerji kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Irak'ın petrol ve doğalgaz kaynaklarının küresel pazarlara ulaştırılmasında coğrafi avantajıyla ön plana çıkmaktadır. (...) Komşumuz Irak'ta kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması, ülkemiz açısından da kritik önem taşımaktadır. [4]

"Savaş, ABD'nin öngördüğü gibi kısa sürede sona ermiş; Saddam rejimi yıkılmış, Peşmergeler Musul ve Kerkük'e girmiş, kırmızı hatlar aşılmıştır. Türkiye için, ABD'nin sözlerini ne zaman yerine getireceğini beklemek ya da biten savaşın üstüne yeni bir savaş çıkarmaktan başka alternatif kalmamıştır. [5]

"ABD'nin Irak'ta yüklediği sorumluluk karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'a girmesinin bir Türk-Amerikan çatışmasına müncer (sonuçlanacağı) olacağı açıktır. Türkiye bölgedeki çıkarlarını korumak zorundadır. Çünkü Irak'ta çıkabilecek herhangi bir huzursuzluk binlerce mil ötedeki bir ülkeyi etkilediğine göre, Türkiye'yi de etkileyecektir. [6]

Doğu Akdeniz meselesinde Libya Mutabakatının tek başına yeterli olmayacağını farkında olan Yayıcı, yukarıda da belirtilen "Bağımsız ve bölgesinde oyun kurucu ülke Türkiye" teorisini özetle şu şekilde tamamlıyor:

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları açısından sadece Libya ile anlaşmak yetmez, Libya'yı Mısır, İsrail ve Lübnan ile yapılacak anlaşmalarla desteklemek ve bütünlük gerek. [7]

Üstelik bunu da, Atlantikçilerin, Pelikancıların, İhvincuların otaklarından SETA'nın **Kriter** dergisinde yazıyor. Birnevi orada da kılıç çekiyor.

BÖYLE BİR KARAKTERİN GÖREVDEN ALINMA NEDENİ...

Tarih boyunca minareyi çalanların kılıf bulma sıkıntısı yaşamadığı yerde, Cihat Yayıcı'nın "sözde" görevden alınma sebebini ise Emekli Hakim Albay **Ahmet Zeki Üçok** şöyle açıklıyor, **tabii yersek**:

Tümamiral Cihat Yayıcı'nın görevden alınmasına neden olan olay şudur. Deniz Kuvvetlerinde bulunan torpidolarda kullanılan teller için ihale açılır. İhale komisyonu teklifleri inceler ve ihaleyi Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanının bir yakını kazanır. İhale sonrası firma malzemeleri teslim eder. Beş kişiden oluşan Mal Muayene Komisyonu telleri teslim almadan önce muayene eder ve ihale şartnamesine uygun olmadığını değerlendirirler. Ancak kendilerine malzemeleri teslim almaları için baskı yapıldığını söyleyerek Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yayıcı'ya durumu arz ederler. Tümamiral Yayıcı Lojistik Başkanlığına talimat vererek ihale şartlarına uygun olmayan malzemelerin teslim alınmaması gerektiğine dair bir emir yayınlamasını ister. Emir Lojistik Başkanlığınca yayınlanır.

Bu sırada ihale şartlarına uygun olmayan malzemeler, müteahhit Lojistik Başkanının yakını olmasına karşın alınmayarak etik bir davranış örneği gösterilir. Ancak torpido tel ihalesini kazanan müteahhit, Milli Savunma Bakanlığına mektup yazarak kendisinin malzemelerinin uygun olduğunu, ancak yerli firma olduğu için kabul edilmediği gibi iddialar ileri sürerek şikayette bulunur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, başında Exeter mezunu Abdullah Yıldız'ın bulunduğu Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri inceleme başlatır ve bir rapor hazırlarlar. Bu raporda soruşturma açılması ve soruşturma süresince Tümamiral Yayıcı ve komisyon üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılmaları istenir. [8]

Bu olayda çarpıcı iddialardan birisi, şartlara uygun olmayan malzemesine rağmen ihale almak isteyen firma ile Cihat Yayıcı'nın "etik ve profesyonel eksenli" emrinden rahatsız olan bazı yetkililer arasındaki **akrabalık** bağıdır. Diğer durum ise, Donanma Komutanının bu soruşturmaya onay vermediği, sonrasında soruşturmayı "tepeden" Milli Savunma Bakanı'nın başlattığıdır.

TSK Personel Kanunu'na göre, haklarında soruşturma açılan general ve amirallerin soruşturmaları sonuçlanana kadar terfi alamadığını biliyoruz. **Nereden biliyoruz?** Ergenekon Balyoz gibi kumpas davalar süreçlerinde her YAŞ öncesi ortaya saçılan kurgu haber ve sahte belgelerden. Bu adi yöntemle vatansever subayların sistem dışına itilmesinden.

Barış Terkoğlu ve **Barış Pehlivan**'ın ikinci tutuklanma sürecinde görülen "F Tipi" taktik ve yöntemlerin izine Cihat Yayıcı'ya açılan soruşturmada da rastlıyoruz ve maalesef şaşırıyoruz. Olayın ciddiyetini anlamak açısından, son dönemde iktidara gayet yakın bir yerde konumlanan Nedim Şener'in bu gelişmelere dair yazdığı yazı başlığını anımsatmakta da fayda var:

"FETÖ tasfiye mi ediliyor, tasfiye mi ediyor?" [9]

YİNE AYNI KISIR DÖNGÜ

Ekonomisi üretime değil de tüketime dayalı olan ülkeler, sıcak para desteği ile ayakta durmaya çalışır ve tam bağımsız olamazlar. Tüketime ve sıcak paraya dayalı ekonomiler kırılmalıdır ve krizlerden çok fazla etkilenirler.

Peki, hem tüketim ekonomisini benimseyip hem de yerli ve milli tavır gösterme iddiasında olursan ne olur? Emperyalizm sana her hamlende geri adım attırır. Her geri adım attırışında da senden ödünler koparır. Maruz kalınan bu tarz ambargo ve engellemeler, gerçek anlamda yerli ve milli olmak isteyen yönetimler için öğretici ve yönlendiricidir. Ancak isteyene...

Örneğin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye uygulanan ambargo, Türkiye'nin birçok konuda kendi kendine yetmeye yönelik hamleler gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Fakat ne acıdır ki mevcut iktidar, başka seçenek kalmadığı halde üretime dayalı ekonomiyi reddetmektedir.

Bu sebeple başta ABD olmak üzere emperyalizme karşı yapılan diklenmeler, başladığı noktada biten birbirinin benzeri daireler çizmekten ibarettir.

Anlaşılmaktadır ki, ülkeyi yöneten siyasi iktidar, yine ABD'ye doğru yönelim içindedir. Cihat Yaycı "tasfiyesi" de bu yönelimin sembolik adımı, bir boyun eğdirme girişimidir. Tıpkı FETÖ ile mücadelede son dönemdeki tahliler ve FETÖ ile mücadele eden gazetecilerin F tipi yöntemlerle tutuklanması gibi.

ABD'ye yaklaşma, ABD destekli parti ve örgütlerle de aradaki mesafeleri ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Siyasal İslam, sadece Batı emperyalizmi bataklığında yaşayabilen bir sinektir. Ne kadar uzağa uçarsa uçsun, dönüp dolaşp geleceği yer bellidir, aynıdır. Bugün birilerinin dönüp dolaşp aynı noktaya gelmesinde bu gerçeklik de dikkatten kaçmamalıdır.

BELİRLEYİCİ YİNE "TÜRK ULUSUNUN AZİM VE KARARLILIĞI"

Kumpas davalar sürecinde olduğu gibi yine hedefte öncelikle Deniz Kuvvetleri vardır. Çünkü Deniz Kuvvetleri, hem Cumhuriyet'in kurucu felsefesini savunma hem de FETÖ ile mücadele konusundan en başarılı kurum pozisyonundadır. Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesine" ulaşma iddiasının rampasının "Türkiye'nin denizcileşmesi" olduğu yerde bu durum normaldir.

Bu kapsamda Mavi Vatan doktrini; Türkiye'nin denizler üzerindeki haklarının savunulma mücadelesini, yurttaşlarının geleceğine sahip çıkılma meselesini savunan ve **Cem Gürdeniz'in *suya indirip ilk gemi komutanlığını yaptığı*** bir savaş gemisiyse, Cihat Yaycı o geminin eski ikinci komutanı, yeni Gemi Komutanıdır.

Bazı kişiler; aynı zamanda bir düşüncenin, felsefenin de izdüşümüdür. Bu sebeple bugün Cihat Yaycı'ya sahip çıkmak; FETÖmetreye, Mavi Vatan doktrinine sahip çıkmak demektir.

Burada önemli olan Türk ulusunun nerede duracağı ve ne yapacağıdır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümünde Türk ulusunun "azim ve kararlılığı" yine belirleyici olacaktır. Ulus, kendisine soracak ve bir karar verecektir:

Bir kez daha emperyalizmin operasyonlarına seyirci kalmak mı, yoksa 100 sene önce olduğu gibi bu emperyalist girişime set çekmek mi?

Çağdaş Bayraktar

Odatv.com

DİPÇE

[1]<https://odatv4.com/ya-o-ya-ben-noktasina-nasil-gelindi-16052057.html>

[2]<https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/libya-meselesinde-bozuncuyu-baska-erde-aramayin-1711549>

[3] Libya Türkiye'nin Komşusudur: Doğu Akdeniz'de Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya'nın Rolü, Dr. Cihat Yaycı, s. 12 (2019)

[4] Ortadoğu'nun Önemi ve Irak'ta Yaşanan Savaşlar 1990-2003, Dr. Cihat Yaycı, s. 8 (2019)

[5] a.g.e. s. 63

[6]"Irak'ta Yaşanan Savaşlar ve Türkiye'ye Etkileri", DergiPark Akademi, 2019

[7]<https://kriterdergi.com/yazar/cihat-yayci/turkiye-ve-libya-arasindaki-anlasmanin-sonuc-ve-etkileri>

[8] <https://odatv4.com/tumamiral-cihat-yaycinin-neden-gorevden-alindigini-anlatiyorum-16052031.html>

[9]<https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nedim-sener/feto-tasfiye-mi-ediliyor-tasfiye-mi-ediyor-41517901>

Tümamiral Cihat Yaycı eserleri Odakitap'ta



TIKLAYIN & SATIN ALIN

ILANDIR

Cihat Yaycı

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

