

MHP yüzünü tekrar CHP'ye dönebilir

09.05.2020



Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP'nin telekonferansla toplanan son MYK'sında siyasetin giderek sertleşen dili ve darbe tartışmaları ele alındı. Kılıçdaroğlu iktidarın bilinçli olarak gündemi saptırdığının altını çizerek şu uyarılarda da bulundu:

"Bu dönemde Türkiye'nin gündeminin dışına çıkmamalıyız. İktidar bu süreçte suni gündem yaratacak, darbe diyecekler, İnönü diyecekler. Kendi beceriksizliklerini örtmek için tartışmalar yaratmak isteyecekler. Bizim bunlara malzeme vermememiz gerekiyor.

Gereksiz yere polemığe girmeyelim. Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın. Ekonomide rakamları kullanın. İnsanların umuda ihtiyacı var, olumsuz cümleler kurmayalım. Vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Onlara umut olmalıyız."

BİR DE MHP UYARISI

Kılıçdaroğlu'nun yukarıdaki uyarılarının ötesinde bir uyarısı da söz konusu habere göre, "partililerin MHP ile tartışmaya girmemesi"... İktidarın "CHP" ve "darbe"yi yan yana getiren demogojik söylemlerine bir virgül koyup sonra yeniden devam etmek üzere açtığım yeni başlığa döneyim.

Ana muhalefet CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partililere MHP'ye ilişkin "tartışmama" uyarısı son derece yerinde. Peki bu konuda Kılıçdaroğlu'na neden tamamen katılıyorum? Bu sütunun okurları hatırlar; MHP'nin başındaki Dr. Devlet Bahçeli'nin zaman zaman siyasetteki yapıcı rolüne vurgu yapan yazılar kaleme almışımıdır. Dr. Bahçeli, zaman yolculuğu içinde birbirinden çok farklı tercihlerde bulunabilen, farklı adımlar atabilen son derece pragmatik bir genel başkan. En önemli vasıflarından birisi "soğuk savaş" koşullarında doğan ve Türkeş'in de 12 Eylül mahkemelerinde açıkladığı gibi yer yer kontrol dışına çıkan MHP'yi çoğulcu parlamenter demokrasinin saygın ve mutedil bir partisi haline dönüştürmesidir.

Dr. Bahçeli için "pragmatik" dedim. Evet, son derece pragmatiktir. Bülent Ecevit ile ANAP'ın bağlantı kayışlığında 1999 genel seçimleri sonrasında ANASOL-M koalisyonunu kuran ve üç buçuk yıl başbakan yardımcısı olarak Başbakan Ecevit'in önünde saygıda kusur etmeyen Dr. Bahçeli'dir. Keza, 2014 Ağustosunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile anlaşip Ekmeleddin İhsanoğlu'nu CHP-MHP'nin "ortak cumhurbaşkanı" adayı olarak gösteren de Dr. Bahçeli'dir. Aynı Dr. Bahçeli, bu kez anayasa değişikliği referandumu için inisiyatif olarak hem Ak Parti'yi hem de CHP'yi şaşırtmıştır! "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" Dr. Bahçeli'nin eseridir. Bu sistemi niçin istediğini biliyorum: 1)Eski Türk devlet ve imparatorluklarındaki buyrukçu sistemin dirlik ve birlik için şimdiki Türkiye Cumhuriyeti için daha iyi olacağını düşündü. Böylelikle "Güçlü devlet, güçlü hükümet" olacaktı (Bu noktada Dr. Bahçeli'nin unuttuğu, buyrukçu eski dönemlerde yine de bir "şura" geleneği olması, istişare yapılmasıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde şura mura hak getire! 2)İrtifa kaybetmekte olan partisini yeni bir atakla yine erimekte olan Ak Parti iktidarına payanda haline getirerek hem irtifa kaybını önlemek istedi hem de iktidarı kontrol etmek noktasına sıçramayı planladı. Nitekim, hükümet olanaklarıyla ve gücüyle partisinin irtifa kaybını bir ölçüde durdurmayı başardı. Aynı şekilde çoğunluğunu kaybeden Ak Parti de bir

“seçim öncesi koalisyon ortağı” bulmuş oldu Cumhur İttifakı zemininde (Parlamentar sistemde seçim sonuçlarına göre oluşan “seçim sonrası koalisyonları” vardı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise seçim öncesi koalisyon anlamına gelen “seçim ittifakı” var). Sonuç olarak şu anda Cumhur İttifakı’nın büyük aktörü Ak Parti, küçük aktörü MHP’ye mecbur. Bir zamanlar, 1970’lerdeki Milliyetçi Cephe koalisyonlarında da Türkeş’li MHP birkaç milletvekiliyle hükümetlerde başbakan yardımcılığı ve birkaç bakanlıkla temsil edilirdi. Şimdi de onun gibi bir şey oluyor. MHP hükümette bakanlarıyla temsil edilmese de fiilen “ortak”.

Özetle demek istiyorum ki CHP’lilere bendeniz de; “Pragmatik Dr. Bahçeli, yarın ne yapar, rotayı nereye çevirir hiç belli olmaz. Bir bakarsınız yeniden Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP’ye döner yüzünü. Siyasette “olmaz, olmaz”. O yüzden büyük fotoğrafı görüp, geniş zamanlarda ne olduğuna bakıp Dr. Bahçeli ve MHP ile polemiklere girmenin anlamının da yararının da olmadığını idrak etmeli. Ayrıca, CHP’lilerin siyasi muarızının Cumhur İttifakı’nın “ana unsuru” ve “cumhurbaşkanlığı” makamı uhdesinde olan Ak Parti olması gerekir.

BİR MEKTUP VE BAZI LAKIRDILARA BİNAEN DARBE BAHSİ

Kılıçdaroğlu’nun uyarısına binaen MHP bahsini burada kapatıp yine bir başka MHP bahsiyle devam etmek istiyorum yazıya ki, bu bahis aslında başta sözü edilen “darbe” bahsi ile de ilgili.

5 Ağustos 2004 tarihli Radikal’de Tolga Akıner imzalı ve “MHP’nin mektubu iade” başlıklı bir haber vardı. Habere göre TSK’daki 313 generale 13 Haziran 2004 tarihli, Dr. Bahçeli imzalı ve MHP’ce “hükümetin yaptığı yanlışları” dile getirerek uyarılmasını isteyen 17 sayfalık bir mektup gitmiş. Söz konusu mektup üst düzey bürokratlarla milletvekillerine de gönderilmiş. Tabii o zamanlar MHP ile iktidarın arası zehir zemberek. Gazetede mektubun bir özeti de yer alıyor.

TSK komuta kademesi mektupların ulaşması üzerine bir durum değerlendirmesi yapmış ve mektupların iadesine karar verilmiş. İade kararının gerekçesi ise habere göre, “Genelkurmay Başkanlığının Anayasanın belirlediği görev çerçevesinde MHP tarafından yapılan çağrının muhatabı olmadığı”. Dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır ise Radikal’in sorusu üzerine, kendilerine bir toplu mektup iadesi yapılmadığını” söylemiş.

Meselenin özü şu: MHP tarafından milletvekilleri ve üst düzey bürokratlarla birlikte generallere de mektup gitmiş mi? Gitmiş. Uyarıcı nitelikteki bir mektuba darbeyi mi davet ediyorsun demek lazım gelir mi? Asla...

Diyeceğim, iktidarın her sıkıştığında mesnetsiz ‘darbe’ parayonası salgılamasına artık bir son vermesi gerekmiyor mu? Memlekette son darbe girişimi komuta kademesine kadar sızan TSK içindeki hain paralel yapıdan geldi. Ki, Amerikan mahfillerinde geliştirilen, NATO komuta kademesinde tolerans gösterilen bir sızıntı hareketini önleyen de yine demokrasiye ve Cumhuriyete bağlı yurtsever askerler oldu. CHP de bu darbe girişiminde ve sonrasında FETÖ’nün dimdik karşısında durdu. Darbe girişimi gecesinde TBMM’deki tablo her şeyi ortaya koymaktadır. Özgür Özel de o gece darbeye karşı canla başla direnenler arasındadır.

Özetle, kimsenin “avukatı” değilim ama ne o zaman MHP’nin niyeti darbe davetiydi ne de şimdi Özgür Özel’in veya Canan Kaftancıoğlu’nun bir darbe niyetini bırakın iması bile yoktur.

BİR YUVARLAK MASA ÇOK İYİ GELİR

Hiç olmazsa şu koronavirüslü dünyada ve memlekette siyasi partiler iktidarı ve muhalefetiyle demokrasinin asgari gerekleri hususunda mutabakat oluşturup yurttaşlara geleceğe dair umut verseler ne iyi olacak. Son dönemde örneğin saygı duyduğum bir isim, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici. Çıktı Fox’ta Barış’ları savundu. Keşke Dr. Bahçeli de sabaha karşı mecliste yapılan darbe gibi kanun değişikliğine karşı vicdani bir çıkış yapsa... Ak Parti’den de birileri çıkıp İnfaz Kanunu’ndaki değişikliklerin içlerine sinmediğini, sabaha karşı sürprizinin hukuk açısından şık kaçmadığını belirtse. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizi, bütün ülkeyi şaşırtsa; bir gün çıkıp “Cumhurbaşkanı” sıfatıyla parlamentodaki, hatta parlamento dışındaki bütün siyasi parti liderlerini bir yuvarlak masaya davet etse fena mı olur?

Muzaffer Ayhan Kara

Odatv.com



M. Ayhan Kara



Diğer Yazıları

Altay yeni statta ilk maçta kayıp

11.12.2021

"Bay Gol"den son mesaj

08.12.2021

Büyük acıya rağmen maça çıktı

06.12.2021

Göztepe orada lider

02.12.2021

Üç büyükler Trabzon'a çalıştı

29.11.2021

AKP'de Mustafa Denizli ismine tepki

28.11.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

