



“Pişmanım” diyen FETÖ’cileri samimi bulmuyorum

08 Şubat Cuma 2019 22:15



Ben şahsen hâlihazırda pişmanım diyen örgüt mensupları arasındaki nedamet duygusunu samimi, kandırıldık diyenlerin ise adalet duygusunu adil bulmuyorum.

Kızım ilköğretim 4. sınıftaydı. İddialı bir öğrenciydi. Sabahları mümkün olduğunca okula ben bırakırdım. Bir gün okulun önüne gelince; “Baba bugün sınavım var, bana dua et!” dedi. “Peki!” dedim. Ama arabadan inmedi. Durup öyle yüzüme bakmaya başladı. “Kızım insene!” diye hiddetlendim. “Gözümün önünde dua et!” dedi.

Şaşırmadım. Bazı konularda O’nun taleplerini önemsemediğim O da farkındaydı. Çünkü ben de tipik bir babaydım. Zira bir çocuğun masumca taleplerinden daha önemli(!) işlerim vardı. “Tamam kızım!” dedim. İşte dua ediyorum; “Allah’ım, kızımın çalışmasının hakkını ver!” Kızım birden sinirli bir şekilde bağırdı: “Daha fazlasını ver de baba!” Duraksar gibi oldum... “Diyemem kızım” diye cevap verdim. “Peki seninle aynı şekilde çalışan arkadaşlarına haksızlık olmaz mı? Hem Allah sana niye torpil geçsin ki?” diye devam ettim. Kızım bir an sustu, akabinde arabadan inip okulun yolunu tuttu.

Bana kızdığına kesinlikle emindim. Her talep konusunda bu kadar ince eleyip sık dokumayan bir babanın, küçük bir kız çocuğunun masum bir isteği karşısında bir anda bütün dürüstlüğü(!) ortaya koyması O’na da inandırıcı gelmemişti.

Şöyle geriye yaslanıp gözlerinizi kapatarak bir düşünün. Çocuğunuz aylarca ve hatta yıllarca bir sınava hazırlanmış; ancak birileri soruları çalarak çocuğunuzun bu sınavda saf dışı bırakmış. Çocuğunuzun bütün emekleri bir yana, düşlerinin içine edilmiş. O birilerinin bunu bir de bir dava(!) için yaptığını düşünün. Ve o dava(!)nın temeli evrensel bir din üzerine yükseliyor

olsun.

Usulen de olsa "böyle bir şey olmuş mudur?" demeyeceğim. Fetö örneği ortada... Hem bırakınız Türkiye'yi, sözde dünyaya nizam vermek için bunu yaptılar. Fetö lideri Gülen bir konuşmasında "Senin iktidar dediğin şey nedir? Yirmi yaşında ben onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağımı planlamış insanım", dememiş miydi?

Dolayısıyla başta askeri okullar, polis okulları, harp akademileri olmak üzere, üniversite sınavları ve kamu personeli yerleştirme sınavlarında bu soru çalma yöntemi uygulanmadı mı? Bu yetmezmiş gibi askeri liseler ve harp okullarından baskıyla ve adeta işkenceyle kendinden olmayan birçok öğrenci bu örgüt mensupları tarafından okuldan ayrılmaya zorlanmadı mı? Hatta atılmadı mı?

Sırf bu soru çalma yöntemi yüzünden kapatılan askeri liseler ile okulu kapatılmamakla birlikte mezun edilmeyip askeri öğrencilikle ilişkisi kesilen binlerce gencin vebalini kim üstlenecek? Aslında süregelen yargılamalarda birçok itirafçının bu konudaki ifadeleri vebal ibresinin yönünü açıkça gösteriyor.

FETÖ BİR ÖRGÜT OLSA DA BUNLARIN İÇİNDE DE EBEVEYNLER VAR

Sorun, tamamen dini ve uhrevi gayelerle ortaya çıkan bir örgütün "çalma" fiilini inanç sisteminin neresine oturttuğudur. İçinizden "Ne dini, ne uhrevi, Fetö baştan beri bir ABD'ni projesidir" şeklindeki itirazı duymamak mümkün değil. Buna tabii ki eyvallah! Ama bu olsa olsa örgütün ana aktörleri için geçerlidir. Binlerce örgüt üyesi için bu argümanın geçerli olacağını düşünmüyorum.

"Çalmak" fiili bırakınız dinleri, evrendeki bütün disiplinlerce "kötülüğün anası" ilan edilmişken bu birtakım örgütlerce hele ki ismi "hizmet(!)" olan bir örgüt tarafından hangi gerekçelerle rasyonelleştirildi? Bunu sorgulamak gerekmez mi?

Fetö bir örgüt olsa da bunların içinde de ebeveynler var. Oysa ebeveyn olmanın da bir fitratı söz konusu. Bunlar nasıl bu fitratı yenip de masum bir çocuğun emeğini çalabildiler? **Hatta bu çocukları ve gençleri kendilerine hangi gerekçelerle ve nasıl düşman görebildiler? Ya da çalınan bir emek üzerinden kendi çocuklarına nasıl bir gelecek kurabildiler? Hem de beş vakit namaz, otuz gün oruç, sayısız dua, bir o kadar cevşen ve tesbihatin ardından. Bunları anne ve baba olmanın fitratında yatan şefkat ve merhamet duygusundan uzaklaştıran nedir? "Geçiniz bunları, bunlar kumpas davalarında yüzlerce çocuğa babalarını hapsederek gözyaşı döktürdüler"** de diyebilirsiniz. Doğrudur; ama bu bir çocuğa dolaylı dokunmadır. Ötekisi ise bir yaşamın doğrudan gaspıdır. Bu yüzden bu örneği önemsedim.

Şahsen Avrupa'nın 400 yıl önce geride bıraktığı mezhep savaşlarının bir benzerini Fetö'de görüyorum. Fetö 21. yüzyılda sürdürülen bir mezhep savaşının ana aktörlerindedir. Kurumsal İlahiyatçıların "Şiilik bile bir mezhep değilken, nereden çıkardın bunu? Hak mezhep 4 tanedir" diyerek beni cahillikle suçlayacaklarının farkındayım. Ama kimse kusura bakmasın; ben "de facto" yani fiili duruma bakarım. **Fetö bal gibi süregelen bir mezhep savaşının günümüz aktörlerindedir.**

Fakat gerçekten çözemediğim şu: Fetö maalesef özellikle sağlık, fen ve sayısal alanlarda çok zeki çocukları kaparak önce eğitti sonra da örgüte kazandırdı. Bu konuda çok yetkin beyinler yetiştirdiği de bir gerçek. Ancak pozitif bilim alanında bu kadar yetkin olan bu insanları nasıl en temel evrensel ilke ve duygulardan uzaklaştırabilirdi? Hangi duygusal güçle bu kopuşu onlarda yaşattı?

ÇAKAL SÜRÜSÜNE TAŞ ATMAYA BENZER

Diyelim ki mevcut veya önceki yönetimlerin ve hatta sistemin birtakım yanlışlıkları ve hatta zulmü söz konusu olsun. Hangi yanlışlık, hangi zulüm böyle ucuz ve kaypak bir yeraltı mücadelesini haklı kılabilir? Hangi vicdan kendi halkına ateş açmayı, kendi meclisini bombalamayı makul görebilir? Aliya İzzetbegoviç; "Sırlar, bizim kadınlarımıza tecavüz ediyor, çocuklarımızı öldürüyor" diyen dostlarına "Onlar bizim öğretmenimiz değil" diyor.

İşin garibi bu örgüt tüm bunları Allah adına ve Allah'ı şahit tutarak yaptı. **Bunları yaparkenki stratejisi; kendi dindaşına karşı savaş, karşı dine ise "diyalog çağırısı" şeklindeydi.**

Mesela girdiğim yüzlerce duruşmanın hiç birinde bir "kopuş savunması"na rastlamadım. Dolayısıyla yargılamalarda bir "homojen kişiliksizlik hali" girila gidiyor. Bir komedi ki sormayın. Üç maymunu oynamak basit kalıyor. Herkeste öyle bir takiye ve bir furiyat hali var ki, Gülen'e hakarete herkes birbiriyle yarışıyor. Tekrar sormadan edemiyorum: Nedir bunları bu kadar kişiliksiz hale getiren?

Bu sosyolojik açmaz çözümlenmeden sırf cezai müeyyidelerle bu veya buna benzer örgütlerin üstesinden gelmeye kalkışmak bir çakal sürüsüne taş atmaya benzer. Sadece ürkütmeyle yetinirsiniz. Unutmayınız ki çakallar leşi sever. Önce leşi halletmek gerek.

Leşi analiz etmek ve tanımlamak sosyal bilimcilerin işi olsa da bir iki ipucu vermeden geçemeyeceğim. Bu hafta Oda Tv' de yayınlanan makalesinde Türker Ertürk aynen şöyle diyor; "İmanın bile doğrusu, taklidi olmayan tahkiki olanıdır. Bunun için sorgulayıcı düşünce ile okumak ve anlamak lazım." Yine ünlü düşünür Ernst. R. Hauschka; "Okumayı ve yazmayı öğrenmenin insana ne faydası varki, düşünmeyi başkalarına bıraktıktan sonra?" der. Sizce bu iki ipucu bile yeterli değil mi?

Bu aynı zamanda itirafçılık müessesesinin etkinliği ve örgüte katılım sebepleri açısından da önemlidir. Ancak örgütün bütün iç yüzü ortaya çıkmasına rağmen itirafçılık müessesesinin hâlihazırda yeterli olmadığını, itirafçı sayısına bakarak görmek yeterli. Tabii ki bunun tek nedeni bu değil. Örgüt ile iltisakları inanç düzeyinde kalmış binlerce üyesinin itirafçı olmamalarının bir nedeni de adalet sistemimizle ilgilidir. Kısacası "*atılı suç vasfının nitelendirilmesi*"ndeki hukuksal eksiklik ile "*adil yargılanma ilkesi*"ne tam anlamıyla riayet edilmemesidir. Bunu bir sonraki yazımda detaylı olarak irdeleyeceğimi buradan duyurmak isterim.

Ey Allah adına yola çıktığını söyleyen şaşkın sapkınlar! Keşke çocuklarınızı fen ve matematik alanında en zor soruları çözdürerek birinci yapacağınıza, onlara basit bir şekilde "*çalmak*" fiilinin "*tu kaka*" olduğunu öğretebilseydiniz.

Ey "kandırıldım" diyen örgüt mensupları! Samimiyseniz, işte meydan... İtiraf ediniz ki inandığınız Rab sizi affetsin. Zira tövbenin yolu buradan geçer.

Ey "ben de kandırıldım" diyen aldanma potansiyeli yüksek idareciler ve sembolik seçkinler! "*Kanma*"nın bile başlı başına bir sorumluluğu ve vebali vardır. Zira, ünlü Fransız hukukçusu M.Robespierre "*halk hükümetinin niteliği, halk için güvenilir kendisine karşı ise acımasız olmaktadır*" der. Yani samimiyseniz önce kendinizden başlayın.

Ama ben şahsen hâlihazırda pişmanım diyen örgüt mensupları arasındaki nedamet duygusunu samimi, kandırıldık diyenlerin ise adalet duygusunu adil bulmuyorum. **Bunun nedeni anlamamak veya yanlış anlamak değil, bütün mesele anlamak istememe direncidir.**

Son sözü Peyami Safa'ya bırakalım:

"Anlarsan değişmen gerekir"

Ramazan Bulut

Odatv.com



fetö

arşiv

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

