

Biri de çıkıp "hata ettik bağışlayın" demedi

09.10.2019



Altı yıl önce bugün Yargıtay belki de kendi tarihinin en yüz kızartıcı kararına imza atmıştı. Hem de oybirliğiyle. Çünkü karar, darbecilikle mücadele adına verilmişti. Bir yığın ahmak da alkışlamıştı. Oysa karar, utanılası 15 Temmuz darbesinin yolunun köşe taşıydı.

Bu kararın altında imzası olanlar giydikleri hâkim cüppelerini kırmızı kitaplık bir örgüt adına kirlettiler. İşledikleri suçlar yerine sadece FETÖ üyeliği çerçevesinde yargılandıkları için hafif cezalarla sıyracaklarmış gibi görünüyor şimdilik. Mesela 237 masuma 16-20 yıl cezayı hak gören Ceza Dairesinin o zamanki başkanı Ekrem Ertuğrul 3 yıl 9 aylık bir cezayla kurtuldu, kurtarıldı. Bu hâkim müsveddesi, mahkemedeki ifadesinde, hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddiaları geçerli kanıt sayıp cezaları onarken hiçbir şeyin farkında olmadığını söyleyecek kadar alçaldı. Hayatı boyunca adil kararlar verdiğini bile iddia edebildi. Aklımızla da alay etti.

Aklıma bir soru geliyor: Konuyu objektif bir gazeteci gözüyle titizlikle takip eden Sedat Ergin'in 16 Ekim 2013'te Hürriyet'te yazdığı yazıda dile getirdiği gibi, verilen kararın 'hayata uygunluk' ile bağını arasaydı, yine bu kararı verebilir miydi?

"BU KARAR BİZLERİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ"

Hiç tanımadığımız ama dosyayı didik didik eden ve kevgire çeviren yargıçlar Orhan Gazi Ertekin ve Faruk Özsu'yu ya da demokratik tercihleri adına askerlere yakınlık duymadığı bilinen Ezgi Başaran'ın namuslu bir gazeteci olarak yazdıklarını okusaydı kararı aynı mı olurdu?

Evet, aynı kararı verirdi. Çünkü yargılama yapmıyordu. Kendisine verilen emri yerine getiriyordu.

Bu karar bizleri çok üzmüştü. Kararın ardından yapılan kimi yorumlar da bir o kadar üzücüydü. Bu üzüntüyü yaratanlardan biri de, dönemin AYM Başkanı Haşim Kılıç'tı. Hürriyet'ten Metehan Demir'e yaptığı açıklamada (12 Ekim 2013), Yargıtay'ın sözde hâkimlerini övüyordu. Hepsini tanıyormuş da, iyi çocuklarmış... Cevabı Orhan Bursalı'dan gelmişti: "**Haşim Kılıç çekilmeli**" (Cumhuriyet, 14 Ekim 2013).

Oysa aynı Haşim Kılıç, bu kararları yok sayan ve yeniden yargılama kararının altına imza atan yargıç olarak kendini inkârın özel bir örneğini oluşturacaktı. Olsun. Burası Türkiye'ydi. Böyle şeyler olurdu.

Bu çelişkiyi Sedat Ergin de görmese kimse fark etmeyecekti. Yazısının başlığı '**Oysa Haşim Kılıç Yargıtay'a güveniyordu**' idi. Sanki fikri takibin ne olduğunu meslektaşlarına ders olarak veriyordu (Hürriyet, 25 Haziran 2014). Kendisinin, Balyoz davası hakkında objektif gazeteci tavrından şaşmadan kamuoyunu aydınlatmakta önemli rolü oldu. Müteşekkiriz.

Ben kararı, Yargıtay'ın tipik bir '**düşman ceza hukuku**' uygulaması olarak görmüştüm. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı söyleminin içinin boşluğuna; hükümetin TSK üzerindeki en önemli denetim operasyonlarından birini yaptığına vurgu yapmıştım (Aydınlık, 4 Kasım 2013).

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI HENÜZ SAĞLANAMADI"

Evet, günümüzde FETÖ yargıdan önemli ölçüde arındırılmaya çalışılıyor. Ama yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı henüz sağlanamadı. Yakın vadede sağlanmasını beklemek de ham bir hayaldir. 2010 ve 2017 halk oylamaları bu umudu uzunca bir vadeye erteletmiş görünüyor.

Bir önceki yazımdan hareketle, bizleri kin ve intikam peşinde koşmakla suçlayanlar da çıktı. Bazılarının o dönemde gazetecilik yaptıklarını ileri sürdüler. **Oysa onlar gazeteci değildi.** Aralarında güce tapanlar vardı. Paraya âşık olanlar vardı. Askeri vesayeti bitirme misyonu üstlendiğini varsayarak aleni hukuksuzluklara **“olsun, iyi oldu, dedeleri de bize çektirmişti”** diye meseleye yaklaşanlar vardı. Kibrinin kurbanı olanlar vardı.

“BİRİ DE ÇIKIP ‘HATA ETTİK BAĞIŞLAYIN’ DEMEDİ”

Şimdi sorma zamanı: Bunlar gazeteci miydi? Biri de çıkıp **“hata ettik, bağışlayın”** demedi. Hatta aralarından biri, yakın geçmişte, bizden özür dilemek yerine Cumhurbaşkanı’ndan özür diledi! Bizden özür dilesse belki geri kalan yaşamını biraz olsun itibarlı sürdürebilirdi. Kolayı seçti. Bizleri suçlarken de kolayı seçmişti.

Hayatta elinizde olmadan her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Rütbelere, makamlara, para, pul, sağlık... Ama elinizde olan bir şey vardır ki, onu sizden kimse alamaz: onur. İnsanın bitip tükenmeyen hazinesi... Onurlu kişi, sadece kendisine değil, başkalarına yapılan haksızlığa da karşı koymasını bilendir.

Çevremizde o insanlardan da çok sayıda vardı. Başta avukatlarımız... Mesleklerinin ehliydi hemen hepsi. Ama daha ötesi, kahir ekseriyetiyle yiğit insanlardı. Mahkûmlardan çok mahkûm gibiydiler. Köroğlu gibi yılmaz, Sokrates kadar bilge... Onları tanıdıkça içerde yatmak kolaylaşıyordu sanki... Hiç boyun eğmediler. Direncin diğer bir dayanağı haline geldiler. İsimleri buraya sığmaz. Birini diğerine tercih etme adına değil ama her cephede Celal Ülgen vardı.

İstanbul Barosu, başkanları Ümit Kocasakal öncülüğünde tarih yazdı.

Avukatlığın ötesinde sanıkların Şule ablası, Şule Nazlıoğlu Erol herhalde sadece Silivri kasırgasına değil, aynı zamanda Ahlatlıbel’in ayazına kılıç çekendi.

“BİZLER CUMHURİYET’İN ERLERİYDİK”

Ama bir onur insanı vardı ki, onu hem apayrı bir yere koymalı hem de herkes iyice tanımalıydı: Atilla Kezek. Önü açık bir koramiral idi. Oramiral olmasına bir adım kalmıştı. O, itibarın ne olduğunu çok erken kavramıştı. Hayatı boyunca da saygınlığını korumayı öne almıştı. Rütbe ve makamın sadece bir vasıta olduğunun uzun zamandır bilincindeydi. İtibarı hariç hepsini bıraktı. Yanımıza geldi. Biz, yani o gün için rütbesizlerin... Hani bizi erliğe indirmekten kıvanç duyanlar vardı ya! Oysa o ve bizler Cumhuriyet’in erleriydik. Unuttukları buydu! Fedakâr eşi Çiğdem ile birlikte çalınmadığı kapı, ziyaret etmediği hapis hane, gitmediği hastane, yardımına koşmadığı kimse kalmadı...

Ahlatlıbel’in ayazı ondan çok çekti. Rüzgârı, yağmuru tınmadı. Kendini hep gemideki teğmen sandı. Bahriye’nin yüz akıydı. Tabii yalnız değildi. Erdoğan Karakuş Paşa’yla omuz omuza oldu. O da ayrı bir yüz akıydı.

Daha çok insan var alını ak, yüreği pek

Her birine yer vereceğiz hikâyemizde zamanı ve yeri geldiğinde

Unutulmasın istiyoruz kötüler/kötülükler gibi iyiler/iyilikler de

Bir zenginlik aktaracak sak yarınlara

Gözümüzü ve gönümüzü kapayamayız olanlara ve yaranlara...

“SONER POLAT’A BİR PARANTEZ AÇALIM”

Yazıyı, günü geldiğinde milletin bütünüyle utanç duyacağı bu hainlik sürecinde Hakkın rahmetine kavuşanları rahmetle anarak bitirelim. Ama en son toprağa verdiğimiz rahmetli amiralimiz Soner Polat’a izninizle bir parantez açalım.

Hasdal'da tanıdım kendisini. Özel bir insandı. Müthiş bir entelektüel birikimi vardı. Uzun sohbetlerinin tadı doyumsuzdu. Harika bir Türkçesi vardı. Okurdu, yazardı, titizdi, bilge bir insandı. Beyefendiyi tarif et deseler onun adı verilirdi. Nezaket sembolüydü. İçi vatan sevgisiyle kaynardı. Verdiği sözün arkasında, güven duygusunun önde gideniydi. Subayın diğer adı onur dendiğinde ilk akla gelenlerdendi. Aramızdan erken ayrıldı. Özlüyorum. Hep özleyeceğim.

Dışarda, sınırın ötesinde düşman var. İçerde, hukuksuzluğun acısı... Milletin önünde iki esas görev var: Bağımsızlığı korumak ve geliştirmek; hukuk devletini yeniden inşa etmek. Kin gütmek, birilerinin vazgeçilmezi olabilir ama bizim işimiz olamaz ama adaleti aramaya devam ederek...

Ahmet Yavuz

Odatv.com

□



Ahmet Yavuz



Diğer Yazıları

Biri de çıkıp "hata ettik bağışlayın" demedi

09.10.2019

Polis kılıklı çetenin ellerine tutuşturduklarıyla öten iki medya bülbülü

21.09.2019

17 Ağustos depreminin yaşandığı gün Paris'te neler oldu

17.08.2019

Galatasaray Başkanına açık mektup

06.07.2019

Bu yazıyı tamamlamak için seçimlerin bitmesini bekledim

26.06.2019

Galatasaray kaosa sürüklenir mi

28.03.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

