



Bir iman sorunu olarak NATO'culuk

05.11.2017



Bir,

NATO mezheplerinden önce ülkemizde yeni zuhur eden Galilecilik akımından söz edeyim, yeni tahliye olan Kadri Gürsel'e geçmiş olsun, dün ilk yazısını, "**dünya dönüyor**" başlığıyla yazdı, memlekete hayırlı olsun.

Aklıma takılan, bu dönen hangi dünyadır, ya da dünya dönüyor mu? Şüphesiz "**dünya dönüyor**" çıkışı harcıâlem bir protest çıkış, dünya dönüyor diyerek, kilisenin dogmatik ve karanlık dünyasına meydan okumuş oluruz.

Ancak, kabul edelim ki, sadece kilisenin değil neo-liberal dünya da artık "**dönmüyor!**"

Neo-liberaller insan hak ve özgürlüklerini küresel savaş makinesinin emrinde öylesine hırpalayıp manipüle etti ki, artık, hem en temel hak ve özgürlükler kavgasından, dolayısıyla moderniteyi var eden "**ilerleme**" den söz etmek mümkün değil.

DÜNYAMIZ FRANSIZ İHTİLALİ ÖNCESİ GÜNLERİNE DÖNDÜ DÖNECEK

Etnik milliyetçi kavgayla Avrupa Birliği dört yüzyıl önceki kavgasına döndü dönecek.

Ve her biri hukuk ve parlamentoyu devre dışı bırakan otoriter liderler dünyayı yönetmeye başladı. Dünyamız, "**halk**"ın "**yurttaş**"ın, herkes hukuk karşısında "**eşittir**"in henüz yaşanmadığı Fransız İhtilali öncesi günlerine, döndü dönecek.

Kralı birey yapan büyük kazanımlardan kimsecikler söz edemiyor, kral, yeniden o kutsal sarayında.

Henüz yirmi otuz yıl öncesine kadar hukuk, haklar, tazminatlar, fırsat eşitliği ve bireysel ve sosyal eşitsizlikleri ve evrensel hukuk değerlerini dert edinen bir "**dünya**" çok az da olsa vardı, işte bu dünya da artık dönmüyor.

Evet, hak ve özgürlükler ve ilerlemenin dünyası dönmüyor, çünkü, neo-liberaller etnik ve mezhep milliyetçiliklerini tetikledi, kapitalizmin savaş makinesine motor oldular, gaz verdiler ve sonuç, modern çağların kazanımlarını küreselleşme ve özelleştirmenin kazanlarında yaktılar.

Kadri Gürsel Bey, dünya dönüyor deyince, dönen hangi dünyadır, bayağı merak ettim.

BU DÜNYA NE TARAFADA DÖNÜYOR

İkinci Galilecimiz Yeni Şafak yazarı Şebnem Merve Oruç, o da bugünkü yazısında, Atatürk'e küfürler savurmuş Mustafa Armağan'ın ceza almasını eleştiriyor ve sıkı durun...

Bu vahşi yarattığı Galile'ye benzetiyor.

Mustafa Armağan gibi bir ortaçağ kafası dahi Galile olabilmeyi başarmışsa...

Sahiden, dönen bu dünya hangi dünyadır?

Ya da bu dünya ne tarafa dönüyor!

İki,

İyi Parti ve Meral Akşener ve yardımcısı Ümit Özdağ, parti programına yazdıkları **“NATO’culuk”**la ilgili açıklamalarda bulundular.

Ezcümle, şunu söylediler, NATO’culuk her partinin programında var.

Doğrudur, var, ama sorun bakayım nasıl var!

HEPSİ AYNI “DÜZENİN” PARTİSİ

NATO’cu partilerimizin hepsi NATO’cu, ama yine de aralarında çekişiyorlar ve birbirlerini rakip görüyorlar ve kendilerini **“alternatif”** olarak takdim ediyorlar.

AKP, CHP ve İyi Parti, hem eşit yurttaşlıkla açılımcı hem de Fetö’yü sahiplenen NATO’ya bağlılıkla aynı **“düzenin”** partisi, bu kaba tasnifle haklarını yemeyelim, aralarında ameli ve itikadı farklar var.

Mezhepler ikiye ayrılır; ilki ameli mezhepler, ikincisi itikadı mezhepler.

Mesela şöyle deriz, Hanefi mezhebindeniz maturidi itikadınız. (Dini bilgilerinizi başka kaynaklardan ediniz.)

Maturidi itikadınca imanı hem tasdik hem de ikrar etmek gerekir, eşari itikadınca sadece **“tasdik”** (onay) yeterli, ikrara gerek yok.

Yani, maturidi itikadınca hem kalben tasdik edecek hem de ağızınızla sözlü olarak dile getireceksiniz.

Bu itibarla, mesela MHP, kalben Nato’yu tasdik ediyor ama, ikrar etmiyor, bu yüzden MHP’nin NATO’ya imanı **“eşari”** imanı.

İYİ PARTİ’NİN DURUMU DİNİMİZE TAM UYGUN

AKP daha önceleri hem kalben NATO’ya inanıyordu hem de ikrar ediyordu, bugün ise sadece programında yazılı ancak kaç zamandır **“ikrar”** etmiyor.

Hatta aksine NATO’ya karşı **“dinden çıkacak”** laflar ediyor. Dinden dönme gibi bir mürtedlik söz konusu mu değil mi tartışılıyor, hatta Şangay kilisesine gidip beni de alın, dedi, yani, imanı şüphede, dinden çıktı mı çıkmadı mı, ya da kalbine fesat mı düştü, kimse bilmiyor.

İyi Parti’nin durumu ise dinimize tam uygun, hem tasdik hem ikrarda bulunuyor.

Sayın cemaat, sorularınızı alayım.

- Sayın hocam, NATO’ya FETÖ karıştıktan sonra yine de NATO’ya iman edersek milli imanımız zayıflar mı kuvvetlenir mi, Kayı boyunun akıbeti ne hale gelir?

El cevap: Sayın cemaat, iman dediğiniz **“kuvvetlenmek”** içindir. İmanınızın kuvvetlenmesi için daha da kuvvetli iman etmelisiniz, bence Kayı boyu kadar derine inmeniz yetmez Atilla’ya hatta İskitler’e kadar inecek bir milli imanımız olmalı ki NATO’ya imanımız ifsad olmasın.

- Sayın hocam, Putin’le bir kez görüşmeyle bir S-400 füzesi almayla, NATO’ya imanımız düşer mi?

El cevap: Düşmez evladım. Ancak imanınız zayıflar. Tövbe etmelisiniz. İşte NATO açıklamada bulundu, Rusya’dan S-400 füzesi alırsan, cehennemlik olursun diye tehditlerde bulundu.

- Sayın hocam, şii İran NATO’ya ve Amerika’ya karşı ve Putin’e çok yakın, sizce Şiilik hak mezhep midir yoksa sapkın mezhep mi? Ve ayrıca Şiiler aynı dinden Suudiler’e düşman ve Rusya’ya daha yakın, bu durum imanlarını zayıflatır mı?

Sayın cemaat, bu pek karmaşık konuyu başörtülü yazarımız Hilal Kaplan’ın engin fıkıh bilgisine ve Nagehan Alçı’nın derin görüşlerine bırakıyorum.

80 YILDIR EN ÇOK OYU NATO'YA BAĞLI PARTİLER ALIYOR

Üç,

- Sayın hocam, NATO'ya ve "açılım"a el altından göz kırpan İYİ Parti çok oy alabilir mi?

El cevap: Alabilir.

Seksen yıldır ülkemizde en çok oyu NATO'ya bağlı partiler alıyor.

Halkımız bayramlarda seyranlarda Atatürk der cumhuriyet der bayrağını eline alır ama seçim sandık zamanı geldiğinde "NATO'cu" partilere oyunu verir.

Sayın cemaat, sorarım size, neden tüm dünyada en çok izlenen filmler dedektif ve polisiye filmlerdir?

Mesela, Robert De Niro'nun şu Taksi Şoförü filmini hatırlayın, küçük yaşta bir kızı düştüğü bataklıktan kurtarmak isteyen taksi şoförü, "adaleti" kendi sağlamak ister.

Oysa hukuk vardır mahkeme vardır demokrasi vardır, gitsin şikayet etsin, hakkını hukukta arasın, yok, ilahi adaleti kendi gerçekleştiriyor ve kızı bataklığa düşürenleri tek tek öldürüyor.

KATİL BİRDEN "BAŞKAHRAMANIMIZ" HALİNE GELİR

Adaleti hukuk ve demokrasiyle değil kendi bildiği gibi gerçekleştirenleri halkımız çok sever.

Polisiye filmlere bakın, eli kanlı katilleri bile sevmeye başlarız, neden, çünkü, onları katil yapan düzene karşı oluruz, onları katil yapan gerekçelere inanırız ve katil birden "başkahramanımız" haline gelir.

Polisiye filmlerin yüzde doksanında katile hak veririz, bu hak verme, bilinç altımızla ilgilidir, hoşumuza gitmeyen bir adamın suratının ta ortasına yumruk atmak gelir içimizden ve bu öfkemizi bastırırız ya da uygar insanlarız, bir kadın için içimizden neler geçer ama bastırırız, modern hayatımız vahşi doğamızı bastırmakla geçer.

Özellikle muhafazakâr kitleler daha çok bastırır. Şüphesiz bir milliyetçi yazara gidin size demokrasi diyecektir, bir İslamcı yazar dahi demokrasiyi övecektir, bir liberal yazar demokrasiyi ve hukuk düzenini övmekte en öne çıkacaktır, ama işte Cengiz Çandar Cezayir Lokantası'nda sivil kurumcu arkadaşlarıyla Japonya'ya atom bombası atılmasaydı demokrasi gelmeyecekti, işgal günleri öncesi Irak için de Irak'a bomba atılmadan demokrasi gelmez buyurmuşlardır.

Gerçek, her biri birbirini ortadan kaldırmak için pundunu kollar, demokrasi ve hukuk laflarını sadece "ağızıyla" söyler, çünkü demokrasi ülkemizde sadece "ikrar" edilen ama kalben tasdik edilmeyen bir iman türüdür.

Demokrasiye iman sadece ağızladır, buna siyasetimizde Erdal İnönü paradoksu denir. Kitleler Erdal İnönü'nün beyefendiliğini, kültürünü, birikimini çok sever, gurur duyar, ancak Erdal İnönü'yü siyaseten yeterli bulmazlar, çünkü, Erdal İnönü demokrasiye kalben de inanmaktadır, bu dinimiz ve demokrasimiz için çıkmaz bir durumdur.

GENİŞ KİTLELER, EN TEMEL SORUNLARIN DEMOKRASİ VE HUKUKLA ÇÖZÜLECEĞİNE İNANMAZ

Mesela, bir mafya lideriyle yazar Nihat Genç bir beldede seçim yarışına girse, halk Nihat Genç'in yanına gelir onu kucaklar alkışlar bağrına basar, ancak, sandıklar açıldığında Mafya lideri kazanır, mafya lideri sosyal demokrat olursa daha iyi anlarsınız.

Çünkü, geniş kitleler bu ülkede en temel sorunların demokrasi ve hukukla çözüleceğine inanmaz, seksen yıllık sağ iktidar teveccühüne bakarak artık bilimsel olarak şunları söyleyebiliriz:

Sorunları, kılıfını uyduran kulp takan, el altından iş gören, gizli dolaplar çeviren siyasetçiler tarafından çözüleceğine inanır.

NATO'ya karşıym derseniz halk yüzünüze karşı sizi alkışlar, ancak bilinçaltında sizin hiçbir bok yapamayacağınıza inanır.

Kitleler sizden şunu bekler, tıpkı polisiye filmlerdeki gibi, polise yakalanmadan iz bırakmadan iş bitirmenizi beklerler, yani, sağ partiler, bu **"işler"**in erbabıdır.

Şimdi siz çaktırmadan ve kurnazca programınızda açılım ve NATO işaretleri vermişseniz geniş kitleler bu **"uyanıklığınız"** ödüllendirir.

Biz bu duruma karşı çıkarız ve yine yüzümüze karşı bizi alkışlarlar ama oylarını yine **"el altından dümen"** çevirenlere verirler.

Çünkü sağ kitleler **"güvensizdir"**, siyasetin hukuk ve demokrasi ve yurttaşlık değerleri içinde yapılabileceğine inanmazlar, arkanıza büyük devletleri almanızı ve etnik milliyetçilerin gazını almak için susturma bekletme oyalama dümenleri çevirdiğinizi bilerek üstüne sizi hatta takdir ederler.

Bizlerin ise, partiden anladığımız kitlelere **"güven"** vermektir, kendini geçindirecek, kimseye muhtaç olmayacak üretimine ülkesine inanacak çalışkan ve kararlı insanlar yetiştirmektir.

Sağ partiler seksen yıldır **"güven"** verecek tarladan atölyeden fabrikadan ve üretimden ve topraklarının bağımsızlığından çok uzaktır, el altından görüşmeler, kapalı kapılar arkasında batının dayatmalarıyla siyaset ve programlarını düzenlemekten başka şansları olmadığını iyi bilen kurnaz insanlardır.

TEKRAR BAŞA DÖNER VE YÜZYIL GEÇER YERİMİZDE SAYARIZ

Ayrıca üretime atölyeye fabrikaya tarlaya bağlı politikalar uzun vadeli ve çok sıkı bir çalışma ve gayret ister, ölme eşeğim ölme. Oysa sağ merkez politikalar pratiktir ve kısa yoldan çözümcüdür, ona buna bağlanıp ona buna söz verip yola çıkarsın, birkaç vaat ve medya desteği yeterlidir. Demireller Özallar Kenan Evrenler hepsi bu yüzden çok oy alır. Ve şüphesiz aynı **"güvensiz"** ve batıya bağlı politikaların Yeni Partisi de çok oy alır. Biz bu güvensiz politikalara **"kısır döngü"** deriz, Menderes'ten günümüze araya Amerikan darbeleri ve iç savaşları alarak dönüp durur, tekrar başa döner ve yüzyıl geçer yerimizde sayarız, tütünümüzü dahi ekemeyecek denli sömürge haline geliriz, en hızlı gelişen sektörümüz masaj salonları, PKK'ya ve cemaate katılım başı çeker.

Bu ülkede darbeler neden bu kadar sık olur, bu ülkede Susurluk maceraları neden çokça yaşanır, bu ülkede bir sapık cemaat bir ülkeyi işgal edecek kadar nasıl büyür, hepsinin sebebi budur, kendine güvenen bireylerimizin ve sivil kurumlarımızın ve ülkemizi bir arada tutacak entelektüel bilgi birikim ve bağımsız aydın sayısı sınırlanır. Hep başkalarına, patronlarına, ağalarına, siyasi liderlerine sadakatle bağımlı mesleksiz ve katma değer üretemeyen aydın sayısı çoğalır.

Bu esersiz aydınlar vasıtasıyla eli kanlı katiller kendilerini önce siyaseten **"kutsal"** hale getirir sonra bu kutsallığın karizmasıyla el altından her türlü suça ve dayatmaya ve pazarlığa ülkeyi açık hale getirir.

Başımıza biri geçsin ve sevmediğimiz gazetecileri hapse yollasın, sevmediğimiz yazarları kovsun, sevmediğimiz insanları yok etsin ve hepsine bir bahane kılıfı uydursun.

Din desin, milliyim desin, evrensel hukuk desin, haklıyım desin, mazlum ve mağdurum desin ve demokrasi ve hukuk dışı polise de yakalanmadan öldürsün, kırsın, sürsün.

Sonra, batılılarla bu suç ortaklığının maliyeti olarak gideriz Suriye'de batının projeleriyle milyonlarca Müslüman öldürürüz, sonra onların ağızına uyar Güneydoğu'daki gençleri gazlarız, sonra gider hendeklerde öldürürüz ve bütün bu savaş ve katliamlara bir milli gerekçe dini ve devletlü bir sebep buluruz.

SİYASİLER TIPKI POLİSİYE FİLMLERDEKİ HAKLI KATİLLER HALİNİ ALIR

Halkımız bilinçaltı demokrasiye iman etmez, sadece ağzıyla numaradan söyler, bu yüzen kiralık katiller onların oylarıyla milletin babası, ablası, kahramanı olarak her seçimde iktidar olur, siyasilerimiz halkımızın desteği almış tıpkı polisiye filmlerdeki haklı katiller halini alır.

Dünyada polisiye filmler neden bu kadar sevilir ve bu polisiye filmlerin siyasete yansması nasıldır, işte budur, suç işleyerek yakayı ele vermeden sorun çözen polisiye kahramanlar, aslında siyasi kahramanlarımızdır.

Suç işleyerek sorun çözen polisiye kahramanları hukuk dışına çıkar, hatta insanlık dışına çıkarlar ama onları sadece "sorunları" çözdüğü için bilinçaltımızda çok severiz.

Ve bir zaman sonra dönüp siyaset sahnesine baktığımızda gözü kara eli kanlı siyasetçiler bir anda yazarları ve insanları "leş" haline getirdiğini görür ve hiç şaşırılmaz.

BİRİ GELSİN DE "BUNLARI HAKLASIN" DİYE BEKLERİZ

Hukuk dışı hareket eden bu derin "adaletçiler" sağ merkez ve muhafazakâr partilerimizde seksen yıldır cirit atmaktadır.

Neden? Çünkü iç ve dış tehditler güvenle üretimle demokrasiyle çözülemeyeceğine halkımız inandırılıp çaresiz bırakılmış ve siyasi aciliyet insanlarımızın canına tak demiştir, biri gelsin de "bunları haklasın" diye bekleriz.

Halkımız sabırsızlıkla beklediği bu insanları gözünden tanır.

Açılmış, NATO'ymuş bir kılıfına uyduran lafı gargaraya getiren ağızyla demokrasi, özgürlük, cumhuriyet, Atatürk deyip el altından yuvarlayan bu siyasetçiler sağ merkez ve halkımız için bulunmaz nimettir!

Ve tabii ki halkımız bizi de gözünün nuru gibi pek sever, bize sanılır fotoğraf çekilir, yazılarımızı çok beğendiğini söyler, hatta sarsılmaz "imanımıza" aşık olduğunu dile getirir, ama, hepsi bu kadar, bizleri misafir odasının vitrininde baş tacı yapar ama mutfağa sokmaz...

Halkımızın mutfağına girebilmek için kızgın tava gibi kara, blender gibi acımasız öğütücü, bıçak gibi doğrayıcı, otomatik rendeler gibi öğütücü ve patenti sağlam gavur malından olmalı...

Ve bu keskin ve öğütücü aletlerle yapılmış yemekler bizi dinimizden eder bizi toprağımızdan eder ve bu keskin aletleri elimize tutuşturan NATO'dur, açılımcılardır diye istediğiniz kadar söyleyin, bağırın, yırtın.

Halkımız yemek ister ve sofranın hızla kurulmasını bekler...

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkесinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentеш

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşak

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



