



Erdoğan iyi ki bu açıklamaları yaptı

15.11.2017



Esasında Atatürk'ü doğru anlamak üzerine yazmayı tasarlamıştım. Ancak Cumhurbaşkanı'nın 10 Kasım münasebetiyle yaptığı açıklamalara temas etmek öncelik aldı.

Bu konuya epey değinen oldu. Yine ikiye bölündük. Üzerinde daha çok tartışmak gerekecek. Zira açıklamalar önemli. Baştan retçi bir yaklaşıma elverişli değil. Ancak hayal kurmaya da gerek yok. Erdoğan'ın samimiyetini elbette bilemeyiz. Bu, niyet okumak anlamı taşır. Niyet okumak yerine olgulara bakmakta fayda var...

Ancak şu hususu baştan belirteyim, Erdoğan'ın niyeti ne olursa olsun, açıklamalarını önemli buldum. İyi ki bu açıklamaları yaptı, dedim.

NEDEN?

Çok uzun zamandır her platformda şu görüşleri dillendirdim: Ülkenin karşı karşıya bulunduğu durumun mevcut iç kutuplaşmayla aşılamayacağını... Sadece kendisine destek veren kesimi tahkim ederek sorunların üstesinden gelinemeyeceğini... Bu durumu değiştirme görevinin önce iktidara ait olduğunu zira gelinen noktadan asli olarak kendisinin sorumlu olduğunu... Erdoğan'ın milleti kamplara bölünmüş olarak değil, bütünüyle kucaklaması gerektiğini...

Atatürk açıklamalarını bu bağlamda atılan bir adım olarak gördüğüm için önemsedim.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki, düne kadar sergiledikleri yanlış tutum nedeniyle kendi taraftar kitlesi içinde iki farklı eğilimin ortaya çıktığı aşikârdır.

Bunlardan birincisi, cahil bir kitlede Atatürk karşıtı eylemlerin artmasıdır. Dar bir kesimi içeriyor. Nasıl profesör olduklarını merak ettiğim tam takır kuru bakır kafaların pervasız açıklamaları artmıştı. Bunlardan cesaret alanların büst vb. sembolere saldırıları da... Bu tür eylemler önemli ölçüde son bulacaktır.

İkinci kesim oldukça geniş bir kitleyi içeriyor. Bu kesimin ne Cumhuriyet ne de Atatürk'le sorunu vardır. Yukarıda temas ettiğim saldırılar, bu kesimi de rahatsız etmektedir. Ayrıca bu kesim içinde belki daha dar bir kesim yaşananları sorgulamaktadır. Özellikle hendek savaşlarına yol açan Açılım uygulamaları; FETÖ'nün darbe girişimi ve darbe liderinin bilinen dinî söylemleri; Suriye'de yaşananların yarattığı yıkım yanında ekonomik sıkıntılar bu insanları arayışlara yöneltmektedir. Liderlerine itaat etme konusunda belki yüksekçe ses çıkarmıyor olabilirler. Ancak memnun olmadıkları açıktır. İktidara hemen her konuda destek veren MHP tabanını da dikkate almak gerek. Her gün bu tür serzenişleri dile getirmekten çekinmeyenlerle karşılaştığımı ifade etmeyelim. Bu kitlenin farkına varılmış olması da Erdoğan üzerinde etkili olmuş olabilir. Bu da, tabanın tavan üzerinde etkisi açısından önemlidir. Hafife alamayız.

ÖNE ÇIKAN KAVRAMLAR: LİYAKAT VE LAİKLİK

Özellikle 15 Temmuz sonrasında iki kavramın önemi ortaya çıktı: Liyakat ve laiklik. Her ikisi de geniş kesimleri etkilediği kadar devleti yönetenleri de etkiledi. Meselenin alnın secdeye gitmesi meselesi olmadığı açığa çıktı.

Öte yandan, Atatürk'ün değerini bilenler biliyor da, bilmeyenler biraz zihinlerini açtıklarında O'nu kavrama fırsatı buluyor. Bazıları emperyalizmi yeni yeni tanıırken, Atatürk'ün yüz yıl önce bunun kavgasını başarıyla verdiğinin ayırdına yeni varabiliyor. Mezhep ve etnisite kavgasının ne olduğunu Irak'a, Suriye'ye bakıp yaşayarak öğreniyor. Bağımsızlığın ne demek olduğunu, bunun temelinde ekonominin yattığını fark ediyor. Ayrıca FETÖ'yü hem emperyalizm hem de laiklik kavramları ışığında değerlendirmek zorunluluğu ortaya çıktı.

Atatürk'ün gücü sorun çözme kabiliyetiyle ilgiliydi. O günün sorunlarını başarıyla çözdü. Aklı ve bilimi rehber edindiği için liyakat ve laikliği devlet hayatının merkezine oturtmuştu. Ama günümüzde siyasetçiler sorun çözme yerine sorun üretme becerisi gösteriyor. Özellikle son yıllarda liyakatin (meritokrasi) yerini adam kayırmacılığının (nepotizm); laikliğin yerini siyasal İslamcı zihniyetin alması devlet ve toplum yaşamını olumsuz olarak etkilemiştir. Bu, insanların bilincine her geçen gün daha çok yansıyor. Bunu da en iyi siyasetçi biliyor ve içinden Atatürk'e saygı duyuyor. Açık edip etmemesi ayrı meseledir.

Bu iki kavramla birlikte ele alınması gereken bir konu daha var ki, baskın bir role sahip... 15 Temmuz'da halkın sokağa çıkması çok önemli ve sonuç üzerinde çok etkiliydi. Ama esas sonuç alıcı etkiyi yaratan Ordu içindeki Atatürkçüler oldu. Hepsinin ortak özelliği devleti düşünmeleri, üstün sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri, meşruiyetten yana tavır almaları ve engin vatan sevgisine sahip olmalarıydı. Erdoğan bu gerçeği çok iyi biliyor ancak yaratmaya çalıştığı 15 Temmuz mitine zarar gelmesin diye dillendirmiyor. Liyakat ve laiklik kavramını bir de bu boyutuyla değerlendirmenizi öneririm.

Erdoğan ayrıca, Açılım, Suriye ve FETÖ konusunda Atatürkçülerin ne kadar tutarlı, kendi yolunun da ne kadar yanlış olduğunu gördü. Hepsinde de büyük manevralar yaptı. Döndü.

TARTIŞMANIN ODAĞI

Tartışmanın odağını yanlış bir mecraya çekmeyi anlamlı bulmuyorum. Atatürk'ün değerini bilmek Atatürkçü olmak anlamına gelmiyor. Zaten Atatürkçü olmak öyle sanıldığı gibi kolay bir şey değildir. Clausewitz, "*Harpte her şey basittir ama basit olan her şey zordur.*" derken tam da bu noktaya ışık tutuyor. Atatürkçü olmak zordur. Basit ama çok zor... Yıllardır uyguladığı Hükümet politikalarıyla, Atatürk'ün bilim merkezli yaklaşımını inanç merkezli bir yaklaşıma dönüştürme çabası içinde olan bir liderden Atatürkçülük yapmasını beklemek anlamsızdır. İmkânsız istemektir. Oysa beklenti O'na gereken özeni göstermesi seviyesinde olması, mümkünse taklit etmesidir. Yani kolay olanı yapmasıdır. Zor olanı zaten yıllardır Atatürkçü geçinenler de yapamamıştır. Eğer onlar gerçekten Atatürkçü olsaydı, ülke bu hallere düşer miydi?

HAYAT ÖĞRETİR

Hayat öğreticidir. Herkes öğreniyor. İktidar sahiplerinin de öğrendiğini varsayıyorum. Ataol Behramoğlu, "*Yaşadıklarımın öğrendiğim bir şey var*" şiirini boşuna yazmadı herhalde...

Tabii sadece bu açıklamalara dayalı olarak her şeyin tersyüz edileceğini ve doğru bir rotaya girileceğini umanlardan değilim. Zira bir olguyu ikna olarak kabullenmek başka, mecburiyetlerle o noktaya gelmek başkadır. İlki güveni beslerken, ikincisi şüpheyi haklı kılar.

İnsanların ne söylediği değil, ne yaptıkları önemlidir. Özellikle iktidar sahiplerinin... Laiklik kavramının içini boşaltıcı adımlar atıldığı, Medeni Kanunun ruhuna aykırı yasal düzenlemelerin son hız yapıldığı, ilköğretimdeki kız çocuklarının bile başlarının bağlandığı bir ortamda esas belirleyici olan yapılanlardır. Sözler değil...

Mesela Atatürk'e nasıl baktığını tahmin ettiğim İsmail Kahraman'ın TBMM başkanlığına yeniden aday gösterilmesi, yeni çizgisinin ne kadar buğulu olduğunu gösteriyor.

Bu konuda şüphelerimizi giderecek adımları görmeden esas amacın doğruluğuna ikna olamayız.

SEÇİM HESABI

Elbette seçim hesapları da var. Atılan Atatürk adımı da 2019 seçimleriyle doğrudan bağlantılıdır. Zira yukarıda bahsettiğim AKP taraftarı ikinci kesim içinde yer alanların en azından bir kısmı, İYİ Parti'nin kendilerine de hitap ettiğinin farkındadır. AKP yönetimi de bunun farkında...

Sonuç olarak ülkenin karşı karşıya kaldığı durum parlak değil. Dışarıdan gelen bir tehdit var. İçeride ise kamplaşma. Bu kantarın bu yükü tartması için ayar gerekiyor... Atılan adım bunun bir parçasıysa saygı duyarız. Hesap sadece iktidarda kalabilmekse... Sadece günü kurtarıcı adımlarla bir menzile varılamayacağı açıktır. Çünkü Atatürk'ün yol göstericiliğine olan ihtiyaç her zamankinden daha büyük...

Ahmet Yavuz

Odatv.com



Ahmet Yavuz



Diğer Yazıları

Biri de çıkıp "hata ettik bağışlayın" demedi

09.10.2019

Polis kılıklı çetenin ellerine tutuşturduklarıyla öten iki medya bülbülü

21.09.2019

17 Ağustos depreminin yaşandığı gün Paris'te neler oldu

17.08.2019

Galatasaray Başkanına açık mektup

06.07.2019

Bu yazıyı tamamlamak için seçimlerin bitmesini bekledim

26.06.2019

Galatasaray kaosa sürüklenir mi

28.03.2019

Tüm Yazılar

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

