



Sizin eliniz temiz mi

24.01.2018



AKP Genel Başkanı Sn. Erdoğan geçen hafta yine Esad'ı hedef aldı ve **"Eli kanlı bir katilin elini sıkmam"** dedi... Biri Sn. Erdoğan'a söylesin; o halde insan kasabı adı verilen El Beşir'in elini de sıkmamalıydın... Doğrusu şu; bu evrende hem bir ülkenin tek muktediri olup, hem de eli temiz kalan biri yoktur...

Eğer, hem **"Ellerim temiz kalsın hem de tüm ülkeye, mümkünse bölgeye ve nihayet tüm dünyaya, ülkenin tüm masalarına ve kasalarına hâkim olayım"** diyorsan, bunun mümkünatı yoktur. Bunca yetkiyi istediğinde ve sahip olduğunda elin kirlenir arkadaş! Hatta kan içinde kalır! Dolayısıyla **"türlü yöntemler"** kullanarak tek adam haline gelen biri, kendisinin **"sütten çıkmış ak kaşık"** olduğunu iddia ediyorsa; o adam doğruyu söylemiyor demektir.

Kör topal da olsa bir demokrasinin varken, yargı iyi-kötü bağımsızken, TBMM işlevliken, Anayasa mahkemesi, Sayıştay, Danıştay, basın az buçuk denetim görevi yapıyorken, bütün erkleri tasfiye edip **"tek adam"** durumuna gelmişseniz, **"elim temiz"** diyemezsiniz! Ve bu keyfiyet içinde sıklıkla hata yapar; yanlıştan arı olamazsınız. **"Şeyh uçmaz ama mürit uçar"** hesabı **"padişahım çok yaşa korosu"** sizi ihanetlere ve **"stratejik derinliklere"** sürükler! Her vahametten sonra döner özür diler, sonra daha vahim hatalar yapmaya, **"İstanbul'a ihanet ettik"** mazeretinden sonra **"Türkiye'ye ihanet ettik"** noktasına gelebilirsiniz...

AKILLI YÖNETİCİ DENETİM VE ELEŞTİRİDEN YARARLANIR

Eğer iyi niyetliyseniz, kaçırdığınız, sakladığınız şey yoksa denetim ve eleştirinin iyi şey olduğunu artık anlamalısınız...

Mesela bütün ikazlara, **"yapma-etme"** telkinlerine kulak vermek yerine, bunu söyleyen ve yazanları içeri tıkarsanız;

1- **"Diktatör"** diyenlere haklılık kazandırırınız,

2- Tuzakları göremezsiniz,

3- İçerde yazılamayan-söylenemeyenlerin dışarıda yazılmasına, **"diktatör"** nitelemesine mani olamazsınız...

Bir terör örgütüne **"ne isterse verdiğinizde"**, biri çıkar **"Ankara'yı satar"**, diğeri Türkiye'yi satar ve biz yazar-çizer takımı bugün olduğu gibi içeri düşmek kaygısıyla bunları yazamaz hale geliriz!

Taa 2009 yılında ABD Elçiliği'nin önünde Obama'ya yazdığım mektubu okumuş ve demiştim ki; **"Eyy Obama; bizler, besleyip koruduğunuz Fetö'nün Türkiye aleyhine çalıştığını, cumhuriyet, laiklik ve insanlık karşıtı hain bir ajan olduğunu biliyoruz. Ten rengin nedeniyle sen de bir 'ötekisin.'** Bizi anlayın ve bu adamı korumaya-kullanmaya son verin, ülkenizden kovun" dediğim için hakkımda ceza davaları açılmıştı...

Benim gibi düşünönlere kulak verseydiniz, Fetö çetesi Türkiye'yi ABD'ye satabilir miydi?

Hiçbir istihbarata sahip olmayan biri, bu dinci ihanet şebekesini on yıl önce fark ettiği halde sizin fark etmemeniz ya da bilmiyormuş havasına bürünmeniz inandırıcı değildir. Hem biliyor hem de ne istiyorsa veriyordunuz. Çünkü sizin deyiminizle **"menziliniz aynıdır"**. **"Suriyeli muhalifler"** diyerek akladığınız dinci çetelerin fikir babası da bizatihi ABD, İsrail

ve FETÖ'ydü...

VE ŞİMDİ SAVAŞTAYIZ!

Bu eleştirilere kulak tıkadığınız için şimdi savaştayız!

Örneklerde de görüldüğü ve yazıldığı üzere her eleştiriye “bana hakaret ettin” diyerek dava açarsanız, eleştirileri engellersiniz, ama bu kez de hainlerin ülkeyi pazarlamasına, ordularımızı dağıtmasına, askeri sırlarımızın emperyalizmin eline geçmesine neden olursunuz. “Bu BOP denilen emperyal projeden uzak dur” diyenlerin karşısına geçip; “Ben BOP'un eşbaşkanıyım” diyerek övünür, bilerek ya da bilmeden o hain projenin parçası haline gelir, Suriye'nin parçalanmasına, otorite boşluğunun terör örgütü tarafından doldurulmasına hizmet edersiniz.

Suriye'yle iyi giden komşuluğu bozduğunuzda; ABD, Rusya ve PKK'yla komşu olacağınızı görmeliydiniz...

Basını ve muhalefeti susturursanız, birilerini mezhepçilikle suçlarken dahi, dünyanın gelmiş-geçmiş en ifrit mezhepçisi olduğunuzun farkında bile olmayabilir, kimsenin eleştirmeyeceği, “Şöyle yaparsak daha iyi olur” diyemeyeceği bir noktaya gelirsiniz. İşte geldiğiniz o noktada durup-dururken Esad'ın aleviliğine içerleyebilir, burada yüz bin cami varken, canınız Şam Muaviye Cami'nde namaz kılmak isteyebilir, sırf bu nedenle Suriye'yi boydan boya işgal etmeyi düşleyebilirsiniz!

“Esad alevicilik yapıyor” iddianız da doğru değildir.

ESAD'LA KONUŞMALI, KOMŞULUĞU YENİDEN TESİS ETMELİSİNİZ

E. General Naim Babüroğlu diyor ki; “Şayet Esad alevicilik yapsaydı ordunun %85'i, istihbaratın %80'i sünni olur muydu, Esad halen ayakta kalır mıydı? Saddam'ın, Kaddafi'nin orduları ve istihbaratı liderlerine ihanet ederken ve onları arkadan vururken, Esad'ın ordusu ve istihbaratı neden ihanet etmedi; neden bir tane dahi hain çıkmadı?”

Eğer akli ve rasyonaliteyi göz ardı edip; “O alevi” diyerek, Ortadoğu ve ülke gerçeğini mezhepçilik üzerinden okumayı sürdürürseniz salt kendinizi değil, ülkeyi de ateşe atarsınız. Esad gerçeği ortada dururken, bize pahalya mal olan çarelere başvurduğunuzda fatura işte böyle kabarır, siz sefa sürerken; dilencilik, fuhuş, mafya, kadın cinayeti, çocuk istismarı gibi kepezelikler hortlar; Suriye'de bozulan kurulu düzeni geri getirmek için savaşı göze alır, kınalı kuzularımızı kurban vermek zorunda kalırız.

“ÇÖZÜYORUM” DERKEN ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜRETMEYİN!

Bu yaşananlardan dahi ders almaz, bu kez o terör örgütünden boşalan maddi olanakları devlet kadrolarını yine dindarlık maskesiyle hareket eden bir başka dinci örgüte plase ederseniz, bunun başka bir anlamı olur, ama onu ben söylemeyim...

Örneğin meşru devlet bürokrasisini tarumar edip, Fetö ortaklığıyla yönetmeye çalışmanız. Nişan verdiğiniz Zarrab'ın ülkeyi arkadan hançerlemesi... Türkiye'nin en büyük ihalelerinin anamıza söven şerefsiz verilmesi... IŞİD'in ikizi ÖSO çetesiyle vatan savunmasına soyunarak, yarın arkadan vurulmamıza zemin hazırlanması... Ve nihayet, üniformalı askerlerin Said-i Nursi cemaatini ziyaret etmeleri gibi...

Selefi-cihatçı anlayışlarla ülkenin bekasını koruyamayız; yapmayın, etmeyin. Atatürk sizi uyarıyor, hiç değilse Ata'ya kulak verin:

“Adî ve alçak hilelerle hükümdarlık yapan halifeler ve onlara dini âlet yapmaya tenezzül eden sahte ve imansız bilginler, tarihte daima rezil olmuşlar, rezil edilmişler ve daima cezalarını görmüşlerdir. Dini kendi tutkularına âlet yapan hükümdarlar ve onlara yol gösteren hoca isimli hainler, hep bu sonuca sürüklenmişlerdir. Böyle yapan halife ve din bilginlerinin arzularına kavuşamadıklarını, tarih bize sayısız örneklerle açıklamakta ve kanıtlamaktadır. Artık bu milletin ne öyle hükümdarlar, ne öyle bilginler görmeye katlanması olasılığı yoktur...”

Ne kadar haklı değil mi; ruhu şad olsun...

Murtaza Demir

Odatv.com



Murtaza Demir



Diğer Yazıları

Belediyenin 2 binden fazla kiralık aracı nerede

04.04.2019

13 Maddede AKP'nin ve seçimin özeti

23.03.2019

Sivas Katliamı da Yeni Zelanda Katliamı da aynıdır

19.03.2019

Erdoğan'ın makam hırsına olta yemi olmamalıydı

15.03.2019

Gidenlerin bedelini nasıl ödeyeceğiz

11.03.2019

Avusturya din devrimi yaptı

05.03.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Sekin Sevin

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

