



Hedefimiz en az 50+1'dir

12.11.2017



Nurzen Amuran: Sayın Halaçoğlu, İYİ Parti hayırlı olsun. Partinizin hepimizin duyarlı olduğu altının çizilmesi gereken bazı ilkeleri var. Bu ilkelerden yola çıkarak sohbet edelim. Diyorsunuz ki, "Amacımız Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak."

AKP de son dönemde 15 yıllık siyasi politikalarını masaya yatırıyormuş. Gazetelerin yazdığına göre 7 ilke belirlemiş. Bunlardan biri de "Türkiye'nin tarihine Cumhuriyet ve Atatürk söylemleri ile vurgu yapılması. Demek ki ortada bir sorun var: Bugün, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinden nasıl uzaklaştık ve değerlerini neden koruyamadık?"

Yusuf Halaçoğlu: Teşekkür ederim. Evet, Partimiz Cumhuriyetin temel değerlerine ve kuruluş felsefesine sıkı sıkıya bağlı bir partidir. Aslında partimiz İYİ Parti, zaten mevcut iktidarın cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırı yürüttüğü bu tür icraatlarından doğmuştur. AKP'nin 15 yıllık iktidar döneminde toplum kutuplaştırılmış, tabir caizse benim partim ve başkaları ayırımının veya "**ayakkabılarıyla camiye giren**" veya "**camide içki içen**" kişiler gibi hayali olaylarla toplum içinde kutuplaşmalar meydana getirilerek iktidarı devam ettirme politikaları ülkeye çok büyük zararlar vermiştir. Maalesef bu tür politikalarla birlik ve beraberliğimiz kapatılması zor tahribata uğramıştır. Öte yandan hükümetin gerek dış, gerekse iç politikadaki yanlışları ve bilinçli olarak millî değerlerden uzaklaşması, toplumun büyük bir kesiminde infiale sebep olmuş, Ergenekon ve Balyoz gibi orduya yapılan kumpaslar, bunların üzerine tuz-biber serpmiştir. Düşünün ki, "**çözüm süreci**"nde, Türk Bayrağı tahrik unsuru, "**Ne Mutlu Türküm Diyene**" sözü, millî birliğimize vurulan bir darbe olarak nitelendirilerek silinmiş, Andımız kaldırılmıştır. Buna ek olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bile dil uzatılır hale gelerek, devleti yöneten en üst düzeydekiler bile "**Gazi Mustafa Kemal**" demek suretiyle O'nun soyadı olan "**Atatürk**" dememek için ellerinden geleni yapmışlardır. Birçok cemaat ülke içine sızmış, Modern-çağdaş Türkiye, Ortadoğu'nun geri kalmış ülkelerine dönüşmeye başlamıştır. "**Komşularla sıfır sorun**" denilerek başlatılan dış politika, aksine komşularla "**tümüyle sorun**" haline gelmiş, "**Kırmızı çizgiler**" ortadan kalkarak Türkiye'nin dış devletler nezdindeki itibarı neredeyse sıfırlanmıştır. Bunların üstüne bir de, Anayasa değişikliği için yapılan şaibeli bir referandum ile Parlamenter demokratik hukuk devleti yerine, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı tek adam rejimi getirilmiştir. 2019'da yürürlüğe girecek olan Anayasa, daha yürürlüğe girmeden âdeta uygulama başlamış, cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmuş, cumhurbaşkanının kamuya deklere ettiği bir teklif, yetkililerce emir telakki edilerek derhal uygulamaya konulmuş, seçimle gelen belediye başkanları, metal yorgunluğu bahane edilerek istifaya zorlanmış, halen yürütme organı olarak hükümet görev yapmakta iken, cumhurbaşkanı dış politikayı belirlemiş, hükümetin tüm icra alanı cumhurbaşkanınca kullanılmaya başlanmıştır. Bütün bu uygulamalara ek olarak ekonomideki kötüye gidiş zamlarla birleşince, iktidar güç kaybetmeye başlamış, Sn. Cumhurbaşkanının tabiriyle iktidarda "**metal yorgunluğu**" ortaya çıkmıştır. Referandum sonrasında MHP'nde yönetim değişikliği ile ilgili gelişmeler ve yönetimin değişmesinin mümkün olmayacağını anlaşılmaması üzerine, merkezde yeni bir parti oluşumu ihtiyacının doğması da iktidara alternatif arayanlara bir ümit vermiş, özellikle yeni siyasi oluşumun milliyetçi, muhafazakâr, Atatürkçü ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesine bağlı bir nitelikte olmasının, oyların dağılımını ciddi şekilde etkilemesi üzerine, iktidar 15 yıldır sürdürdüğü, cumhuriyetin kuruluş dönemine karşı tavrını birden değiştirerek, Atatürk'e ve Cumhuriyetin temel

değerlerine sarılma ihtiyacını hissetmiştir. Halbuki daha çok değil 3 ay önce, eski Türkiye'nin gerilerde kaldığı, Yeni Türkiye döneminin başladığı bizzat Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmişti.

Amuran: "Çağdaş demokrasi yönetenlerin yetkilerini sınırlayan, vatandaşları keyfi yönetimlerin eline düşmekten ve muhalefette olanların da haklarını koruyan sistemdir" diyorsunuz. Bu sistemin yaşama alanı, "Denge ve kontrol" ilkesi üzerine kurulu Parlamenter sistemle mümkündür değil mi?

Halaçoğlu: Demokrasi aslında bir kurallar zinciridir. Yasama, yürütme ve yargının, yani kuvvetler ayrılığının yasalar çerçevesinde dengeli işleyişidir. Demokraside başboşluk yoktur. Ülkeyi idare edenler yani yürütme, yasama organının çıkardığı yasalar çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Yürütme icraatları dolayısıyla yargı tarafından, yine yasama organının çıkardığı yasalar çerçevesinde denetim görevini yerine getirir. Burada asıl olan halkın hak ve özgürlüklerini, inançlarını koruma altına almaktır. Her şey, birey olarak vatandaşın diğer bireyler tarafından baskı altında tutulmasının önüne geçmek ve herkesin eşit hak ve hürriyetlerden yararlanmak suretiyle hayatını devam ettirmesine yöneliktir. Birey de yasama organının çıkardığı yasalara uymak durumundadır. Yasama organı ise bireylerin oluşturduğu vatandaş tarafından seçim sandıkları aracılığıyla denetlenir. Dolayısıyla Parlamenter sistem, bugün için bireyin hak ve özgürlüklerinin sağlanacağı en iyi sistemdir.

Amuran: Siz Anayasa referandumun da "hayır" dediğiniz için, MHP'den ihraç edilmişsiniz. Yaşadığınız örnekten yola çıkarak soruyorum. Ülkemizde siyasi partiler parti içi demokrasiyi neden işletemiyorlar. Parti disiplini ön plana çıkıyor. Bir ara demiştiniz ki "ben beynimi kimseye kiraya vermedim." Bu biraz da siyasi partiler yasasının yol açtığı liderlik anlayışından mı kaynaklanıyor?

Halaçoğlu: Parlamenter sistemin uygulanabilmesi için her şeyden önce toplumun demokrasi kültürüne sahip olması gerekir. Siyasi partiler de toplum içinden çıkmaktadır. Siyasi partilerin demokrasiyi benimsemeleri halinde demokrasi çarkı işler. Aslında verdiğiniz örneğe bakacak olursak büyük bir çarpıklıkla baş başa kaldığımızı görürüz. Zira Anayasaya göre, Anayasa oylamalarında partiler grup kararı alamamaktadırlar ve milletvekilleri özgür iradelerine göre karar verirler. Ancak referandumda gördük ki, hemen bütün partiler, Anayasayı bir yana bırakarak, parti liderlerinin kararı çerçevesinde milletvekillerinin özgür iradelerini ipotek altına almıştır. Bizim gibi bazı milletvekilleri bu ipoteği kabul etmemiş ve doğru gördükleri tarzda oy kullanmış, ihraç edilmeyi de göze alarak mücadele etmiştir. Türkiye'de demokratik parlamenter sistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için Siyasi partiler kanununun, bütün bunlar göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesinde zaruret vardır. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde siyasi parti liderleri, seçim kaybettikleri takdirde kendiliğinden parti yönetiminden ayrılmaktadır. Bizde ise bunun tam aksi bir durum görülmektedir. Her parti lideri kendinden başkasını hain veya partiyi idare edemeyecek kadar liyakatsiz addetmektedir. Yukarıda belirttiğim gibi bu bir kültür meselesidir. Bir ülkede haydi deyince demokrasi uygulayamazsınız. Demokrasinin halk çoğunluğunca benimsenmesi bu açıdan çok büyük önem taşımaktadır.

SEÇİMLERİN ŞAİBESİZ HALE GETİRİLMESİ DEMOKRASİMİZ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR

Amuran: Parti programınızda ilgimi çeken maddelerden biri de "Yeni siyasi partiler ve seçim kanunu yapılacaktır. Sandık güvenliği sağlanacak, sandığa giren oy devletin onuru gibi korunacaktır" diyorsunuz. Gerçekten seçim güvenliği yanında sandık güvenliği de önemli hale geldi. Şimdiye kadar partiler bu konuda gerektiği kadar önlem alamadı. Ne yapmak gerekli? Önümüzde önemli seçimler var.

Halaçoğlu: Biraz önce siyasi partiler kanununun aksaklıklarını belirtmiştik. Ama bunlara ek olarak, belki daha da önemli olanı sandık güvenliğidir. Geçmişteki gerek mahallî seçimlerde, gerekse genel seçimlerde sürekli olarak, oyların çalındığı, fazla ve mükerrer oy kullanıldığı, hayali seçmen yazıldığı, sayımlarda suiistimaller yapıldığı ve oyların kayıt altına alınan Yüksek Seçim Kurulu'ndaki SEÇSİS sisteminin güvenli olmadığı gibi iddialar halk arasında yaygın olarak yer almaktadır. Nitekim Anayasa referandumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun, yasadaki, "mühürsüz oy pusulaları geçersizdir"

açık hükmüne rağmen mühürsüz oyları geçerli sayması bu güvensizliği had safhaya çıkarmıştır. Bu durum seçmenlerin moralini bozmakta, doğru yanlış bir takım iddiaları da inanılır hale getirmektedir. Seçimin şaibesiz hale getirilmesi demokrasimiz açısından da son derece önemlidir. Bunun için parmak izi ile oy kullanmak belki de en güvenli sistemdir. Ancak bunun sağlanmasından önce belki sandıkların güvenliğinin sağlanması için daha keskin kararlar alınması, her siyasi partinin her sandık sonuçlarının kopyasını alarak SEÇSİS sistemi benzeri bir sisteme aktararak Yüksek Seçim Kurulu'nun otomatik olarak doğru-yanlış sağlamasının yapılması, Yüksek Seçim Kurulu'nun kanuna aykırı aldığı kararların mahkemelere açık hale getirilmesi, her sandıkta seçime katılan partilerin birer resmi temsilcilerinin bulundurulması gibi tedbirler alınabilir. Ayrıca denetim açısından sivil toplum örgütlerinden heyetler oluşturulabilir. Özellikle seçimlerde sağlıklı bir rekabet ortamı sağlanmasında, partiler arasındaki dengesiz mali devlet desteğinin kaldırılması, TV'lerde kesinlikle eşit derecede söz hakkı verilmesi, partilere yapılan bağışların kontrol edilmesi gerekmektedir.

Amuran: Milletvekili seçimlerinde seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesini öneriyorsunuz. Bir de Türkiye milletvekilliği öneriniz var. Neden ihtiyaç duyuyorsunuz Türkiye milletvekilliğine? Nasıl bir seçimle planlanacak bu öneriniz?

Halaçoğlu: Parti beyannamemizde seçim barajını %5'e düşüreceğimizi belirttik. Bir de, -belki diğer partilere göre en büyük farklılıktır- Ülke genelinde %2'yi geçen partilerin Türkiye milletvekilliği adı altında en azından bir temsilcisinin TBMM'nde temsil edilmesini öngörüyoruz. Bu uygulama Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi açısından son derece önemlidir. Bilindiği gibi genel seçimlerde en az %10'luk bir kesimin temsilcisi bulunmamaktadır. Hatırlanacak olursa 2002 seçimlerinde %40'luk bir seçmenin oyu boşa gitmiş ve temsil edilmemiştir. Bu bakımdan önümüzdeki seçimleri, yani Cumhurbaşkanlığına kazanarak yeniden Parlamenter sisteme geçtiğimizde bu programımızı uygulamaya koyacağız. Bilindiği gibi önümüzdeki seçimlerde, yeni Anayasaya göre seçim yapılacağından zaten partiler iktidara gelmeyecekler, yürütme, yasama ve yargının kontrolü cumhurbaşkanında olacaktır. Bu sebeple bizim İYİ Parti olarak hedefimiz en az 50+1'dir. Ancak bu durumda Türkiye tek adam yönetiminden Parlamenter sisteme dönebilecektir.

ASLINDA SORUN KÜRT SORUNU DEĞİL İNSANLARA İNSAN GİBİ DAVRANMAMA VE SAYGI DUYMAMA SORUNUDUR

Amuran: İlk gezinizde size gelenlerin "ekonomiye, işsizliğe ve sahipsizliğimize bir çare bulun" talepleriyle karşılaşmışsınız. Sizin de bölgeler arası gelişmişlik farkının kapatılması ve refah toplumunun yaratılması hedefiniz. Terörle mücadele de etkili olabilecek en önemli tedbirlerden biri. Ortak nokta fırsat eşitliğinin her alanda uygulanması diye özetleyebilir miyiz bu söyleminizi?

Halaçoğlu: Bugün Türkiye'de işsizlik resmî rakamlarla %11'in üstünde gözükmektedir. İşsizlik sebebiyle toplumda ağır travmalar yaşanmakta, aileler arasında mutsuzluk, boşanmalar, asayişsizlik, uyuşturucu kullanımı gibi toplumu derinden etkileyen gelişmeler meydana gelmektedir. Bunun önüne geçilmediği takdirde hasar daha da artacaktır. İşsizliğin boyutlarının artması kırsal kesimden şehirlere büyük göçü başlatmış, şehirlerin plânlı olarak daha fazla insanı barındıramaması, iş bulma riski, alt yapı yetersizliği, asayiş ve toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanamaması gibi sebepler şehir hayatını doğrudan olumsuz etkilemiştir. Bu durum tabii olarak kırsal kesimdeki nüfusun azalmasına bağlı olarak tarımsal alanların da boş kalmasına sebep olmaktadır. Zirai üretimin düşmesi, ithalatın patlamasına ve dolayısıyla cari açığın artmasına yol açmıştır. Buna bir de devletin üretime yönelik yatırımları durdurmasını eklerseniz işsizliğin ülke sorunlarını nasıl olumsuz etkilediğini görürsünüz. Ancak bu problemi çözerken bir şeyi asla unutmamak gerekmektedir. Özellikle Bitlis-Muş bölgesine yaptığımız ilk gezimizde halkımız, öncelikle kendilerine insanca muamele edilmesini ilk sırada saymışlardır. Aslında sorun "Kürt sorunu" değil, insanlara insan gibi davranmama ve saygı duymama sorunudur.

Amuran: Programınızda "Eğitim eğitimcilere bırakılacak ve her türlü siyasi mülahaza ve müdahalenin dışında tutulacaktır. İnsan odaklı bir eğitim felsefesinin oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır." demişsiniz. Siz eğitimcisiniz. Yıllarınız Üniversite de geçti. Bugünkü eğitim karmaşasında sizi en fazla rahatsız eden uygulama nedir?

Halaçoğlu: 15 yıllık AKP iktidarında her değişen Millî Eğitim Bakanıyla birlikte Millî Eğitim politikamız da değişmiştir. AB

uyum çalışmaları yapan ve bunun için yasalar çıkaran Türkiye nedense Eğitim sistemi konusunda Avrupa'yı örnek almamaktadır. Bugün Türkiye'de en büyük sıkıntı kalifiye ara eleman eksikliğidir. Partimizin iktidarında, Millî Eğitim sistemimiz millî kültür politikası çerçevesinde çağdaş bir eğitime geçerken, bir yandan da çocuklarımıza vatandaş olmayı, toplum içinde nasıl bir sorumluluk taşıdığını, ülkesine ve milletine bağlılığını, çevre duyarlılığını, doğudan batıya, kuzeyden güneye her gencimizin muhakkak Çanakkale, Dumlupınar gibi bir takım konularda ortak bir paydaya sahip olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Eğitimde en yeni bilgilerle donatılan, ama akıllı ve mantıklı ön plâna çıkaran bir yöntem benimsenecektir. Buna bağlı olarak eğitim sistemimizi her türlü siyasi etkilerden uzak tutmak olmazsa olmazlarımızdandır. Eğitim sistemini yaz boz tahtası olmaktan kesinlikle çıkarmak en büyük hedeflerimizden biridir. Söz gelimi iki yıl önce büyük reform olarak adlandırılan TEOG bir anda Cumhurbaşkanının sözüyle iki günde kaldırılmış, yerine ise ondan daha kötü bir uygulama getirilmiştir. Bütün bunlar gençleri olumsuz yönde etkilemekte ve umutsuzluğa düşürmektedir. Aileler için ise travma üstüne travma yaşatmaktadır.

BİZ ÖTELEYEN VE SAYGI İÇERMEYEN DİL YERİNE BİRBİRİNİ SEVEN VE BİRBİRİNE SAYGI DUYAN DİLİ TERCİH EDİYORUZ

Amuran: Günümüzde siyaset söylemlerinde gerilim hâkim. Sert söylemlerin, "kararlılığı ve gücü simgelediği inancı" yerleşti. Programda en çok benim ilgimi çeken, "sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak" isteğiniz. Bunun yanlılığını AKP de fark etti ki, yeni yol haritasında değişik partilerin tabanlarına, "kucaklayıcı, bütünleştiren" yumuşak bir dil kullanılması önerilmiş. Oysa sevgi ve saygı dilinin yerleşmesi biraz da demokrasiyi içselleştirmeye bağlı. Bu bir kültür olayı değil mi, ne dersiniz?

Halaçoğlu: Türkiye belki bu son 15 yılda hep ayrıştırma, karşılıklı seviyesiz atışma dilini kullandı. Özellikle mağdur duruma düşmek adına sürdürülen bu politika, belki oyları artırdı ama toplumu da gerdi. Âdeta toplum parçalara bölünerek birbirine düşman hale geldi. Bu dili ve politikayı bırakmazsak, Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atarız. Hani bir atalar sözümüz vardır ya; Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Biz yılan değil ama aynı ülkede ve aynı çatı altında kader olarak birlikte yaşadığımız vatandaşlarız. Birlik ve beraberliğimizi sağlamadığımız takdirde güçlü olamayız ve ayakta kalamayız. Üç kıt'aya hükmeden Kanuni Sultan Süleyman bile ne demiş:

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır

Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi.

Yani her şeyin başının birlik olduğunu söylüyor koca Kanuni. Sevgi ve saygı insanları birbirine bağlar. Birbirine kardeş olduklarını gösterir. Öteleyen dil ayırıcı dildir. Bu sebeple biz öteleyen ve saygı içermeyen dil yerine birbirini seven ve birbirine saygı duyan dili tercih ediyoruz. Bu dil demokrasi dilidir. Bu dil insanlık dilidir. Bu dil ilahi dildir. Nitekim Osmanlı Devleti her yeni fethettiği topraklarda "**Adaletnameler**" yayınlamış, halkın can, mal güvenliğinin ve inanç özgürlüğünün padişahın teminatı altında olduğunu ilân etmiştir. Bu politika devletin 624 yıl ayakta kalmasını sağlamıştır.

Amuran: Partinin tanıtım gezilerine önce Ahlat'la başladınız. Orada, toplantı yapılan binanın duvarına "Umudun güneşi Ahlat'tan doğuyor" diye yazılmış. Neden Ahlat?

Halaçoğlu: Ahlat Türklerin Anadolu'ya giriş kapısıdır. Bu şehrimizdeki mezarlık belki de dünyanın en eski ve en büyük mezarlığıdır. Dolayısıyla hem atalarımıza hürmeten, hem de Anadolu'nun kapısı bu beldemizdeki insanlarımızla kaynaşmak adına partimizin ilk gezisine buradan başlattık. Güneş doğudan doğar. Güneş doğunca karanlıklar son bulur, ampuller söner. Güneş hayat kaynağıdır. Tıpkı Bizans'ın son bulduğu gibi, Türkiye üzerindeki bütün kötülüklerin son bulması dileğimizdir.

Amuran: Bu gezinizde sizi karşılayanların sayısal çoğunluğu yanında özgüveninizi pekiştiren ne gibi diyaloglarla karşılaştınız, ne diyorlar? Her zaman sayısal çoğunluk aldatıcı olabilir. Sizi merak ettikleri için de gelmiş olabilirler.

Halaçoğlu: Bizi karşılayanlar sırf bizi görmek için gelmediler. İnsan karşısındakinin gözlerine bakınca gerçeği görür. O gözlerdeki umut, Genel Başkanımız Meral Hanıma olan sevgi, her şeyi bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktaydı. Doğu insanımızın misafirperverliği, hele hele kendi ayaklarına umut bağladıkları siyasi partinin gidişi, çok farklı bir atmosfer yarattı. Bana nasıl bir politika uygulayacağımızı soran vatandaşlara; öncelikle insanlarımıza insan olarak muamele edeceğimiz dediğimde, başka söze gerek yok, bu her şeyi açıklıyor dediler ve devamına gerek olmadığını söylediler.

PARTİMİZ BELKİ DE ABD İLE HİÇBİR BAĞI OLMADAN KURULAN NADİR PARTİLERDENDİR

Amuran: Sizi iktidar alternatifi görüp tedirginlikleri artanların sayısı fazla... Eleştiriler yoğun. Ancak bu eleştirilerden biri "eşit vatandaşlık ilkesi"... Neden böyle bir ihtiyacı dile getirdiniz? Diğeri de NATO'ya bağlılıktaki kırmızı çizginiz pek anlaşılamadı.

Halaçoğlu: Her şeyden önce şunu belirteyim. Bizim parti programımızda "eşit vatandaşlık ilkesi" şeklinde bir ifademiz bulunmamaktadır. Zaten Anayasamızın 10. Maddesinde, "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" demektedir. Bu durumda bizim eşit vatandaşlıktan söz etmemizin anlamı da yoktur. Bizi eleştirenlerin büyük çoğunluğu, şu anki Türk siyasi hayatında kurduğumuz İYİ Parti'yi kendileri için siyaseten büyük tehlike görmeleri sebebiyledir. Çünkü İYİ Parti şu anki iktidara tek alternatif durumundadır. İşte bu alternatif olma durumundan dolayı olmadık iftiralarla karşı karşıya kalıyoruz. Yok efendim FETÖ'nün gölgesinde kurulmuşmuş, yok ABD kurdurmuşmuş, yok terör örgütleriyle işbirliği yapmışız, yok parayı nereden buluyormuşuz. FETÖ konusunda Genel başkanımız "elinde belge olup da hakkımda gereğini yapmayan şerefsizdir" demek zorunda kaldı. Partimiz belki de ABD ile hiçbir bağı olmadan kurulan nadir partilerdendir. Hiçbir cemaat veya cemiyetle bağı yoktur. Türk Milletinin ta içinden çıkmıştır. Yani Milletin partisidir. İşte NATO meselesi de bunlardan biridir. Eleştirecekleri bir şey bulamayınca bu gibi konulara dört elle sarılmaktadırlar. Şu anki siyasi partilerden hangisi NATO'ya karşı olduğunu beyan etmiştir. Kaldı ki NATO veto hakkımız olan bir oluşumdur. Yani veto hakkından vazgeçeceğiz mi demeliydik. Arzu etmediğimiz bir karar alınacak olursa veto ederiz. Kaldı ki bizim oyun bozan olmak yerine başkalarının olması daha siyaseten uygun değil midir?

Amuran: İYİ Parti'nin çalışma programında diğer partilerde göremediğimiz ayrıcalığı neler olacak?

Halaçoğlu: İYİ Parti her şeyden önce Parlamenter Demokratik sisteme dönmeyi taahhüt etmektedir. Basının tam bağımsız olmasını, yasama, yürütme ve yargı erkinin kesinlikle birbirinden bağımsız olmasını, yargı içinde siyasilerin yer almamasını, adaletin kesinlikle sağlanmasını, devlet yönetiminde liyakate önem vereceğini, dinin kesinlikle siyasete âlet edilmeyeceğini, siyasi partiler kanununun değiştirilerek tek adam yönetimine izin verilmeyeceğini, israfın önleneyeceğini, her şeyin önünde ilim ve bilimin yer alacağını, parti içi demokrasinin kesinlikle işletileceğini, milletvekili seçimlerinde genel merkez kontenjanının %5 olacağını, milletvekilleri sıralamasında ön seçim yapılacağını ilke olarak benimsemiştir. Bütün bunlara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruluş felsefesi üzerine yeniden inşa etmeyi taahhüt etmektedir.

BİZDEN ÖNCE ÜLKE ALEYHİNE İMZALANMIŞ BÜTÜN ANLAŞMALARİ GÖZDEN GEÇİRİP GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Amuran: Okuyucularımıza son olarak söyleyecekleriniz var mı?

Halaçoğlu: Bize yapıştirilmaya çalışılan bir takım iddialara karşı şunu söylemek istiyorum. Biz İYİ Parti olarak iktidara geldiğimizde iddia ediyorum ki; başta FETÖ ve PKK olmak üzere bütün terör gruplarına karşı gerçek mücadele vereceğiz ve özellikle FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkaracağız. Kim ki yolsuzluk ve kanunlara karşı usulsüzlük yapmışsa, milletin hakkını hukuki yollardan soracağız ve milletin hakkını yedirmeyeceğiz. Hiçbir ülke dostumuz değildir. Hiçbir ülke de düşmanımız değildir. Tüm devletlerle dış politikamızı karşılıklılık prensibine göre belirleyeceğiz. Bizden önce ülke aleyhine

imzalanmış bütün anlaşmaları gözden geçirip gereğini yapacağız.

Güneş Türkiye üzerine yeniden doğacaktır ve İYİ'ler kazanacaktır.

Her şey Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir.

Amuran: Her yeni siyasi oluşum demokrasimize zenginlik kazandırır. İYİ Parti ile ilgili daha pek çok soru var. Gelecek söyleşimizde bir başka milletvekilimizle bu soruların yanıtları üzerinde duracağız. Bizim görevimiz tarafsız ve objektif halkı aydınlatmak. Size başarılar diliyoruz. Açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz.

Halaçoğlu: Ben teşekkür ederim.

Nurzen Amuran

Odatv.com



Nurzen Amuran



Diğer Yazıları

Türkiye bunu ödemek zorunda kalacak

05.12.2021

Merkez Bankası bu talimata uymasaydı...

28.11.2021

Egemen Bağış'ın Büyükelçi tayin edildiği kurum, nasıl adil olmaktan söz edebilir

21.11.2021

Kumpas davaları olmasaydı FETÖ 15 Temmuz'a cesaret edebilir miydi

14.11.2021

Erdoğan'ı destekleyerek koltuklarını koruma derdine düştüler

07.11.2021

Artık "vakıf" dendiğinde akıllara kara para geliyor

31.10.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentesh

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

