



**Kaşıkçı cinayetine bir de böyle bakalım**  
**BU OLAY SADDAMLAŞTIRILMA**  
**ESADLAŞTIRILMA**  
**KADDAFILEŞTİRİLME**  
**SÜRECİNİN BAŞLANGICI MI**  
Nihat Altunbulak yazdı

## **Bu olay Saddamlaştırılma, Esadlaştırılma, Kaddafileştirilme sürecinin başlangıcı mı**

06 Aralık Perşembe 2018 20:45



Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, bir muhalif gazetecinin, İstanbul'da kendi konsolosluğu sınırları içerisinde öldürtülmesi emrini verme cehaletini sergilemesi hiç mantıklı görünmüyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısıyla evlenebilmesi için gereken evrakları almak amacıyla 02 Ekim 2018 günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi ve bir daha çıkmadı. Gelinen son durum itibarı ile Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimine muhalif olması dolayısıyla; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın talimatı ile öldürüldüğü kanısı tüm dünya kamuoyunda benimsenmiş ve hala dünya basınının gündemindeki en önemli konulardan birisi olmaya devam ediyor.

Sürecin başından itibaren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a karşı oluşan tepkiler tüm dünyada artan bir ivme ile devam ediyor. Prens Selman'a karşı söylemler öylesine ağırlaşmış durumda ki; Suudi Arabistan diğer ülkeler ve küresel organizasyonlar tarafından dışlanmış, izole edilmiş bir hale gelmiştir. Yalnızca ABD yönetimi, bu süreçte, Suudi Arabistan Yönetimine ve Prens Selman'a koşulsuz destek veriyor olarak görünmektedir.

Bunun yanında Washington Post gazetesi gibi birçok yayın organında; ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA), gazeteci

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Velihaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını iddia eden yazılar ile konuyu gündemde tutmaya gayret etmektedir.

Bu konuda son olarak, ABD Dışişleri Bakanı **Mike Pompeo** ve Savunma Bakanı **Jim Mattis** Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak senatörlere;

- **Pompeo**, Suudi Arabistan'ın Amerika tarafında tutulması gereken bir müttefik olduğunu, aksi taktirde bunun alternatifinin Suudi Arabistan'ın Rusya ve Çin'e yönelebileceğini vurguladı. Suudi Arabistan ve Çin arasında petrol ve nükleer enerji alanındaki işbirliği ile Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki S-400 füze sistemi görüşmelerine dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı senatörlere bu sebeplerle Suudi Arabistan'a silah transferini engellemeleri çağrısında bulundu.
- **Mattis** de Suudi Arabistan'la ilişkilerin bozulmasının Amerika'nın çıkarına zarar vereceğini savundu. Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini doğrudan Suudi Velihaht Prensi Muhammed bin Selman'la ilişkilendirilebilecek bir delil olmadığını vurguladı.

Bütünü itibarı ile ABD, Suudi Arabistan Yönetimi ve Prensi Selman'a karşı bir yandan destekleyici politikalar uygularken, diğer yandan da kamuoyunda konuyu sıcak tutuyor. Böylece dünyadan izole edilmiş, yalnızlaşan Suudi Arabistan Yönetimi ve Prensi Selman'a sahip çıkarak, ABD, Suudi Arabistan üzerinden kendi stratejik, ekonomik ve askeri politikalarını istediği gibi uygulama fırsatını elde etmiş oldu. Yukarıda bahsedilen ABD'li yetkililer ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri de bu sonucu doğruluyor.

## BOP DEVAM EDİYOR

Daha farklı açılardan da durumu incelemek için ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)'ni gözden geçirmekte fayda var. Dünya hâkimiyeti için dünya petrol rezervlerinin yüzde 64'üne sahip Ortadoğu'yu kontrol etmenin önemini kavrayan ABD, petrol ve ona ulaşım yolları üzerinde egemenlik tesis ederek, rakipleri karşısında stratejik üstünlük sağlamak amacıyla 1997 yılında "Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi" nin bir alt unsuru olarak oluşturduğu BOP'u adım adım uygulamaya başlamıştır. Petrol, doğalgaz ve su BOP tasarımcılarının ana odak noktası olmuştur. BOP, bugüne kadar Irak, Tunus, Libya, Mısır, Yemen, Suriye gibi ülkelerde silahlı çatışmaları da içerecek şekilde yüksek yoğunlukta, diğer bölge ülkelerinde ise alçak yoğunlukta yürütülmüştür. Bu yoğunluk seviyelerini belirleme inisiyatifi BOP tasarımcılarının planlamasına göre yürütülmektedir.

BOP ile enerji kaynaklarını denetlemeyi ve bölgeyi tamamı ile çok uluslu şirketlere açmayı hedefleyen ABD sözde "insan hakları, özgürleşme, demokratikleşme" gibi aldatmaca hedeflerle bölgede kendine yandaşlar bulmaktadır. Aynı zamanda bölgede var olan, köktendinci akımlar, terör örgütleri, kitle imha silahları, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan örgütlü suç şebekeleri, ABD ve Batı çıkarlarına yönelik tehditleri yok edeceğine dair söylemlerle kendisine destekçi ülke ve organizasyonlar kuşağı oluşturmaktadır. Etki gücü yüksek basın ve yayın organlarını büyük bir oranda kontrolü altında bulundurduğu için de bu konudaki algı operasyonunu istediği şekilde yönlendirmektedir.

## SUUDİ ARABİSTAN'IN KIRILGANLIKLARI

Diğer taraftan Suudi Arabistan'ın siyasi durumunu incelediğimizde; BOP kapsamında, şartlar olgunlaştığında, değişime tabi tutulması gereken bir yapının ortaya çıkmakta olduğunu görmekteyiz. Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %23'üne sahip olan ve en düşük maliyetlerde petrol üreten Suudi Arabistan'da yüzde 25 Şii nüfusun yanı sıra Maliki ve Şafii mezhebine mensup önemli bir kesimin de varlığı görülmektedir.

Suudi Arabistan siyasi olarak dört ana bölgeden oluşmaktadır:

**1- Orta bölge (Necd):** Selefi ve Vehhabi yoğunluklu bölgedir. Dini işler, yargı, öğretim, dini yönlendirme, mescitler, vakıflar vb. kurumlar bu kimselerin kontrolindedir.

**2- Batı bölgesi (Hicaz):** Bu bölgede genel olarak Maliki ve Şafii mezhebi yoğunluktadır. Ayrıca bu bölgede diğer İslamî mezheplere mensup küçük dini guruplar da vardır.

**3- Güney Bölgesi (Asir, Ceyzan ve Necran):** Bu bölge kabile ve mezhebi yapı açısından karışıktır. Resmi mezhep de dâhil olmak üzere tüm İslami mezhepler bu bölgede bulunmaktadır.

**4- Doğu Bölgesi (Kutayf ve el-İhsa'):** Bu bölgenin çoğunluğu Şiidir.

Ülkede Selefi-Vehhabilerin dışında kalan mezheplere karşı bir baskı söz konusudur. İstisnasız (resmi mezhebin dışındaki) tüm mezhepler kendilerine dayatılan dini ve siyasi bir baskıyla karşı karşıyadır.

Arap Baharı dolayısı ile bölgedeki pek çok ülkeyi etkisi altına alan halk isyanları da Suudi Arabistan'daki muhaliflere cesaret vermiştir. Son dönemdeki Arap halk hareketi dalgasından cesaret alan başta Şiiler, diğer İslamcı gruplar ve liberaller olmak üzere muhaliflerin değişim talepleri her geçen gün daha da artmaktadır.

## NEDEN BİN SELMAN

Muhalif Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen, Velihaht Prensi Muhammed Bin Selman 23

Ocak 2015 tarihinde Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı görevini aldığında 29 yaşında dünyanın en genç savunma bakanı olmuştur. Bu süre zarfında ülke yönetimindeki etkisini artıran Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Yemen'e düzenlediği hava operasyonlarını yönetmiştir.

Ayrıca 2016 yılında ilan edilen Vizyon 2030 planının sahibi olan Muhammed Bin Selman, Suudi halkının 2020 itibariyle petrol olmadan yaşayabilmesine imkân sağlayacak çalışmaların ve yeniliklerin yapılacağını söylemiştir.

21 Haziran 2017'de Kral Selman'ın yayınladığı Kraliyet Kararnamesi ile Suudi Arabistan Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Veliht Prensi olan Muhammed Bin Selman mücadeleci ve reformist bir görüntü sergilemiştir.

2017 Kasım ayında Prens Bin Selman, veliaht ilan edildikten yaklaşık 5 ay sonra, Suudi Arabistan'da geniş kapsamlı bir operasyon başlamış, aynı gecede 11 prens, onlarca hanedan ailesi mensubu, 4 bakan, eski bakanlar, medya patronları ve aşiret liderleri gözaltına alınmıştır. Böylece Prens Bin Selman ülke içerisinde gücünü daha da pekiştirmiş ve uzun vadeli, köklü reformlarını da hayata geçirmeye başlamıştır. Ancak hem Suud ailesinden birçok kişinin hem de ülke içerisindeki diğer aşiretler, bürokratlar ve muhaliflerden birçok insanın düşmanlığını kazanmıştır.

Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana radikal İslam anlayışıyla bilinen vehhabi mezhebi yoğunlukla yaşanmaktadır. Ancak Prens Selman, ülkesinin yeniden ılımlı İslam'a dönmesini arzulamış, bu bağlamda özgürlükleri genişletmek üzere ilk adım olarak kadınlara araba kullanma hakkını veren bir kararname çıkarmıştır. Bu yasakla birlikte kadınlara, "uygun giyindikleri takdirde" stadyumlara girme yasağı da kaldırılmıştır. Dikkat çeken bu hamleleri sinema salonlarına dair yasağın kaldırılması izlemiş, 35 yıl sonra yeniden ülkede kadınlarla erkeklerin aynı anda sinemada film izlemelerine izin verilmiştir.

Ayrıca, baskıcı uygulamalarıyla bilinen Suudi ahlak polisinin tutuklama yetkisinin kaldırılması da Bin Selman'ın önemli bir reformu olarak görülmektedir. Bu reformlar uzun yıllardır ahlak polisinin baskısı altında yaşayan, kadın özgürlüğü sıralamasında dünyanın en gerisinde olan ülkelerden biri için oldukça büyük devrimler olarak görülmektedir. Böylece Prens Selman, yönetime yakın vehhabi din adamları sınıfının da sevmediği bir yönetici konumuna gelmiştir.

Bununla birlikte, Suudi Arabistan'daki radikal islam anlayışından ve kapalı toplum yaşamından uzaklaşarak, ekonomik anlamda da üretim dinamiklerini harekete geçirip daha bağımsız bir ekonomi sistemini hedefleyen, yenilikçi bir yönetici profilinin varlığı; yüksek sesle ifade edilmese de emperyal dünyada da bir endişe kaynağı olmuştur.

## **KUMPAS MI VAR?**

Bu çerçevede Prens Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın başında güçlü, modern, ülkesinin geleceği için çalışan bir kral olarak kalmasını istemeyecek hem ülke içerisinde, hem de ülke dışarısından emperyal dünyadan birçok kişi ve organizasyonun olması olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle Prens Bin Selman'ın Muhalif Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini azmettirme şaibesi altında; veliahtlıktan azlettilmesi veya daha zayıf bir kral olarak tahtta tutulması konusunu sorgulamak çok önemlidir.

ABD Başkanı Donald Trump başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmış, bu ziyaretin sonunda 350 milyar dolarlık silah anlaşması yapmış ve sonuçta Başkan Trump ilk başarısını Suudilerle "kılıç dansı" yaparak kutlamıştır. Böylesine büyük siyasi, ekonomik güce sahip Suudi Arabistan'ın en güçlü kişisi olan Veliht Prens Muhammed Bin Selman'ın, bir muhalif gazetecinin, İstanbul'da kendi konsolosluğu sınırları içerisinde öldürtülmesi emrini verme cehaletini sergilemesi hiç mantıklı görünmüyor. Böylesine büyük bir parasal güce sahip Prens Bin Selman, Muhalif Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı ortadan kaldırma işlemini birçok taşeron örgüte ve hatta birçok ülkenin istihbarat servisine de yaptırabilme imkânı varken; niçin bu kadar aptalca bir cinayet işlenmiştir.

Yoksa bu olay Prens Bin Selman'ın Saddamlaştırılma, Esadlaştırılma, Kaddafileştirilme sürecinin başlangıcı mıdır?

Veya 14 Haziran 2018'de Prens Bin Selman'ın Moskova ziyareti, Putin ile son dönemdeki yakınlaşmasına yönelik tepkinin farklı bir şekilde yansımaları mıdır?

Üzerinde düşünmek gerekir.

ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında bu coğrafyayı çok daha kolay yönetilebilir ve kontrol edilebilir küçük devletçikler ve yönetimler şeklinde yeniden oluşturmak, bu süreçte kendisine muhalif olabilecek bütün oluşumları etkisiz hale getirmek planı doğrultusunda; Suudi Arabistan'ı Irak, Suriye, Libya da olduğu gibi küçük parçalara bölme gayretinin bir safhası olabilir mi?

Bütün bu nedenlerle, acaba Prens Bin Selman'a karşı bir kumpas kurulmuş olabilir mi?

Sorgulamasını yapmak da çok önemlidir.

ABD'nin FETÖ'ye ve PKK, PYD/YPG'ye verdiği destek, Kuzey Suriye'ye yapmış olduğu binlerce konteyner dolusu askeri yığınaklanma ve bu bağlamda Büyük Ortadoğu Projesi'nin Türkiye'yi kapsadığını da göz önünde bulundurarak ilişkilerimizi ve söylemlerimizi daha dikkatli, sorgulamalarımızı daha ayrıntılı yapmamızda fayda vardır.

Tüm dünya kamuoyuna yönelik oluşturulmak istenen algının, tam tersini, hep birlikte düşünelim istedim.

Nihat Altunbulak

Cemal Kaşıkçı

suudi arabistan

arşiv

#### İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

#### İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

#### Mobil Uygulamalar



#### Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

