



Manisa'da neler oluyor

17.07.2020



Osmanlı, Bizans/İstanbul'a yürüyüşüne başladı.

Bizans ömrünü uzatmak için Avrupa'ya elçiler gönderdi. Avrupa'nın yanıtı keskindi:

-“Sizi desteklememiz için Ortodoksluğu bırakıp Katolikliğe geçip Papa'ya bağlanın!”

Bizans Ortodoksları **ikilemde** kaldı; **ya Katolikler ya da Türkler!**

Çoğunluğu Katolik olan Avrupa'dan başka türlü yardım alamayacağını bildiklerinden, “Katolik olalım ve Türklerden kurtulalım, sonrasına bakarız” dediler.

Ortodokslar, Katolikliği kabul edip **kripto göründü**; Ayasofya'da Katoliklerle ortak ayin düzenlediler.

Güvenlik için **mezhebini gizlemeyen/kripto olmayan** bir kişi karşı çıktı:

Gennadios Skolarios...

İki yüzlü yaşamı/Katolikliği reddetti; **Pantokrator Manastırı**'na çekildi. Kapısına da “Katolikliğe geçmek en büyük cehennem kabul etmektir” diye not yazdı...

Sonuçta; Avrupa'dan bir avuç maceracı ve paralı asker geldi. Ama ne bu ne de kripto yaşam, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasına engel oldu.

Kripto hayatı reddeden -aynı zamanda felsefe öğretmeni- Gennadios Skolarios, Türk yönetimindeki ilk patrik oldu. On yıl **Rum Ortodoks Patrikhanesi**'nin başında bulundu.

Bizans yıkıldı ama Ortodoksluk ayakta kaldı.

Bu girişi yapmamın sebebi **Ayasofya** tartışmasını sürdürmek değil...

Size habercilik yaşamı boyunca **iki yüzlü görünmeyi** reddetmiş bir gazeteciye anlatmak istiyorum:

AÇLIGA MAHKUM

Aytunç Erkin...

Yazılarından, kitaplarından ve televizyon açık oturumlarındaki sözlerinden tanıyorsunuz.

Benden bir kuşak sonra '**Aydınlık Okulu**'ndan mezun oldu. Ki bu gazetecilik mektebinde yetişenleri **ikiye** ayırıyorum:

-Gazetecilikte inat edenler...

-Siyasette kalmayı tercih edenler...

Aytunç Erkin de benim gibi hiçbir zaman **partili** olmadı; habercilik yolundan ayrılmadı; hakikat kıblesinden şaşmadı; zamana yenik düşmedi; ve hep olgu temelli gazetecilik yaptı.

O zalim boğucu günlerde halkı uyarmak için “**Fethullah Hoca'nın Şifreleri**” adlı kitabı yazdı.

Sabah gazetesinde çalışırken “Ergenekon bir kumpastır” deyince 3 yıl işsiz kaldı. Üzerine “Ergenekoncu yaftası” vurulduğu için merkez medya yüzüne kapatıldı. Bu operasyonu yapan kuşkusuz tek adres vardı; **FETÖ**.

Açlığa mahkum edilen Aytunç Erkin o güç döneminde **Sadettin Tantan**'ın desteğini aldı; Tantan'ın danışmanlığını yaptı.

Ve ardından yedi yıl özgürce habercilik yapacağı **SÖZCÜ** gazetesine geldi.

FETÖ hakkında aydınlatıcı haberler yapmayı sürdürdü:

Fenerbahçe'ye yapılan şike kumpasını her yanıyla ortaya döken “**Sarı Lacivert Öfkeli Adam Aziz Yıldırım**” kitabını yazdı.

Arkasından gerek “**Kardan Adam**” ve gerekse “**Dayının Casusları**” kitaplarıyla FETÖ'nün CIA-Gladio ürünü olduğunu belgelendirdi.

Bu arada Henri Barkey gibi karanlık isimlerin hedefi oldu.

Aytunç Erkin'in 23 yıllık gazetecilik hayatı, FETÖ ile mücadeleyle geçti.

FETÖ'nün **bugün hedefindeki gazetecilerin başında Aytunç Erkin** var. Bakın Aytunç Erkin'in başına **önceki gün** ne geldi:

HAKİKATİ KIRLETMEK

FETÖ taktiği “**isimsiz ihbar mektupları**” süreci yine başladı...

Manisa İl Jandarma'ya Aytunç Erkin ile ilgili böyle isimsiz bir mektup ulaştı. Mektubun konusu, Aytunç Erkin'in yaptığı bir röportaj idi...

Emekli askeri savcı **Ahmet Zeki Üçok** röportajda, yargıda hâlâ **2 bin 83** FETÖ'cünün görev yaptığını söyledi. **İşte...** Mektubu yazan meçhul kişi bu sözlerden rahatsızdı; gazeteci Erkin'in cezalandırılmasını istiyordu!

Jandarma bu isimsiz mektubu Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

Emniyet yazılanları ciddiye alıp “Türklüğe hakaret” tespitiyle **isimsiz ihbarı** Manisa Savcılığı'na ulaştırdı.

Ve savcılık dosyayı ‘Türklüğe hakaret’ten çıkarıp “**kamuya hakaret**” kapsamına sokarak gazeteci Erkin'i **şüpheli** yaptı. **Öyle ki**, bu tür soruşturmalarda Adalet Bakanlığı'nın **izni şart** ama savcılık buna gerek duymadı! Niye?

Savcılığın, FETÖ ile irtibatlı hâkim-savcılar ile ilgili soruşturmalardan haberi yok mu? **En son bir hafta önce** FETÖ ile irtibatlı bulunan **26 hâkim ve savcı** görevden uzaklaştırılmadı mı?

Gerek emekli askeri savcı Üçok'un gerek gazeteci Erkin'in **FETÖ'nün yargı ayağına** yönelik mücadelesini bilmiyor olabilir mi savcılık?

Bu isimsiz mektup nasıl ciddiye alınır?

Manisa'da neler oluyor?

İşin özünde:

Bu dosya içeriğinin **Barış Pehlivan ve Müyesser Yıldız**'in hedef yapılmasından farkı yok. Kim bu “merkez?”

Bilinsin ki:

Dünden bugüne FETÖ ile mücadele veren **bir avuç gazeteci** arkadaşımız **Gennadios Skolarios gibi** “inancından” asla taviz vermez. Gerekirse hepsi kalemini kırar ve “manastıra” çekilir. Kimse onları **kriptolar** ile karıştırmamasın!

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Odatv.com



Soner Yalçın



Diğer Yazıları

Zelenski'nin oligarkları

04.03.2022

Batı'nın iki yüzlülüğü

03.03.2022

Hırsızın hiç mi suçu yok

02.03.2022

Kışkırtıcı kim

01.03.2022

Erdoğan kimin yanında

25.02.2022

Erdoğan heyecanlı

24.02.2022

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

