

23 Haziran öncesi muhafazakar kesimdeki ruh hali

19.05.2019



Muhafazakar kesimde son birkaç yıl, **“bazı değer yargıları”** değişti. Mesela insanların dindar olup olmadığından çok **“iyi insan olup olmadığına”** bakanların sayısı arttı. Son dönemde konuştuğum pek çok kişi, gerek çevrelerinden, gerekse çalıştıkları yerlerden **“dindar görünüp de, hak yiyen, başkalarına kötülük yapan”** insanlardan bahsettiler. Özellikle gençlik kesiminde bu düşünce çok yaygın. Sadece insanlara değil, cemaatlere, tarikatlara, genel anlamda dindarlığa **“mesafeli durmayı”** tercih edenlerin sayısı çoğalıyor. Bu konuyu daha sonra başka bir yazıda ele alacağım.

Daha yakın zamana kadar asla yan yana olamayacakları, **“öteki”** diye nitelendirdikleri insanları, kurumları, partileri eskisi gibi **“düşman”** veya **“uzak durulması gerek”** gibi görmüyorlar. Üstelik daha yakın zamana kadar **“dava”** olarak gördükleri meseleleri, şimdi sorgulayanlar, şüpheyle bakanlar az değil. **“Muhafazakarlıkta, Ak Partilikte, cemaatçilikte”** belirgin bir gevşeme var.

Bu tarz eleştiriler, yargılar, şüpheler, aslında bir süredir yapılıyordu. **“Hainlikle”** ya da **“FETÖ’cülükle itham edilme”** endişesiyle açıktan dile getirilemeyen değerlendirmeler, son zamanlarda yüksek sesle söylenmeye başladı. Buna rağmen **“siyasi değişim”** pek olmuyordu ama bunu dillendirenlerden bir kısmı, 31 Mart seçiminden sonra **Ekrem İmamoğlu’nu** haklı bulduğunu, **“yine Ak Parti’ye oy verecek”** olmalarına rağmen, **“galiba”** ona **“haksızlık yapıldığını”** açıkça söylüyor. Bu konuda konuşanlardan, **“önümüzdeki seçimde Ekrem İmamoğlu’na oy vereceklerini”** söyleyenler var, **“bu sefer CHP adayına oy verebilirim”** diye ihtiyatlı konuşan da.. Bazıları da **“CHP’ye oy vermemek adına” Saadet Partisi’ne** oy vereceğini belirtiyor. Hala Ak Parti’ye oy verecek olanların bir kısmı da, eleştiri yapmaktan geri kalmıyor.

YENİ ASYA CEMAATİ EKREM İMAMOĞLU’NU DESTEKLİYOR

Bunların haricinde muhafazakar kesimde beklenmedik ilginç gelişmeler gözlenmekte. Özellikle **“Risale-i Nur eksenli cemaatler”** genelde **“Atatürk’ü ve CHP’yi sevmemeleriyle”** bilinirler. **Said Nursi’nin** o meşhur **“Bu millet bir daha CHP’yi iktidara getirmeyecek”** sözü, en çok kullandıkları argümandır. Ancak son dönemde bir iki Risale-i Nur eksenli grupta bu konuda gevşeme var.

Söz gelimi **Yeni Asya** gazetesinin bazı yazarları, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen tavır içindeler. Sosyal medyada **“Her şey güzel olacak”** diyorlar. Gazetenin yazarlarından **Latif Salihoğlu**, bunlardan biri. Daha önce herkesten gizledikleri FETÖ’cü muhabir Nur’un yurt dışına kaçtığını bana haber veren bir yazarın söylediğine göre, gazete yazarları ve meşverettekiler Ekrem İmamoğlu’na oy vereceklermiş. Meşveret heyetinde bulunanlardan bir tanıdık da benzer ifadelerde bulundu.

Gerçi birkaç bin kişilik tabanları, genelde **“gazete yönetiminin ve meşveret heyetinin siyasi kararlarına”** pek uymuyor. Ancak yine de 70’li yıllardan beri **“alenen CHP ve Atatürk düşmanlığı yapan”** bir yayın organının yazarlarının bugün CHP’ye oy verecek derecede değişime uğraması inanılmayacak kadar ilginç.

NEO-NURCU METİN KARABAŞOĞLU

Bir de “**Neo-Nurcular**” diye anılan **Metin Karabaşođlu** ve minik çevresi var, genelde Ak Parti’yi savunan bu ekip son zamanlarda müthiş bir Ak Parti muhalifliği yapıyorlar. **Metin Karabaşođlu, Şener Boztaş** gibi isimler, “**Ak Parti’ye düşmanca muhalefet ettikleri**” ve yakınlarının ifadesine göre “**Ekrem İmamođlu’nu destekledikleri**” için Nurculardan ve Ak Partililerden büyük tepki görüyorlar. Metin Karabaşođlu, **Karakalem, Zafer, Nesil, Timaş** gibi yayınevlerinde kitapları yayınlanmış, ama hiçbirinde kalıcı olamamış, en son **İz Yayıncılık**’ta kitapları yayınlanan, “**Nurcular içinde sivri çıkışlarıyla ve geçimsizlikleriyle tanınan**” bir yazar aynı zamanda. Kitaplarını orayla anlaşılamazsa buraya vermesinin sebebi de, “**Nurculuk için de eleştirel tavra**” sahip olması, “**Abilik sistemini**” eleştirmesi. Bu muhalif yönleri ve fazla siyasi olması gerekçesiyle en son **Tv111**’den uzaklaştırılmışlar, orada yaptıkları programların videolarını bile kaldırmışlar. Böyle bir ismin Ak Parti’yi sürekli eleştirip CHP adayını desteklemesi oldukça ilginç.

Süleymanlılar ve **Mücadeleciler** de İstanbul’da Ekrem İmamođlu’nu destekliyorlar. Ak Parti muhalifliğiyle bilinen Süleymanlıların büyük bölümü zaten önceleri **MHP**’ye, sonraları **İYİ Parti**’ye oy veriyordu. İYİ Parti, CHP’yi desteklediği için Süleymanlılar gibi katı bir cemaat de CHP adayı Ekrem İmamođlu’na oy verecekler. Mücadelecilerin **Millet Partisi** seçime girmedikleri için onlar da İmamođlu’na destek çıkacaklar.

SAADET PARTİSİ TABANI AK PARTİ’YE ÇOK ÖFKELİ

Saadet Partisi, “**CHP’yi aratmayacak kadar**” Ak Parti muhalifi. Partinin asıl lideri **Oğuzhan Asiltürk** ve ekibi, “**Erbakan CHP ile zamanında hükümet kurdu, Ecevit ile çok güzel hizmetler yaptılar**” diyor. Aslında genel anlamda Ekrem İmamođlu’nu destekliyorlar, yine de tabanın olumsuz etkilenmemesi için kendi adaylarıyla devam edecekler. Fakat bu sefer SP’den kendi adaylarına yüz bin kadar oy gitmeyecek. Büyük kısmı Ekrem İmamođlu’na oy verecek, bir kısmı kendi adaylarına. SP’den bir kısım oy da Ak Parti’ye yönelecek ancak bu oran çok yüksek olmayabilir. SP tabanının çoğunluğu Tayyip Erdoğan’dan ve Ak Parti’den ciddi anlamda nefret ediyor. Milli Görüş’ün eski hatiplerinden 80 yaşındaki **Hasan Damar**, “**Bizim İstanbul’da yüz bin oyumuz var, Ak Parti on beş bin oyla kaybetti. Biz kaybettirdik, yine kaybettireceğiz**” diye öfke dolu bir konuşma yaptı yenilerde. SP’nin önemli bir kısmı Hasan Damar gibi Ak Parti’ye nefret dolu. SP lideri **Temel Karamollaođlu** da konuşmalarında Ak Parti’ye öfkeli bir dil kullanıyor. **Milli Gazete**’den birkaç kişiyle yaptığım konuşmaya göre de, “**Bir kısmı İmamođlu’na, bir kısmı kendi adaylarına**” oy vereceklermiş. “**Ak Parti’nin hiç şansı yok bu sefer, İmamođlu daha da çok oy alacak YSK kararlarından dolayı**” dediler.

Fatih Erbakan’ın kurduğu **Yeniden Refah Partisi** ise Ak Parti adayı **Binali Yıldırım**’a destek verecek. Partinin kurucuları SP’den ve Ak Parti’den ayrılanlardan oluşmuş durumda. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları eski başkanı, Erdoğan’ın eski baş danışmanlarından, Şeyhülislam diye de anılan **Ali Yüksel**, Fatih Erbakan’ın yanında. **Ahmet Tekdal**’ın da desteklediği söyleniyor.

“SEÇİM YENİLENMEMELİYDİ” DİYEN AK PARTİLİ SANATÇILAR

Tabii cemaatlerin ve partilerin bu tercihlerinin ötesinde, “**Seçim yenilenmemeliydi, başkanlık Ekrem İmamođlu’nun hakkıydı**” diyen Ak Parti’nin değer verdiği, sanatçı saydığı, kendilerine belediyeler tarafından programlar yaptırılan, seminer verdirilen, konuşmacı olarak davet edilen kişiler var. Kimisi yazarak, kimisi konuşarak, kimisi kulis yaparak seçimin yenilenmesini “**Ak Parti’nin ayıbı**” olarak görüyor.

İslamcı kesimin öykücülerinden, **Yeni Şafak** gazetesi ve **Profil Yayınları**’nın yazarlarından **Fatma Barbarosođlu**, ilginç tweet attı mesela. “**Seçimler yenilenmemeliydi. Bu kaydı buraya düşünüyorum ki, yıllar sonra neden böyle söylediğimi izah etme hakkım elimde olsun. Seçimlerin yenilenmesi bir milat olarak kalacak. Bu etkiyi en ziyade y kuşağında göreceğiz.**”

Sadece Barbarosođlu değil, **Nihal Bengisu Karaca, Cihan Aktaş** gibi isimler de benzer paylaşımlar yaptı. Ak Parti’nin değer verdiği, el üstünde tuttuğu pek çok isim de eleştirilerini, tepkilerini ortaya koydu. Genelde itibar gören bu isimlerin böyle kritik zamanlarda verdikleri tepkileri, “**satılmakla, sola yaranmakla, aşâğılık duygusuyla**” değerlendiren başka

sanatçılar da var elbet.

Bunlardan bazıları, “**kendilerine itibar edilmeyen, önemli davetlere çağrılmayan, birileri gibi beş yerden danışmanlık maaşı bağlanmayan, adam yerine konulmayan ama cefakar, vefakar**” olarak tanımlıyor kendilerini. Bir süredir kırgınlar, bir kısmı kenara çekilmiş, elini ayağını çekmiş, bazıları da her şeye rağmen davalarına destek oluyorlar.

Bir de zamanında çok itibarlı olup da, şimdi “**bazı imkanlardan mahrum kalan**” ve sitem eden **Abdurrahman Dilipak** ve benzeri bazı isimler de var. **Yusuf Kaplan** gibi isimler de zaman zaman **Dilipakvari** çıkışlar yapıyor. Bir de **Emine Şenlikoğlu** gibi kitaplarıyla binlerce insanın hidayetine vesile olan “**ama unutulmuş**”, buna rağmen Erdoğan’ı savunanlar var.

“**Bizim değerimizi anlamadınız, bize sahip çıkmadınız, bu sanatçı aç mı tok mu, işi var mı yok mu diye düşünmediniz**” diyen, kendini unutulmuş hisseden, hoşnutsuz geniş bir kitlenin olduğu biliniyor. Bunların yanı sıra “**Ne davası, dava hikaye, birkaç kişi, hep aynı insanlar, üç beş yerden maaş alanlar bu işin kaymağını yiyor,**” duygusunu hissedenler de, öykücü **Mustafa Kutlu**’nun “**Ya Tahammül Ya Sefer**” kitabında olanları birebir yaşadıklarını düşünüyorlar.

BİR KİŞİYE ALTI-YEDİ YERDEN MAAŞ

“**Ya Tahammül Ya Sefer**” önemli bir kitap. Bir zamanlar dava diye yola çıkıp, sonradan varlıklı olunca davasını unutanları anlatıyor. Birlikte aynı odada yaşadığı arkadaşını, yıllar sonra hala dava dediği için küçümsüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kendini şimdi o kitaptaki gibi hissedenler aslında bir yerde haklılar. Refah’ın ilk belediye kazanmasından bu yana **Ali Bulaç, İsmet Özel, Sadık Albayrak, Mehmet Metiner** gibi isimlerin 6-7 yerden maaş alarak ihya olduğu efsane gibi anlatılır. Aynı anda Büyükşehir belediye başkanı danışmanı, filanca ilçe belediye başkanı danışmanı, Kültür AŞ danışmanı, İSKİ danışmanı, İGDAŞ danışmanı olabiliyordu bir kişi. Yukarıda adını andığım isimlerden birini İSKİ’de bilmem ne müdürü tabelasında görünce şok olmuştum. Odasında yoktu, sorduğumda pek uğramaz demişlerdi.

Şimdi de var buna benzer durumlar. Adam, hem Cumhurbaşkanı danışmanı, hem Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı, hem bir ilçenin belediye basın danışmanı, hem de Turkuaz Medya’da gazete yazarı. Yine biri var tanıdığım, aynı anda 4 yerin yönetim kurulunda, birkaç yerin de danışmanı. “**Abi sizden başka biri yok mu da, onca işi size yüklediler yazık değil mi size?**” diye sordum. “**Zamanında bu davanın çok çilesini çektik, yine de uğraşyoruz. Elimizden geleni yapacağız tabii**” dedi. Zamanında davanın ne çilesini çekti tam bilemiyorum ama o abi eski bir bakanın bacanağı, zaten o bakanın da danışmanıydı. Aynı kişiye beş-altı iş meselesi tabii ki “**nimetlerden faydalanamayanlar**”da huzursuzluğa, kırgınlığa yol açıyor.

Birkaç yerden maaş alan şanslı isimlerden diye duyduğum Yeni Şafak yazarı ve **Numan Kurtulmuş**’un **Has Parti**’den yoldaşı **İbrahim Tenekeci**, kırgınlıkları, sitemleri bir yazısında güzel dile getirmiş

“Yeni kültür bakanımızın ilk icraatlarından biri, kütüphanelere dergi alımını yüzde elli azaltmak oldu. İşin aslını öğrenmek ve bu yapılanın neye karşılık geldiğini söylemek için bir büyüğümü aradım. (**Muhtemelen Numan Kurtulmuş’tur.**) Kültür meselesinden, dergilerin öneminden falan bahsettim. Biraz dert yandım. Verdiği cevabı hiç müdahale etmeden paylaşıyorum: **Şu an Ankara’da bu konuyu anlatacak ve anlayacak kimse kalmadı.**

Benzer şekilde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki hâkim kadro, Kürtçü ve Gezici dergilere bile reklam veriyor; Fayrap, İtibar, Şiar, Temmuz gibi mecralara vermiyordu. Yanlış uygulama ve kararlar yüzünden yazan, çizen, düşünen camiada ciddi bir şaşkınlığın oluştuğunu, kırgınlığın biriktiğini söylemeliyiz. Bunun yansıması ve yankısı rahatlıkla görülebiliyor.

Dostlarımızı susturmak, acı gerçeği öğrenmeyeceğimiz anlamına gelmez.”

Son dönemde muhafazakar kesimde her alanda yaşanan gevşeklik, psikolojik çöküntü kendini hissettiriyor. Birlik yerine ayrılıklar yaşanıyor, dağınıklıklar var. Ancak bütün bunlara rağmen sahadaki sadık seçmen Ak Partililer, bir çöküş yaşanmaması için toparlanmak gerektiğinin farkındalar. “**Ne yaptık biz?**” diye pişman olanları, “**Ders verelim derken**

İstanbul'u kaybettik" diye hayıflananları gördüm. Seçimin yenilenmesini bir fırsat kabul ediyorlar. **"Yedi düvele karşı"** mücadele etme, **"İstanbul'u kaybetmeme"** motivasyonu onları tekrar harekete geçirecektir.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, herkes için belki de en önemli seçim.

Asiye Güldoğan

asiyeguldogan@hotmail.com

[@AsiyeGuldogan](https://www.instagram.com/AsiyeGuldogan)

Odatv.com



**Ya Tahammül
Ya Sefer
Odakitap'ta**

TIKLAYIN & SATIN ALIN



Asiye Güldoğan



Diğer Yazıları

AKP'liler Sedat Peker'i nasıl görüyor

12.06.2021

Fethullah Gülen'in evinde yumruklar konuştu

24.03.2021

Niyazi Birinci nasıl Yavuz Bahadırođlu oldu

31.01.2021

Kazım Güleçyüz yazısını nasıl sakladı

02.09.2020

Bir başka açıdan Dilipak

24.08.2020

Danimarkalı Gelin'e ne oldu

29.07.2020

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

