



Bunlar iki tane değil sayıları yüz binken bizi durdurmaya güçleri yetmedi

25.08.2017



Bugünkü yazısında Nagehan Alçı, "Ergenekon var" diye iddialı bir yazı yazıyor!

Bir üniversite dört-beş yıl sürer hanımefendi on yıldır her gün üzerinde konuşuyor, hala öğrenememiş, sabırlı olalım, bu arada, yeni yetişen gençler var, tane tane hepsine öğretilim.

Soğuk Savaş yıllarının gladyosu, aşırı sağ ve aşırı dinci gruplara, anti-komünist ve komünizmle mücadele başlıklarıyla yerleştirilmiş ve beslenmiş ve büyütülmüştü. Bu birinci gladyo, buraya kadar anladık mı hanımefendi?

İkinci gladyoyu FETÖ üstlendi, soğuk savaş bittikten sonra devreye sokuldu.

Bu herkesin bildiği kısa bilgi notundan sonra, gelelim, Enver Altaylı'nın gözaltına alınmasına.

Enver Altaylı CIA Orta-doğu istasyon şefi ünlü Özbek Ruzi Nazar'ın yetiştirmesidir.

Ruzi Nazar sadece Türkiye'de değil orta-doğu'da anti-komünist yapıların kurucusudur.

Enver Altaylı daha birkaç sene önce Ruzi Nazar'ın hayat hikayesini yazmış ve Habertürk ekranlarında Balçıçek Pamir'le yağlaya ballaya güle oynaya Ruzi Nazar'ın magazin maceralarını anlatmıştır, buraya kadar da anladık mı hanımefendi?

Enver Altaylı'nın gözaltına alınması şuradan çok önemli, birinci gladyoyla ikinci gladyonun bağlantı yeri.

Ve ininn innn, Enver Altaylı CIA adına casusluk yapmaktan ve FETÖ savcılarını yurtdışına kaçırmaktan gözaltına alındı.

Ayrıca biliyoruz ki Enver Altaylı Fetö'nün Orta-Asya'ya yerleşmesinde öncü roller oynamıştır, bakınız Kırgızistan, Özbekistan'da FETÖ'nün varlığı, ininin innn, şu Reina baskınındaki intihar bombacılarını CIA'nın yetiştirdiği merkezler.

Devam edelim, Enver Altaylı hakkında başka neler biliyoruz, mesela Hergün Gazetes'i'nin başyazarı olduğunu biliyoruz, bu gazetenin diğer ünlü yazarı kimdir, Taha Akyol'dur.

Taha Akyol'un 17-25 Aralık'a kadar FETÖ savcılarını ekranda alayla valayla nasıl ağırladığını da biliyoruz, ayrıca İlker Başbuğ'a ikiyüzlü yıllık hapis cezasını bir hukukçu olarak onaylıyorum, deyişini..

Gelin görün ki Enver Altaylı gibi güzide bir ajanın gözaltına alınmasına basınımız pek bir hürmet göstermedi!

BURNUNUZUN TA DİBİNDEKİ GLADYO

Ve ama mesela acar ve yemiş yutmuş gazetecimiz Nagehan Hanım Ergenekon'u aramayı sürdürüyor, bence Ergenekon'u bilerek kasıtlı yanlış yerde arıyor.

Hala ekranlarda bir Ergenekon var mı yok mu tartışmasını hararetle bir şekilde sürdürüyorlar, var kardeşim, "Ergenekon" var, adı: **Gladyo!**

Nagehan Alçı Hanım yedi uzun yıl Gladyo'nun savcılarıyla güle oynaya bir hayat yaşamış ve bugün hala "Ergenekon?" yazıları yazıyor, diyor ki, "Ergenekon var mıydı", var hanımefendi var:

Burnunuzun ta dibinde, her akşam arzı endam ettiğiniz ekranların ta içinde, yedi uzun yıl savcılarıyla birlikte çalıştınız.

Birinci gladyonun en önemli cinayetlerinin başında Bahçelievler'de yedi TİP'li gencin öldürülmesi gelir, ikinci gladyonun cinayetleri, Muammer Aksoy'dan Ahmet Taner Kışlalı'ya, Uğur Mumcu, Behçet Oktay, Necip Hablmitoğlu ve 15 Temmuz'a kadar uzanır.

FETÖ, Türkiye'yi operasyonlarla işgale başlayınca, ilk işi, birinci ve ikinci gladyonun cinayetlerini yıkmak için milli sol aydınları ve subayları tutukladı.

Hatta milli sol aydınlar ve subayları toplum önünde kriminalize etmek için Hrant'ı öldürdüler, işte bu sırada Nagehan Alçı ve nice yazar da FETÖ'nün savcılarının yanında, FETÖ denilen ikinci gladyoyla görev başındaydı.

Daha başka en kısa ve en okunaklı şekliyle anlatabilecek arkadaşlar varsa, lütfen yardımcı olsunlar, ben de can taşıyorum, elimden gelen budur.

Ayrıca, Nagehan Hanım, geçen gün bir yazı yazdı ve elbise dolabını karınca bastığını kendi söyledi, ve karıncaları bir toz tanesi gibi nasıl öldürdüğünü anlattı.

Karınca, Anadolu'da kutsaldır, öldürülmez, süpürülür, temizlenir, ancak, herkes bilir ki bir yeri karınca basmışsa orada pislik vardır, bu yüzden, ev kadınları karıncaları değil pisliği kaldırır, ki karıncalar yol yapmasın.

Bu kadar da pasaklı olduğunu kendi itiraf ediyor, çok yoğun olabilir, çocukları doğduğundan beri ekrandan inmiyor.

Ancak iki gün gece, yine bir itirafta bulundu, ikiz çocuklarının dört buçuk derece miyop ve şaşılığını yeni öğrenmiş ve doktora koşmuş.

Miyopluğa bir şey diyemeyeceğim ama şaşılık, yetim hastalığıdır, bebekken yetimhaneye bırakılan sahipsiz çocuklarda çok görülür, göz doktoruna bir daha danışsın, bebekler anneleriyle göz kontağı kurarlar ve çocukların göz sağlığı için bu göz kontağı çok önemlidir, ve bunu da her kadın bilir, ki çocukların gözü kaymasın diye gözleri önüne gözlerini alacak oyuncaklar nesnelere koyulur ya da çocuk sık sık annesi tarafından kucağa alınıp göz teması kurulur.

Sabah akşam ekranlara çıkmaktan çocuklarını ihmal etmiş, bu şikayet Avrupa'da olsa devlet çocuklarını elinden alır, sabah çocukları uyanırken akşam çocukları uykuya girerken çocuklarıyla göz kontağı kurmamış, ve şimdi de çocuklarının şaşılığına şaşırıyor.

Sayın bakan, çocuklarını ihmal ettiği ortada, ve cahilce kendi itiraf ediyor, anneliğe ehliyeti yoktur!

Anneliğe ehliyeti yok, peki, yazarlığa ehliyeti var mıdır?

Vardır, gözümüzün önünde dursun, gladyonun bu kuş beyinleri nasıl tuzağa düşürdüğünü halkımız ibreti alem görmeye devam etsin.

İKİ TANE DEĞİL YÜZ BİNKEN DURDURAMADI

Mücahit Ören Türk halkını bir milyar dolar dolandırmış ve onlarca yıl geçmesine rağmen borçlarını ödemiş Merve Kavakçı gibi bir Amerikan vatandaşı.

Aynı TGRT'de, gelmiş geçmiş dünya basın tarihinin en zengin gayrimenkul sahibi bir muhabir de çalışmaktadır, hatırlayın Askeri Şura'dan birkaç gün önce, Kemalist subaylar darbe yapacak haberini, yazan.

Aynı TGRT'de haftalardır Cem Küçük Odatv'ye iftiralara atıyor.

Şüphe yok ki, Odatv'nin 15 Temmuz gecesi Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın rollerini günbegün sorgulaması "cezalandırılmak" isteniyor.

Birilerinin kafalarına 15 Temmuz gecesi bir çivi girmiş ve bu çiviye Odatv'yi boğarak çıkartmak istiyor.

Boşuna, bizi boğmaya gücünüz yetmez, Hulusi Akar'ın ve Hakan Fidan'ın gücü hiç yetmez, çünkü, 15 Temmuz gecesindeki boşluklar çok büyük "güvensizlikler" ve "itibar kaybına" sebep olmuştur, Odatv'ye iftiralar sallayarak bu güven ve itibar kaybını telafi edemezsiniz.

Ve Cem Küçük'ün Soner Yalçın üzerine söyledikleri düpedüz yalan, ve aynı yalanı, defalarca her gün tekrarlıyor, örnek mi, Soner Yalçın'ın Baykal'a kumpas kurduğu iftirası.

Meşhur tape'ler defalarca yayınlanmıştır, olayda rol oynayan "sızmalar" hayattadır ve pek yakınınızdadır, ve MİT'in bilgisi dahilindedir, buyurun detayıyla röportaj yapın, sorgulayın, böyle bir kumpas yoktur, iftiralarınızı döndürüp durarak ancak sizin kadar ahmakları kandırabilirsiniz, hukuk'u ve gerçekler'i asla...

Kozmik Oda'yı ve mesela İlker Başbuğ'u koruma altına almayan cumhurbaşkanımız bugün öğreniyoruz ki Hakan Fidan'ı korumaya almıştır, artık Hakan Fidan'a kimse soru sormayacak, yani, 15 Temmuz gecesi "karanlıklarıyla" gömülsün istiyorlar.

Bu mümkün değildir, tarih, Türk halkı ve mahkemeler eninde sonunda bu karanlığı yırtacaktır.

Darwin henüz ünlü teorisini ilan etmeden önce evrimle ilgili bilim dünyasında şu tartışmalar yaşıyordu: (mamut, dinazor gibi) türlerin soyu tükeniyor ve Tanrı her defasında yenilerini mi üretiyor? Yoksa, türler aşama aşama mutasyona mı uğruyor!

Bence, ikisi de, gladyo, kimi türleri mutasyona uğrattıyor, kimi türleri yeniden yaratıp önümüze koyuyor!

Halkının bir milyar dolarını çalmış ve tarihlerde eşine rastlanmayan gayrimenkul zenginini barındıran bir TV'de, sallamakla olmaz, **FETÖ operasyonlarına yedi uzun yıl seyirci kaldınız, destek oldunuz, ODATV'yi yedi uzun yıl iftiralar attınız, ve sonuç: Polisinize MİT'inize askerinize sızdığınız yüzbinlerce casusla suçüstü yakalandınız.**

Ve Odatv, yedi uzun yıl ve hala, dimdik ayakta, Odatv 15 Temmuz gecesini masaya yatırdıkça korkudan ölüyorsunuz ve külliye'nin çelik kasalarına saklanıyorsunuz...

Nereye kadar!

Şüphenez olmasın 15 Temmuz gecesi kafanıza saplanan çiviye, bu internet sitesindeki yazılar her gün sabırla ve milim milim çekerek, çıkartmaya başladı bile.

Çocuk olmayın, o çivinin boşluğunu on yıllarca FETÖ'yle koyun koyuna yaşamış Cem Küçük ve Fuat Uğur'ların iftiralarıyla çıkartamazsınız, bizi, bunlar iki tane değil sayıları yüzbinen durdurmaya güçleri yetmedi.

BU İNSANLIK DIŞI FORMLAR NASIL BİR DÜNYADA BİÇİMLENDİLER

Bir lafım da Aydın Doğan'a, hayır, laf değil, teklifimiz olacak.

Cem Küçük, Aydın Doğan medyası için, **"hepsi benim serçe parmağım kadar olamaz", "serçe parmağım Aydın Doğan'ın bütün gazetecilerinden daha büyüktür!.."** diye TGRT ekranından naralar atıyor.

Anlaşılan o ki Aydın Doğan'ın Cem Küçük'e cevap verebilecek tetikçisi kalmamış, bu boşluğun acilen doldurulması lazım.

Sayın Aydın Doğan, Cem Küçük'ün o küçük serçe parmağını kurdelayla bağlayıp size bir yüzük kutusunda teslim edebilirim, bunun için, anlaşmamız lazım.

Hayır, zamanında gazetecilere ödediğiniz milyon dolarlardan istemiyorum, bir telefon edin, yüzünüze karşı...

İçimde kaldı, Cem Küçük henüz on yaşındayken onlarca avukatla defalarca açtığınız davaları ve tekzip metinlerinizi ve susturma emirlerinizi, bir ibreti alem hayat dersi olarak, hatırlatmak isterim.

Otuz uzun yıl bu ülkenin bankaları soyulurken örtü için manşetlerinizi süslediğiniz Sibel Can'ları Hülya Avşar'ları Elif Şafak'ları Orhan Pamuk'ları bilimum liberalleri, hatırlatmak isterim.

Orta-Amerika'nın sakin yerlileri beyaz adamı ilk gördüklerinde beyaz adam için "**Beyaz adam neden şeytan kovalıyormuş gibi yaşıyor**" demiş.

Radikal'e doldurduğunuz hain, cahil liberallerin ve beşinci sınıf etnik milliyetçilerin ve üç kuruşluk magazin sanatçılarının g.tünde şeytan kovalıyormuş gibi bir ömür sürdürdünüz, şimdi, ciğeri peş adam etmez adamlar şeytan kovalar gibi sizi kovalıyor.

Şu Türkiye manzarasına bakar mısınız, ülkücü mafyatik ve magazin sapıklıklar her gün gözümüzün önünde, bu korkunç sapık görüntülere katlanmak modern toplumun bir işkencesi, insanı mahvediyor, insan gururunu bozuyor, insan kuvvetinizi azaltıyor, yenilmişlik bitmişlik hissi veriyor...

Yıllardır tuhaf organizmalar gibi sosyal yapılar sosyal gruplar gırla gidiyor, Sarıgül ve avanesi, Murat Hazineci ve avanesi, hatırlayın Akit Gazetesinden Hüseyin Üzmez'i, (resmi) tarikatlarda öğrencilere tecavüzler, kedicikler, Sedat Peker ve avanesi, Fetöcüler, Fetö'yle on yıl grup seks yapıp şimdi "partner" değiştiren MİT'çi yazarlar ve hepsini koruyan kollayan iktidarlar ve medya...

Bu amorf yapıların hepsi üstelik ortalığı öyle başı boş bulmuş ki hepsi toplumdaki "**iktidar**" talep ediyor.

Sayın Aydın Doğan'a soralım, bu ahlak dışı insanlık dışı formlar nasıl bir dünyada biçimlendiler!

Neden bu tuhaf sosyal yaratıklar birbirlerine bu kadar benziyorlar!

Bu korkunç suratlı sosyal gruplar ve yapıların her birini bıraksan, hepsi, burunlarını ellerini kulaklarını dahi altın kaplayacak.

Hepsi ekranlarda fotoğraflarda gülüyor...

Bu amorf yapılar, istisnasız, hepsi gücün ayaklarına tapınıyor.

Hepsi medyamız sayesinde "**yalan**"ı "**kumpas**"ı saklıyor hepsi medyamız iktidarımız sayesinde dört nala önce şöhrete koşuyor.

Hepsini bir de masum on beş yaşlarında düşünün, kim bilir içlerinde ne sıcak maceralar ve yolculuklar hayal ediyorlardı, şimdi "**barındıkları**" ya da "**barındırıldıkları**" ya da "**barınabildikleri**" yerler işte milyonların ruh sağlığını bozan sapık yerler...

Aklımızı daha da iğfal edip bozan şeyler de söyleyeyim, bu amorf yapıları mahkemelerde savunan avukatların bu sapık yapılarla el altından görüşenlerin bir yarısını, her akşam ekranlarda görüyoruz, hukuk, cumhuriyet ve Atatürk demekten her gece bitap düşüyorlar.

Ne hukuk ne ahlak ne sosyal baskı bu acayip yaratıkları durduramıyor!

Bulaşıcı hastalık gibi gün geçtikçe büyüyorlar ve Türkiye'yi, gençliği sosyal medyası sokakları ve enerjisiyle, löpür löpür yutuyorlar.

Sayenizde "**rol model**" onlar, "**manşetlerde onlar**"...

Soralım Aydın Doğan bey, hangi "**siyasetin**" hangi "**medyanın**" yansıması bu garip yaratıklar!

Şimdi sizinle ekranla t.şak geçenler hangi siyasetlerin yansıması.

Ölüm doğanın sağlığıdır, gelin görün ki, bu sosyal yapılar plastik saksılar gibi, kuruyup ölmüyorlar, ki tazelenip yenisi gelsin.

Seksen yılın gladyosu seksen yılın medyası, ölmeyen paslanmayan çürümeyen mafyatik bir bataklığı siyaset haline getirdi.

Dinci siyasilerin önünü açan bankalar soyulurken, otuz uzun yıl hırsızlıklardan tek bir cümle bahsetmeyen onlarca liberal yazarınız getirdi, bütün pislği örtmeye çalıştığınız Elif Şafak'lar, Orhan Pamuk'lar, Sibel Can'lar, ve Radikal gibi kahpe gazeteleriniz, getirdi!

Bu korkunç manzara için bakın Selçuklular nasıl bir çözüm bulmuş.

Yıl 1298, yazarın adı yok, donanımhaber'de yazılmış, t.şak yazısı.

Özetle, yazının konusu şu, T.şak Yazusu adlı bir bölgeye bu isim neden verildi, araştırma yapıyor yazar ve Aşıkpaşade tarihinde bahsedildiğini görüyor, Tatar zulmünden çok çeken Selçuklular, sonunda, Tatarlar'ın hayalarının derisini yüzer ve keçeye yapıştırıp binlerce t.şaktan, t.şaktan bir çadır yaparlar, ve yüzlerce yıl t.şak çadırı yapılan bölgeye, T.şak Yazusu adı verilmiş.

Gladyo, mafya, sapık tarikatlar, sapık siyasetler, sapık magazin, Cumhuriyet'e Hukuk'a saldıran sapık ekranlar.

Medyanız ve siyasetiniz; mafyası, liberali, tarikatı, Fetösü, on yıllarca kimlerin t.şağından çadır yapmış, ve adına medya ve demokrasi demiş.

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

