



ACUN ILICALI TELEVİZYONUN SÜTOĞLANI MI

Konuk
yazar

Ahmet Koyuncu yazdı

Acun Ilıcalı televizyonun Sütoğlanı mı

01 Mayıs Cuma 2020 22:09



Diyorum ya, Hülya, Erman gibi paşa paşa ekranlara çıkanlar için, hatta kanal sahibi olmaktan vazgeçen Acun'lar için bir sorun yoktu. Güçlü için tehdit olanın eli kırılıyordu. Peki ya Barış'lar... Onların Şaban Etkisi yoktu...

Survivor 2020 birleşme partisi yapıldı ve ikinci dönem başladı. Geçen yazımda bahsettiğim gibi; **Survivor, iyi reytingler almaya devam ediyor. Çünkü rakipsiz...** Rakibi olan dizilerin yeni bölümleri, Corona salgını nedeniyle çekilemedi. Aslında sonbaharda Acun Ilıcalı, ekrandan görebildiğim kadarıyla, oldukça gergin ve huzursuzdu. Yorgun görünüyordu.

Hatta **bu yıl O Ses Türkiye'ye katılmış olan 2 danışanım oldu.** Bu kişiler önceki yıllarda da katılma tecrübesi olan kişilerdi. **Bekleme salonunda cep telefonları kapalı ve kayıt yapmak yasakmış.** Hatta 'Acun Bey'in eskisi gibi olmadığını, insanlara bakmadan geçip gittiğini' söylediler. **Eskiden böyle değildi,** dediler.

Sanırım yorgundu. Çünkü tüm iş ona bakıyor. **Halk ekranda Acun Bey'i görmüyorsa, izlemiyor.** Acun Bey varsa; Survivor var, O Ses Türkiye var. Acun Bey yok ise, 'Yetenek Sizsiniz' ya da 'Var mısın Yok musun' gibi yarışmalar kör-topal kalıyor. Hep yazıyorum. **ŞABAN ETKİSİ... Yani, etki olarak tam ŞABAN birimi...**

BİR TAM ŞABAN BİRİMİ

Örneğin **Hülya Avşar da tam birim Şaban...** Olmayan sesi ile 'O Ses Türkiye' koltuğunu bile doldurdu. Onun boşalttığı

koltuğa gelen ve sesi olan Sibel Can, Ebru Gündeş, Seda Sayan gibi 2. kalite Hülya'lar ancak bir yarımlik edebildiler. **Hadise ve Murat Boz ise çocuk- ergen ve tiki gençlik çerezi... Beyaz da ancak bir çeyreklik... Athena Gökhan ise bir çeyreklik Zübük...**

Örneğin bu yıl Küçük Emrah'ın oğlu Survivor'a davet edildi. Hızla da elendi. Çünkü halk üzerinde etkisi olan Emrah'tı. **Çünkü Türk halkının kendisi Küçük Emrah'tı.** Onun gibi öksüz ve yetimdi. **Küçük Emrah da tam birim Şaban etkisine sahipti.** Tıpkı İbrahim Tatlıses gibi... Özcan Deniz ya da Mahzun Kırmızıgül gibi yarımlik da değildi.

Sonra **Erman Toroğlu...** Acun Bey, TV8'i satın aldığında **Darbukatör Baryam** kostümü ile ekrana çıkıyordu. Erman Hoca'yı kovacağına, Yetenek Sizsiniz koltuğuna oturtsaydı, onun asıl incileri o zaman dökülecekti. Hatta Erman Toroğlu hiç olmayan sesiyle, bu gün 'O Ses Türkiye' jürisi olsun, Beyaz'ı cebinden çıkarması bile olasıdır.

CORONA SALGINI, SURVİVOR'I RAKİPSİZ BIRAKTI

Ama şu an görüyorum ki; Acun Bey dinlenmiş, rahatlamış. Rakipsiz olarak da yoluna devam ediyor. Benim bilimsel gözlemim; şans rüzgârı, çoğunlukla bu insanların yanında... Hani biz solcular **'biz halkız, yeniden doğarız ölümlerden'** diye konuşuruz ya... **Lütfen etrafınıza bir bakın. Yeniden ölümlerden kim doğuyor?**

LigTV'den kovulduğunda 'bitti' denilen Erman Hoca doğmuyor mu? Milli Takım'dan kovulduktan sonra Galatasaray'a gelen ve onu iki sezon üst üste şampiyon yapan Fatih Terim doğmuyor mu? **(Bu arada Corona'yı atlatan Fatih Terim'e geçmiş olsun, diyorum).** Hülya Avşar yeniden doğmuyor mu? Ekonomik krizlerden, FETÖ operasyonlarından, darbe girişimine kadar... Siyasetin tepesindeki şahıs yeniden ölümlerden doğmuyor mu?

Tıpkı onlar gibi, Acun Bey de her sezon yeniden doğuyor. Gerçek bu... **Peki, sorun ne?** Acun Bey'i çıkarınca ne Survivor, ne de diğer yarışmalar kalıyor. Diyorum ya, yanındakiler ile olmuyor. **Yanındakiler ancak Emir Eri Ramazan olmaktan ileri gidemiyor. Halk ise, ekranlarda Sütoğlan'ı istiyor. Acun Bey ise Sütoğlan'ın kralı...**

KOMUTAN HÜSAMETTİN ELİT SINIFI TEMSİL EDİYOR

Peki ya Komutan Hüsamettin? Kendisini ülkenin sahibi zanneden Celal Şengör gibi seçkincilerin ve TÜSİAD zenginlerinin temsilcisi... **Komutan Hüsamettin 'seni sevmiyorum Sütoğlan, babanı da sevmezdim' der ya...** Bu zenginler de Acun'u da, Hülya'yı da, Erman'ı da (hatta babalarını da) sevmezler. Tıpkı Fatih Terim'i sevmeyen Galatasaray'ın monşerleri gibi...

Bu kişilerin **halkın kolektif bilinç altındaarketipik** karşılıkları olduğunu tahmin ediyorum. Hülya'lar, Erman'lar, Acun'lar, Fatih Terim'ler... **Neo-liberal sistem; sosyal düzenin korunması ve altta kalan çoğunluğun uyutulması için, bu kendilerine benzeyen alaylı kahramanları sundu.** İnanılmaz bir şekilde de tuttu.

İşin diğer ilginç yanı ise, bu kişilerin kazandığı paraların, sistemin sahiplerine kazandırdıkları paranın yanında okyanusta damla kalması idi.

BU KİŞİLERİN ÇAKMALARI VAR, AMA YEDEKLERİ YOK

Peki ya diğer sorun? Bu kişilerin yedekleri yok, ama çakmaları bol... Halk ise çakmaları istemiyor. Tıpkı Fatih Terim'in bir tane çırağının çıkmaması gibi... İddia ediyorum. Fatih Hoca takımı bıraksın, yardımcıları takımı iki adım ileri götüremezler. Bu söylediklerim Hülya Avşar, Erman Toroğlu için de geçerlidir. **Hatta siyasetin tepesindeki şahsı çıkarın, geride parti diye bir şey kalır mı?**

Peki, sistem için en büyük sorun nedir? Bu insanları getirdikleri gibi götürememeleri... Neo-liberal sistemin güçlünün lehine kurulmuş bir düzeni var. Bu düzen mutlaka korunmalıdır. En büyük sorun ise, bu kişilerin zaman içerisinde halk üzerindeki etkilerinin güçlenmesi... Sistemi, adeta kendi sistemleri haline getirmeleri...

KANSER YA DA TERÖRİST? ADINI SEN KOY...

Bir vücut hayal edin. Sistemini kurmuş saat gibi çalışıyor. Ama zaman içerisinde bazı hücreler değişiyorlar ve sistem için asi haline geliyorlar. Hatta otonomi kazanıp vücut düzenini tanımıyorlar. **İşte bu hücreler hemen antikorlar tarafından KANSERÖZ ya da TERÖRİST olarak işaretleniyorlar.** Peki müdahale edilmezse ne oluyor? Sonra o asi hücrelerin tüm vücudu ele geçirmesi gibi, bu kişiler de sistemi ele geçiriyorlar.

Peki bu kişilerin kanserleştiğine ya da terörist olduğuna kim karar veriyor?

Yanıt... Sistemin sahipleri... Bizzat okumuş yazmış eğitimlilere bu antikor yapıştırtıyorlar. Örnek Fatih Terim Hoca... **Galatasaray'ın elitlerinin kurduğu sistemi için ciddi bir tehdit... İşte bu nedenle Monşerler için Fatih Hoca bir kanserdir.** Fatih Altaylı'nın onun hakkındaki görüşlerini okuyun, kanserleşmenin ne olduğunu görürsünüz.

Diğer örnek siyasetin tepesindeki şahıs... İleri demokrasi derken, askeri vesayetten kurtulduk derken... Otonomi kazandı. Sistemin sahipleri hemen onu bir kanser olarak ilan etti. Parti kapatma davası, ekonomik krizler, FETÖ operasyonları, darbe girişimleri... Ama yok edilemedi. Hatta şu an sistemin sahibi oldu.

Ama Hülya ve Erman Hoca ise hiç zaman sistemin sahipliğine oynamadılar. Ama Acun Bey kanal sahibi olunca işler

değiřti. Artık hedefti. O da hemen mekanı terk etmeden kaçtı ve kanalı elinden çıkardı. **Diyorum ya, kimin kanserli olduđuna, kimin terörist olduđuna sistemin sahibi olan, güçlü olan karar veriyordu.**

Güçlü deđişince kimin kanserli ya da terörist olduđu da deđişiyordu.

Örnek... Geçmişte FETÖ ile kahramanca savařmış olan Barış'lar bu gün terörist ve kanserli ilan edilmedi mi?

ACUN, HÜLYA, ERMAN'DAN HAPİSTEKİ BARIŞ'LARA...

Sonuç olarak, sporda, siyasette ve medyada halkın önüne sistem tarafından konulan **Sütođlan'ların, kolektif bilinçaltında arketipik bir karşılığı vardı.** Halk ekranda Acun Ilıcalı'yı, Hülya Avşar'ı, Erman Torođlu ya da Fatih Terim Hoca'yı, yani Sütođlan'ları görmek istiyordu. Emir Eri Ramazan'ları deđil...

Elitler ve TÜSİAD zenginleri ise tıpkı Kumandan Hüsamettin gibiydi. Sütođlanları da, babalarını da hiç sevmiyorlardı. Halk istediđi için getirdikleri bu Sütođlan'ların yerine başka birilerini de koyamıyorlardı. Çünkü yedekleri yoktu. Çakmaları ise tutmuyordu.

Şaban etkisi olanların bir kısmı halk üzerinde güç kazanıyordu. Otonomi kazanıyordu. Sistem bu tehdidi algıladıđında, hemen terörist ya da kanserli damgasını vuruyordu.

Sistemin polisi, savcılarını ve hakimlerini akrofağ olup, lenfosit olup bu kanserli olarak görülen asileri yok etmeye çalışıyorlardı (**Zamanında şiir okumuş olan Tayyip Erdoğan'ı hapse mahkum eden ve muhtar bile olamaz diyenler gibi...**).

Peki, bu kişilerin gücü yetmezse? Kenan Evren gibi darbeci generaller kemoterapiyi damardan veriyordu. Tıpkı 15 Temmuz'da damardan girmeye çalışan darbeciler gibi...

Peki ya bu kemoterapi de işe yaramazsa?

O asi hücreler sistemi ele geçiyor ve sistemin sahibi oluyordu. Sahip deđişince, teröristin ya da kanserlinin kim olduđu da deđişiyordu.

Diyorum ya, Hülya, Erman gibi pařa pařa ekranlara çıkanlar için, hatta kanal sahibi olmaktan vazgeçen Acun'lar için bir sorun yoktu. Güçlü için tehdit olanın eli kırılıyordu.

Peki ya Barış'lar... Onların Şaban Etkisi yoktu.

Onlar her dönemin güçlüsü tarafından 'kanseri' olarak tanımladıđı hücrelerdi.

Barış'ların kaderini paylaşanlara Kenan Evren zamanında Mamak'ta kemoterapi verilirdi.

Şimdilerin modası ise Silivri'de vermek...

Ahmet Koyuncu

Odatv.com

Ahmet Koyuncu

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

