



Ey değerli yargıçlar!

13.01.2019



Önceki yazıdan devamla, 15 Temmuz yargılamalarındaki bazı garabetlerden bahsetmeye devam ediyorum.

Şimdi anlatacağım olaylar İstanbul'da cereyan edenlerle ilgili...

Okuyunca bu kadar mı diyeceğiniz birkaç olayı paylaşmak istiyorum...

TARİHSEL TESADÜFTÜR DİYEBİLİR MİYİZ

15 Temmuz öncesi, özellikle de Temmuz ayının başından itibaren, hemen her gün İstanbul'un değişik yerleriyle ilgili terör saldırısı yapılacak şeklinde "**eylem ikaz mesajları**"yla birlikler hassas hale getirildi. 14 Temmuz günü, geçmişte "**Darbelerin yasal zeminini oluşturuyor**" diyerek kaldırılan EMASYA protokolünün bir benzeri olan "**Kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması durumunda ve istek halinde askeri birliklerden yardım isteneceği**" şeklindeki kanun meclisten geçti. Söz konusu kanunun kalkışmadan sadece bir gün önce meclisten geçmesi ne kadar ilginç değil mi? Bu kanunu, yani askerin sokağa inmesinin yasal dayanağını oluşturan kanunun teklifini kim yaptı, merak ediyorum. Bu bir tarihsel tesadüftür diyebilir miyiz?

14 Temmuz günü bir başka önemli olay da Fransa'da meydana gelen IŞİD saldırısı olmuştur. Saldırıda 85 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştır. Bu olay, teröre hassasiyetin tuzu biberi olmuştur.

İstanbul'da 15 Temmuz günü de birliklere eylem ikaz mesajı çekilmiş, personel alabildiğince hassas hale getirilmiştir...

İşte o hassas hale getirilen personellerden biri de Üsteğmen Serhat Bank'tır. Serhat benim memleketlim. İki farklı ilçenin karşılıklı köylerindeniz. Amcası benim komutanım ve ağabeyim gibi saydığım emekli Albay Sait Bank. Cezaevi günlerimizde desteğini, özverisini unutamam. Sakın tanıdığım için Serhat'a sahip çıktığım sanılmasın. Fetullah Gülen Terör Örgütü gibi hain yapılar, emperyalist taşeronlar vb olduğunda, babamın oğlunu tanımayacağımı beni tanıyan herkes bilir. Bu açıklamayı yapmamın gerekçesi Serhat'ın ailesini iyi tanıdığımı ve aileden asla vatan haini çıkmayacağını belirtmek içindi.

Serhat, 2010 yılı Kara Harp Okulu mezunu. Çok zor bitirmiş Harbiye'yi. FETÖ'cü subayların kontrolü ele aldığı zamanların bir bölümünde okulda olduğundan bitirme şansı bulmuş. Ağacın Kurdu kitabında anlattığımız şok mangalarıyla 3. sınıfta tanıştığı için 1 yıl idare etmiş. O yıllarda da FETÖ'cü düzenbazlar okula tamamen hâkim olamadığından mezun olabilmiş.

Harp Okulunda iki farklı bölük komutanının emrinde öğrenci olmuş. İkisi de Serhat'ın disiplin puanını düşürmek için pek çok uydurma ceza vermişler kendisine. 15 Temmuz sonrası ikisi de FETÖ'cü olmaktan ihraç edilmişler.

Olay gecesi, daha sonra İstanbul çevik kuvveti basmaya giden Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Kadir Yıldız kendini çağırır ve terör saldırısı eylem mesajı geldiğini, yardım talebi gereği üç ZPT (Zırhlı Personel Taşıcı) ile İspartakule gişelerinin bulunduğu yerde, İstanbul-Edirne karayolunda yol kontrolü yapacağı emrini verir. Görüldüğü üzere bu emir başlangıçta hizmete mütealliktir.

Serhat Üsteğmen de rütbeli olarak birer astsubay ve uzman çavuş ile erlerden oluşan personelini ZPT'lere bindirerek sözü edilen yere gider. Gerekli tertibatı alır. Bir süre sonra halkın orada toplanmaya ve slogan atmaya başladığını görünce babasını arar. Babasına, garip şeyler olduğunu, terör saldırısını önlemek için geldikleri yerde halkın kendilerine tepki gösterdiğini, ne olduğunu anlamadığını ifade eder. Babası da emekli albay olan Sait Bank'ı arar. O da darbe olduğunu, Serhat'ın derhal oradan ayrılması gerektiğini ifade eder.

SONUÇ...

Bu arada halk, Serhat Üsteğmen ve arkadaşlarının üzerine taş atmaya başlamıştır. Serhat Üsteğmen, personeline sakin olmalarını, kimsenin halka silah doğrultmamasını söyleyerek buradan uzaklaşmak için araçlara binmelerini emreder. Ancak öfkeli halk iyice kalabalıklaşmıştır. Üzerlerine saldırırlar.

Serhat Üsteğmen, hem personelini hem kendini olası bir linçten kurtarmak için beylik tabancasını çekip havaya birkaç el ateş açar. Halkın bir anlık duraksamasından yararlanarak ZPT'lere binerler ve yakındaki Jandarma karakoluna sığınır.

Olayda hiç kimsenin burnu kanamamıştır. Mahkeme safahatında görülecektir ki halktan hiç kimse mağdur/müşteki olarak davaya katılmamıştır.

Sonuç mu? 1. Derece Mahkeme hem Serhat Üsteğmeni, hem de yanındaki iki rütbeli personeli ağırlaştırılmış müebbet cezaya çarptırır... Erler ise beraat eder. Bu kararları İstinaf mahkemesi de jet hızıyla onaylar.

Suç mu? Anayasayı İhlal Etmek maksadıyla verilen kanunsuz emri uygulamak.

Bu arada hem Serhat'ın, hem de yanındakiler FETÖ üyeliğinden beraat ettiğini ifade edeyim.

Şimdi soruyorum bu kararı verenlere, Serhat Üsteğmen ne yapacaktı? Tabur komutanının terör saldırısına karşı tedbir alması için verdiği emre karşı **"Siz beni kandırıyor olmayasınız, bu şekilde beni oraya gönderip yapacağınız kanlı kalkışmanın bir parçası haline getirmeyesiniz. Ben gitmiyorum"** diyebilme imkânı var mı? Eski bir asker olarak söyleyeyim, yok!

Daha ne yapsın Serhat, olayı öğrenir öğrenmez, oradan uzaklaşarak bir jandarma karakoluna sığınmış. Halka silah doğrultmamış. Ne yapacaktı ey yargıçlar bu Serhat Üsteğmen, soruyorum ne yapacaktı? Başlangıçtaki emrin kanuna aykırılığı var mı? Yok! Verilen emir başlangıçta kesinlikle hizmete müteallik, yani yasal. Yapmayın!

Keşke bu durumlarla ilgili böylesine toptancı kararlar vereceğinize bir asker bilirkişi çağırıydınız. Bu da yok! Yazık değil mi hayatın baharındaki bu gençlere...

5 YIL HAKLARINDAN MAHRUM EDİLDİ

O gece benzer olaylar İstanbul'un daha farklı yerlerinde ama benzer şekilde cereyan eder.

Mustafa Kemal Kütahya. 2010 yılında o da devre arkadaşı Serhat gibi zar zor bitirebilmiş Harbiye'yi. Derslerden yana sıkıntısı yok! Sıkıntı, o zaman başlarında bulunan tabur, bölük ve takım komutanlarından kaynaklı.

Anlamsız biçimde cezalarla disiplin puanını sıfıra yaklaştırmışlar. O zamanki KHO'ndaki Tabur Komutanının ismi Müslüm Kaya'dır.

Mustafa Kemal'in bu kadarla peşini bırakmaz FETÖ denilen melanet örgüt. Örgütün, Balyoz ve Ergenekon Davalarının devamı olarak 2010 yılında daha çok askeri öğrenci ve küçük rütbeli subaylar için kurduğu, 2015 yılında KYOK kararı ile sonlandırılan, şahsımın adının da karıştırıldığı bu kumpasla, toplam 1426 askeri personel hakkında soruşturma açılmıştır. Sebep sadece dijital veri üzerinde oluşturulan listelerden ibarettir. Liste üzerinde Kara, deniz, hava ve jandarma birlikleri çeşitli hayvanlarla simgeleştirilmiştir. Mustafa Kemal de bu listelerden **"Kurt Kuvvetleri"** başlığı altında yaratılan bu sanal

örgütün üyesi imiş gibi gösterilmiş ve 5 yıl şüpheli kategorisinde bütün haklarından mahrum edilmiştir(Söz konusu listenin 807.sirasında).

İstanbul'daki birliğine atandığında Mustafa Kemal'i bir sürpriz beklemektedir. Çünkü Alay Komutanı, kendisine Harbiye'de işkence eden, haksız cezalar vererek disiplin puanını düşüren Müslüm Kaya'dır. Ve o gece Alay Komutanı olarak, terör saldırısına karşı Mustafa Kemal Üsteğmeni Beşiktaş'a görevlendirir.

Mustafa Kemal Üsteğmen, Üsteğmen Emrah Altunkalem ile birlikte olası terör eylemine karşı polise yardım amaçlı Beşiktaş'a giderken olayın boyutunu anlar. Olayı anlar anlamaz da yakınında buldukları Beşiktaş Askeri Lojmanlarına girerler.

Bu arada halk oraya gelip slogan atmaya başlar. Mustafa Kemal Üsteğmen, askerlerine sakin olmalarını, halka karşı asla silah doğrultmamalarını emreder. Bu arada izinli olup lojmanlarda bulunan Albay Fatih İlhan'ı arar. Kalkışma olduğunu, bunu anlayınca hemen lojmanlar bölgesine girerek buna alet olmadıklarını belirterek, bundan sonrası için ne yapması gerektiğini sorar. Fatih Albay da gerekenleri söyler. Böylece o bölgede kimsenin burnu kanamaz. Bu erlerin ifadelerinde de bu şekilde geçmekte, olay çıkmasını önleyen olarak Mustafa Kemal Üsteğmen'e teşekkür etmektedirler.

Olayın bizzat şahidi olan Albay Fatih İlhan, konuyla ilgili tanık olmak ister ama mahkemece kabul edilmez nedense?

Şimdi soruyorum. Zamanında söz konusu örgütün hedefi olmuş Mustafa Kemal Kütahya'nın, öncesinde disiplin puanını düşüren, kendisine olur olmaz ceza veren ve bu melanet örgütün elemanlarından olduğu anlaşılan Müslüm Kaya ile birlikte böylesine ağır bir suça iştirak edeceği düşünülebilir mi?

Her şey bir yana verilen emir, diğer olaylarda olduğu gibi başlangıçta hizmete mütealliktir, yani yasaldir. Ayrıca Mustafa Kemal Kütahya ve yanında bulunan Üsteğmen Emrah Altunkalem emir veren değil emir alandır. Ve bu iki üsteğmen yasal bir emri yani bir terör eylemine karşı tedbir almak maksadıyla belirtilen yere giderken bunun kanunsuz bir emir olduğunu anlayıp emri yerine getirmeyen personeldir. Bu ifadelerle sabit! Ne Mustafa Kemal, ne Emrah, ne de personellerinden biri, kimseye ateş açmamış, kimsenin burnunu kanatmamıştır. Daha başka ne yapacaktı bu gencecik üsteğmenler?

Hem Fetullah Gülen Terör Örgütünün kadrine uğra, sonra kumpasına maruz kal, sonra gel kendini bunların kurguladığı kanlı bir olayın içinde bul, sonra da onlarla aynı cezayı al!

Her şey bir yana; bu işi planlayanla, emir verenle, sadece emir alan nasıl aynı cezaya çarptırılır?

"BİZE ASLA HALKA ATEŞ ETTİREMEZSİNİZ"

2010 mezunu ve Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün hedefi olmuş üsteğmenler, sadece yukarıda saydıklarımın ibaret değil elbette...

Yine birkaç devre arkadaşları daha var. Bunlardan biri de Bora S.[1] Üsteğmen. O da 2010 yılında KHO'nu bitirmiş.

Harbiye yıllarında Ergenekon Davasının tanınmış sanıklarından Mehmet Ali Çelebi ile örgütsel bağı var denilmiş. Bununla ilgili soruşturma geçirmiş. 2012'de Kıbrıs'ta henüz daha teğmen iken sicilini bozulmuş. Bozanı tahmin edin! Mehmet Partigöç. Yani kalkışmanın beyni olduğu iddia edilen general.

Kendi yandaşlarına her türlü kolaylığı gösteren söz konusu çetenin, kendilerinden olmayanları sistemden dışarı atmak için yıllarca yapmadığı zulüm kalmamıştır. İşte bu zulme uğrayanlardan biridir Bora Üsteğmen.

Ancak 15 Temmuz günü Bora Üsteğmen, kaderin bir cilvesi olarak planlayıcıları arasında sicilini bozan adamın olduğu o kanlı kalkışmanın içinde bulur kendini. Tabii tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi terör saldırısı bahane edilerek Vatan Caddesine görevlendirilir.

Bora Üsteğmen ve yanındakiler Vatan caddesine geldiklerinde halkın kendilerini sardıklarını görürler. İfadelerle sabit ki Bora Üsteğmen durumu orada anlar.

Başlarında bulunan Yarbay Osman Akkaya'nın ve FETÖ'cü olduğu anlaşılan bir emniyet amirinin (Mithat Aynacı), **"Gerekirse halka ateş edilecek, yoksa sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanırsınız"** demelerine rağmen, Bora Üsteğmen durumu anladığı andan itibaren bu adamların hiç bir emrine uymuyor, astlarının da uymamasını sağlıyor. Hatta halkın elinde delici, kesici aletler olmasına rağmen asla hedef gözeterek ateş edilmiyor. Hatta Bora Üsteğmen, yarbaya ve emniyet amirine **"Bize asla halka ateş ettiremezsiniz"** diye bağıyor...

Onları teslim alan Emniyet Müdürü ifadesinde, Bora ve astları için **"Böyle bir kalkışmanın olduğunu burada öğrendiler ve direnmediler"** diyor.

Vatan Caddesi'nde herhangi bir ölüm veya yaralanma olmuyor. Sonuç, Bora Üsteğmen de ağırlaştırılmış müebbet...

Ne diyeyim? Yazık, yazık!

OLACAK İŞ Mİ BU

Aynı dönem bir başka üsteğmenin başına gelenleri de anlatalım da bu kadar mı yahu deyin. Sanki öncesinde FETÖ'nün hedefinde olan genç subaylar, o gece FETÖ'cü olduğu anlaşılan amir konumundaki üst rütbelilerce yasal emirlerle sahaya özellikle sürülmüş, kendilerinden olan üniformalı genç militanlar ise çoğunlukla sahaya sürülmeyerek sisteme gömülmüş gibi. Bunu ardışık arama kapsamında gözaltına alınan genç subay sayısındaki fazlalığa bakınca anlayabiliyoruz (Bunu ifade ederken, örgütün önemli bir haberleşme aracı olduğu açık olan ardışık arama kapsamında yapılan işlemlerde bilerek ya da bilmeyerek bir kısım yanlışlıklar yapıldığını da söylemek zorundayım). Konuyla ilgili 15 Temmuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün son kumpası olduğunu ileri sürdüğüm yazım, önceki aylarda Odatv'de yayınlandı.

Üst, amir durumundaki subaylar, bu işin planlayıcıları açık ki FETÖ'nün üniformalıları. Ama bu işin sahada cereyanını sağlayacak olanların azımsanmayacak bir kısmı öncesinde bunlardan sıkıntı yaşamış, asla bunlarla beraber olmayacak çocuklar.

Ama ne yapsınlar? Koca koca komutanların kestiremediği, öngöremediği, öğrendiğinde önleyemediği böylesi kanlı bir olayı gerçekleştiren melanet örgüt mensuplarını tek tek tanımaları, örgüt elemanı olduklarını bilmeleri mümkün değil ki başlangıçta bir çapanoğlu arasınlar.

İşte o gece FETÖ'nün militanı üniformalıların tuzağına yakalananlardan biri de Kaan S. Üsteğmen. O da 2010 Kara Harp Okulu mezunu. Harbiye'deki öğrencilik hayatının ilk iki yılı çok iyi geçmiş. Hiçbir disiplin cezası almamış. 2008 yılında yeni gelen tabur komutanıyla birlikte korkunç bir baskı başlamış. Sürekli disiplin cezasına çarptırılmış.

Şimdi sıkı durun! Kara Harp Okulu'ndaki o Tabur komutanı kim biliyor musunuz? Tanju Poshor. Sonrasında hani şu, hem Gül'ün, hem Erdoğan'ın zamanında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı yapan kurmay albay. Aynı zamanda Balyoz Davasına konu olan seminerin koordinatörü olmasına rağmen sanık dahi yapılmayan adam. Malum o gece de Kosova'dan gelerek bizzat kalkışmada görev almış ve TRT'nin önünde yaralanmıştı. Halen tutuklu olarak yargılaması sürüyor.

Görünen o dur ki, geçmişte avcı olanlar ile av olanlar aynı çuvalın içine atılmış, yargılanıyor. Olacak iş mi bu?

Şimdi Kaan üsteğmenin olayını anlatayım...

15 Temmuz günü tabur komutanları devamlı olarak 14 Temmuz'da Fransa'da gerçekleşen IŞİD saldırısının her an Türkiye'de olabileceğini işlemler. Gün içinde bir de eylem ikaz mesajı gelmiş. Bu arada bir tüfek kaybolduğu gerekçesiyle tugaya giriş çıkış yasaklanmış.

Daha sonra mesainin ertesi güne kadar uzatıldığı emri gelmiş. Bunun üzerine Kaan Üsteğmen eşiyle mesajlaşıyor ve durumdan duyduğu rahatsızlığı belirtiyor. Çünkü ertesi gün, meslekten fazla beklentisi kalmadığı için devam ettiği sivil havacılık kursu vardır. Mesajda da kursa gidemeyeceğini eşine bildirerek, moralinin bozulduğunu ifade etmiş (Söz konusu mesajlar eşinin telefonunda ve mahkemeye sunulmuş). Belli ki Kaan, o an itibarıyla kalkışmadan haberi yok. Mesajlar bunu gösteriyor.

Bir süre sonra **“terör ikazı acil”** denilerek, personelin ivedilikle araçların başına geçmesi isteniyor. **“Terör eylemlerine karşı tedbir almak amacıyla polisi takviye”** bahanesiyle personel süratle görevlendiriliyor. Kaan Üsteğmen’e havaalanı düşüyor. O da personeliyle havaalanına hareket ediyor. Oraya ulaşır ulaşmaz polislerin yanına giderek desteğe geldiğini ifade ediyor. Onlar da beklemleri için yer gösteriyor. Havaalanında durum bu şekilde.

İlerleyen saatlerde durum ortaya çıkınca Kaan Üsteğmen personeline kimseye sormadan **“Geri dönüyoruz”** diyor. Çıkışta halk önlerini kesiyor. Kaan, oldukça soğukkanlı biçimde halkla konuşuyor. Amaçlarının kışlaya dönmek olduğunu söylüyor, halkı sakinleştiriyor. Hatta halk askerlere su veriyor. Kimsenin burnu kanamıyor. Kaan, polis çağrılmasını istiyor. Polis geldikten sonra Bakırköy emniyetine gidiliyor... Sonrası malum, tutuklanıyor...

Anlattığım olay tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarıyla sabit. Burada suç nerede? Bu şekilde emir verenler kanlı kalkışmanın göbeğinde ama ya Kaan Üsteğmen gibiler...

İstanbul’dakine benzer, ülkenin pek çok yerinde küçük rütbeliler için böylesi olaylar çok fazla. Ancak değişen bir şey olmuyor. Herkese ceza yağdırılıyor...

Bu seri yazı dizisinin ilkinde belirttiğim gibi bu çuval kanlı bir çuval. Ey değerli yargıçlar! Adına karar verdiğiniz Türk Milleti adına, masumları bir an önce bu kanlı çuvaldan çıkartın!

Mustafa Önsel

Odatv.com

[1] *Ailesinden izin almadan yazdığım için soy ismini açık yazmadım.*



□





Mustafa Önsel



Diğer Yazıları

15 Temmuz'da televizyonda konuşulanları gülümseyerek izleyeceğim

13.07.2019

"Harbiyeli aldanmaz" parolasıyla aldanan Harbiyeliler

21.05.2019

Pontus anmalarının asıl niyeti ne

16.05.2019

Bu karara Hükm-ü Karakuşî denir

09.05.2019

Çanakkale Savaşı'nda Atatürk'ün o sözünü yok ettiler

18.03.2019

Timsah yavrusunu nasıl yiyorsa TSK'da da...

08.03.2019

Tüm Yazıları



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşak

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

