



Asıl sorun Said-i Nursi anlamadınız mı

04 Aralık Salı 2018 22:30



Said Nursi'nin hedef olarak gösterdiği "Müslüman İseviler" ya da öteki ismi ve açılımıyla "Hem Müslüman hem Hristiyan inanlılar" manşetli proje...

Fetö 15 Temmuz sonrası tamamen yurtdışında, özellikle Amerika ve Almanya'da örgütleniyor. Hoşgörü, Hizmet, Himmet ve Dinlerarası Diyalog havarilerinin dış ülkelerde diaspora oluşturup, şimdilerde tedavüle çıkarmak istedikleri yeni dinsel planın adı, ta en baştan Said Nursi'nin hedef olarak gösterdiği "Müslüman İseviler" ya da öteki ismi ve açılımıyla "Hem Müslüman hem Hristiyan inanlılar" manşetli projesidir.

Peki bu tarihsel ve dinsel evrim tesadüf müdür sizce?

İsterseniz bir soru da, "Fethullahçılar aslında nurcu değildir" safsatasına sarılıp, nurculuğun hain yüzünü kapatmaya çalışan ve 15 Temmuz'dan önce destek verdikleri Fethullahçı terör örgütüne olan bağlantılarını gizlemeyi hedefleyen, milleti de ahmak yerine koymaya gayret eden nurcu cenaha olacak, "Halen, o hocaefendiniz Fethullah Gülen'in ve üstadınız Said Nursi'nin masumane hareket ettiğine gerçekten inanıyor musunuz?"

Hatta bir soru da, mistik konular ve ezoterik dünya üzerine olmadık komplo teorileri üretenlere olacak: "Dünyada en etkin gizli örgütlerin; masonlar, Tapınak Şövalyeleri, Gül ve Haç Kardeşliği, Evanjelistler, Thule, CFR, Bilderberg, Kafatası ve Kemikler vb olduğu söylenir. Fakat bütün bu gizli ve ne idüğü belirsiz yapıların ya kurucu ya da yönetici kadrolarında beyaz ırkın, üstelik daha çok Alman ulusuna ait beyazların ve Hristiyanlığa mensup Protestan ekolünün hâkim olduğunu kim

biliyor?”

Genele ise şu soruyu yöneltiyorum: “Fethullah Gülen fitnesi, Katolikliğin kalbi olan Vatikan’da, 1964 kararlarına uygun şekilde “Dinlerarası Diyalog” zemininde oluşturulmuşsa da, esasında emperyal Hristiyanların etkin silahlarının başında, Türklerin ve Müslümanların amansız düşmanı diye bilinen Martin Luther’in Protestan mezhebinin olduğunu fark edebilenler kimlerdir?”

Verilen cevapları bilmiyorum ama firaset sahiplerine aşikâr olan manzarayı ortaya koyduktan sonra kendi cevabınızı yine kendi vicdan ve izanınıza havale edeceğim.

Ben basit cümleler kurup, alt alta kronolojik olarak yazımda ilerleyeceğim.

Ama nurcuların kitaplarından alıntıladığım yerlerin ağdalı, abartılı ve Osmanlıcaya dayalı züppe anlatım tarzı sizi yorarsa kabahati bende aramayınız.

RUSYA'DAKİ ESARETTEN ALMAN AJANLIĞINA

Said Nursi bir iddiaya göre Birinci Cihan harbine girmez, Çamlıca’daki bir köşkte saklanır ve sefa sürer.

Başka bir teze göre ise savaşa Doğu cephesinde öğrencileriyle birlikte girer, Rus ordusuna ve Ermeni çetecilere karşı savaşır ve Ruslara esir düşer.

Sibirya’ya yakın bir yerde hapis hayatı sürdürürken, onun ve nurcuların anlatımına göre doğaüstü bir şey gerçekleşir ve Said-i Kürdi hapisten kaçır.

Güya onu, yani Müslümanların başına kıyametten önce geçeceği haber verilen Mehdi’yi, mitolojik dinî kaynaklarda yer alan Hızır Aleyhisselam veya kıyametten önce gökten ineceğine inanılan İsa Mesih mucizevi şekilde Rusya’dan kaçırır ve ne alakaysa, Almanlara teslim eder.

“Elbette Almanya’ya teslim edecekti, çünkü coğrafik olarak en yakın yer Almanya’ydı” diyenleri duyar gibiyim. Ama bana tuhaf gelen şey şu, mucizevi surette Rusya’dan Said’i firar ettiren ilahi kudret tüm resmi kuralları alt üst ederken, ne hikmetse Alman gizli servisinin devreye girişine müdahale etmede güçlü olamamış ve coğrafik şartların zorlaması prosedürüne uymak zorunda kalmıştır.

İkinci dünya savaşı sırasında her ne kadar savaşla ilgilenmediğini iddia etse de, Said Nursi’nin cemaatini yayma sahası olarak Almanya’yı gördüğünü, ama benim yorumuma göre İslamcılığın paravan olarak kullanılması noktasında emir alacağı dünya gemisinin kaptanlığı hususunda Almanları, yani gizli örgüt yaratıcısı Protestanları kabul ettiğini kitaplarındaki ifadelerden anlayabiliyoruz. Amerika’dan önce Almanların kaptan köşkü konumunu kabullenen Said, ilerleyen süreçte Demokrat Parti’nin de güdümüyle yönünü “Atlantik Ötesi”ne çevirmiştir. Almanların kaptanlığında, Hz. İsa ve Hristiyanlık konularında Protestanların hoşuna gidecek tanımlamalarda bulunmaktan geri kalmamıştır.

SAİD NURSİ İÇİN İSTİKBALİN HAKİMİ HRİSTİYANLARDIR

Kendinin Mehdi olmadığını söylese de, tıpkı Adnan Oktar gibi, Mehdi tarifinde şahsını işaret eden Said Nursi’nin vazgeçilmez partneri İsa peygamber olmuştur. Zira Mesih olmayınca, Mehdilik iddiası da suya düşen hayalden öte gidemiyordu.

İsa’nın durumunu Said Nursi şöyle veriyordu: “Hazret-i İdris ve İsa (as)’nın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüd ile, melek hayatı gibi bir hayata girerek, nuranî bir letafet kesbeder. Âdeta beden-i misalî letafetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevileriyle semavatta bulunurlar. (Mektubat, Birinci Mektup, s. 6)

Yani anlayacağınız, İsa’nın göklerde yarı dünyalı yarı ışık saçan uzaylı olarak yaşam sürdürdüğünden bahsetmekte ve onun gökten inişini deccal denilen İslam dışı sistemin yaygınlaşması sonrasında olacağını vurgulamaktadır: “İşte böyle bir sırada (deccallik sürecinde), o cereyan pek kuvvetli görüldüğü bir zamanda, Hazreti İsa (as)’ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek, yani rahmet-i ilahiyetinin semasından nuzul edecek; hal-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi (saflaşacak) edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslamiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet’e inkılab edecektir...” (Mektubat, s. 53)

Dikkat ederseniz, Said Nursi biraz zevahiri kurtarma adına, Hristiyanlığın –güya- saflaşıp İslam’ın kurallarına dönüşeceğini söylüyor, ama aslında tek egemen gücün Hristiyanlık olacağını da adeta müjdeliyor.

HOŞGÖRÜ MİMARİ SAİD’E GÖRE KENDİNE MÜTTEFİK HRİSTİYANLAR ŞEHİTTİR

Milli kahramanlarımız Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak’a ağza alınmayacak en büyük küfürleri savuran Said Nursi, ittifak etmeye çalıştığı Hristiyanlar içinse bir nevi kurtuluş fetvası vermiştir: “Ehl-i fetret ehl-i necattırlar. Bil’ittifak, teferruattaki hatiatlarından muahazeleri yoktur. İmam-ı Şafîî ve İmam-ı Eş’arîce; küfre de girse, usûl-i imanide bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünkü teklif-i ilahî irsal ile olur ve irsal dahi, ittıla’ ile teklif takarrur eder. Madem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-i salifenin dinlerini setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevab görür, etmezse azab görmez. Çünkü mahfî kaldığı için hüccet olamaz.” (Mektubat, 28. Mektup, Sekizinci Risale)

Önü alınamaz ihtiraslı Mehdi unvana sahip Said Nursi devam ediyor ve gerçek müttetiklerine şehitlik makamını layık görüyor: "Ahirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedî'ye (asm) bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhizamanda Hazret-i İsa'nın (as) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa'ya (as) mensub Hristiyanların mazlumları çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir" (**Kastamonu Lahikası, s.79**)

"ALMAN İSLAMI" TABİRİNİN MUCİDİ SAİD NURSİ BATI'YA AÇILIYOR

Risale-i Nur külliyyatını Amerika'ya ilkin Said Nursi'nin emriyle, muvazzaf asker hüviyeti ve devlet tarafından görevli olarak Ömer Okçu, diğer adıyla Hekimoğlu İsmail, yani İslamcı camiada meşhur "Minyeli Abdullah"ın yazarı götürmüştü.

Almanya'da Risale-i Nurların temsilini ve nurcuların hamiliğini ise risalelerde "Parlak genç" diye anılan Abdullah Yeğin yapmaktaydı.

Said Nursi, Batı ve özellikle Almanlar hakkında oldukça abartılı ifadeler kullanıyordu:

"Avrupa'da Kur'an'a ve İslamiyete karşı gösterilen hüsn-ü alâka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevc fevc İslâmiyeti kabul etmek gibi hâdiseler, o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir. Avrupa bir İslam Devletine, Osmanlı Devleti de bir Avrupa devletine hâmilelerdir. Bir gün gelip doğuracaklardır. (...) Şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve İslâmiyete karşı gösterilen hüsn-ü alâka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevc fevc İslâmiyeti kabul etmek gibi hadiseler, o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir." (**Sözler, s. 709**)

"Kat'iyen tahakkuk etmiş ki, Risâle-i Nur hariçten hücum eden küfr-ü mutlaka karşı bu milleti ve âlem-i İslâmiyeti muhafaza edecek Kur'an-ı Hakîmin mu'cize-i mâneviyesinden bir derstir ki, dinsiz filozoflardan hiçbirisi ona karşı mukabele çaresi bulamadılar. Kat'iyen haber aldık ki: Hariçte bazı yerde bir milyon gençler "Müsalemet-i umumiyeyi temin edecek Risâle-i Nurdur" demişler. Sulh-u umumî taraftarı Almanya ve Amerika gibi bazı ecnebîlerin de Risâle-i Nur'u tercümeyle başladığını haber aldık." (**Emirdağ Lâhikası, s. 451**)

"...bugünkü dünyadaki ihtilâfları halledecek olan; aklen, fikren terakkî etmiş yirminci asır insanlarına hak ve hakikati anlatabilecek yepyeni bir ilmî keşfiyatı ve bir teceddüdü Amerika'da, Avrupa'da, husûsan Almanya'da taharrî eden cereyanlar meydana gelmiş; eğer idrak edebilirler ve görebilirlerse, işte Risâle-i Nur Külliyyatı. Nitekim bu hakîkatin idrâk edilmeye başlandığını gösteren emâreler bahtiyar Alman milleti içinde görülmektedir." (**Tarihçe-i Hayat, s. 603**)

"Risâle-i Nur Avrupa, Amerika ve Afrika'da da hüsn-ü teveccühe mazhar olmuş; başta bahtiyar Almanya ve Finlandiya olmak üzere, birçok memleketlerde okunmaya başlanmıştır. Bu cümleden olmak üzere, Almanya'da, Berlin Teknik Üniversite Mescidine Risâle-i Nur Külliyyatı konulmuş ve Şarkiyat Üniversitesi İlahîyat bölümünde Risâle-i Nur hakkında konferans tertip edilmiştir. Almanya'daki İslâmî fütûhâtta Risâle-i Nur'un büyük rolü olmuştur." (**Tarihçe-i Hayat, s. 614**)

"Hem bu kadar aleyhimizde münafıklar çalıştıkları halde, hem Avrupa'da, hem Asya'da uzak yerlere Risâle-i Nur'u götürmüşler. Hem Berlin'de Almanlar Zülfikar'ı aldıkları vakit, bir gazetelerinde alkışlayarak ilân etmişler." (**Emirdağ Lâhikası, s. 296**)

"MÜSLÜMAN İSEVİLER/ HRİSTİYANLAR" PROJESİ SESLENDİRİLİYOR

"Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa (as)'ın din-i hakikîsini İslâmiyet'in hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve 'Müslüman İsevîleri' ünvanına lâayık bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsa (as)'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak." (**Mektubat s. 441**)

Bakmayın siz, Güney Kore'de kurulup Batı'da yayılan Moon Tarikatının ilahi dinlere alternatif olma çabalarına...

Batı'nın siyonizm taraftarı evanjelistleri ve Protestan orijinli gizli örgütleri varken, İslamın üzerine incek darbenin aktörlüğünü hiç kimse Moonculara bırakmaz, ilahi kahramanlar pozisyonundaki Mehdi, Mesih ve Deccal oyuncaklarını hiç kimse "çakma new age" dinlerinin patronları eline teslim etmez.

Şuna emin olun veya belki eminsiniz artık...

İslam, Atatürk'ün dediği gibi "Mantiğa dayalı bir dindir"...

Ya da mantığa dayanmadığı takdirde ayakta kalamayacak tek dindir.

Diğer dinlerde ütöpik senaryolar ve masalımsı itikatlar onların varlıklarını sürdürme nedeni olabilir ama İslam dini öteki dinlere benzediği an, gereksizliğe düştüğü andır, çünkü zaten İslamın ortaya koyacağı hayal üstü anlatımlar Hristiyanlık ve Musevilikte vardır.

Şuna da emin olun veya belki eminsiniz artık...

Nurculuk hareketi, tedricen yabancılaşma ve misyonerlerin vazifelerini kolaylaştırma üzerine kurulu Hristiyanlaşma

hareketidir.

“Müslüman Hristiyanlar (İseviler)” demekle aslında, “Hristiyanlaşan Müslümanlar” demeye çalışan bir anlayıştır.

Son bir soru daha soracağım...

İsa nereye inecekmiş?

Sorunun cevabı, Recep Erdoğan’ın namaz kılmak istediği, fakat bir türlü emeline nail olamadığı, Apollon tapınağı ile Hristiyan mabedi üzerine kurulu Emevi Camiinin minaresiymiş...

Hadiste “İsa, Şam’a inecek” deniyormuş çünkü.

Oysa Arapça’da Şam, kuzey yönüne ve uğursuzluk sözcüğüne denk gelen bir ifadedir. Araplar Suriye’nin başkenti Şam’a “Dımişk/ Damascus” derler.

Anlayacağınız, İsa’nın ineceği bir yer maalesef yoktur.

Ama batıl inançlı kimi Müslümanların, yalnızca Hristiyan bağnazlarının yanı başında itibarsız yerleri mevcuttur.

Üstelik bir düşünün...

“Müslüman Hristiyan” sıfatına haiz bir kişinin öldüğünü...

İmam sorsa: “Nasıl bilirdiniz? Ehli iman mıydı?” diye...

Cemaat şaşkın şaşkın bakınırdı muhtemelen.

Mırıltıyla en gerçekçi yanıt şu olurdu mecburen: “Hem bizdendi hem onlardan”

Galiba en mantıklısı da şöyle olurdu bence, “Hem Said’in şakirtiydi hem de Protestan”

Nazif Ay

Odatv.com

oda kitap **odakitap.com**

Mehdi Mesih
Odakitap'ta

TIKLAYIN & SATIN ALIN 



Said Nursi

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

