



Ramazan Bulut yazdı

FETÖ'NÜN 17 BİN ÖĞRENCİ ÜZERİNDEN BİR TAKIM ALGILARI YÖNETEBİLECEĞİNİ TAHMIN ETMEK İÇİN KÂHİN OLMAYA GEREK YOK

FETÖ'nün 17 bin öğrenci üzerinden bir takım algıları yönetebileceğini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok

01 Şubat Cuma 2019 22:00



Ey ağzından çıkanı işitmeyen Büyükler! Dilinize doladığınız yukarıdaki mısraların hatırına, sessizlikte kırılan bu feryatlara azıcık kulak verin!

Tan yeri hazır... Elinde tuttuğu hançeri saptaması an meselesi. Ama gecede hala anlamsız bir direnç... Hava olabildiğince gri... Daralıyor bir çift bakış bu kasvet karşısında. Bir fısıltı duyuyor genç adam. Terk ediyor pencere kenarını. Sonra kapanan bir kapı sesi... Elini kapı koluna atar atmaz karşısında buluyor annesini. "Anne, kapı mı kapandı?" diye soruyor genç adam. "Evet, oğlum, baban mesaiye gitti" diyor annesi. "Ama erken değil mi? Son zamanlar hep erkenden çıkıp geç geliyor? Bir şey mi var?" Anne usulen cevaplıyor: "Yok oğlum işi vardır, sen nasılsın?" Genç adam uzun bir iç çekiş sonrası: "Daha ne olsun!" diyor.

Baba uzman Çavuş... İstemiş ki oğlu da kısa yoldan hayata atılsın, hem de kendinden daha da rütbeli olsun. Hangi baba bunu istemez ki? Göndermiş Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na. Subay olmasını istemiyor değil. Üniversite sınavından almış olduğu puan bu kadar.

Mutlular... Anne kız arayışı içerisinde. Ama kimseyi oğluna yakıştıramıyor. Her anne gibi onun oğlu bir tane... Hele bir de üniformasıyla görün! Anne sürekli nazar için tedbirler alıyor. "Ne vardı bu kadar akıllı ve yakışıklı olacak?" Oğlunu düşünerek bunları geçiriyor içinden. Bu "kargaya yavrusu şahin görünürmüş" gibisinden bir olay değil. Hem olsa bile ne fark eder? O

bir anne... Sadece 30 gün var oğlunun mezuniyetine.

Çalan bir telefon: *"Anne ben geliyorum"*. Anne şaşkın: *"Oğlum hayrola!"* Derin bir sessizlik... *"Anne okulumuz kapatıldı"* diyor delikanlı. **Anne şaşkın, anne perişan... Anne bugün bile hala şaşkın ve perişan...**

O gün bugündür baba evden çıkarken veya eve girerken oğluna üniformalı yakalanmak istemiyor. Bu yüzden evde sürekli bir saklambaç oyunu... Bu annenin fikri: ***"Oğlum seni üniformalı görmesin! Aklına okulu mokulu gelir, heveslenip üzülür!"***

Genç adamın mezun olmaya 30 günü kala, 31 Temmuz 2015 tarih ve 669 sayılı kanun hükmünde kararname ile okulundan ilişiği kesilen askeri öğrencilerden. Diplomasını denklik ile sivil bir Meslek Yüksek Okulu'ndan almış; ama hala işsiz. Çünkü güvenlik soruşturmasında ***"askeri okuldan/çıkma/çıkarılma"*** şeklinde bir fişleme nereye başvursa bir duvar gibi çıkıyor karşısına.

Geçen haftaki yazım Askeri Okulların kapatılması konusundaydı. İmam Hatiplerle Askeri Liseleri karşılaştıran bir analiz yazısıydı. Diğer askeri okullar olan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarındaki öğrencilere birkaç satırda üstün körü değinmiştim. Ama bu yazı sonrası sosyal medya aracılığı ile bana ulaşan onlarca aile öyle hikâyeler anlattı ki, yazmamam mümkün değildi.

Aslında bu konuda hassasiyet gösteren birçok hukukçu ve köşe yazarı bunu gündeme getirmişti. Özellikle Hukukçu akademisyenlerden bir kaçı (ki burada Prof.Dr. Ersan Şen'in hakkını da teslim edelim) detaylı hukuki analizlerde bulunmuş ve konu kamuoyu önünde tartışılmıştı. Ancak bu gün artık gündemde bile değil. Tek amacım bu konunun küllenmemesi. Bunu yaparken de hukuki analizlerden öte özellikle vicdani sorumluluk ve ahlaki boyut açısından olayı irdelemek istedim.

DAMDAN DÜŞEN, DAMDAN DÜŞENİN HALİNİ EN İYİ ANLAMASI GEREKİRKEN...

Yazı aralığında sosyal medya aracılığıyla bana gönderilen bir kısım mesajlara ara ara yer verdim. Bunun nedeni girişteki hikâyenin öyle basit bir hikâye olmadığını, ana temanın ve hikâyede geçen aktörlerin salt zihinsel bir kurgudan oluşmadığını vurgulamak içindir. Bana twitter üzerinden gönderilen bu mesajlar özel yazışmalar değildir. Paylaşımına açık oldukları için aynen yayınlamakta bir beis görmedim. Çünkü hukuku savunalım derken birilerinin özel hayatını deşifre etmemek de bir o kadar önemlidir.

669 s. KHK'nın 104 ve 105. Maddeleri gereği askeri öğrencilikle ilişiği kesilen KHK mağdurları veya aileleri her yere başvurduklarını, hiçbir sonuç alamadıklarını CİMER, BİMER, Kamu Denetçi Kurumu, OHAL komisyonu vs. iddia ediyorlar. Mağdurlar olduğunu iddia eden ailelerden biri aynen şöyle yazmış:

"CİMER, BİMER, Kamu Denetçi Kurumu 'na başvurduk. Ne çıktık ne çıkarıldık. Okullar devlet tarafından kapatıldı diye yapmış olduğumuz itirazlardan bir sonuç alamadık. Gerçekten bu yaşananlar çok ağırımıza gidiyor. Çocuklarımıza Fetöcü gözü ile bakılıyor. Askeri okullarda böyle bir şeyin olduğunu bilsek gönderir miydik? Devletin disiplinli kurumu dedik. Onlar bilmedilerse ben vatandaş olarak nerden bilirim. O da bize denk geldi"

Yine Kuleli 3. sınıf öğrencisi iken okulun kapatılması ile birlikte sivil bir lisede 4. sınıfı tamamlayan bir öğrenci Kara Harp Okulu sınavına girince ***"askeri okuldan çıkma/çıkarılma"*** gerekçesi ile başvurusu kabul edilmemiş. Oysa bu öğrenci, okulu kapanmasaydı hiçbir başvuru ve sınav koşulu olmadan doğrudan Harp Okulu'na gitme hakkına sahipti. Bir baba bu konudaki şikâyetini aynen şöyle dile getirmiş:

"Oğlum Kuleli 4. Sınıfa geçmişti, okul devlet tarafından kapatıldı. Lise'den mezun olduktan sonra Harp Okullarına ön müracaatını yaptı; Fakat hakkında hiçbir güvenlik soruşturması yapılmadan "askeri okuldan çıkma/çıkarılma" işlemi yapıldı....Hiçbir olaya karışmamasına rağmen bu durum oğlumun alnında bir kara leke olarak bir ömür boyu kalacak mı?"

Bu ağır yükü farklı açılardan dile getirenlerden biri yine bir anne... Askeri okuldan ayrılan oğlu bir yana, diğer çocuklarının da geleceklerinin ipotek altına alındığını düşünüyor. Aynen şunları yazmış:

"Her gün acı içerisinde uyanıyorum. Evladımın çaresizliği bizi bitiriyor ve işin kötüsü kardeşlerine bile tedbir konulmuş. Biz bu ülkenin insanlarıyız....evlatlarımıza kıydılar. Hepsi damgalandı gelecekleri yok. Evlatlarımızın sicillerinde bile bu damga var. Hiçbir kuruma almıyorlar. En azından hayalleri suçsuz yere ellerinden alındı 38 bin askeri öğrenci kayıp nesil olacak"

Bunun yanında devlete karşı sitemini dile getiren annelerden bir ise şöyle yazmış:

"Biz vatana sahip çıkacak tertemiz yiğitleri en masumluğu ile devletimize teslim ettik. Mezuniyetine bir ay kala 669 KHK ile alakası olmayan sivil üniversitelerden diploma verildi."

Daha nice örnekler olmasına karşın yer darlığından yine bir annenin feryat ve umut karışımı sözü ile bu yazışmaları burada noktalıyorum.

"...dengi okullara verdik diyorlar. 4 senelik mühendislik tutturana çocuklara 2 senelik üniversitelere yerleştirildiler. Ama bizim çocuklarımız bu vatan için can vermeye yemin edip askerlik mesleğini seçti. Hala da bekliyorlar vatana millete küsülmez diye"

12 Eylül ve 28 Şubat'ta yaşananlar veya yaşatılanlar gözümün önüne geldikçe su soruyu kendime sormadan

edemedim. **Damdan düşen, damdan düşenin halini en iyi anlaması gerekirken, acaba dama çıkıp adeta damdan adam atması nasıl bir duygu? İmam hatiplere Üniversite sınavında uygulanan katsayı sınırlaması karşısında iki gözü iki çeşme olan dünün mazlumları nerede?** Üstelik kat sayı uygulanması bunun yanında deve de kulak kalırken.

Burada hadsizlik edip hukuk dersi verme niyetinde değilim. Ancak hukuk dediğinizde kabaca toplumsal bir mutabakat akla gelir. Bu mutabakatın tepesinde ise Anayasalar vardır. Bizdeki Anayasa süper bir Anayasa olmasa da yine de birçok haksızlığı önleyecek kuralları söz konusudur. 1982 anayasasına göre olağanüstü hal bile olsa Kanun Hükmünde Kararnamelerle dokunulmayacak bazı çekirdek haklar vardır.

Ben şahsen Anayasanın ve OHAL Kanunu'nun öngörmediği bir olağanüstü yetki ve tedbirin KHK yoluyla kullanılmayacağını değerlendiriyorum. Zira "*Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ve durdurulması*" başlıklı Anayasa'nın 15. Maddesi "*hukuk güvenliği hakkı*" ilkesini garanti eden bir düzenlemedir. **Özellikle Anayasamızın 15. ve 38. Maddelerinde anlamını bulan bu haklarından birisi de "masumiyet" karinesidir.**

Anayasamızın 15/2 maddesi: "*suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz*" ve yine 38/4 maddesi: "*Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz*" hükmünü içermektedir.

Taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Mad. 6/2 ise: "*Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar herkes masum sayılır*" hükmünü içermektedir.

EV AĞZINDAN ÇIKANI İŞİTMEYEN BÜYÜKLER

Peki, askeri okulların kapatılması ile birlikte okullardan ilişkisi kesilenler suçlu mu sayılmıştır? Kabaca baktığınızda hayır diyebilirsiniz. Bir de olaya dolaylı bakalım. **Eğer bu okullardan ayrılanlar devlet kademesinde bir işe girdiklerinde karşlarına "askeri okuldan çıkma/çıkarılma" şeklinde bir engel ortaya çıkıp ta sistem dışına itiliyorsa, bunun anlamı koskoca bir "Evet" tir.** Hiçbir adli ve idari işlem yapılmadan sırf devletçe kapatılan veya kapatılmamakla birlikte öğrenimine son verilen bir okuldan ayrılma nasıl güvenlik gerekçesi yapılabilir?

669 sayılı KHK ve 675 s. KHK ile bazı okulların kapatılması veya kapatılmamakla birlikte öğrenimine son verilmesi sonucunda 38.000 öğrencinin mağdur edildikleri kimilerince ileri sürülmektedir. Ancak araştırdığım kadarı ile kapatılan askeri okullar ile okulu kapanmamakla birlikte öğrenimine son verilen askeri öğrenci sayısının 17.000 civarında olduğunu söyleyebilirim. Bu doğru ise, çok ciddi bir rakamdır. Kaldı ki rakamların niceliğinin adaletin tecellisi açısından hiç bir önemi de yoktur.

Bu öğrencilerin tamamı mı FETÖ ile iltisaklıydı? Tabii ki değil. Dolayısıyla Fetö'nün algı yönetimi konusuna dikkat etmek gerek. Örgütün bu konuda ne denli hin ve başarılı olduğu ortada... Ayrıca bu toptancı yaklaşım karşısında Fetö'nün bu 17.000 askeri öğrenci üzerinden bir takım algıları yönetebileceğini tahmin etmek için de kâhin olmaya gerek yok. Yine de bununla ilgili geçenlerde okuduğum bir analizi çok değerli bulduğumu belirtmek isterim. Fetö'nün baskı ve zulmü karşısında Harbiye'den ayrılmak zorunda kalan ve hali hazırda öğretim görevlisi olarak hayatını devam ettiren Yağız Aksakallıoğlu tarafından kaleme alınan bu makaleyi okumanızı tavsiye ederim. Makalede **Fetö'nün askeri okullardan ilişkisi kesilen öğrencileri "yaşayan şehitler" şeklinde tanımlayarak algı yönetimine devam ettiği** belirtilmektedir. (21yyte.org)

Bu aynı zamanda aileler için de büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Çünkü birçok aile çocuğunun örgüt ile iltisakını kesinlikle bilmediği gibi bilebilecek durumda da değil. Bu emsali görülmemiş sinsi örgütün başarısı zaten bundan kaynaklanıyor. Hâlbuki askeri okullardan ilişkisi kesilen bu öğrencilerden örgüt ile irtibatlı olanların adil bir soruşturmayla iltisakları göz önüne serilseydi, aileler de olaya bu denli toptancı yaklaşımla bakmayacaklardı. Oysa canı yanan her aile, devletle tam bir tezat teşkil edecek şekilde ilişkisi kesilen 17.000 öğrencinin de tamamını masum zannediyor. Kazın ayağı hiç de öyle değil. Zira her iki taraf da olayı toptancı bir bakışla kendi penceresinden rasyonelleştirmiş durumda.

Bizim itirazımız bırakın güvenlik soruşturmasını, haklarında hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmadan Mustafa Önsel'in deyimiyle hepsinin aynı "kanlı çuval"a atılmasıdır.

Bu yetmezmiş gibi hala bu öğrenciler ile ilgili iyileştirici bir adımın atılmaması, bunların muhatap alınmaması konusu ise bir o kadar vahimdir. "*Benim sessizlikte kırılan birçok feryadım var*" sözü bugünkü gücün gençlik yıllarında hayranla takip ettiği ünlü İranlı sosyolog Dr. Ali Şeriatî'ye aittir. Bu şiirsel sözü çok anlamlı bulurum. Tabii ki sırf benim anlamlı bulmam yetmez. **Önemli olan bu sözü gençlik yıllarında derinlemesine içselleştirenlerin buna yeniden inanması.**

Efendiler, dün sizin sessizlikte kırılmış bir feryadınız olabilir; ama bugün başkalarının sessizlikte kırılan birçok feryadı var. İştin bunları! Zira "Bir insan acı duyarsa canlı, başkasının acısını duyarsa insandır" der Tolstoy.

Neyse, bitirişi bu sefer birileri belki önemser diye Safahat'tan yapalım:

"Kenâr-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu,

Gelir de adl-i İlahî sorar Ömer'den onu!"

Ey ağzından çıkan işitmeyen Büyükler! Dilinize doladığınız yukarıdaki mısraların hatırına, sessizlikte kırılan bu feryatlara azıcık kulak verin! Bir gün, atının çocukları çıkıp da "*Yerim sizin kuzu/ kurt/ Ömer üçlemenizi !*" derlerse sakın ha

şşırmayın! Sizi geçtim; bari Akif'e ve sanatına laf ettirmeyin!

Ramazan Bulut

Odatv.com



Ramazan Bulut

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

