



Uğur Dündar olsa masadan kalkardı

17.06.2019



Dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tekrar seçiminin adayları İmamoğlu ve Yıldırım'ın ekran randevusu için televizyon başına geçerken zerre heyecanım yoktu. Nitekim program boyunca da, beni de sanırım izleyiciyi de heyecanlandıracak bir gelişme, tartışma olmadı.

Söz konusu açık oturumu İmamoğlu, Yıldırım ve moderatör Küçükçaya ile yayın formatı açısından kısaca değerlendirelim.

KÜÇÜKKAYA VE YAYIN FORMATI AÇISINDAN

Programın moderatörlüğü için İsmail Küçükçaya ismi üzerinde uzlaşma sağladı iki adayın partisi ve bir de protokol yayınlayarak kamuoyuna açıkladılar. Tabii bu yazılı protokolün ötesinde anlaşılıyor ki sözlü olarak da format ve yayın akışı üzerinde anlaşmışlar ve moderatör Küçükçaya ile de mutabakat sağlamışlardı. İki reklam arasında da belli ki belli revizyonlar adayların yanına gelen Mahir Ünal ve Engin Altay tarafından mutabakatla dikte edildi. Birkaç dakika geç başlayan program, adayların vaatlerini anlatabilmesi için yaklaşık bir saat uzatıldı ve ikinci bir reklam arasına gidildi.

Umarım adaylar ve moderatör Küçükçaya dostumuz **"kartonumsu"** ifadesinden rahatsız olmaz. Şurası açık ki protokol ve diktelerle dolu bir format ve yayın akışı içinde bir moderatörün programa kendinden katabileceği fazla bir şey olmaz. Bu arada bazı zaaf lar da oluştu.

Maddeleştirirsek şöyle ki:

- 1) Küçükçaya, Yıldırım'ın defalarca İmamoğlu'nun sözünü kesmesine seyirci kaldı. Bunu bilinçli olarak yapan Yıldırım'ın amacı rakibinin insicamını bozmaktı. Oysa Küçükçaya, bu gelişmede kafadan net kuralı koyup söz kesimini engelleyebilirdi. Bunun yerine İmamoğlu'na ek süre vermeyi tercih etti.
- 2) Küçükçaya'dan AA ile ilgili olarak şöyle bir soru bekledi herkes: **"İyi de Sayın Yıldırım, AA da iktidar tarafından yönetiliyor, siz de iktidarın adayısınız; bu durumda AA'nın tavrından hiç rahatsız olmadınız mı? AA verileri nereden alıyordu ki, birden veri akışı kesildi fark kapanınca?"** Ancak, Küçükçaya bu topa girmede.
- 3) Küçükçaya, İmamoğlu'na FETÖ sorusu yöneltti ama yıllarca 17/25 Aralık'a kadar **"cemaat"** dendiği dönemde onlarla beraber yürüyen Yıldırım'a yöneltmedi; ancak izleyicilerden gelen tepkiler üzerine yöneltti.
- 4) Küçükçaya'dan beklenen; Yıldırım'ın **"kazandık"** erken açıklaması ve **"Gönül Belediyeciliği Kazandı"** bilbordlarına ilişkin olarak **"Siz kazanmadığınız halde, partinizin 25 ilçe belediye başkanı adayı kazandığı halde bilbordlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sizin görselleriniz kullanıldı?"** sorusu gelmedi.
- 5) Küçükçaya, Yıldırım'ın **"Suriye'de iç savaş çıktı..."** cümlesiyle başlayan Suriyelilerle ilgili açıklaması karşısında kendi hükümetlerinin bu iç savaşta rolü hakkında ne düşündüğünü sorabilirdi, es geçti.

Finalde, Küçükçaya haklı olarak, kendisi adaylara teşekkür ettikten sonra adaylardan da kendisine **"teşekkür"** bekledi. Yıldırım'dan şaşırtıcı şekilde tutuk ve neredeyse gönülsüz bir teşekkür aldı!

İMAMOĞLU AÇISINDAN

İmamoğlu rakibine göre ekranda başından itibaren daha rahat, daha hazırlıklı gözüktü. Ekranı daha iyi ve olumlu kapladı. Seçimin bir tekrar seçim olduğunu ve kazanıp mazbata aldığı 31 Mart'tan ayrı düşünülelemeyeceğini haklı ve yerinde olarak net vurgulaması artıydı. Rakamlara ve 31 Mart akşamı yaşananlara hakim gözüktü. Daha çok **"koyalayan"** durumda olması anketlerde önde çıktığının bir kanıtıydı. Anketlerin verileri belli ki kendisinin ekranda daha rahat olmasını getirdi. Yüksek enerjili ve kabına sığmayan, aynı zamanda vaatleriyle de "göreve hazır" bir izlenim verdi.

Yıldırım'ın CHP ve İYİ Parti'nin yanında HDP desteğini manidar şekilde vurgulaması karşısında Ak Parti iktidarının Oslo ve Habur sürecinde doğrudan PKK ile muhatap olmasını dile getirmede. Yıldırım'ın Kürdistan çıkışından, önceki dönemlerdeki **"çözüm süreci"** ve Dolmabahçe Mutabakatı'na da değinmedi.

YILDIRIM AÇISINDAN

Yıldırım, görece gergin ve endişeli başladığı programda sonlara doğru açıldı. Belli ki içerik olarak zorda kaldığı anlarda **"söz kesme"** ve **"kılıç atma"** gibi taktikler almıştı ve bu taktikleri yeri geldikçe uyguladı. Özelliklerde başlarda ezberi olan **"çalındı"** ve **"yalan"** ifadelerine sığındı. En az 10-15 kez İmamoğlu'nun sözünü kesti. HDP **"kılıcı"** bir örnek... Yıldırım'ın en başarılı olduğu dakikalar sonlardaki trafiği beş yılda çözme vaadi ve bu bağlamda bakan iken yaptıklarıydı. İstanbul'da trafik en önde gelen sorun ve bu konuda anlaşılıyor ki iyi bir hazırlık yapmış ekrana çıkmadan önce. Bunu finalde dile getirmesi de akılda kalıcı olmasını sağlamak açısından doğru bir taktik.

Ancak Yıldırım, 31 Mart öncesi **"beka"** meselesi ve Erdoğan üzerine oturtulan kampanyanın tekrar seçim öncesinde neden 180 derece değişikliğe uğradığını izah edemedi. Bu arada Yıldırım, bir soruyu yanıtlarken çok sayıda il adı saydı ama kendi memleketi Erzincan'ı ya aklına getiremedi ya da sadece bir ilin hemşehrisi gözükme istemediği için özellikle atladı.

SONUÇ

Sonuç olarak tatsız, tuzsuz ve kartonumsu bir açık oturum izledik. Tek yararı, zıt kutupların ekranda 17 yıl aradan sonra halkın önüne çıkmasıydı. Ki, bu demokrasilerin vazgeçilmez bir enstrümanıdır. İyi oldu kuşkusuz. Bu açık oturuma 31 Mart'ta kaybeden Erdoğan-Yıldırım'ın çok gereksinimi vardı. O yüzden sıcak baktılar. Şimdi Yıldırım bir daha kaybederse geri çekilen ve Yıldırım'ı öne süren Erdoğan bu kez kaybetmiş olmayacak akli sıra! Oysa kaybeden herhalükarda Erdoğan olacak!

17 yıldır Ak Parti sözcüleri CHP'liler ile ekrana değil seçim döneminde, normal dönemlerde bile çıkmıyordu. Şimdi Yıldırım'ın çok istekli olmasının ve Erdoğan'ın da bunu onaylamasının nedeni açık ki geride olmaları ve konsolide ettikleri kesim dışındaki ortadaki kesime seslenmek arzularıydı. İmamoğlu açısından baktığımızda ise o da istediğini almış sayılır; tarihe 17 yıl aradan sonra bir Ak Parti adayını ekrana çıkarabilen ve **"hodri meydan"** çıkışından çekinmeyen bir profil koydu ortaya.

Son olarak şunu söylemek de farz oldu: İyi ki Uğur Dündar'a henüz resmi teklif gitmeden üstat vazgeçmiş. Çünkü trollerin ve trolümsülerin saldırıları olmasa da partilerle masaya otursa Dündar, çizilen çerçeveye sığmaz ve masadan kalkarmış kanımca. Çünkü, programın formatını ve yayın akışını kendisi çizmek, moderatör olarak halkın merak ettiği her şeyi objektif bir şekilde kompleksiz olarak sormak isterdi. Tanıdığım **"Uğur Dündar"** başka türlü olamazdı. Çünkü vesayet hiç haz etmediği bir şeydir.

Muzaffer Ayhan Kara

Odatv.com



M. Ayhan Kara



Diğer Yazıları

Altay yeni statta ilk maçta kayıp

11.12.2021

"Bay Gol"den son mesaj

08.12.2021

Büyük acıya rağmen maça çıktı

06.12.2021

Göztepe orada lider

02.12.2021

Üç büyükler Trabzon'a çalıştı

29.11.2021

AKP'de Mustafa Denizli ismine tepki

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Sekin Sevin

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

