



Bu işin ucu CIA karargahına kadar gider

28.04.2020



Barış Pehlivan'ın geçen gün Odatv'de yayınlanan yargı ile ilgili yazısını okumasaydım filmi geriye sarmayacak, bu yazıyı kaleme almayacaktım. Geriye doğru sarıp neler olmuştu, bir hatırlayalım...

FİLMİ GERİYE SARINCA: 'ERGENEKON' DALGALARIYLA GELEN REJİM

Önce Tuncay Güney diye bir genç adam peydah oldu. 2001'di tarih. Evinde çıkan bir yığın imalat sözde doküman önce dikkate alınmadı, çünkü bunları dikkate alacak, 'yutacak' bir iktidar da siyasi iklim de yoktu. Türkiye, henüz Ak Parti devrinde değildi. O zamanki adıyla 'Gülen cemaati' henüz siyasete ve askeri sivil bürokrasiye, yargıya, medyaya, üniversitelere vb. dibine kadar dalacak ortamı bulamamıştı.

ABD mahfillerinde öteden beri Türkiye'deki desteklenecek yeni iktidar alternatifi üzerinde durulmuş ve sonuçta Gülen cemaati destekli, Erbakan ekolünden (Fazilet) koparılmış kesim (Yenilikçiler) üzerinde karar kılınmıştı. Merkez Sağın (ANAP-DYP) beli o yüzden iyice kırıldı 2002 genel seçimlerinde. DYP'nin yüzde 9,9 ile baraj altında kalması üzerinde ayrıca durulmalıdır. Sonuçta Ak Parti yüzde 34 ile tek başına iktidar oldu! Daha doğrusu F Tipi yapılanma ile destek gören bir geniş koalisyon Türkiye'nin başına hükümet oldu. Gülen cemaati tırmadıkça ve kamuoyunda konu oldukça geniş koalisyondaki ortağından "alnı secdeye gelenden zarar gelmez" gibi sözler duyuldu. Hükümet yetkilileri sözde cemaatin adeta avukatlığını yaptı.

XXX

2002-2005 arası iyice palazlanan F Tipi örgütlenme yol alırken, MİT de Başbakanlığa 'Ergenekon' dosyası verdi. Başbakanlık da bunun üzerinde durmaya başladı. Bayram değil seyran değilken dört yıl önceki vakası sonrasında bir ajan provokatör olduğu anlaşılan, 'tırlatık' görüntüsü verilen ama bir "görevli" olduğu iyice açığa çıkan Tuncay Güney'in zırva niteliğindeki kışkırtıcı sözde belgeleri işlem görmeye başladı. Ki, allanıp pullanarak TRT'lere çıkarılan bu görevli sonradan bir de baktık ki ABD üzerinden Kanada'da ortaya çıktı cinsel tercihine de vurgu yapılan haham yardımcısı olarak!

2007 seçimlerinde Ak Parti yeniden iktidara geldikten sonra gaza basıldı! F Tipi, yargıda iyice mesafe almıştı ve artık askeriyeyi istiyordu. Sonradan 'kandırıldık' diyen iktidar olup bitenlerin farkındaydı ama işine öyle geliyor olmalı ki, mantıksız, deli saçması ne varsa göz yumuyor, Zekeriya Öz'lere olmadık payeler veriyordu. Memleketin orta yerinde açıkça kumpaslar kuruluyor, "Taraft" adlı bir metruke F Tipi-CIA ortak yapımı olarak devreye giriyordu. Taraft'ta gençliğinde 12 Eylül döneminin sol gençlik dergilerinden Yarın'dan bilinen, bir dönem Cumhuriyet'te de çalışan Yasemin Çongar CIA'nın raporları doğrultusunda ortamı yönlendirmeye çalışıyordu. 11 Temmuz 2008'deki yazısında, 'Ergenekon' iddianamesinin başsavcılığa verileceği günkü yazısında "Ergenekon operasyonunun yanında kesilmemesi için..." iktidara ve kamuoyuna akıl veriyordu!

Nitekim daha dava açılmadan iddianame F Tipi yargı mensuplarınca başta Taraft olmak üzere geniş koalisyonun basınına ulaştırılıyor, onlar da iddianameden özel seçkiler yayınlarken iddianamede suçlananları itibarsızlaştırma, gözden düşürme faaliyetine girişiyordu. İktidar ve Gülen cemaati koalisyonu anlaşılıyordu ki sözde 'Ergenekon' davasını bir

tasfiye sürecine dönüştürmeyi planlamıştı. Askeri ve sivil bürokraside, yargıda, üniversitede, medyada vb. ne kadar Atatürk Türkiyesi yanlısı varsa tasfiye edilecekti zahar!

XXX

14 Nisan 2009'a kadar 12 dalga halinde sürüp gitti sözde 'Ergenekon' operasyonları. Memlekette adeta bir **"Ergenekon-Beşiktaş-Silivri"** rejimi hüküm sürüyordu! Kendisi de bu rejim tarafından ileri yaşında mağdur edilen ve sonra da o süreçte çektiklerinden hayatını kaybeden İlhan Selçuk bu rejimi şöyle anlatmıştı 14 Nisan 2009'da Cumhuriyet'teki köşesinde:

"Üzülüğüm ne biliyor musunuz?..

Biz yine haklı çıktık...

Keşke çıkmasaydık...

Ergenekon kapsamında da haklı çıktık; ama, doğrusunu isterseniz bu tertibi ya da operasyonu hazırlayanları tebrik ediyorum...

Çok iyi düşünülmüş...

Ve tasarlanmış...

Ucu açık soruşturma...

Dalga dalga...

Hiç bitmeyecek bir davanın hukuk şemsiyesi altında aşama aşama sürdürülmesi...

İnsanların yıldırılması, korkutulması, sindirilmesi...

Ve ülkede sürekli geçerli Ergenekon rejimi..."

İlhan Abi'nin gözüne alındığı süreçte Cumhuriyet gazetesindeydim. Süreci yakından izleme noktasındaydım. İlhan Abi'nin demek istediği şeydu, tercüme edeyim:

"Bu iş Zekeriya Öz'leri hatta onlara içeride yol verenleri de içeren ama aşan çok daha boyutlu bir iş... Bu işin ucu Atlantik'in öbür tarafına kadar, Pensilvanya'ya uğrayıp CIA karargahına, Pantagon'a kadar gider..."

XXX

Ne diyordu o zamanlar F Tipi'nin huruç hareketi metrukesinde CIA bülbülü; "... **Ergenekon'un TSK içinden sökülüp atılması gerektiğine inanmış ordu mensupları var.**"

Nitekim görüldü ki, daha askeri lise ve harp okullarına giriş aşamasında çalınan sorularla "sökülüp atılmış" Atatürk Türkiyesi'nin silahlı kuvvetlerine adım atmak isteyenler. Yetmemiş, girebilenler F Tipi'nin yıldırma ve sindirme politikalarıyla dışlanmışlar. Ve sıra albaylarla generallere, amirallere gelmiş... Görüldü ki, sözde 'Ergenekon' kumpas davalarının en önemli amacı ordunun komuta kademesini tasfiyelerle ele geçirmekmiş... Bu sürecin geip dayandığı yer ise Fidan'a dönük yargı eliyle MİT operasyonu ve polis eliyle 17/25 Aralık sonrasında 15 Temmuz askercil kalkışması!...

İşin ucunun nereye gittiğini bakın F Tipi'nin huruç metrukesinde CIA'nın, Pentagon'un sözcülüğünü yapan hanımefendi nasıl açıklıyor:

"Türk ordusunun Washington'da 'gitgide Batı'dan kopan, bazı unsurlarıyla Rusya'nın etki alanna giren, AB sürecini baltalamaya çalışan, Kıbrıs'ta çözümü engelleyen, demokratikleşmeyi içine sindiremeyen, 1920'lerin zihniyetine tutsak, (...) giderek Türkiye toplumundan da kopuk' bir kurum olarak algılanmaya başladığını gözledim."

Aynı günlerde F Tipi'nin amiral gemisi Zaman'da ise başka bir sözcü (İhsan Dağı) aynı minval üzere şu satırları

döktürmüştü:

“Amacı dışına çıkan ve ‘Rusçu’ bir kliğin kontrolüne giren Türk Gladio’su artık korunup kollanmıyor... Elli yıldır Batı güvenlik sistematğinde bulunan bir ordunun Rusya yanlısı, NATO, ABD ve AB ile işbirliğine karşı ‘Rusçu’ bir kliğin eline geçmesine seyirci kalınır mı?”

XXX

‘Ergenekon’da 10. dalganın ardından F Tipi gaz verirken TSK’ya dönük operasyonlara, kulislere giderek operasyonların ABD ayağı daha açık bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Belki de tarihin en konspiratif, en farklı operasyonunu; Müslüman coğrafyanın bütünü de içeren oprasyonun Türkiye ayağının Pensilvanya’yı kucaklayan ABD’den bağımsız olması tabii düşünülemezdi. Çıkış noktası ise soğuk savaşın sona ermesinin ardından işlevsizleşen Türkiye’nin “kucaktan indirilmemesi” teorisiydi kuşkusuz. Ne demekti askeri okullarda, akademilerde daha dengeli, riskleri dağıtan, daha egemen, değişen dengelerde ve tek kutuplu dünyada ulusal çıkarları bölge merkezli bir yaklaşımla yeniden değerlendirmek?! Türkiye, ‘Büyük Birader’in hışımını üzerine çekiyordu ve icabına bakılmalıydı!

AMERİKAN PARMAĞININ KANITLARINDAN BASİT BİR TANESİ

CIA’e bağlı açık istihbaratın bir merkezi de Open Source Center (OSC). Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in 18 Nisan 2014’teki haberinden okuyoruz ki CIA tam 22 sayfalık ‘Ergenekon Kılavuzu’ yayınlamış! Tabii bu açık istihbarat kuruluşunun raporları her önüne gelen gitmiyor. 19 Mart 2014’teki rapora göre süreç aynen Tuncay Güney provokasyon belgeleri ve buna paralel F Tipi iddianame gibi bir içeriğe sahip ve komplo Ümraniye bombalarıyla Haziran 2007’den itibaren değerlendiriliyor. 2005’te kurulan OSC’nin web sayfası sadece ABD hükümeti ve ilgili kamu kurumlarına açık. Çamlıbel’in haberinden bir bölüm düzmece işlerin rapora nasıl yansıtıldığı ve amacı hakkında fikir veriyor. Taraf, ABD kaynaklarının arzularını yansıtırken, OSC de Taraf’ın arkasına saklanırken kendisini kabak gibi açığa çıkarıyor:

“Raporun girişinde, Ergenekon’la ilgili şu değerlendirme yer alıyor: ‘İddialara göre Ergenekon, İslamcı Ak Parti’yi askeri bir darbeyle düşürmeyi planlayan bir yasa dışı örgüt. Örgütün sözde derin devletle bağlantılı, hükümeti istikrarsızlaştırmak için suça karışan laik Türklerden oluşan geniş biryeraltı şebekesi olduğu iddia ediliyor. Şubatta tutuklanan üst düzey askeri yetkililer, 10 yıl öncesine kadar giden komplo nedeniyle tutuklamaların yapıldığı operasyonun son halkası oldu. Örgütle ilgili ilk bilgiler gazeteci Tuncay Güney’in 2001 tarihli belgelerinde ortaya çıktı ve 2007’deki eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in günlüklerinde darbe planları bulundu. Bugüne kadar 200 ileri gelen asker ve sivil ismin tutuklandığı kapsamlı bir soruşturma Haziran 2007’de Ümraniye’de bir gecekonuda bulunan el bombalarıyla başladı. 2001’de ele geçirilen belgelerde Ergenekon isimli bir örgütten söz edilse de medyanın Ergenekon ismini yaygın olarak kullanması Ümraniye’de yapılan baskında örgüt belgelerinin ele geçirilmesinin ardından başladı. Soruşturma, (hepsi anti-militarist ve liberal eğilimli Taraf gazetesi tarafından yayımlanan) başka darbe planlarını da açığa çıkardı. Ergenekon ile bağlantılı yaklaşık 200 sanığın yargılandığı iki mahkeme halen devam ediyor ancak bugüne kadar henüz kimse mahkumiyet almadı.”

MANALI ANAHTAR SÖZCÜK: ERGENEKON

Sözde ‘Ergenekon’la başlayan ve F Tipi’nin bir koçbaşı gibi kullanıldığı kumpas davalarında ilk anahtar sözcük “Ergenekon” oldu. Böyle bir örgüt varmış ve iktidara darbe yapacaktı!..

Peki, neden hayali bir örgüte bu ad verildi, kim verdi? Kendisi de yukarıda da belirttiğim gibi bu davanın mağduru olup hayatını da bu yüzden kaybeden İlhan Selçuk Cumhuriyet’teki 24 Temmuz 2009’da “Bozkurt Tilki mi Oldu, Sırtlan mı?..” başlıklı köşe yazısında buna değindi. Türk tarihindeki Ergenekon’dan çıkış efsanesini ve bozkurtun yol gösterici rolünü anlatan Selçuk, sonrasında şöyle devam ediyor:

“Ergenekon’un da Türklerin tarihinde ve bilincindeki işlevi buydu...

Ama, ne oldu?..

Kim Ergenekon'a düşmanlaştı?..

Kim Ergenekon destanını geçmişimizden söküüp güncel politikanın pislğine, rezilliğine, haksızlığına, hırsızlığına alet etmek için yaşadığımız iğrenç tertibi tezgahladı?..

Ergenekon bugün neyi vurguluyor?..

Bozkurtu mu?..

Çakalı mı?..

Sırtlanı mı?..

Yılanı mı?..

Kertenkeleyi mi?

El ele, onurlu bir toplum gibi geleceğe yürüyüşü mü?..

Yoksa kutsal İslamı kullanıp Türklüğün köküne kibrit suyu ekmek isteyen bir güruhun Türkiye'yi parçalamak isteyen dış kökenli tezgahını mı?.."

Dert dava, tarihimize kara çalmak, bir efsaneyi yıkmak, Türklüğün değerini düşürmek olunca hayali örgütün adı 'Ergenekon' olacaktı ve tabii davanın adı da!..

MEĞER NİHAİ HEDEF SON VURUŞ İÇİN ORDUYU KULLANIŞLI HALE GETİRMEKMiŞ

Ama ne oldu? O kadar patırtı, o kadar gürültü... F Tipi, CIA; Taraf, OSC... Çongar'lar...

Meğer, operasyonun, kumpasların, komploların hedefi Atatürk Türkiye'sinin köküne kibrit suyu dökmek ve bilhassa son ve kesin darbeyi vurmak için TSK'yı tam teslim alıp elverişli hale getirerek nihai amaç için kullanmakmış! 15 Temmuz'da bu filmin sonunu gördük... "Gülen cemaati", "FETÖ" oldu! İktidarla sözde cemaatin yolları 17/25 Aralık ile ayrıldı sert bir şekilde. "Kandırıldık" dendi.

HEM ODATV'NİN HEM MİT MÜSTEŞARI FİDAN'IN ÜZERİNE YÜRÜNMÜŞTÜ YARGI ELİYLE

Kumpas davalarından biri de Odatv davasıydı. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu o zaman da tutuklanmış ve 19 ay yok yere yatırılmıştı Silivri zulumhanesinde. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a da komplo kurmaya kalktı F Tipi; ilk çıkış buydu 17/25 Aralık'tan da önce.

Şimdi neler oluyor; Odatv de MİT de FETÖ mağduruydu sözde cemaatle hükümetin beraber yürüdüğü yıllarda; Odatv de MİT de dibine kadar FETÖ ile mücadele ediyor ama ifşa olan bir şehit MİT mensubu ile ilgili haberi hem de şehide sahip çıkarak verdi diye Odatv'nin görülmedik şekilde üstüne gidiliyor. Keşke FETÖ'nün bu kadar üstüne gidilse... Sık sık FETÖ ile mücadelede boşuna "yalnız bırakıldığını" ima etmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ZEDELENDİ, VİCDAN ZEDELENDİ, EŞİTLİK ZEDELENDİ

Mart ayının ilk haftasındaki tutuklamalardaki ayrıntılar bile hukukun üstünlüğünün bu meselede zedelendiğini ortaya koyuyor: 1)Barış Terkoğlu, -ki neredeyse her hafta adliyede bir haber ya da yazı yüzünden ifade verdiği malum- tıpkı FETÖ döneminde olduğu gibi sabaha karşı 04.00'te evinden gözaltına alınıyor. Sanki sabah çıkıp Odatv ofisine gitmeyecekmiş gibi!.. 2)Aynı soruşturmadan dolayı, aynı kurumdan bir başka yetkili olan Barış Pehlivan ise ertesi gün 10.00'da savcılıkça davet edilerek ifadeye çağırılıyor! Aynı ülke, aynı yasalar, aynı CMUK, aynı soruşturma, aynı kurum fakat iki ayrı yaklaşım! 3)İnternet basınında uygulama konvansiyonel yazılı basına göre farklı; haberi yazan belli ise sorun olsa bile sorumlu haber müdürü sorumlu tutulmuyor. Yani, Terkoğlu'nun bundan dolayı soruşturmaya tabi tutulması abesle işgal.

4)Haliyle, "Genel Yayın Yönetmeni" unvanlı Pehlivan'ın tutuklanmasının hiçbir dayanağı yok. 5)Diyelim ki haberde sorun var; erişim yasağını habere getirirsin... Koskoca Odatv'yi, bir buçuk milyon okuru olan, çok saygın kalemlerin de imza attığı Türkiye'nin en büyük haber portalına tamamen erişim yasağı üstelik son Anayasa Mahkemesi kararına karşın (sendika.org) nasıl ve neye dayanarak verilebilir? 6)İfşa olan bir haber söz konusu... Son olarak fotoğrafları kimin çekip servis ettiği de anlaşıldı ki, bu kişi de bir belediyenin basın danışmanı; doğrusu yapıldı ve ifadesine başvurulup serbest bırakıldı.

Hadi bütün bunları, altı maddeyi geçelim... Koronavirüs tehlikesini de geçelim. İnfaz Yasası'nı nasıl es geçeceğiz? Ki, infaz düzenlemesi koronavirüs yüzünden hızlandırıldı... İnsanın gözlerini faltaşı gibi açık bırakan isimler dışarı çıkarken gazetecileri nasıl içeride tutarsınız? Bu eşitsizliği nasıl izah edebiliyorsunuz? Vicdan bu işin neresinde? "Cezasız ceza" olmuyor mu bu tutum? Denetimli serbestlik sınırı genişlemişken üstelik...

TOP ANAYASA MAHKEMESİ'NDE

Anayasa Mahkemesi'nin önünde şimdi bütün bu safahat. Bu arada gazeteciler de İnfaz Yasası çıktığı ve koronavirüs memleketin hapisanelerinde de kol gezdiği halde bir buçuk ayı geçti içeride...

Pehlivan'ın yazısından çıkıp yine Pehlivan'lara geldik aradaki henüz dumanları tüten inanılmaz, akıl tutulması kör şeytan 'ergenekon' sürecini de hatırlayarak ve hatırlatarak.

Son olarak şunu yüksek sesle söylemek isterim: Akıl başında bir hükümet, adliye olsa METASTAZ kitabından yola çıkarak soruşturmalar açıp devleti kontrol dışı ya da kontrol dışına çıkma eğilimi olan unsurlardan arındırır... Renklendirme üzerinde durur... İddiaların üzerine gider, soruşturur, araştırır... Sıfatlarının başında "Cumhuriyet" olan cüppeleri düğmesiz savcılara ise hiçbir şey söylememe gerek yok. Sadece o cübbelerin ve sıfatlarının başındaki sözcüğün hakkını versinler yeter.

Muzaffer Ayhan Kara

Odatv.com



M. Ayhan Kara



Diğer Yazıları

Altay yeni statta ilk maçta kayıp

11.12.2021

"Bay Gol"den son mesaj

08.12.2021

Büyük acıya rağmen maça çıktı

06.12.2021

Göztepe orada lider

02.12.2021

Üç büyükler Trabzon'a çalıştı

29.11.2021

AKP'de Mustafa Denizli ismine tepki

28.11.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

