



Kemal Kılıçdaroğlu Odatv'ye konuştu

27.03.2019



Seçime günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Zonguldak'a ve Bartın'a gittik. Oldukça tempolu geçen mitingden İstanbul'a dönerken, küçük bir uçakta hızlı bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sözü uzatmadan; işte sorularımız ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtları...

İktidarın İstanbul ve Ankara ile ilgili söylemlerinin, "kaybedeceğini gördü" gibi bir havayı gösterdiği konuşuluyor. Siz de buna inanıyor musunuz?

İktidar dediğimiz, aslında bir kişi. Erdoğan panik içinde. Ankara'yı, İstanbul'u, Bursa'yı, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı kaybedeceğini görüyor zaten. Oylarının ciddi oranda düştüğünü de görüyor. Kazanmak için, bel altı vuruş dediğimiz, siyasette olmaması gereken, ahlaki olmayan yöntemlere başvuruyor. İftira atıyor, hakaretler ediyor, ağız dalaşısıyla siyaseti götürmek ve bütün kuralları çiğneyerek kendi iktidarına sürdürülebilirlik kazandırmak istiyor. Bunları doğru bulmuyoruz. Zaten Erdoğan'ın paniği de bunu gösteriyor. Ne yaparsa yapsın, sonuçta halk gerçekleri görmeye başladı. Yıllar yılı vaat edilenlerin büyük bir kısmının yapılmadığını gördü. İşsizliğin ne olduğunu, vatandaş daha yakından hissetmeye başladı. Bu iktidarın bir saray sosyetesini oluşturduğunu ve onların hiçbir sorunlarının olmadığını ama, temel sorunların halk tarafından yaşandığını görüyor. Dolayısıyla, Erdoğan'ın paniği de buradan kaynaklanıyor; olayların üstünü örtmek istiyor.

"İSTİHBARAT ÖRGÜTÜNÜN İÇİNDEKİ BİR KOL..."

Saray sosyetesini, dediniz. Biraz açar mısınız...

Saray sosyetesinin ayrı bir oluşumu ve ayrı bir kültürü var. Bu sosyetenin aktörlerinden birisi de damat. Damat işsizlik nedir, yoksulluk nedir asla bilmiyor. Bir eli yağda, bir eli balda yetiştirdi. Yurtdışında okudu, Türkiye gerçeklerinden kopuk, ne yaptığını bilmeyen, bürokrasiyi tamamıyla dışlamış bir yapı içinde... Saray sosyetesinin bir başka özelliği, bunların sürekli kendilerini ve yandaşlarını koruyan bir politika izlemeleri. Örneğin; çok yakın birisi milletvekili olmamışsa, hemen onu büyükelçi atayabiliyorlar. Bir başkasını bakan yardımcısı olarak atayabiliyorlar. Bir başkasını devlette önemli bir göreve getirebiliyorlar. Dolayısıyla, Saray'ın ayrı bir dünyası var... Ve tümüyle halktan kopuk durumda. Saray'a yakın olan, yani Erdoğan'a yakın olanlar ödüllendiriliyorlar. Ve bunların kesinlikle Erdoğan aleyhinde hiçbir yerde konuşmamaları lazım. Çünkü konuştukları an bilgi derhal Erdoğan'a gidiyor. Devletin istihbarat örgütünün belli bir bölümü de sadece ve sadece Erdoğan'a ve Saray'a hizmet ediyor. Onların çıkarlarına uygun olarak üretilen politikaların paralelinde çalışma yapıyorlar. Bugün gazetelerde yer alan isimlerin kaynaklandığı yer de, devletin içinde yer alan ve devlete değil Saray'a hizmet eden örgütlerden kaynaklanıyor. Daha açık ifade edelim; istihbarat örgütünün içindeki Saray'a yakın bir kolun Saray'ın çıkarlarına hizmet etmesinden kaynaklanıyor. Saray'ın böylece ayrı bir kültürü, ayrı bir atmosferi, ayrı çıkarları ve toplumun kendilerine hizmet ettiği ama onlara asla hizmetin götürülmediği, sadece belli çıkar çevrelerinin korunduğu bir alan aslında. Saray sosyetesini, dediğimiz böyle bir yapı var.

Bir yandan da, kendi içlerinde de çatışma var gibi görünüyor. Hem bakanlar arasında, hem de Saray'daki akrabalar arasında... Yorumunuz var mı bu konuda?

Bu çıkar çatışmasının olması son derece doğal. Çünkü çıkarın olduğu yerde birden fazla kişi aynı çıkardan beslenemiyorsa, doğal olarak bir çatışma çıkacaktır. Ama bunu da büyük bir ustalıklarla, kendi içlerinde örtebiliyorlar. Kamuoyuna büyük ölçüde yansımaya engel olabiliyorlar. Saray sosyetesini kendi içindeki çatışmaları havuz medyası aracılığıyla da gündeme getirebiliyor. Dikkat ederseniz, hep kendi iç dünyalarında, çatışmaları da kendi için dünyalarındaki kaynaklardan yararlanarak kamuoyuna duyurmaya ve birbirlerini sözde yıpratmaya çalışıyorlar. Ama ne olursa olsun, Lale Devri'nin tarihte geçici olduğunu hepimiz gördük. Türkiye'de de geçici olacaktır bu Lale Devri.

DARBECİLERİN FİŞLEMESİ

Yandaş medya bir süredir, muhalefet partilerinin gösterdiği adayların PKK ile bağlantılı olduğuna dair iddialar öne sürüyor. Ve burada "fişleme" diye adlandırabileceğimiz bazı fotoğraflar yayımlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Türkiye uzun süredir bir istihbarat devletine dönüşmüş durumda. Aslında demokrasi bir anlamda yok ediliyor. Çok eski tarihlere dayanan, insanların şu ya da bu şekilde fişlendiğini gösteren bazı dokümanların yayımlandığını gördük. O dokümanlar gerçek midir, değil midir, bilmiyorum. Ama ortada bir gerçek var, o gerçek de şu; insanlar şu ya da bu şekilde yargısız infaza tabi tutularak demokratik hakları ellerinden alınmak isteniyor. Bunun nedeni de iktidarı ve gücü kaybetme korkusu; buradan kaynaklanıyor. Ve çamur atıyor, çirkef yollara başvuruyorlar. Geçmişteki fişlemelerin kaynağı, büyük ölçüde askeri darbeler döneminde yapılan fişlemelerdi. Askeri darbeler döneminde yapılan fişlemelerden 21. yüzyılın 2019'unda medet ummak, bir anlamda ne kadar zayıf, ne kadar güçsüz olduklarını, halkın iradesine karşı nasıl ahlaksız yönetime başvurduklarını gösteriyor, kanıtıyor bize... Hem demokrat olduklarını söyleyecekler, hem askeri darbelere karşı olduklarını söyleyecekler ama, darbeler döneminde yapılan fişlemeleri de gerekçe göstererek insanları karalayacaklar! Bu doğru bir tutum değil, ahlaki bir tutum değil. Havuz medyası aracılığıyla yapıyorlar bunu. Havuz medyası malum, iktidarın zaten borazanlığını yapan bir medya. Aslında bunlara medya demek de doğru değil. O da yanlış bir tanım. Havuz medyası dediğimiz, ihalelerden elde edilen paralarla belli kişilere belli kanalların ya da gazetelerin tahsis edilmesidir. Bu gazetelerin özelliğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tek merkezden başlıklar atılır, haberler tek merkezden verilir. Hangi yazarın neyi yazacağı önceden belirlenir. Orada yazanlara da zaten gazeteci denmez. Onlar sadece iktidarın borazanlığını yaparlar, onların söylediklerini yerine getirirler, devletten palazlanırlar, devletten beslenirler. Onların gazetecilik yapma gibi bir görevi zaten yoktur. İktidarın yalakalığını yapmak onların temel görevlerinden birisidir.

"BAHÇELİ İLE AYNI POZİSYONDA DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart'ta kaybederse bir korku imparatorluğu yaratacak gibi söylemlerde bulunuyor miting meydanlarında... Millet İttifakı başarırsa, siz 31 Mart sonrası Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına nasıl seslenmeyi düşünüyorsunuz?

Erdoğan seçim meydanlarında birden fazla vaatte bulunuyor, birden fazla tehdidi var. Vaatleri şu: 1 Nisan'dan sonra 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız, enflasyon düşecek, dolar Türk lirası karşılığında makul düzeylere inecek, fakirlik yok olacak, Türkiye güçlü bir ülke olacak dünyada... 17 yıldır her seçimde tekrarladığı nakaratı yine tekrarlamaya başladı. Milletın karnı buna tok artık. Vatandaşın günlük yaşamının getirdiği acıyı hala fark etmiş değil.

İkinci tehdit ise şöyle: "Ey Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığına güvenme. Ben senin dokunulmazlığını kaldıracam!" Yine bir yandaş kanalda idam sehpalarıyla, "Kılıçdaroğlu'nun idamı gerekir" diye söylemler... Buna benzer bir sürü söz söyleniyor bana ve Meral Hanım'a... Bir anlamda tehdit ediliyoruz. İşte "avukatlara talimat verdim, hakimler seni mahvedecek, savcılar ne yapacağını biliyor" gibi, "abuk sabuk" diyeceğim, bir siyasetçinin ağızına yakışmayacak söylemler. Tehditle ve şantajla beni susturacağını sanıyor. O değil, onun ferıştahu gelse beni susturamaz. İlkelerine bağlı bir kişi olarak, inandığım yolda kararlılıkla devam ederim. Benim söylemlerimde hiçbir bireysel çıkarım yok ki... Söylemlerimin tamamı, halkın elinden alınan haklar ve halkın sıkıntıları... İşsizlik var mı? Var. Taşeron işçisinin hala derdi var mı? Var. Yoksulluk

var mı? Var. 6 milyon kişi sokaktan geçiyor. Ben onların derdini dile getiriyor muyum, evet getiriyorum. Emeklilikte yaşa takılanların ve çiftçilerin sorunlarını, mutfaktaki yangını dile getiriyorum. Evlerde huzur kalmadı, sokakta huzur kalmadı, memlekette huzur kalmadı. Bir gerginlik ortamına Türkiye'yi sürüklemek istiyorlar ve bu gerginlikten beslenmek istiyorlar. Ben de tam bunun aksine huzurdan, beraber yaşamaktan, evlerde huzur olmasından, birlikte yaşamaktan ve bunun ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum. Erdoğan benim bu söylemlerimden rahatsız oluyor ve beni tehdit ederek bir anlamda susturmak istiyor. Halkın çıkarlarını savunacaksam, vatandaşın şikayetlerini dile getireceksem ben susmam... Dile getiremezsem, zaten ben görevimi yapmamış olurum. Bahçeli ile aynı pozisyona düşmüş olurum. Ben Bahçeli ile aynı pozisyonda değilim. Ben bunların dış politikalarını asla savunmadım, milli eğitim politikalarını asla savunmadım, özellikle silah sanayisinin özelleştirilmesiyle, yabancı bir orduya peşkeş çekilmesiyle ilgili kararları asla savunmadım. Benim ekonomiye de, dış politikaya da, eğitime de bakış açım tamamen ülkenin çıkarları üzerine endekslenmiş bir bakış açısıdır.



Erdoğan'ın 17 yılın sonunda Türkiye'de vatandaşı getirdiği nokta ise soğan kuyruğudur. Soğan kuyruğunu savunan şu anda Bahçeli ile Erdoğan'dır. Soğan kuyruğuna neden mahkum ettiniz, diye soruyorum. Soğan kuyruğuna mahkum ettiğiniz adam vergi verdi. Soğan kuyruğuna mahkum ettiğiniz adam, babasının vergileriyle kurduğu fabrikanın özelleştirildiğini gördü, buna tanık oldu. 500 milyar dolara yakın devleti borca soktular. Şimdi bu vatandaş doğal olarak soruyor; "hani Türkiye uçacaktı?" "Ben cumhurbaşkanı olayım, referandumda bana oy verin, göreceksiniz Türkiye uçacak, Türkiye'de fiyatlar düşecek... Dolar baronlarından hesap sorulacak" diyordu. Hiçbir şey yok. Tam tersine, Türkiye bir felaketle karşı karşıya kaldı; ekonomik krizle... Kriz yok, dediler başlangıçta. Sonra bunun bir kriz olduğu ve ciddi bir kriz olduğu ve bu krizin uzun süre devam edeceği ortaya çıktı. Geldiğimiz tablo şu: Krizin faturasını kim ödeyecek? Saray mı, halk mı? Saray krizin faturasını asla ödemiyor. Krizin yanından bile geçmiyor. Fatura halka çıkıyor. 8 milyona dayanmışsa işsizlik, onun uyguladığı ekonomi politika sonucudur. Bu aynı zamanda ülkede huzursuzluğun da kaynağı. Siz milyonlarca kişinin işsiz olduğu bir ülkede huzurdan söz edemezsiniz. Birlikte ve beraberlikten söz edemezsiniz. Bu insanlar ekmek istiyorlar, bu insanlar açlar. Bir kişi gelip Meclis'in duvarının önünde "açım, aç", "işsizim işsiz" diye üstüne benzin döküp kendini yakıyorsa, oturup düşünmemiz gerekiyor.

"BİR ARA O KADAR SİNİRLENDİM Kİ..."

Erdoğan ve Bahçeli gibi olmayacağım, dediniz. 31 Mart sonrası, Erdoğan-Bahçeli birlikteliğinin nereye evrileceğini düşünüyorsunuz, geleceğini nasıl görüyorsunuz bu ittifakın?

Söylemleri daha fazla baskının olacağını gösteriyor. Toplumda daha büyük baskılar olacak. Parlamento kullanılarak da, milletvekilleri üzerinde de baskılar olacak. Ben bunu görüyorum. Ama bu baskılar, onları kurtarmaya yetmez zaten. Niye baskı kuruyorlar? Bu söylemlerden rahatsız oldukları için. Peki, bu baskılar işsizliği azaltacak mı? Hayır. Yoksulluğu azaltacak mı? Hayır. Çiftçinin durumunu rahata erdirecek mi? Hayır. Bir ara o kadar sinirlendim ki, yahu arkadaş beni idam edecekseniz, yani idamıma karar verecekseniz, işsizliği önlüyorsa; tamam! Yoksulluğu önlüyorsa, tamam! Çiftçiyi

memnun edecekse, tamam! Esnafı rahata erdirecekse, tamam! Peki, bunların hiçbirini çözmüyorsa, neden idam? Neden idamdan söz ediyorsunuz? Neden baskıdan söz ediyorsunuz? Efendim “dolar yükseldi, işte biz bunları biliyoruz.” Yahu dolar üzerinden birisi rant sağlıyorsa, birisi spekülasyon yapıyorsa, birisi milyon dolarları kazanıyorsa, hesabını şimdi sor. Neden seçimden sonra? Çünkü, o dolarlarla oynayanlar zaten bunların yandaşları. Dolarlarla oynayanlara para kazandıranlar bunlar. Vatandaşa diyor ki; “dolarını bozdur!” Ama dolarla köprü geçişlerini, yol geçişlerini, otoban geçişlerini yapanlara ve dolarla garanti alanlara kimse dokunmuyor. Bunları Türk Lirasına dönüştürelim, kimse demiyor. Neden? Oradan besleniyorlar, aynı kaynaktan besleniyorlar. Aynı kaynaktan beslendikleri için halka başka şey söylüyorlar, kapalı kapılar ardında “yoluna devam et, biz de senin destekçiniziz” söyleminde bulunuyorlar. Bu ayrımcılığı artık toplumun görmesi lazım.



“FETÖ İLE MÜCADELE YOK”

FETÖ ile mücadele edildiğine inanıyor musunuz?

Hayır.

Neden?

FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadı; bir. İki; mali ayağı da zaten Erdoğan'ın yanında; Fettah Tamince. Fettah Tamince 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya gidiyor. Neden? Neden “17-25” diyorum; çünkü onu milat almışlar. Ama o 17-25'ten sonra gitti, 17-25'ten sonra Banka Asya'ya para yatırdı. Herkesin üniversitesine el konuldu, onun üniversitesine el konulmadı. Tam tersine devletin en büyük ihaleleri verildi Fettah Tamince'ye. Devletin protokolünde yer aldı onlar. Nasıl bir mücadeledir? Bank Asya'nın önünden geçen adamı yakaladılar, devlet memuriyetinden attılar; bu beyefendiye yeni ve büyük ihaleler verdiler. Ve “devlet protokolüne de gel otur” dediler. Soruyor emniyet; “sen Pensilvanya'ya kimlerle gittin” diye... Kimlerle gittiğini de söylemiyor. Pişman olduğunu da söylemiyor. Evet gittim, diyor. Çünkü gücü Erdoğan'dan ve onun avukatlarından alıyor. Hiçbir yargıç cesaret edip, karar da alamıyor. Savcılar karar alamıyor, iddianame hazırlayamıyor. FETÖ ile mücadele ediyoruz söylemi, tamamen palavra; yok öyle bir şey. Tam tersine, FETÖ'nün en etkin adamları onun çevresinde geziyor. Bunların hepsi de Erdoğan'ın koruması altında... Fettah Tamince bunun en somut örneğidir.

15 Temmuz şehitlerimizin yakınları da iktidarın, FETÖ'ye karşı mücadelesi konusunda rahatsızlar. Örneğin, o gece eşi ve oğlu şehit düşen bir annenin, Erdoğan ve çevresinin Fettah Tamince'yle ilişkisine gösterdiği tepkiyi biliyorsunuz. O annemizin tepkisi, bir çığlık; herkesi düşünmeye çağıran bir çığlık.

“ORALARI KAZANDIĞIMIZDA GÜZEL BİR BAŞARI....”

Mart'ın sonu bahar, dediniz. 4 gün gibi çok kısa bir süre kaldı sandığa gitmek için. Sandığa giderken, tüm yurttaşlara hangi mesajı vermek istersiniz?

Herkesin sandığa gitmesi lazım. Oyunu kullanması lazım. Çünkü, bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin alacağı her oy, yani Millet İttifakı'nın alacağı her oy, alacağı her belediye dünyaya şu mesajı verecektir: Türkiye'de iktidarın bütün baskılarına rağmen, yargıyı kullanmasına rağmen, medyanın yüzde 90'ını kontrol etmesine rağmen halk demokrasiye sahip çıktı. Bu mesajı verecekler. Bu mesaj bizim açımızdan da, dünyadaki demokratların ilgiyle ve kaygıyla izlediği Türkiye açısından çok değerli bir mesaj olacak.

Sizin başarı çıtanız nedir? Hedeflediğiniz oy oranı var mı?

Ankara'yı, İstanbul'u, Antalya'yı, Bursa'yı, Adana'yı, Mersin'i kazandığımızda güzel bir başarı elde etmiş olacağız. Ve kazanacağız.

Barış Pehlivan

Odatv.com



Barış Pehlivan



Diğer Yazıları

Bakan Pakdemirli'nin FETÖ tutuklusuna teklifi

02.12.2020

Katiliniz yerinizi kimden öğrendi

19.11.2020

Müyesser Yıldız iddianamesindeki itiraf

29.09.2020

Kirli paranın sırları bu kuyumcuda mı

23.09.2020

Kim demiş "AKP çok bozdu" diye

17.08.2020

O Tweet'i atan ismin silmek istediği geçmişi

14.08.2020

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

