



O tarikatlar AKP'yi neden destekliyor

23.05.2018



Menzil ve Erenköy (Aziz Hüdai) cemaatinin önümüzdeki seçimlerde AKP'ye destek vereceğini basında çıkan haberlerde okuduk. Hatta Menzil cemaati bununla ilgili gazetelere ilan bile vermişti. Aslında bu görüntülere dünden bugüne alıştık. Örneğin referandum oylamasında da cemaatlerinin büyük çoğunluğu (İsmailağa, İskenderpaşa, Hayrat, Meşveret, Suffa ve Menzil) Referanduma Evet demişlerdi. Peki, bu durum itikadi ve insani açıdan sorun teşkil etmiyor mu?

Sualin yanıtını birazdan konuşmaya çalışacağız. Lakin ona geçmeden önce kendisi de bir cemaatin mensubu olan ve otorite isimlerden biri olarak görülen Cübbeli Ahmet'ten bir görüş aktarmak istiyoruz. Bakınız Cübbeli konu bağlamında neler söylüyor: **"Yeşil sarığı sararsan, bir de cübbeyi giyersen, beş on adam da bulursan, istersen de parayla bul fark etmez, bedava bin kişi geliyor... Beş on kişiye para ver, sana hürmet etsinler, elini öpsünler, sana 'efendi hazretleri' desinler bir iki bin de bedavadan gelir. Sakın yapmayın böyle şeyleri, helak olursunuz.."** [i] Cübbeli Ahmet bu sözleri Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah için söylemişti. O da kendisine şu yanıtı vermişti: **"20 senedir konuşuyor, nereden konuşuyor, kim konuşturuyor...Benim işim ahreti kazanmak, benim işim para kazanmak, cukkalamak, sağı solu yontmak değil"** [ii]

"DÜNYALIK İŞLER" ORTADA OLUNCA, "AHRET" BİRAZ ERTELENEBİLİYOR

Yukarıda ifade ettiğimiz soru mühim, zira kendilerinin yürüdüğü yolu hak yol, şeyhlerini de Allah dostu ve dahi keramet sahibi olarak tanıtan kimselerin bir siyasi partiye kefil olmasına hareket etmeleri ve bunu şahsi olarak değil cemaat olarak açıklamaları tam bir samimiyetsizlik örneğidir. Çünkü bir cemaat bir başka cemaati, dini ve dolayısıyla dünyevi anlamda eksik ya da yanlış bularak var olduğuna göre, bir bütün olarak siyasetin derin dehlizlerinde yürümeye çalışan bir yapıya nasıl onay verebilir; nasıl bunun için çağrı yapabilir? Velhasıl bu cemaatlerin varlık koşulları açısından bile onaylanacak bir durum değildir. Dolayısıyla dinin kendi iç tutarlılığı açısından baksak bile itikadi ve insani olarak oldukça sorunlu bir durumdur bu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı, **"Eğitimde Tarikatların Etkisi"** başlıklı bir rapor yayınladı. Rapora göre Türkiye'de 2.6 milyon kişinin bir tarikatla organik bağı bulunuyordu. Tarikat üyesi olan ya da faaliyetlerine katılan kişi sayısı ise 1.1 milyon olarak belirlenmişti. Sadece İstanbul'da 445 tarikat ve kolunun medrese ya da Kuran kursu adı altında binlerce çocuğa eğitim verdiği ifade ediliyordu.[iii] Tarikatlar işte böylesine büyük bir ağla hareket ediyordu. Dolayısıyla bu ağın doldurduğu oy kutusu için de sanırım "milli irade" den ziyade "tarikat/cemaat iradesi" diyebiliriz. Peki, bu kadar kişiyi bir siyasi söyleme mihman etmek, ona yönlendirip destek verdimen, şeyhler, hoca efendiler açısından hiç mi rahatsızlık yaratmıyor! Neticeye bakarsak öyle, "dünyalık işler" ortada olunca, "ahret" biraz ertelenebiliyor.

YETER Kİ İKTİDAR YÜRÜSÜN

Durum vaziyet bu. Meselenin bir başka yüzü de cemaatlerden destek alan siyasi yapılarla ilgili. Nitekim Fethullahçı Örgüt örneği ortada. Bakın "mahalleden" bir isim olan Erdoğan'ın eski danışmanı ve AKP eski milletvekillerinden Hüseyin Besli

neler söylüyor: "Eğer, FETÖ'nün bugünkü güce erişmesinde ticaretle hemhal oluşunu, kontrolsüz para kazanmasını önemsiyorsak... Bugün aynı yöntemleri kullanan yapıların (tarikât/vakıf) gelecekte aynı sonuca varmalarının kaçınılmaz olacağını söylemek için kâhin olmak gerekmez. Dolayısıyla, misal olarak, ismini palazlandığı şehirden, Adıyaman/Menzil'den alan bir yapının özellikle bir bakanlığımızda neredeyse bütün pozisyonları kendi mensuplarıyla doldurmasına dikkat çekmek istedim..."[iv] Yorumu çok gerek yok sanırım. Neticede bu yorum bile başlı başına çarpıcı ve düşündürücü! Bu noktada önemli bir hadiseye yer vermek gerek. Bakınız AKP'ye olan muhalefeti ile bilinen Furkan Vakfı kurucusu Alpaslan Kuytul neden tutuklanmış. Gerekçede şöyle yazıyor: "... siyasete yön vermek amacıyla siyasi parti kurarak çeşitli yasal prosedürler ile kayıt alınmak yerine kayıt altına alınmaktan kaçınarak ..sosyal medya aracılığıyla halkın teveccühüne yön vermeye çalışmanın hayatın olağan akışı ile bağdaşır nitelikte olmadığı, saklanan amaçları aşkar ettiği, menfaat temini amacıyla hareket edildiğini ortaya koyduğu, şüpheli Alparslan Kuytul'un dini hissiyatları ve duyguları kullanmak suretiyle insanların teveccühünü kazanarak kendisine menfaat temin ettiği, bu yolla nüfusunu artırma çabasına girdiği." Bu karara şimdilerde AKP'ye destek verenler ya da vermeyi düşünenler itiraz etti mi? Bırakın sosyal medyayı ilanlarla bir siyasi partiye destek verilirken, desteği alanın da verenin de bu mahkeme kararına karşı çıkması beklenir değil mi! Fakat ne gam, ne günah, ne suç! Yeter ki iktidar yürüsün.

TÜRKİYE ŞAHİT BUNA, BİRLİKTE YÜRÜDÜNÜZ O YOLLARI!

Sabah akşam fetvalar yayınlayıp, kadınlarla ilgili olmadık sözlere imza atanlar, hayatı din yorumları ile cendere altına alıp, müridlerini de bu cenderede boğmaya çalışanlar, yeri geldiğinde bir an bile imtina etmeden siyasetin taşıyıcı kolunu haline gelebiliyorlar. Bırakalım "kutsal değerleri" beşeri değerler ölçütünde bile onaylanamaz, kabul edilemez bir yanlışa imza atabiliyorlar. Üstelik bunun tarihi yeni de değil. Neredeyse bütün bir Türkiye tarihi bu fotoğraflarla doludur. İlahiyatçı Prof.Dr İsmail Kara bu durumu şöyle anlatır: "Cemaat ve tarikat yapıları DP'den bu yana hep kazanacak olan merkez sağ partiyi desteklemişlerdir. Bu sadece kendi tercihleri değil muhtemelen. Risale-i Nur camiasının, Süleyman Efendi cemaatinin, Hilmi Işık'ın Demirel'e verdikleri kuvvetli ve medihkâr desteği şimdi herkes unuttu. O da onları destekledi. Sonra onun yerini Turgut Özal aldı, şimdi de Tayyip Erdoğan. Arada Çiller'e, Mesut Yılmaz'a da kısmi destek verdiler. Cemaat ve tarikatlar askeri darbelerin çoğuna hiç değilse zahiren sıcak baktı, önemli bir kısmı alenen destekledi. Özal da 12 Eylülün bir parçasıdır neticede." [v] O halde şunu söylemek mümkün; Türkiye şahit buna, birlikte yürüdünüz o yolları!

[i] <https://odatv.com/kimsiniz-ulan-siz-17021853.html>

[ii] A.g.e

[iii] <http://t24.com.tr/haber/turkiyede-1-milyon-ogrenci-tarikatlarin-elinde-aileler-fakirlikten-cocuklarini-cemaatlere-teslim-ediyor,567652>

[iv] <http://ilerihaber.org/icerik/erdoganin-eski-danismani-menzil-tarikati-bir-bakanlikta-neredeyse-tum-pozisyonlari-ele-gecirdi-62855.html>

[v] <https://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/cemaatler-sivil-toplum-kurulusu-degildir-593365>

Aydın Tonga

Odatv.com



Aydın Tonga



Diğer Yazıları

Muaviye, Hz. Hasan'a ne teklif etti

25.09.2020

Devlet bu kavgada taraf değil, tedbir almalı

22.09.2020

Hiç ibadethane içerisinde siyasi bir ismin posterini olur mu demeyin ben gördüm

09.09.2020

Abdullah bin Ömer'in hikayesini bilir misiniz

04.09.2020

Fethullah Gülen'i mehdî kendisini de cehcah ilan eden o hakim bu gücü nereden almıştı

27.08.2020

Hilafet gelirse neler olacak

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Sekin Sevin

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

