



FETÖ'nün yeni Erdoğan stratejisi ne

22.02.2020



FETÖ mensupları bir süredir, sosyal medya paylaşımlarında **“Ergenekoncular”**dan bahsetmeye başladılar. Yakın zamanlara kadar öfke-nefret motivasyonları ağırlıklı olarak Erdoğan ve AK Partililer iken, ne olduysa **“15 Temmuz darbe girişimini Erdoğan ile Ergenekoncuların birlikte yaptığı”** ve **“ülkeyi Erdoğan'ın değil gerçekte Doğu Perinçek'in yönettiği”** gibi ilginç söylemlere yöneldiler. Son günlerde ise garip bir şekilde, **“Erdoğan'ın Ergenekoncuların oyuna gelip haksız yere Cemaati mağdur ettiği”** iddiaları ağırlık kazanmaya başladı. Onlara göre FETÖ değil, **“Ergenekon Terör Örgütü”** diye adlandırdıkları **ETÖ** vardı, gerçek terör örgütü olarak.

Ergenekoncu dedikleri kesim, bir dönem çeşitli kumpaslarla içeriye tıktıkları, bazılarının ölümüne sebep oldukları **“Ulusalçı/Atatürkçü/Kemalist/Solcu”** şeklinde nitelendirilen kesim. **Ergenekon, Odatv, Balyoz davalarıyla** hapse attıkları, bir kısmına müebbet ceza verdikleri askerler, gazeteciler ağırlıklı Ulusalçı kesim, o zamandan bu zamana olmadığı kadar şimdi FETÖ'nün gündeminde. Erdoğan'ın son günlerdeki **İlker Başbuğ**'un şahsında ulusalçılara yönelik çıkışları, sosyal medya hesaplarından anlaşıldığına göre FETÖ mensuplarını hayli keyiflendirmiş durumda. CHP lideri **Kılıçdaroğlu**'nun AK Parti'yi **“FETÖ'nün siyasi ayağı”** ithamı ise, **“muhalafet de FETÖ ibaresini kullandığı için”** onları memnun etmiyor ve kızdırıyor. Kendilerini tertemiz sütten çıkmış ak kaşık gördükleri ve mağdur edildiklerine inandıkları için, **“hala düşmanlıktan vazgeçmeyen”** ulusalçılara son zamanlarda daha bir öfkeleniyorlar. Bazı KHK mağdurları adına yapılan FETÖ'cü hesaplara bakınca, **“Karıncayı bile incitmeyen, kimseye zararı dokunmayan”** sandıkları cemaatin, geçmişte neler yaptıklarını unuttuklarını sanırsınız.

Oysa neler yapmamışlardı ki...

Balyoz, Ergenekon, Odatv davalarıyla, Cumhuriyetin kuruluşundan beri, muhafazakar kesim tarafından Tek Parti dönemi dışında **“iktidarda olmadığı dönemlerde bile”** her kurumda **“asıl iktidar”**, dahası **“hükümeti kim kurarsa kursun her dönem Türkiye'yi yöneten gizli güç”** diye nitelendirilen Kemalistleri, FETÖ'cüler neredeyse yüz yıl sonra **“yargıdaki imanlı hakimler-savcılar vasıtasıyla”** açılan davalar neticesinde tahttan indirmiş, muhafazakar kesime ve liberallere göre **“vesayete son vererek”** ülkenin önünü açmışlardı. Bu onların deyimiyle Allah'ın inayetiyle gelen büyük bir zaferdi. Hemen hemen bütün İslami kesim, tarikatlar, cemaatler ve liberaller bu durumdan son derece memnundu. Fethullah Gülen ve yapısını hazzetmeyen kimi rakipleri bile, bu durumu takdir etmekten kendilerini alamıyordu. Tarzlarını beğenmeseler, **“İsrail ve ABD yanlısı, para pul mülk düşkünü, her hükümeti destekleme huylarını, diğer İslami gruplara kibirli bakışlarını”** eleştirseler de, **“Kemalistleri yargılama, hapse atma becerilerini”** teslim ediyorlardı.

Elbette AK Partililer bu durumdan en memnun olan kesimdi. Hiçbir hükümetin, başbakanın, hatta cumhurbaşkanının yapamayacağını Fethullah Gülen ve cemaati başarmış, bir zamanlar **“adı verilmediği halde”** verdikleri beyanatlara ülkeyi titreten Paşalar, Silivri hapisanesinin soğuk hücrelerine atılmıştı. Dahası bir Genelkurmay Başkanı (**İlker Başbuğ**) 250 yıl ile yargılanarak hapsedilmişti. Paşaların, ünlü yazarların, gazetecilerin aldığı cezaları gazeteler yazdığında, televizyon kanallarında haber olduğunda bayram edenler, sevinçten göz yaşı dökkenler, şükür namazı kılanlar vardı.

Özellikle 28 Şubat dönemindeki **“asker yanlısı/Erbakan düşmanı tavırları”** nedeniyle Fethullah Gülen’e ve cemaatine kızgın olanların çoğu, geçmişteki bu hatalarını affetmişlerdi. Hatta bazıları, **“Fethullah Hoca büyük adammış, kızılıyorduk, öfke duyuyorduk ama adam gizli gizli o kadar çok savcı, hakim, asker, polis, öğretmen, vali, kaymakam, avukat yetiştirmiş ki, kemalistleri onların silahlarıyla vurdu ve hepimiz adına çok güzel intikam aldı”** diyorlardı.

Cemaatin finanse ettiği, **Ahmet Altan’ın** yönettiği **Taraf** gazetesinin önderliğinde gerçekleştirilen operasyonlar, davalar, cezalar AB sözcüleri tarafından onaylanıyor, **“Türkiye bağırsaklarını temizliyor”** yorumunda bulunuyorlardı. **“Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sağlayan, askeri vesayeti gerileten”** bu yargılamalardan memnunlardı.

GİZLİ BİR EL DAMATLARA KAYINPEDER BULUYOR

Erdoğan, hükümet, AK Partililerin büyük çoğunluğu, Gülen cemaatinin o **“tarihi başarısından”** dolayı, cemaate büyük minnet duyarak **“tabandan tavanına”** maddi manevi her yönden destek oldu. Ülkenin her yerinde AK Partililer, buldukları yerde cemaatin faaliyetlerine katkıda bulundular. Kimisi mal mülk vererek, kimisi para yardımı yaparak, bazı kadınlar ziynet eşyalarını hibe ederek himmet yarışına eskisinden daha çok girdiler. **“Siyasi lider Erdoğan, manevi lider Gülen”** veya **“Erdoğan: Fatih, Gülen: Akşemseddin”** anlayışıyla birbirleriyle bütünleştirdiler, aralarında akrabalık tesis ettiler.

Özellikle önemli makamlara sahip olanlar birbirleriyle dünür oldular. **Caner Taşpınar’ın Kırmızı Kedi Yayınları’ndan** yayınlanan **Damat** kitabında vurgulandığı gibi, Fethullahçılar bu dönemde Kayınpeder seçtiler. Sanki bir el, kayınpederlere damat değil de damatlara kayınpeder bulmuştu. Bazı bakanların, milletvekillerin, belediye başkanlarının, bürokratların Fethullahçı damadı veya gelini bu süreçte oldu. Bu tarz akrabalıklarla AK Parti ve Gülen cemaati artık bir aileydi.

Halk nezdinde AK Partililerin çok yönlü desteği, üst kesimlerde daha da yoğundu. Devletin bütün kurumları Gülen cemaatinden olanlara **“sonsuz bir itimatla”** açıldı. Milli Eğitim, İçişleri başta olmak üzere, bütün bakanlıklarda, bütün belediyelerde Gülen cemaati mensupları kilit noktadaydı. Devletin içinde önemli makamlarda bulunanlardan kimisi, bazı milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları, Fethullah Gülen’den **“tesbih, kitap, kalem, atlet”** gibi hediyeler gelince **“cennetten köşk kazanmış gibi”** seviniyordu.

Gülen’den giden hediyeler haricinde, Ankara’da cemaat adına tesbih üretilen bir yerden, abiler aracılığıyla **“Hocaefendi dua ederek bizzat göndermiş”** gibi daha alt düzeydeki bürokratlara binlerce tesbih hediye edilmişti. Şık ambalaj içindeki tesbihlerin, Ankara’da cemaate ait tesbih üretilen yerden değil de, Pensilvanya’dan Hocaefendi’den geldiğini düşünen bürokrat, tesbihi getiren abinin **“halledilmesini istediği minicik ricasını”** emir telakki ediyordu. **Bir tesbih, bir kitap, bir atlet, bir kalem karşılığı ne araziler, ne binalar, ne ihaleler cemaate verildi.**

Diğer yandan (hangi partiden olursa olsun) çocuklarına iş arayanlar, geleceğini düşünenler, AK Parti’den çok Gülen cemaatine baş vuruyor, o yüzden çocuğunu cemaatin dershanelerine, yurtlarına, okullarına gönderiyor, himmet veriyor, gazetelerine ve dergilerine abone oluyordu.

AK PARTİ-CEMAAT İTTİFAKINI HAKAN FİDAN BOZDU

Bu dönemde başta CHP olmak üzere, sol kesim **“Fethullahçıların ne kadar tehlikeli olduklarını”** söylüyor, devleti ele geçirdiklerinden, yargıyı kullandıklarından bahsederek sahte deliller ürettiklerini, ünlü yazarları, paşaları suçsuz yere hapse attıklarını her gün dile getiriyordu ama AK Parti ve Gülen cemaati birbirlerine daha çok sahip çıkıyorlardı.

Gücü daha da perçinleşen, AK Partililerin desteğiyle daha da yaygınlaşan cemaat, devletin bütün kademelerinde etkin olmayı yeterli bulmuyor, **“AK Parti milletvekilliğinin çoğunun kendilerinden olması gerektiğini”** ve **“bunu hak ettiklerini”** düşünüyorlardı. 2011 seçimlerinde 120 veya 150 milletvekilliği talep ettiler bu düşünceyle. Başbakan Erdoğan başlangıçta bu isteği olumlu karşılamıştı,

Ancak tam o günlerde başka bir gelişme oldu...

MİT Başkanı **Hakan Fidan** iki kez ABD’de Fethullah Gülen ile görüşerek, “**MİT’deki cemaat mensuplarının**” listesini “**tanyalım bilelim ki daha sağlıklı iş birliği yapalım**” gerekçesiyle istemiş ama Fethullah Gülen isim vermekten kaçınmıştı. Üstelik, Gülen’in daha sonra, “**Bunlar bizi saf sanıyorlar, listeyi bizden alıp yıllarca yetiştirdiğimiz elemanları harcamak istiyorlar**” dediği Hakan Fidan’ın kulağına gelmişti. Erdoğan ve Fidan “**bu gizlilikten**” hoşlanmadılar. Bunun üzerine cemaat, Hakan Fidan’ı şikayet edip, görevden alınmasını isteyince, Erdoğan cemaatin istediği milletvekilliği sayısını vermekten vazgeçti ve 12 kişilik bir kontenjan vermekle yetindi.

Yüz elli kadar milletvekilliği alıp “**ileride partiyi tamamen ele geçirmeyi hedefleyen**” cemaatin üst yönetimi, sadece 12 milletvekilliği önerilince büyük bir şok yaşadı. Pensilvanya’daki kampın salonu Fethullah Gülen’in öfkeli sözleriyle çınladı. Öfke daha çok, “**Erdoğan’ı-kararından vazgeçirdiği**” düşünülen, “**pişmiş aşı su katan**” Hakan Fidan’a yönelikti. Nitekim ilk hamleleri Hakan Fidan’a yönelik oldu. Önce **Oslo görüşmeleri** basına sızdırıldı, ardından cemaat mensubu savcı **Sadrettin Sarıkaya** vasıtasıyla 7 Şubat 2012’de MİT’e operasyon girişiminde bulundu. Savcı Sarıkaya, Hakan Fidan’ı ve MİT mensuplarını “**vatana ihanetle**” suçluyordu. Hakan Fidan içeri alınacak, aynı saatlerde hastaneye ameliyat olmak için yatacak olan Erdoğan da, ameliyattan elleri kelepçeli olarak uyanacak, cemaat böylece Türkiye’de ilk defa “**ilginç bir darbe**” gerçekleştirmiş olacaktı.

Fakat Erdoğan’ın bir vatandaş ziyareti nedeniyle, (FETÖ’cü) doktorların ısrarlarına rağmen hastaneye yatmayı geciktirmesi ve Hakan Fidan’ın bu sırada ona telefonla ulaşması, bu ilginç darbeyi suya düşürdü. Erdoğan, Fethullahçılarını “**dini bir cemaat**” değil, “**organize bir güç**” olduğunu görmüştü. Buna rağmen tabanlar “**aile gibi**” iç içe olduğu için açıkça onları hedefe almadı. Ama o zamana kadar büyük bir referans kabul edilen cemaat listeleri, artık kabul görmedi.

7 Şubat MİT operasyonu suya düşen Cemaat büyük bir paniğe kapıldı. Artık mimlenmişlerdi, hükümet üzerlerine gelebilir ve hakim oldukları çok şeyi kaybedebilirlerdi. Sonucundan emin oldukları operasyonun başarısızlığı sonlarını getirebilirdi. “**Her şey elimizdeyken, her şeye hakimken, neredeyse ülkeyi biz yönetiyorken keşke böyle bir şeye girişmeseydik**” pişmanlığı duyanlar da vardı. Ancak Erdoğan’ın kendilerini açıktan hedef göstermemesi, onun korkaklığına yoruldu. Erdoğan, “**Abartılacak bir mesele değil**” demişti. Cemaate göre Erdoğan, “**Ergenekoncuları/Kemalistleri dize getiren**” cemaati karşısına almaktan çekiniyordu. Yargı, Emniyet ellerindeyken Erdoğan herhalde cemaate karşı savaş açmayı göze alamazdı.

Fakat 2013 Eylül ayında Erdoğan, “**Dershaneleri kapatacağını**” ilan ederek, “**cemaatin başlattığı gizli savaşı**” açık savaşa dönüştürdü. Aile gibi iç içe geçmiş taban kadar, bakanlar ve milletvekilleri de büyük şaşkınlık yaşadılar. Buna rağmen tabanda büyük bir çoğunluk cemaate karşı hızla tavır aldı ve desteğini çekti. Ancak bazı bakanlar, milletvekilleri cemaatle savaşı istemez tavır gösteriyordu. **Abdullah Gül, Ali Babacan, Bülent Arınç, Mehmet Şimşek, Sadullah Ergun** gibi isimler, bu savaşın yanlış olduğunu, arayış bulmak gerektiğini söylediler.

MEHMET ŞİMŞEK, CEMAATÇİ GİBİ GÖRÜNMEYEN MÜSTEŞAR İSTİYORDU

Odatv’de 20 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan ilk yazımda, Mehmet Şimşek’in durumunu anlatmıştım. “Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yılın Eylül ayında Cemaat’ten “**Cemaatçi gibi görünmeyen**” müsteşar istemiş. O zamana kadar müsteşar olan bazıları cemaatçi diye kabul görmemiş. O isteğinden sonra, dördüncü önerdikleri kişi müsteşar olmuş. O kişi gerçekten de Cemaat’le bağı pek olmayan, görüntü itibarıyla alaka kurulamayacak biriymiş.” (20.6.2014, Koç ve Ciner’e Bank Asya Duası, Asiyeye Güldoğan, Odatv)

Erdoğan miting meydanlarında “**Haşhaşiler, asalaklar, sülükler, alim bozuntusu, inlerine gireceğiz**” diye bağırırken, hükümetin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fetöcülerden “**Fetöcü olduğu belli olmayan**” müsteşar istiyordu.

Her şeye hakimlerken, altın çağlarını yaşıyorlarken, birden gelen bu savaş, Fethullahçılar için çok kötü olmuştu. Bu beklenmedik duruma rağmen, “**Erdoğan’dan başka hükümet içinde savaşan yok**” gibi görünmesi, bazı bakanların,

milletvekillerinin, belediye başkanlarının cemaate yönelik mücadelede isteksiz davranması, cemaati **“bize bir şey yapamazlar”** duygusuna yöneltti. Dahası hükümeti istedikleri anda kolayca yıkabileceklerine inandılar. Asla yıkılmaz denilen Atatürkçü/Ulusalci kesimi, koskoca generaliyle-anlı şanlı gazetecileriyle hapse atmayı, müebbed hapis cezaları vermeyi başarmışlardı, yargı, emniyet ellerindeyken hükümeti yıkmak neydi ki?

17/25 Aralık operasyonu bu düşünceyle geldi ama o da netice vermedi. Bu operasyona ve Erdoğan'ın **“devletten Fethullahçılarını temizleyin”** talimatına rağmen, hükümette ve belediyelerde hala bir isteksizlik vardı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye'si olmak üzere, çoğu belediye hala bu konuda ayak diretiyordu. 17/25 Aralık operasyonu üzerinden aylar geçmesine rağmen, İstanbul'da yüzde 1 bile temizlik yapılmadığını gören Erdoğan, aslında çok sevdiği, ağabey dediği Belediye Başkanı **Kadir Topbaş'a** müthiş öfkelenildi. Bir **“FETÖ kayınpederi”** olan Kadir Topbaş ancak bu azardan sonra harekete geçebildi.

Gülen cemaati yine başarısızlığa uğramasına rağmen, daha yakın zamana kadar **“Asrın lideri”** dedikleri Erdoğan'a, artık **“Diktatör”** diyerek mücadele ediyor, kendilerine ait yüzde 10 oylarının AK Parti'den çekilmesiyle seçimlerde hükümeti yıkacaklarını düşünüyorlardı. Üstelik o zamana kadar Fethullahçılara en sert tepki gösteren CHP, (içlerindeki ulusalcıların itirazlarına rağmen), **“düşmanımın düşmanı dostumdur”** anlayışıyla, **“cemaate ait yüzde 10 oy Ak Parti'den çekilirse hükümet düşer”** düşüncesiyle cemaatin eylemlerine **“demokrasi”** adına destek vermeye başlamıştı. **Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal** gibi CHP'li milletvekilleri, Fethullahçı medyanın ve **Bank Asya'nın** el konması sürecinde Fethullahçılar kadar direnç gösteriyordu.

Ancak yapılan ilk seçimde cemaatin **“Yüzde 1 bile oyu olmadığı”** ortaya çıktı. Oysa cemaatin neredeyse üçte ikisi dershane krizi başladığı anda Eylül 2013'de cemaati terk etmiş, cemaatin üst yönetimi bu **“büyük kopuşun”** farkına varamamışlardı. 17/25 Aralık operasyonu sırasında Fethullah Gülen'in yaptığı o meşhur beddua, bütün Türkiye'nin nefretini kazanmış, o zamana kadar iyi niyet besleyenlerde bile dehşet uyandırmıştı. Seçimde yüzde 1 bile oyları bulunmadığının şaşkınlığını yaşayan cemaat, Türkiye'de bir tabanlarının kalmadığını anlayınca, kritik önemdeki isimlerini yurt dışına kaçırmaya başladı.

Fethullahçılar, 15 Temmuz 2016'da TSK içindeki askerlerini devreye sokarak başarısız darbe girişiminde bulundu ama halk sokağa dökülerek bu darbe girişimini önledi. Bu darbe girişimi, FETÖ'nün intiharı oldu. Artık bir **“terör örgütü”** oldukları tescil edilmiş, sempatanları bile KHK ile devlet kademelerindeki görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Daha yakın zamana kadar paşaları-gazetecileri hapse atan savcılar, hakimler, gazeteciler, ya yakalanmış, ya yurt dışına kaçmıştı. Düne kadar altın çağını yaşayan muktedir cemaatin altın nesli, bir anda her şeylerini, itibarlarını kaybetmişlerdi.

Ergenekoncu diyerek hapse attıkları ise, delillerin sahteliği ortaya çıkınca beraat etmiş, kimi subaylar görevlerine dönmüştü. FETÖ'nün en çok zoruna giden de buydu. Yurt dışında bir mücrim gibi yaşayan, zamanla artık açıkça Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ mensupları, bir süre, **“Darbeyi aslında Erdoğan'ın yaptığını”** iddia ederlerken, daha sonra, **“Erdoğan'ın Ergenekoncuların oyuna geldiğini”**, söylemeye başladılar, şimdilerde ise **“FETÖ diye bir örgüt yok ama ETÖ diye bir örgüt var”** iddiasındalar. Hatta, **“Kemalist bir darbenin”** gelme ihtimalinden bahsediyorlar.

Son günlerde, **“kendi aralarında baş gösteren iç savaş, cemaat içinde gün yüzüne çıkan yolsuzluklar, abilere yönelik gün gün büyüyen öfke, tabandan üst yönetime yöneltilen ağır eleştiriler”** gibi dertlerle uğraşan FETÖ, **“zaten birbirlerini hiç sevmeyen Erdoğan ile Ulusalcılarını”** birbirlerine kırdırmaya çalışarak çıkış yolu arıyor da, Erdoğan ve Ulusalcılarının bu konudaki tutumları ne?

Erdoğan-Ulusalcılar savaşı gizliden var da, açık savaşa mı dönüşecek?

Asiye Gündoğan

asiyeguldogan@hotmail.com

@AsiyeGuldogan

Odatv.com



Asiye Gldoğan



Diđer Yazıları

AKP'liler Sedat Peker'i nasıl göryor

12.06.2021

Fethullah Glen'in evinde yumruklar konuřtu

24.03.2021

Niyazi Birinci nasıl Yavuz Bahadırođlu oldu

31.01.2021

Kazım Güleçyüz yazısını nasıl sakladı

02.09.2020

Bir başka açıdan Dilipak

24.08.2020

Danimarkalı Gelin'e ne oldu

29.07.2020

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

