

ENGİN ARDIÇ

Velev ki geldiler...



Olacak şey değil ama, avukatların savunmalarında sıkça kullandıkları deyimle "**bir an için**" muhaliflerin [Kılıçdaroğlu](#)'nu devirdiklerini varsayalım...

Başlarına da [Muharrem İnce](#)'yi ya da bir başkasını geçirdiler... Siyasi çeteyi tasfiye ettiler, örneğin Ünal Çeviköz'ü Emel'in yanına çamaşıra bulaşığa yardıma gönderdiler...

Bu gelenler herhalde Kemalistler olacaklardır.

Peki sonra?

Diyelim ki, daha da olacak şey değil ama, yüzde 50 oyu da aştılar ve iktidara geldiler.

Peki sonra?

Yeni bir [anayasa](#) yaptılar (daha doğrusu, eskisine döndüler), halka sundular, halk da kabul etti, başkanlık sistemi tarihe karıştı, eski sistem geri geldi...

Peki sonra?

"**Sonrasına ne gerek var**" diyebilirler, yorgan gitti, kavga bitti.

Çünkü bunların hepsi İttihatçı'dır.

Bunların ataları da 1908 yılında aynı yanılgıya düşmüşlerdi, "**hele bir 1876 Anayasası'nı geri getirelim, Abdülhamid'i de devirelim, sonrası kolay**" diyorlardı.

Asıl büyük sorunların sonra başlayacağını ve tuttıkları yolun imparatorluğu yıkılmaya götüreceğini akıllarına bile getiremiyorlardı.

Bunlar da şimdi "**Tayyip Erdoğan'dan bir kurtulalım, gerisi kolay**" havasındalar. Umarım bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkılmaya götürmezler.

Tayyip Erdoğan iktidardan giderse Kemalistler kendilerini büyük bir belanın tam göbeğinde bulurlar. Apışıp kalırlar. Başlarında bir önder de yoktur, üçüncü sınıf kasaba politikacıları vardır.

Ne yapacaklar? Kemalist bir program mı uygulayacaklar?

Yani başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafı yırtacaklar, sakalları yolacaklar, devlet daireselerini de başı örtülülerden temizleyecekler, başka?

Devlete, özellikle yargıya kendi adamlarını yerleştirecekler, başka?

Emperyalizme mi karşı çıkacaklar? Tayyip Erdoğan "**kralını**" yapıyor.

Yoksa Amerikan politikasına boyun mu eğecekler? Nerede kaldı Kemalizm?

Somut bir kalkınma programları var mıdır? Yoktur.

Daha doğrusu, kalkınma yolunda epey ilerlemiş ülkeyi "**daha da ileri götürme**" projeleri var mıdır? Yoktur.

İstanbul Havaalanı'nı kapatacaklar, Beştepe Külliyesi'ni yıkacaklar ya da bir üniversiteye devredecekler, üçüncü köprüye de İspanak ekecekler, başka?

[FETÖ](#) tutuklularını, Kürt ayrılıkçılarını ve bunları destekleyen gazetecileri serbest bırakılırsa kendi kendileriyle çelişkiye düşmüş olmayacaklar mıdır?

"**Köy Enstitüleri'ni açacağız**" desinler de düşüp bayılalım.

[CHP](#)'nin bir tek yolu var:

Sağcı bir iktidara yamanıp (1991'de SHP'nin yaptığı gibi), bu koalisyonun kendine düşen payından (örneğin üç beş bakanlık) olabildiğince nemalanmak...

Örneğin [Abdullah Gül](#) başkanlığında bir yamalı bohça...

Eh, o zaman da Kılıçdaroğlu kendince doğru yoldadır. Devirmeyin, kalsın.

Kendince doğru yol dedik, çıkar yol demedik.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları [Turkuvaz Medya Grubu'na](#) aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

Tüm Yazıları >

- > **Vah vah!.. (31.5.2020)**
- > **Benim darbecim senin darbecini döver (30.5.2020)**
- > **Bu pilav daha çok su kaldırır (29.5.2020)**

SABAH

