



oda™ Atilla Kezek yazdı

# AKIN ÖZTÜRK MUHARREM KÖSE VE YAŞAR GÜLER'İN KATILDIĞI KRİTİK TOPLANTIDA NELER OLDU

## Akın Öztürk, Muharrem Köse ve Yaşar Güler'in katıldığı kritik toplantıda neler oldu

02 Haziran Cuma 2017 18:24



31 Mayıs 2017 akşamı, alçakça iftiralara yıllarca direnmiş onurlu Yarbay Songül Yakut kaderine direnemedi.

2015 yılı Mayıs ayı idi. Anayasa Mahkemesi (AYM) önündeki Adalet Nöbeti'nin mimarı, Adalet savaşçısı Avukat Şule Nazlıoğlu Erol aradı, "Özledik gelin beraber öğle yemeği yiyelim" dedi. Şule abla ister de biz durur muyuz? Eşimle birlikte ofisine gittik. İçerde genç bir kadın vardı. Üzerinde üniforma olmamasına rağmen asker gibi duruyordu.

Şule Abla sordu: "Songül'ü tanıyor musun?"

"Hayır" dedim.

Tanıştık, uğradığı ihaneti dinledim. Alçakça iftiralarla ihraç edildiği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ne geri dönebilmek için 2014 yılında dava açmıştı. Şule, benden de bu konuda destek istemek için çağırmıştı. İyi ki çağırmış, böyle düzgün ve onurlu bir insanı tanıdığım için mutlu olmuşum. Hikayesini dinledim, o günden sonra ben de ona destek olmaya çalıştım. Avukatlarının büyük gayretleri ile 2 Aralık 2015'te Askeri Yüksek İdare Mahkemesi "İhracın iptali" kararını verdi. 2 Şubat 2016'ya kadar göreve iadesi gerekiyordu. Jandarma Genel Komutanlığı göreve dönüşüne çok direndi ama sonunda döndü ve Mayıs 2016'da Şırnak'a tayin oldu. 31 Mayıs 2017 akşamı, alçakça iftiralara yıllarca direnmiş onurlu Yarbay Songül

Yakut kaderine direnemedi.

İhanete uğramıştı Songül Yakut, ancak ihanet o yıllarda TSK'da olağan hale gelmişti. Rütbeniz, bulunduğunuz makam, hizmet ettiğiniz yıllar, siciliniz, liyakatiniz önemli değildi. Eğer Cumhuriyet değerlerine bağlıysanız veya Atatürkçü iseniz veya cemaatle aynı mezhepten değilseniz, hedefe oturtulmanıza yeterliydi.

Songül'ün uğradığı ihanet bana eski günleri hatırlattı.

**Tarih: 22 Şubat 2013**

Koramiral rütbesinde Güney Deniz Saha Komutanıyım. Sabah evden çıktım doğruca Şirinyer Askeri Ceza ve Tutukevine gittim, sık sık ihanete uğramış silah arkadaşlarımı ziyaret ediyordum. O gün biraz aceleci olduklarını hissettim. Nedenini sordum. Genelkurmay'dan bir heyet geleceğini ve davalarla ilgili kendilerini bilgilendireceklerini söylediler. Ben de onlara şakayla karışık "**Bakin bir de Genelkurmay bize sahip çıkmıyor diyorsunuz, adamlar ayağınıza geliyorlar. Bütün taleplerinizi, şikayetlerinizi anlatın**" dedim, hazırlık yapmaları için ayrılıp karargahıma döndüm.

Öğleye doğru Emir Subayım içeri girdi, öğleden sonra Ege Ordu Karargahı'nda bir toplantı yapılacağını, Genelkurmay'dan gelen bir heyet tarafından bölgedeki General / Amirallere devam eden davalar ile ilgili bilgi verileceğini söyledi.

**KÖSE ORTAYI YAPIYOR, NECDET ÖZEL GOLÜ ATIYOR**

Genelkurmay Karargahı'ndan o dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Yaşar Güler ile Adli Müşavir vekili Albay Muharrem Köse gelmişti. Sabah hapiste olanlarla görüşmüşler, öğleden sonra da bizi bilgilendireceklerdi. Toplantıya Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay başkanlık ediyor, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Akın Öztürk dahil bölgede görev yapan 20'den fazla General / Amiral bulunuyorduk. Genelkurmay heyeti bazı TSK personelinin pis işlere bulaştığını, Genelkurmay olarak bunlara bir şey yapamayacaklarını, birçok evrakın servis edilmiş olduğunu söyledi. Ayrıca heyet Hava Kuvvetlerinin bu konuda çok başarılı olduğunu, adı bir yerlerde geçen birçok personeli ihraç ettiğini söylüyordu. Üstelik toplantıdaki en kıdemli Havacı Akın Öztürk'ü tebrik ederek. Tabi dayanamadım, TSK olarak silah arkadaşlarımızı yalnız bıraktığımızı, imzasız ihbar mektuplarına, sahte CD'lere rağbet ettiğimizi ve daha birçok konuyu oldukça heyecanlı bir sesle ifade ettim. Bu tepkiye cevap gecikmedi. Heyet mevcut davalar bir tarafa, Pandora'nın bir kutusunun daha olduğunu Emniyet'in henüz şifresini kıramadığını, yurtdışından (İsrail) yardım alacağını ifade ediyordu. Bu durum aramızdan yeni casus, fuhuşçu, katillerin çıkacağını işaretledi. Sopayı göstermişlerdi. Benim çıkışlarım toplantıyı tatsız hale getirmiş ve biraz da erken bitirmişti. Karargaha döndüm. (Şu anda o toplantıya katılanların bir kısmı FETÖ'den hapiste)

**Tarih: 27 Şubat 2013 (5 gün sonra)**

Emir Subayım, masamın üstüne sarı bir zarf bıraktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen "**Kişiyi Özel**" bir zarf, yani bana. Açtım, sopanın ucunu 5 gün önce görmüştüm, zarfın içinde de kendisi gelmişti. Şöyle söylüyordu;

"Koramiral Atilla Kezek'in Komutanı olduğu dönemde (3,5 yıl önce) Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli bazı personelin yaptığı ahlaksızlıklara ilişkin ihbarlar kendisine gönderilmesine rağmen '**Bunlar gençliğimizde hepimizin eğlence için yaptığı şeyler, büyütmeyelim**' diyerek hiçbir işlem yapmadığı ve ihbarları kayıtlardan sildirdiği iki adet imzasız ihbar mektubuyla bildirilmiştir. Beyanının tespit edilerek gönderilmesini..."

Altındaki imzayı görünce beynimden vurulmuşsa döndüm: "**Orgeneral Necdet Özel.**"

Birileri bana "**Ayağını denk at**" diyor, Necdet Özel vasıtasıyla da tarafıma bildiriyordu. Evrakın çıkış yeri, Genelkurmay Adli Müşavirliği yani 5 gün önce yanımda oturan Albay Muharrem Köse. O, ortayı yapıyor, Necdet Özel golü atıyor, Deniz Kuvvetleri de yorum bile yapmadan bana gönderiyordu.

Genelkurmay Başkanı, FETÖ'cü Adli Müşaviri'nin önüne koyduğu, içinde birçok yanlış olan evrakı imzalıyor ve Güney Deniz Saha Komutanı olarak, 20.000 kişiye komuta eden, tüm Ege ve Akdeniz sahillerinden sorumlu 43 yıldır üniforma giyen Koramirale imzasız ihbar mektubu ahlaksızlık yapıp yapmadığını soruyordu. FETÖ'cü Adli Müşavir Muharrem Köse'yi anlıyoruz da, koskoca Genelkurmay Başkanı yanındaki 2. Başkan Orgeneral Hulusi Akar hala farkında değillerdi. Benden önceki Komutan Koramiral **Can Erenoğlu** Balyoz'dan hapiste, ondan önceki Oramiral **Nusret Güner** ihaneti görüp istifa etmiş, ondan önceki Koramiral **Kadir Sağdıç** Balyoz'dan hapiste. Güney Deniz Saha Komutanlığı'na "**Komutan**" dayanmıyor. Ben de sıradayım. Zaten koltuk bana batıp duruyordu ama bu şekilde iftira kanıma dokunmuştu. Bir Deniz Subayı zarafetiyle cevabını verdim.

Maalesef TSK o günlerdeki sorumsuzluğunun ve ihanetin bedelini şimdi ödüyor. Yazık değil mi vatan evlatlarına, yazık değil mi TSK'nın itibarına, yazık değil mi Yarbay Songül Yakut'lara, Uzman Çavuş Hakan İncekal'lara, Başçavuş Mehmet Erdoğan'lara, Tümgeneral Aydoğan Aydın'lara, yazık değil mi Ömer Halisdemir'lere, yazık değil mi analara, babalara, eşlere, evlatlara.

Dante'nin Cehennemi'nin dibinde üç başlı Lucifer'in üç ağzında yakınlarına ihanet eden Brutus, Cassius ve Yahuda İskariyot vardır. Ortak özellikleri hain olmalarıdır.

Ettikleri yemine ihanet edenleri, ne tarih, ne millet, ne de silah arkadaşları affetmeyecektir.

Songül Yakut

Atilla Kezek

arşiv

#### İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

#### İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

#### Mobil Uygulamalar



#### Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

